

# GUNNERSKE *Nytt*

NYHETER FRÅN VÅR EGEN BYGD-GUNNARSKOG

NR 1 1995



Gammalt fotografi från Abborrsjön

**Nya Gûnnerske Nytt** sid 3, **Bygdelaget** sid 4, **Gunnarskogs Fiskevårdsförening** sid 6-7, **GIK** sid 8, **Skogsdag** sid 9, **Tomta** sid 10, **Gunnarskogs skolväsen** sid 11, **Med pennan i hand** sid 12, **ROS.**

# En tågresa ledare

Denna gång skriver jag mina rader på tåget mellan Karlstad och Arvika. Har man inte nog att göra så får man hitta på lite till, så därför har jag börjat som lärare på en datakurs i Arvika. Det innebär en resa varje torsdag från Karlstad och på tåget har man tid över att fundera kring saker och ting.

Passerade just nu Brunsbergsbruk, och det är faktiskt väldigt vackert om man tittar ut. Här är det fortfarande vinterlandskap, även om det på många håll är närmare vår vid det här laget. Ja förresten, när denna tidning kommer i din hand är nog våren på gång rejält på många ställen i Gunnarskog. Det är väl gött!? Det tar ju ett tag att sätta ihop lite material till tidningen, så det hinner gå endel dagar mellan att man skriver detta tills dess att Gönnerske Nytt kommer i lådan. Själv tycker jag faktiskt att det blir roligare och roligare att göra tidningen. Och jag hoppas innerligt att det är fler med mig som tycker om att att läsa den också. Även om det ibland går över gränsen för tillåtna "tryckfel".

Man undrar ibland, där borti Karlstad hur de har det i Gunnarskog, vad de driver med där helt enkelt. Det är inte lätt att veta så mycket om vad som händer i hemtrakterna, när man sitter lutad över några trista skolböcker i en lägenhet på Norrstrand. Men då dimper posten ner och man får hoppas det är med något bidrag till nästa tidning. Och nog är det de mesta skilda saker som kommer i kuverten. Från presentationer av fotbollslag till kåserier om hur man åker lift i en slalombacke. Det är roligt att läsa tycker jag. Vad tycker Du? Skulle vara väldigt roligt att få reda på vad folk helst läser i en tidning som inte kommer ut mer än fyra gånger per år. Jag tycker det är förhållandevis hög klass på tidningen. Inte är det något annat "Bygdeblad" som ser så proffsigt ut som detta, eller?! För er som inte tycker om att skriva själv, kanske det kan vara roligt att kommentera vad andra skriver. Prata gärna med någon i redaktionen eller med mig själv om något Du kanske tycker borde ändras i tidningen, vi är väldigt flexibla och lysnar på alla och envar.

Näväl, det börjar dra sig mot Arvika. Vi har precis lämnat Edane järnvägsstation. Nu för tiden så är det inte det där klassiska tågjudet kvar. Det som låter "de dum, de dum". Nu är det helsvetsade rälsar så det går så tyst och gott. Ja det händer saker med det mesta nu för tiden. Det moderniseras och köps maskiner till allt möjligt. Men i Gunnarskog då, händer det något där. Jorå, vill jag säga, det händer en hel del. Jag är väl kanske inte så aktuell längre, men att det händer lite med Gönnerske Nytt vet jag iallfall. På nästa sida står mer om hur det kommer att bli framöver. Själv tror jag det kommer att bli mycket bra, och tidningen blir ännu mer en "riktig" tidning. Ett samarbete

med hela bygdens föreningar och med Bygdelaget som ansvarig utgivare tror jag även det blir bra. Men vi vill fortfarande ha med dig i vårt arbete. Den egentliga redaktionen för Gönnerske Nytt är precis varenda Gunnarskogsbo med i. Vem som helst kan skriva om vad som helst, och få detta med i tidningen.

"Då var nästa uppehåll Arvika, Arvika nästa", låter det i högtalaren. Jaha, ojoj, en snabb titt ut genom fönstret så ser man VME fabriken. Här är det allt bäst att packa ihop sina grejor och komma av tåget. Annars kommer man till Charlottenberg eller Oslo. Nej bäst att skynda sig av. Man känner sig rätt så nöjd iallfall, fick ju en hel sida klar till tidningen, under tågresan. Man måste ha inspiration för att skriva något som inte direkt bygger på fakta, och på tåget verkar vara ett bra ställe faktiskt. Nu slapp man sova bort en dryg timme.

Hoppas Du får trevlig läsning med resten av tidningen.

*Daniel Höglund, resenär*

## Livskvalitet

*Att jobba "hacken" av sig och tjäna mycket pengar, anser många vara livskvalitet. Kanna visa upp dyra saker som anses vara status. Man vill kanske självförverkliga sig själv, genom att göra dyra inköp. Kosta på sig saker som inte en vanlig "Svensson" har råd med. Men är allt det här verkligen livskvalitet?*

### En ny tid

*Vi går in i en ny tid, en tid som inte påminner oss så mycket om vårt nuvarande industrisamhälle, den påminner mera om det gamla bondesamhället. Luften som vi andas in börjar bli viktig, vattnet som omger oss omdiskuterar allt mer.*

### Ungdomspraktik

*Våra ungdomar som växer upp, i ett klimat som innebär arbetslöshet. Hur skall dom förstå vårt resonemang, att alla skall ha ett jobb. Dom har på sin höjd provat på något beredskapsjobb, som någon arbetsförmedlare tyckt skulle passa just han eller hon. Men hur kan en arbetsförmedlare veta vad som är bra för denna ungdom? när han, hon inte vet själv vad som är bäst.*

### Produktion

*Förr i tiden producerade vi för att överleva, nu producerar vi för att konsumera. Enligt expertisen skall vi så småningom vara delaktiga i produktionen, något slags Ikea, produkten är inte helt färdig när den kommer hem till oss. Vi får alla dra vårt strå till stacken.*

### Vind och vatten

*K-samhälle, eller Informationssamhälle skall det heta. För min del får dom kalla det vad dom vill. Det som jag och många med mig tycker, är att inte pengar eller dyra prylar, betyder så mycket. Utan just vind och vatten betyder allt mer här i världen. Kanna bada i en klarblå sjö, ta ett djupt andetag det första man gör på morgonen. Det är livskvalitet.*

■ ROS

## Gönnerske Nytt

Nummer 1, årgång 2, 1995

Redaktör:

*Daniel Höglund*  
tfn. 054-10 15 96

Redaktionskommitté:

*Rolf Johnson*  
*Lars-Inge Lilja*  
*Fredrik Mattsson*  
*Ann-Kristin Åhrlén*  
*Per-Anders Olsson*

Ansvarig utgivare:

*Alf Danielsson*  
Gunnarskogs Bygdelag

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt Gunnarskogsborna. Insändare, artiklar m.m. mottages med största tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900 hushåll i Gunnarskog, samt placeras för gratis utdelning till Turister och besökande i Gunnarskog, hos turistinformationer, affärer, hantverkslokaler m.m.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

För annonsering kontakta Rolf Johnson eller någon i redaktionen. Begär offert på priser, storlek och utformning. Alltid humana priser och en stor tacksning.

Tryckt hos HåBe-tryck, Arvika

Utdelas av Posten



# Nya Gûnnerske Nytt

Nya, är ett ord som brukar användas i namnet på ett nystartat företag efter att det har gått i konkurs eller något liknande. Men så är det absolut inte med Gûnnerske Nytt. Nejdå, men endel nyheter är det på gång, även om Gûnnerske Nytt, som t.ex. Arvika Nyheter inte är någon 100-årig tidning, än.

Projektet, Gunnarskog - framtisbygd, avslutades till årsskiftet och för att Gûnnerske Nytt skulle kunna finnas kvar, måste ju någon annan ta över ansvaret för utgivningen. Denna uppgift åtog sig Gunnarskogs Bygdelag. Bygdelaget och dess ordförande Alf Danielsson är numer ansvarig utgivare för tidningen och jag tror det kommer att bli bra.

En annan sak som kommer att förändras, som inte bara har med denna tidning att göra, är att alla Gunnarskogs föreningar är välkomna att använda tidningen. Till självkostnadspris får föreningar göra införanden av alla de slag. Nu till att börja med kommer detta troligen att märkas tydligast i att idrottsföreningarna GIK och BIK istället för att, som tidigare utge sina egna tidningar att ge ut sitt material i Gûnnerske Nytt. Men jag hoppas att ALLA föreningar tar tillfället i akt och passar på att delge hela Gunnarskogsbygden och lite till, vad som händer och sker i föreningen. Den nytillträdda redaktionen, som presenteras nedan, kommer vid nästa sammanträde att besluta om exakta priser och ett utskick till samtliga föreningar i Gunnarskog, som vi känner till. Så mycket kan jag hittills säga, att priset per sida för ett föreningsinförande kommer att vara satt såpass lågt att det skall vara lönande att använda Gûnnerske Nytt och ej betungande för föreningens ekonomi.

I övrigt kommer vi att göra en tidning under samma koncept som tidigare. Alltså en tidning om och för Gunnarskog. Tycker kanske Du att det är något mer som borde förändras, så skulle ingen annan än vi i redaktionskommittén bli gladare över att få höra dina åsikter. Tidningen kommer även under 1995 att utkomma med 4 nummer. Nummer 2 kommer till midsommar och blir Gûnnerske Nytt's stora sommarnummer, som bl.a. utdelas gratis till alla turister och besökande i Gunnarskog under sommarsäsongen. Nummer 3 utdelas i början av hösten och nummer 4 är vinternumret som kommer ungefär samtidigt med den första snön. Exakta datum för manusstopp meddelas i varje nummer av tidningen, och Ni som skriver uppmanas följa dessa datum, vilket vållar stora problem för redaktionen i annat fall.

■ Daniel Höglund

## Redaktionen

Samtidigt som alla andra ändringar får Gûnnerske Nytt även en ny redaktionkommitté. Detta är dock inte hela redaktionen, i den ingår många fler personer, bl.a. en från varje förening i Gunnarskog samt många andra frivilliga som ställer upp med material mm till tidningen. Den verkliga redaktionen innefattar dock hela Gunnarskog, så vem som helst är välkommen att hjälpa till. För frågor som rör ekonomi och övriga större frågor ställs till Alf Danielsson. För annonser och annonsering ansvarar Rolf Johnson. För övriga frågor går det bra att vända sig till någon i redaktionen.

Alf Danielsson	tel.	322 91
Rolf Johnson		199 79
Fredrik Mattsson		325 13
Lars-Inge Lilja		771117
Ann-Christine Åhrlén		326 19
Per-Anders Olsson		772048
Daniel Höglund		054-101596



### Påsköppet

1-9 april 12-18.00

### Sommaröppet

1 maj - 31 augusti  
Varje dag 12-20.00

Servering:  
Kaffe med bröd  
läsk, glass, godis

**Välkomna!**

## Påskförsäljning

1 - 13 april

Öppet varje dag  
12 - 18.00

**Välkommen till  
Källbackens  
gårdshandel**



Grundad 1993  
Tobol, Gunnarskog  
Telefon 32063

# Förfrågan, vädjan

Eftersom Bygdelaget är en ideell förening som vill jobbar för Gunnarskog-Bogen, för att hålla vår bygd intakt när det gäller service av ena eller andra slaget, när det gäller arbetstillfällen i bygden, när det gäller utveckling så behöver vi många fler som vill jobba. Har Du en idé, kan Du snickra, kan Du köra en gräsklippare, kan Du dra en historia, kan Du läsa av ett vattenpass, kan Du gräva med en spade, ja då är du varmt välkommen med i gänget, alla behövs om vi ska lyckas.

För vårt arbete på Larstomtå och med de planer vi har vad gäller ungdomsgård och annat behövs virke, plank, brädor list och bjälkar. Har Du egen skog med rotvälter eller stockar, skänk några till Bygdelaget. Vi hugger och kör gärna själva.

Om något av ovanstående verkar intressant. Hör av Dig till Alf 322 92, Rolf 325 45 eller Maj 323 95.

**Vi tackar på förhand!**

■ **Alf Danielsson**

## Rapport från Larstomtå

Inom Gunnarskogs Bygdelag beslutades att tredje våningsplanet i stora huset skulle renoveras och göras iordning för uthyrning till turister eller andra besökande i våra bygder för längre eller kortare tid.

Våningsplanet innehåller fyra gavelrum och en hall på hela 130kvm.

Först kontaktades Håkan Axelsson, kommunens räddningschef, för att höra hans synpunkter, och då han besökte oss så hade han önskemål om gips i taket på hallen, utvändiga brandstegar och brandlarm. I övrigt var allt okej.

Efter detta startade vi, och jag måste säga att arbete går mycket bra. De fyra rummen är målade och tapetserade och i nyskick. I den stora hallen pågår arbetet för fullt med regling, isolering och gipsning. I hallen, som även ska fungera som ett allrum, blir det mysrum med tv, matplats samt dusch- och toalettrum och ett pentry för gästernas trevnad.

Hela detta stora jobb bedrivs som ett ALU-projekt och annars skulle det aldrig gått att genomföra med de arbetskostnader som råder. Enbart materialkostnaderna är mycket stora och tär hårt på vår ekonomi, men vi är övertygade om att det vi gör, på sikt kommer att gagna bygden.

Till 1:a maj har vi tänkt att allt ska vara klart så att vi kan vara med redan under den kommande turistsäsongen.

■ **Alf Danielsson**

## Årsmöte

Referat från årsmöte med föreningen Gunnarskogs Bygdelag.

Gunnarskogs Bygdelag har haft sitt första årsmöte i Järvenskolan. Årsmötet leddes av föreningens ordf. Alf Danielsson.

Föreningen bildades 11 april 1994 efter ett seminarium i Järvenskolan "Gunnarskog Framtidsbygd" där olika arbetsgrupper diskuterade vilka utvecklingsmöjligheter Gunnarskog hade.

Föreningens syfte är att i samarbete med övriga föreningar i Gunnarskog-Bogen värna om bygdens framtid genom att skapa en trivsamt miljö för befolkningen och inom ramen för sina resurser stödja seriösa försök att skapa arbetstillfällen i bygden. Stöd åt ungdomsverksamhet skall prioriteras.

Föreningen hade vid årets slut 75 medlemmar. Av föreningens årsberättelse framgick att fastigheten Larstomtå har förvärvats av Arvika Kommun. Renoveringsarbetet pågår nu i fastigheten och

avsikten är att fyra rum skall bli klara för uthyrning till turister före årets säsong. Uthyrning för åretruntboende fortsätter som hittills. Avsikten är att göra i ordning lokaler för ungdomsverksamhet i lämplig byggnad på fastigheten.

För att utröna möjligheterna för turism i Gunnarskog har en inventering gjorts beträffande övernattningsmöjligheter. Inventeringen visade att 270 bäddar av olika standard kan erbjudas.

Turistvärdar har utbildats och fanns under sommaren tillgängliga på Hembygdsgården.

Arbete med uppsättningen av informationstavlor för turister har påbörjats. Föreningen har medverkat vid komplettering av turistkartan över Arvika Kommun.

Ett bäckrensningsprojekt i Gårdsåsaäven har startats.

I samarbete med övriga föreningar i Gunnarskog kommer Gånnerske Nytt att utges.

Sedan års- revisionsberättelse behandlats beviljades styrelsen ansvarsfrihet för år 1994. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 1995 antogs av årsmötet. Följande arbetsgrupper skulle utses av styrelsen, Turistgrupp, Larstomtågrupp, Ungdomsgrupp, Turistvärdgrupp, Tidningsgrupp för Gånnerske Nytt och "Glamm och glädjegrupp" (festgrupp).

Alf Danielsson valdes till ordf. i föreningen. Styrelsen i övrigt: Rolf Nordling vice ordf., Ulla Parman kassör, Gunnar Lidberg sekr., samt May Berglund, Maja Olsson och Tore Andersson. Suppleanter i styrelsen blev Stig Andersson och Barbara Hinsch. I arbetsutskottet ingår Alf Danielsson, Rolf Nordling och May Berglund samt adjungerad Ulla Parman.

Vid årsmötet betonades vikten av att ungdomslokaler kommer till stånd snarast möjligt. Det framkom också att många föräldrar är villiga att frivilligt ställa upp som ungdomsledare. Ett förslag till att bilvårdsanläggning borde finnas i Gunnarskog skulle utredas av styrelsen.

Avgående styrelseledamöterna Anders Norrby, Valter Lidberg och Mikael Persson avtackades med blommor innan årsmötet avslutades av Alf Danielsson.

■ **Gunnar Lidberg**

## - HEALING -

Ett komplement till vanlig sjukvård  
*Jag kanske kan hjälpa dig?*

Behandlingen är bra för kropp och själ.  
Den befrämjar självläkandet, löser  
spänningar och blockeringar, renar från  
gifter och ger dig ny energi.

**Diplomerad Reiki-healer  
Lena Bergholm**

Mottagning: Gränsjön  
670 35 GUNNARSKOG  
Tel. 77 00 72

Om du har svårt att komma kan jag göra hembesök.  
**MEDLEM I SVENSKA HEALINGFÖRBUNDET**

## Årsmöte

Byn-Årbottens bygdegårdsförening höll den 24 februari ett mycket välbesökt årsmöte. Nästan 40 medlemmar deltog.

Stämman leddes av sin ordförande, Karl-Erik Johansson, med undertecknad som sekreterare.

Från verksamhetsberättelsen:

Föreningens stora projekt under 1994 var ju renoveringen och tillbyggnaden av bespisningslokalen som genomfördes som ett ALU-projekt. Ett annat inslag under året som blev mycket lyckat var sommarfesten. Denna inleddes med tipspromenad samt fortsatte sedan med mångkamp för att avslutas med ett stort grillparty. Till denna fest kom över 70 av bygdens innevånare.

Höstauktionen drog som vanligt mycket folk som bjöd friskt på de alster som auktionerades ut.

Innan själva förhandlingarna avslutades, avtackades de tre avgående styrelsemedlemmarna, Stefan Jonsson, Gun Nilsson samt Eva Westerberg, med en blomsterbukett.

Sedan vidtog, mycket lämpligt med tanke på att det var Matsmäss, en mycket välsmakande vårsupé. Matsmäss var ju enligt gamla traditioner sista dagen på den riktiga vintern. Stort tack till Iris och Gertrud som hade iordningställt all god mat. Efter kaffe med bakelse avslutades så kvällen med filmförevisning genom Sven Olssons försorg. Han visade tre filmer om gamla tider från Mangskog, så det blev en sen helkväll i gemytets tecken.

■ Lars-Ove Jansson

## Liftaren

Att angöra en brygga har vi fått lära oss, men att komma loss från en liftkrok har i alla fall inte jag fått någon vetskap om. Detta hände mig för något år sedan, alla skulle prova på utförsåkning. Även en "stassing" som jag. "Det är inget svårt" fick jag itutat mig. Jag svalde betet som en hungrig gädda. Alla prylar var fixade, hyrde skidor och allt som behövdes. Liftkort skulle man införskaffa vid skidanläggningen. Med glasögonen på plats, var det bara att ta sig upp, just det, Hur skulle man göra? Tittade på hur alla andra enkelt satte sig på pinnen. Det skulle nog även jag klara av. Men hur skulle man ta sig av? Det fanns inte en sportslig chans att se nerifrån där jag stod. Friskt vågat hälften vunnit, som man säger. Väl på pinnen, växte jag med uppgiften, det här var första gången man steg i graderna. Började närma mig målet, jag skulle kliva av. Jag hade hört av någon entusiast, det var lättare om man var två på pinnen. Men det gick i och för sig lika bra att åka upp ensam. Jag var nu ensam, ensammast i världen. Nu skulle jag bara kliva av och, det var då det hände. Det som absolut inte fick hända. Liftkroken hade fastnat i min jacka. Det fanns ingen funktionär som såg något, ingen hjälp att få. Liften fortsatte att gå, jag i min tur åkte snett framåt. Liftkroksvajern blev längre och längre. Hade inte en aning om att en liftkrok kunde bli så lång. Till slut lyckades jag med konststycket att få loss den från sitt järngrepp. STRIKE! liftkroken för i väg med en väldig hastighet. Träffade en tjej i huvudet, hon ramlade och drog med sig fem stycken i sitt fall. Jag krympte betydligt, allt från min två meter långa gestalt, var jag nu en och femtio över havet. Jag repade mod till mig, bad om ursäkt, och allt är förlåtet nu. Men än i dag har jag liftskräck.

■ ROS

# Livs-Bensin-Post

**BINGO  
\*LOTTO**



V-75, Harry, Dagens Dubbel,  
V5, Vinnare & Plats- komb.  
Triss-, Penning- och  
Bellmanlotter  
TIPSTJÄNST ON LINE

**ÖPPETTIDER:**  
Månd-Fred 8.00-20.00  
Lördag 9.00-20.00  
Söndag 10.00-20.00

**POST I BUTIK**  
Öppet: Månd-Fred 15.00-17.00  
Hämtning av paket 08.00-20.00



**GUNNARSKOGS  
NÄRKÖP AB**

Stommen, 670 35 Gunnarskog. Telefon 0570-321 19

# Södra Gunnarskogs Fiskevårdsområde



## Fiskeregler 1995

(Följande regler har fastställts ur fiskestämma 1990-09-26.)

Utestående redskap skall vara **utmärkta** (uppbojade) samt **märkta** med ägarens namn.

## Medlemmarnas eget fiske

Gäller för markägare.

## Fiskerättsbevis

För utövande av fiske skall medlem lösa fiskerätts bevis. Medlem är rätt att vid överlåta fiskerättsbeviset till valfri namngiven person. Överlåtelsen skall därvid avse helt kalenderår och hela det fiske fiskerättsbeviset berättigar till. Person som på detta sätt erhållit fiskerättsbevis äger rätt att fiska på samma villkor som gäller för upplåtande medlem. Fiskerättsbevisen innebär dock ingen behörighet att företräda medlemmen på fiskestämma. Fiskerättsbevis enligt detta stycket utfärdas av styrelsen för varje år efter anmälan av medlem om den person som för året skall äga rätt att lösa medlemmens tillkommande fiskerättsbevis.

För utfärdat fiskerättsbevis får fiske bedrivas förutom av innehavaren även av innehavarens make/maka och därmed jämställd samt i föräldrahemmet mantalsskrivna barn. Vid av dessa personer samtidigt bedrivet fiske är detta begränsat till det fiske som fiskerättsbeviset berättigar till förutom vad gäller fiske med handredskap.

## Fiskerättsbevis för 1995

gäller 1/5-95 - 30/4-96, ska lösas med **30 kronor**.

Fiskerättsbevis berättigar innehavaren till fiske utan begränsning.

## Upplåtelse av fiske

Fiske upplåts genom försäljning av ortskort och fiskekort.

## Ortskort (giltighetstid 1/5-95 - 30/4-96)

Person som är **mantalsskriven** inom hemman ingående i fiskevårdsområdet och andelsägare i fisket (delägare i samägd fastighet, dödsbofastighet etc) vilken ej äger rätt att lösa fiskerättsbevis kan istället lösa **ortskort**. Ortskort kostar 50kr. Ortskort berättigar till fiske med fem nät och handredskap. Ortskort är **personligt** och kan ej överlåtas.

## Fiskekort (giltighetstid årskort eller dagkort)

**Övrig allmänhet** äger rätt att lösa fiskekort för fiske endast med **handredskap** (med spö, kastspö, flugspö och pimpelspö). Fiskekortet är personligt och kan ej överlåtas.

## Fiskekortspriser:

Dagkort	15 kronor
Veckokort	40 kronor
Årskort	100 kronor
Gruppkort	5 kronor/person och dag (fisketävlingar)

Ungdomar under 16 och till och med 16 år fiskar gratis.

***Det blir trivsammare fiske om givna regler följs!***

***Välkommen till södra Gunnarskogs Fiskevårdsområde!***

***Lycka till med fisket!***

## Övrigt

Skottpengar för mink är närvarande 100 kronor från FVOF

# Sa: Gunnarskogs Fiskevårdsområdesförening

## Vattenkarta



### Fiskekort säljes hos

- Arvika Turistbyrå
- Sundelss Sport, Arvika
- Thybergs affär, Årbotten
- Macken-Kioskten, Gunnarskog
- Stig Karlsson, Allstakan
- Allan Augustsson, Allstakan
- Gunnar Jansson, Järperud
- Ingemar Andreasson, Byn
- Macken, Speked

### Förtydligande

Årtjämet och Sälbodaälven är undantagna från allmänt fisk. Dessa områden har markerats med ram på kartan ovan.

## BÄTTRE OCH BÄTTRE ÅR FÖR ÅR

En åttondeplats efter fjolårets debutsäsong förbyttes i år till en sjätteplats för GIK:s innebandygrabbar. Sex inspelade poäng då blev till elva nu, trots fyra matcher färre. Men också rårare och rårare år för år. Fair-play-trofén kunde inte försvaras. Domarnas öga till GIK:arna har blivit allt ondare...

En kort summering av säsongen 1994/95 visar att Gunnarskogs försvar åter igen håller måttet. Bara två lag i serien släppte in mindre antal mål. Mangskog som hamnade på kvalplats som tvåa, släppte exempelvis in fler bollar. En anledning till att baklängesmålen hålls nere är GIK:s goda moral. Några jätteras är det sällan frågan om. Säsongens största förluster skrevs till 4-8 mot Dottevik och 1-5 mot seriesegrande Värmlandsbro. Att marginalerna inte alltid är på GIK:s sida vittnar tre uddamålsförluster om.

### Ett kungarrike för en målskytt

Är det någon som vet om någon bra målskytt? Hör av er till innebandysektionen i så fall. Någon pålitlig målskytt har inte GIK lyckats upptäcka ännu. Visst är det många som har gjort mål och några av spelarna har lyckats träffa rätt flera gånger, men tio mål var det ingen som nådde upp till och det är lite för skrämt.

Snabba målskyttar har vi dock. I bortamötet mot Säffle slog Patric Börne ner som blixten. Börne tekade framåt till sig själv, petade bollen förbi en back och klämde in 1-0 efter två sekunder! Om han fortsatt i den takten hade han hunnit med 1 800 mål den matchen. Nu blev det bara två. Skäms Patric!

Målfarligt åt fel håll kan man också vara. En känd back i GIK svepte in ett aldrig så grant självmål mot Svanskog. Debuterade målvakten Ronny Nilsson undrade väl om han inte hade några kompisar alls. Den kände backen kanske får slipa till ett par glas åt sig själv för omväxlings skull.

### Tidernas storseger

Är det inte märkligt så stor motståndarnas målvakt blir när GIK:s straffläggare närmar sig. Av sex straffar har bara en resulterat i mål. Ett märkligt skrämt facit med tanke på att varje träning avslutas med straffträning. Kanske dags att ge uttrycket en ny innebörd framöver. Laguppställningen riskerar att innehålla idel "StaffanTrapper" i fortsättningen. Tidernas Storseger tog GIK när man la jumbolaget Säffle på rygg, 10-4 i hemmamatchen. Då tyckte delar av publiken att de rödvita GIK:arna var onödigt överlägsna - ett sällsynt konstaterande.

Minst ofarliga framför motståndamålet - kanske har de haft flest chanser - har trion Morgan Carlsson, Patric Börne och Anders Olsson varit, där den sistnämnde fått ett rejält uppsving som målskytt under säsongen. I hemmamatchen mot Koppom var "Sky" riktigt het. Då smällde han in tre bollar. KIK tycks för övrigt passa GIK riktigt bra. De har fått släppa till hela tre poäng.

### Veteraner får konkurrens?

Tills nästa säsong hoppas vi på att föryngra den ålderstigna truppen med hjälp av några kommande "män", däribland Hans Karlsson som varit bland de flitigare på träning under vintern.

## Du är alltid Välkommen att se vårt sortiment av

kosttillskott  
naturkosmetik  
örter, säd  
obesprutade frukt och grönsaker  
ullunderkläder etc.



Ewa o Lasse Uppvall

Storgatan 33, 671 31 Arvika

Tel. 0570-136 35

## Spelschema 1995

### A-LAGETS HEMMAMATCHER 1995

FRE	5 MAJ	19.00	GIK - ÅS
TIS	16 MAJ	19.00	GIK - ÄLGÅ
LÖR	20 MAJ	14.00	GIK - ÅRJÄNG
TIS	30 MAJ	19.00	GIK - ÅMOTFORS
MÅN	12 JUN	19.00	GIK - FISKEVIK
ONS	21 JUN	19.30	GIK - TÖCKSFORS
ONS	9 AUG	19.30	GIK - KLÄSSBOL
TIS	22 AUG	19.00	GIK - BRUNSKOG
LÖR	2 SEP	15.00	GIK - VÄMSKOG
LÖR	16 SEP	15.00	GIK - EDANE
SÖN	1 OKT	14.00	GIK - GILLBERGA

### B-LAGETS HEMMAMATCHER 1995

MÅN	8 MAJ	19.00	GIK - KOPPOM
SÖN	21 MAJ	17.00	GIK - ÄLGÅ
SÖN	28 MAJ	17.00	GIK - ÅS
SÖN	18 JUN	17.00	GIK - KLÄSSBOL
SÖN	13 AUG	15.00	GIK - FISKEVIK
SÖN	3 SEP	15.00	GIK - ÅMOTFORS
SÖN	17 SEP	15.00	GIK - BORTAN



# Skogsdag i Rexed

Ett 60-70 personer lockades till Rexed för att vara med på "Skogsdag" som hölls på Arnold Anderssons ägor.

Att så många vill tillbringa en lördagsförmiddag i skogen kunde man inte tro, men intresset för hästen och dess sysslor intresserar nog rätt många ändå.

Det fanns fyra hästar, så den som ville pröva på att lassa timmer kunde göra det. De som istället föredrog något annat kunde gå upp till elden och värma sig, äta korv och dricka kaffe som Nordsvenska hästen bjöd på. Man kan inte säga så mycket annat än att det blev en lyckad dag.

■ Irina Axelsson

## I MÅN AV TID

Att vi alla någon gång har blivit stressade, eller att vi känt oss uppjagade, är det nog ingen som kan förneka.

Tiden, "om jag bara hade tid, tänk! då skulle jag hinna göra det och det"

Det finns människor som jagar tid, man kan t o m bli världsmästare, om man passerar en viss tid.

Det finns dom som sparar tid på någon slags tidbank. Sen är det bara att ta ut den sparade tiden och förbruka den.

Att passa en tid kan vara stressat. " Oh ! jag har det så jobbigt, det är så mycket tider att passa"

Tid kan även vara pengar. Frågar man någon finansman så får man svaret, tid är pengar. Personligen

hittar jag aldrig några pengar, det kvittar hur mycket tid jag än har.

Men nu vill jag gratulera alla er som har tagit eran dyrbara tid i anspråk, som har tid att sitta eller stå och läsa detta nr av Gunnarskogsnytt. Att man tar sig tid är ingen lyx, eller är det ? I så fall vill jag att vi "lyxar" oss mycket mer i framtiden. Stanna upp! Känn efter ! hur mår ni just nu ? Va rädda om er. I mån av tid, Ta er tid.

■ ROS

Den kompletta  
Guldsmedsbutiken i sta'n

Nu 20% på 100-tals modeller  
av förlovningsringar

 GULWERS  
**Erik G. Johansson**  
GULDSMEDS A.B.

# Vi utför reparationer på bilar och traktorer



Bröderna Johanssons  
Reparationsverkstad

Gröttvål, 670 35 Gunnarskog  
Tel 0570-320 79

## “Tomta“

Tomta ligger i Årbotten och har en fantastisk utsikt över Gunnern, det var här som de högtidliga biskopsmiddagarna hölls eftersom Tomta var den finaste gården i Årbotten.

Jag pratade med Albert Magnusson på Jåle (Årbotten), som vet det mesta om gamla byggnader i Årbotten, Han säger, att gården är inne på femte generationen. 1862 så hade man 142 hektar mark, och det har nog idag tillkommit lite mer. Den stora ladugården är sedan början på 1900-talet. Gården hel-renoverades 1912.



Ingången till matkällaren, med byggnads året över dörrposten.



Det storslagna huset på gården Tomta i Årbotten sett framifrån.

Lillstugan på gården har tidigare varit affär. Strax utanför affären gick en väg från gårdsås, på vilken det kom folk från Gårdsås på väg till Kvarnen som ligger bara några meter längre bort.

■ Irina Axelsson  
Foto: Rolf Johnson

**ALLTID BILLIGAST**

**MED BRA SERVICE**

SÅ DET ÄR INTE LÄTT  
ATT VA' ÖDMJUK...

GÅR DU I TANKAR OM EN  
EGEN DATOR?

RING SÅ ORDNAR VI DET  
SOM PASSAR JUST DIG  
OCH DIN PLÅNBOK.

**HÖGDATA**

RUDSVÄGEN 16A  
654 63 KARLSTAD  
TEL. 054-10 15 96  
FAX. 054-18 44 78

## Nästa nummer

Utkommer vid midsommar. Det är Gûnnerske Nytt's stora sommarnummer. Vi vill ha massor med material till det numret. Vem som helst är välkommen att skriva om vad som helst. Hör av Dig till redaktionen om Du har frågor.

Material kan lämnas skriftligen på alla tänkbara sätt eller muntligen...

**Manusstopp 31 maj**

baby • barn • tonår

Värmlands

**STÖRSTA UNGT MODE-butik?**

350 m<sup>2</sup> fylld med varor i 4 avd.

Avd. 1 TONÅR 150-170 cl.  
Avd. 2 BARN 110-140 cl.  
Avd. 3 BABY 50-100 cl.  
Avd. 4 BARNVAGNAR,  
TILLBEHÖR och  
BILSÄKERHET



Stor sortering till låga priser.  
Välkomna till oss och kolla.

Vi träffs och trivs i specialbutiken.

**SNÖVIT**  
• UNGT MODE •

# Gunnarskogs Skolväsen

Hur många skolor tror Du att det fanns i Gunnarskog på 1920-talet. Om jag säger 10 stycken, skulle Du tro mig då? Svaret är hela 18 stycken. Det fanns skolor nästan i varenda by då. Snart finns alla skolorna dokumenterade i en samling om Gunnarskogs skolväsen.

Det är just 'Gunnarskogs skolväsen' som dokumentationen heter. En relativt stor och tjock "tidning" om Gunnarskogs socken alla skolor, från 1700-talet och fram till idag. Det har under den tiden gått från husförhör via som mest 18 skolor till vad vi har idag, med två skolor kvar i bygden.

Initiativtagare till framställandet av denna trycksak, var Tore Andersson, nuvarande rektor vid Järvenskolan, då han av en slump påträffade ett par gamla planscher i en gammal skolkista, där en mängd blåmarkeringar var gjorda på kartan över Gunnarskog. Detta visade sig, efter vidare studium vara markeringar över alla Gunnarskogs skolor.

Ett så kallat ALU-projekt startades nu i Järvenskolas regi, med tre stycken killar som samlade ihop en stor mängd fakta, texter och fotografier från Gunnarskog och dess skolhistoria. Mycket

information om de gamla byggnaderna har inhämtats från Gunnarskogs boken.

Från årsskiftet 1995, har Lisa Löf som en ungdomspraktikant och



tidigare elev vid skolan, fått i uppdrag att göra klart detta stora projekt och sammanställa till en färdig produktion. Detta har resulterat i "tidningen" 'Gunnarskogs skolväsen, en dokumentation av Gunnarskogs skolhistoria i ord och bild'.

Alltihop skall vara klart under våren,

och kunna säljas till t.ex turister och andra intresserade.

I publikationen kan man läsa om Arne Börjesson från Stora Årbotten som på 1700-talet startade husförhørsverksamheten i Gunnarskog, och som senare blev Gunnarskogs förste skolmästare, vars minnessten nu står på kyrkogården i Gunnarskog. Hur skolverksamhet startades efter hand på många ställen runt om i bygden, och hur skolhus växte upp så gott som överallt.

Nästan varje skola finns upptagen, med fotografier i nu tid och från den tid då skolverksamhet bedrevs, to.m fotografier över gamla klasser och lärare. Intressanta uppgifter, samlade från bl.a Gunnarskogs boken och egna forskningar, finns också att ta del av.

Gunnarskogs skolväsen, är väl bearbetat och rekommenderas varmt till alla med minsta intresse av Gunnarskogs historia, skolväsen eller bara som kuriosa läsning.

■ Daniel Höglund

# Välkommen

# till

# ICA

# Thybergs

ÅRBOTTEN

TEL. 320 43



## Din lokala "miljöbutik"

## Från hemmets dörr...

Söndagen den 12 februari, full snöstorm ute. Flingorna stora och lätta faller sakta mot marken. Stereon spelar musik av Strauss. Då och då tar vinden tag i flingorna, de virvlar runt som om de dansade till musiken här inne. Slutligen hamnar de i tunna drivor runt stugknuten.

Jag sitter vid bordet i "Stögromme" och njuter av skådespelet. Amaryllisen har just slagit ut sina fyra djupröda klockor och sprider skönhet bakom vita spetsgardiner och snön i bakgrunden. Jag känner en varm oändlig lycka och tacksamhet att få vara här i friden just nu. Heidenstam skrev en dikt "För mig fanns ingen väg från hemmets dörr", en lång och svärmodig dikt, tyckte jag då vi läste den i skolan. För mig fanns en väg från hemmets dörr, även om det kändes lite vemodigt att öppna dörren och stiga ut på den, då jag som, tonåring gav mig iväg. Stora vida världen låg öppen, Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. Vägen var bred och synnerligen lärorik, den var spännande och lättframkomlig, men glädjen att åter stå vid hemmets dörr efter alla dessa år känns översvallande. Att åter bo i barndomshemmet Torpet Abborrsjön, att bli bemött av så mycket värme och omtanke, som jag blir av mina grannar, betyder så oerhört mycket. Under min vistelse på annan ort har många gått ur tiden. Många gårdar står kalla och obebodda, trädgårdarna förvildade och uthusen har rasat samman. Av de gamla grannarna finns bara två kvar, det är Agda och lekkamraten Bengt. De har funnits här i hela mitt liv. Båda är avlägsna släktingar.

På vackra 1700-tals gården "Der Nere" i Abborrsjön föddes 1840 Lisa Eliasdatter. Hon gifte sig med Olof Persson och de bosatte sig på Kullen. Tre av deras söner Per, Anders och Olof gifte sig mellan 1870 och februari 1871, alla med tre söta systrar från Högtorp. Maria och Per (redaktör Daniels morfars morföräldrar) bosatte sig i Stora Tenhöjden på en natursköns plats med utsikt över sjön Kymmen. För Olof och Lisa avstyckades en tredjedel av fastigheten Kullen, gården fick namnet Nystuga. Den tredje tredjedelen, längst västerut, fick namnet Torpet. Byggmästare Kvist och hans medhjälpare fick bråda dagar. Det sågades, smiddes spik och hamrades, så att det ekade i hela den lilla byn.

Lisa och Ola ville inte vänta med bröllop tills Nystuga stod klart. De hade redan en dotter Justin och bestämde sig för att bo i sina respektive föräldrahem ett tag. De gick till prästen och Ola för hem till Kullen, Lisa till Högtorp och sin lilla Justin. Morgonen efter kom sväger Anders ridande och berättade att Ola dött under natten! Efter några år, ensam med Justin i Nystuga, gifte Lisa om sig med Johannes från Fintjärnshöjda.

Marta och Anders (min farfars föräldrar) stod brud och brudgum i februari 1871. Jag har fortfarande kvar den svarta sidenschalen hon bar den dagen. Så kom barnet Augusti 1872, Matilda 1876 och Olof 1877. Dagarna var fyllda med hårt arbete både ute och inne och Mor Marta som väntade sitt fjärde barn hösten 1880. I gårdarna omkring började en del insjukna i feber och halsont. Lilla Justin i Nystuga var den första som kvävdes av den hemiska farsoten difteri som smugit sig fram bland gulnande höstlöv och dimma. Den lade sin svarta handlov över stuga på Torpet, trängde genom timmerväggarna och August 8 år dog den 14 oktober, Matilda 4 år inom loper av 4 dagar och lille Olof kämpade med febern och svullen hals, men sjukdomarna kramade det sista ur honom den 22 oktober. Även han fick då en plats i en lite handsnickrad trälåda ute på logen. Tre barn stod lik på logen, Far Anders kom undan

med förlamning av benen men miste förståndet av sjukdom och sorg. Satt fram till sin död på soffan i köket och slog med sin käpp och skrek åt Mor Marta då hon kom i närheten. Hon fick ensam med sin syster och sväger, spänna för hästen och med tre små kistor åka till kyrkan för jordfästning. Dagen efter, den 30 oktober födde hon sonen Emil. Vilka tragedier som utspelats innanför dessa väggar i mitt nu fridfulla hem!

Emil som blev det enda barnet, ganska ovanligt på den tiden, kom att bli en mycket framgångsrik affärsman. Han var min älskade Farfar och jag var hans första och i många år enda barnbarn. Mina föräldrar och bodde alldeles i närheten av Farfar och Farmor på Torpet, vilket gjorde att jag besökte dem varje dag. Vi hade skojigt Farfar och jag! Varje gång han gick till handelsboden fick jag följa med. På den tiden fanns det härliga strutar med vit fyllning, överdragna med choklad. Han köpte en åt mig varje gång. Jag verkade aldrig få nog. Han tröttnade nog den dagen då han bad min Faster Emy, som var handelsbiträde, att ta fram hela lagret av strutar. Det var sjutton strutar kvar i lådan. Farfar räckte dem till mig och sa: "Ät nu!" Lyckan var stor! Jag åt strutar hela kvällen, hade ont i magen hela natten och bad aldrig mer om att få en strut. Farfar har varit borta i 45 år nu. Jag saknar honom så. Han var skojfrisk, generös och underbar på alla sätt. Han lärde mig att humor alltid är bra som krydda i den grå vardagen.



Gården torpet någon gång på 1950-talet

handelsbod, som luktar sill och snus, stora svarta sniglar på kärrvägen bort i skogen, Alma i Nystugas tunnbröd, som var segt och gott, lysmaskar i glasburk vid sängkanten, (satte man ner burken under täcket kunde man se dem lysa) näverstrut med vildhonung som pappa tog hem från skogen och allt en öm och älskvärd Mor, alla deras ljuvliga ting fyllde min barndoms vardag. Allt bäddade för ett harmoniskt liv.

Jag minns skoltiden i det lilla röda skolhuset där kaminen brann rödhet under kalla vinterdagar och de hårt skurade bänkarna luktade grönsåpa. Agda hade skolstädningen och hon sparade inte på krafter och såpa. Enda dagen då inte såplukten var markant, var examensdagen. Då låg en tung doft av syren i hela salen, den trängde in i varje hörn, långt ner i skolbänkarnas fack som annars luktade unkna böcker.

Att minnas är att färdas tillbaka. Det är en resa helt gratis och utan avbeställningsskydd. Att minnas är att åter få vara tillsammans med sina kära, att njuta av dofter. Att minnas är att göra koskällans klang i granskogen så rogivande och stilla.

Med jag skrivit detta har det börjat skymma, musiken har för länge sedan tystnat men jag hör något nere i backen. Det är Bengt, som kommer med snöplögen. Det ryker där han plogar den lätta snön. Plogvallarna blir bara hägre och hägre för varje gång han plogar. Tänk så mycket snö vi begåvas med här i Abborrsjön! Vad skulle jag göra om inte Bengt kom med plögen då det snöat? Då hade jag verkligen ingen väg från hemmets dörr.

Jag hoppas verkligen att jag var till glädje för Mor Marta de tre åren jag fanns innan hon dog. Hon hade av sina föräldrar fått ett halv dussin Rörstrands tallrikar, vita med brun dekor, då hon och Anders gifte sig. Dessa hade hon inte råd att använda, hon hade ju trä- och tenntallrikar! Därför fick jag dem i gåva på tvåårsdagen och jag använder dem vid högtidliga tillfällen alltid med vördnad och stor tacksamhet.

Lyckliga barndomsår, frisk klar luft, doftande nattviol, porlande kalla bäckar, grodyngel,