

GUNNERSKE *lytt*

GUNNARSKOGS BYGDELÄG TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Pris: 25:- NR 1 2009

Rådslag - "Gunnarskog Framtidsbygd"

sid 4-5



ur innehållet:



"Från sô te nôrr"
Årbotten och Byns
Bygdegårdsförening

sid 8-9



Morgan Norrby
- mäterlig
90-åring

sid 10



Onsdagsträffen
En trevlig
institution

sid 15

Ordförande har ordet:



Tack för förtroendet! Att vara ordförande i Gunnarskogs bygdelag är ett hedersuppdrag. Det handlar om att leda verksamheten mot de mål årsmötet har lagt fast. Till mitt förfogande har jag en engagerad styrelse och en mängd övriga medarbetare i Gunnarskog-Bogen.

Larstomtammottagningen har fått en tidsfrist på 4 månader. Vi i förhandlargruppen jobbar vidare med huvudmännen Landstinget och Arvika kommun.

Bensinfrågan har fått ett bakslag genom att Din-X avstår från att satsa på Thybergs. Anledningen enligt deras marknadschef är för svag trafikström på östra vägen. Trafikströmmen i Stommen blir dubbelt så stor. Vi går vidare med frågan.

Cykel-/gångväg genom Stommen kan vara på väg att lösas. Genom ett samarbete mellan oss och den politiska alliansen i Arvika kommun ser det ut som om en genväg över åkrarna bakom brandkåren kan rustas upp till cykel- och gångväg mellan centrala Stommen och Järvenskolan.

Till Rådslag Gunnarskog kom 60-talet intresserade. Många fina idéer kom fram och nu är det bara att kavla upp ärmarna och jobba på i de grupperingar som bildades. De områden som prioriterades blev; Järvenskolas utveckling och utbyggd idrottshall, byggandet av boenden för de som vill flytta till och bo i Gunnarskog, bensin/kiosk samt distriktssköterkemottagningen vid Larstomta. Se vidare separat artikel.

Vi har mycket att göra nu och här behövs många händer att fördela arbetsbördorna på. Hör gärna av dig om du har lust och tid över för idéellt arbete i bygdelaget för Gunnarskog-Bogens utveckling.

Willy Ekmark

**Nästa
manusstopp
20 maj**



Günnerske Nytt

Nummer 1, årgång 16, 2009

Redaktör och ansvarig utgivare:

Willy Ekmark

Gunnarskogs Bygdelag

Tel 0570-32006

Pg: 59 69 29 - 0

Redaktionskommitte:

Willy Ekmark

Tore Andersson

Anneli Karlsson

Torsten Nilsson

Annica Westerberg

För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96

Tvärud, 670 35 Gunnarskog

Annonspriser:

1/5 sida 350 kr

1/4 sida 500 kr

1/2 sida 750 kr

1/1 sida 1000 kr

Annonser kan även mailas direkt till:

annica_westerberg@msn.com

**Insändare, artiklar m.m
mottages med största tacksamhet!**
epost: gunnarskogs.bygdelag@telia.com
hemsida: gunnarskog.dinstudio.se

Utkommer med 4 nr/år

Upplaga denna gång 1500 exemplar.

Utdelas till alla medlemmar

i Gunnarskogs Bygdelag.

Medlemsavgiften är 100 kr för år 2009

Boende utanför Gunnarskog som får tidningen per post kan prenumerera på tidningen genom att sätta in 100 kr på postgirokonto 59 69 29 - 0

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

Framställt av:

Annica Westerberg

e-post: annica_westerberg@msn.com

**FRÅN
LÄSEKRETSEN**

Glesbygdstankar

Skatten ha vi att betale
både före å åter vale
men skoln i Tvare las ner.
Finns då nô mer her
sôm kan lägges ner?

Ja, distriktssköterska ä på förslag.
Tänk ocke genialt schackdrag!
För te å få sårbehandlinga steril
lär vi da åke flere mil
å spy ut avgaser mä bil.

Uträckninga mä dette ä fell sôm så
att nä vi ändå ä i stan apropå
se kan affärane der
gynnes ändå litte mer
å sänna kan Thybergs åg lägges ner.

Te Norsk Hydro vårt varme tack
för att di la ner vår enda mack
å Vägverke sôm gjorde vägen smal
får åg vårt innerle taktal
männas ilska i ôss mal.

Men betänk den store turn
att vi har kvar den fine natur
å den har vi i säkert förvar
å vargen får vi säkert ha kvar
den kommer di inte hit å tar.

Men kûnne di inte dra in den åg te stan
se slûppe felle vi te å haen
för her ä dä fell ittnô mer å dra in på
å om vargen på gater å tûrg kûnne gå
se vôrte då nô anne än nelägging å tänke på.

Insänt av Gunnar L

Evenemang i Gunnarskog

Värmarknad & Loppis
Järperuds Bygdegård
21/3 kl. 10-16

*

Rendezvous
Tväruds missionskyrka
21/3 kl. 20

*

Äggpromenad
Gunnevi
Långfredag 10/4 kl 14-15

*

Valborgsmässofirande
Gunnarskogs Hembygdsgård
Valborgsmässoafton 30/4

*

Gûnnerskemårten
Hembygdsgården och skolgården
Lördag 23/5 kl 9-16

*

Friluftsgudstjänst
Lafallshöjden
Söndag 14/6 kl 11

Sänd in "smått o gött te" denna spalt!
Kom ihåg att underteckna breven!



OBS!

Märk era postlådor med namn.
Annars kanske vi lägger
Gûnnerskenytt i fel låda.

Tidningsutdelarna

COOP EXTRA

PALMVIKEN
0570-727730

STYCKÅSEN
0570-727630

RÅDSLAG



Det var 16 år sedan det första rådslaget genomfördes i Gunnarskog. Initiativtagare den gången var Kerstin Seleskog, May Berglund, Tore Andersson m fl som under slogan "Gunnarskog framtidsbygd" ordnade ett rådslag. Ett direkt resultat av detta rådslag var att Gunnarskogs bygdelag bildades. Nu, 16 år senare, är det bygdelaget som tagit initiativet att samla bygdens invånare för att se på vilket sätt bygden kan utvecklas.

Rådslaget gick av stapeln den 7 mars i Järvenskolan aula och pågick mellan kl 09.00-16.30. Inbjudan hade gått ut till bygdens invånare och ca 60 personer kom till en spännande dag. Styrelsen för Gunnarskog bygdelag har under ett antal veckor jobbat fram ett koncept som nu presenteras av Willy Ekmark och Ronny Olsson som hälsar alla deltagare välkomna samt beskriver syftet med dagen.

Varför Rådslag Gunnarskog?

Vi tycker att Gunnarskog är en viktig del av Arvika. Det händer mycket i Gunnarskog och många besöker oss och talar väl om Gunnarskog. Gunnarskogsborna är stolta över sin bygd och trivs där. Vi är 2058 som bor här, näst största kommundelen i Arvika. Vi betalar ca 80 miljoner kronor i skatt, ca 8% av den totala skatteintäkten för Arvika kommun. Vi har kö till de få bostäder som finns att hyra och det finns många intressenter för hus till salu. Rådslag Gunnarskog är ett steg i ett ständigt förbättringsarbete, så många som möjligt hjälps åt att tillsammans skapa möjligheter och kommer med idéer.

Det är vi som bor i Gunnarskog som skall påverka mera.

Framtiden kan bli mindre positiv om vi inte ständigt jobbar för att skapa ett bättre Gunnarskog. Vi vill skapa samma eller bättre förutsättningar som i tätorten. För att utveckla bygden behöver vi hela Gunnarskogs hjälp. Vi kan ge förslag på vad vi skall fokusera på men det är tillsammans vi kan komma på hur detta arbete skall gå till.

Inspirerande föreläsare

En av dagens inbjudna gäster var Kerstin Seleskog som med glöd och entusiasm berättade om hur det en gång började för 16 år sedan, då det första rådslaget kom till stånd. Hon jobbade vid denna tid som syokonsulent på Järvenskolan. Det fanns en viss känsla av pessimism i bygden och det upplevdes finnas få arbetsplatser i bygden. Eleverna fick därför i uppgift att inventera vilka verksamheter som egentligen fanns i Gunnarskog. Resultatet av elevernas inventering visade att det fanns uppemot 150 arbetsplatser. Alla fick klart för sig att bygden hade så mycket som få tidigare reflekterat över.

Dagens nästa gäst, Lennart Svahn, kommer från Lysvik, en bygd som för 20 år sedan höll på att dö. Idéella föreningen drog igång ett antal projekt och 1994 arrangerades en kulturvecka, "Gröndalenveckan". Man restaurerade en kvarn, ett bageri gavs förutsättningar att starta upp, ett sågverk inköptes från Lettland, man byggde en smedja och en vildmarksby och mycket mycket mera. Allt detta har hänt på 20 år och ändå har vi inte börjat än, skämtar Lennart Svahn med stort allvar.

De fem fokusområdena;

- Byggandet av bostäder för olika boende-
som ungdomslägenheter och seniorboende
- Bensinstation och kiosk
- Distriktsköterske- och läkarmottagning
- Järvensskolans utveckling med profil
- Utbyggd gymnastikhall vid Järvensskolan

Ovanstående insatser skulle påbörjas och helst vara slutförda inom två år. Grupperna skulle också ta ställning till ett sk Gunnarskogsindex om 60% dvs att tre av ovanstående fem områden kunde klaras av inom 1-2 år.

Efter kaffet var det dags för grupperna att redovisa inför storpublik i aulan. Nu ville styrgruppen (Bygdelagets styrelse) ha svar på följande frågor:
*Har styrgruppen valt rätt fokusområden?
Håller resonemanget kring valet av fokusområden?
Är mätetalen riktiga? Är målbilden rätt?*

De flesta grupperna köpte fokusområdena. Någon grupp saknade området naturturism. Angående profilen på Järvensskolan var förslagen många: IT, entreprenörskap, natur eller vatten.

Om mätetalen fanns det delade meningar. Tex hur mycket som kunde hinnas med inom två år. De flesta höll nog på att Gunnarskogsindex var klokt avvägt dvs att försöka uppnå måluppfyllnad för tre av fem områden. Man var i stort nöjda med målbilden och att den låg rätt.

Lennart Swan var med oss hela dagen och spred kloka synpunkter runt omkring sig till andlöst lyssnande entusiaster. Lennart var faktiskt imponerad av vår verksamhetsutvecklingsmodell. Den är

Ledins

GRUS AB



Vi utför stora och små krossningar med ambulerande krossverk samt utför grusleveranser efter dina behov!

GUNNARSKOG

0570-32044

egentligen inte vår egen utan utlånad till oss av Volvo-itearna Hans-Erik Nilsson, Bortan och vår nyvalde vice ordförande, Ronny Olsson.

Många ideér kom fram

Det som tilldrog sig störst intresse efter att grupperna svarat på ovanstående frågor var vilka ideér i övrigt som kommit fram i grupparbetena.

Den listan blev lång och mycket innehållsrik. Här kan bara relateras ett axplock ur mängden tips

- IT-café och turistbyrå på Larstomta
- Arenor för folk att samlas på för att öka bygdekänslan
- Inbjuda till möten två ggr per år för nyinflyttade där föreningsliv och andra former för gemenskap presenterar sig

• ”Böndernas Marknad”, en lördag i veckan under skördetiden. Ett salutorg där odlare m fl producenter säljer sina produkter

• Ta vara på gammal hantverkskunskap genom att låta ungdomar följa erfarna hantverkare i arbete. Samma gäller gamla hävdvunna traditionsenliga sysslor som tex att ta vara på hemslakt o liknande

- Taxi i Gunnarskog
- Känd i branschen hävdar att marknaden sväljer produktion från ytterligare ett vedföretag i Gunnarskog
- Sälja livsuppehållande varor till kanotister på lämpliga ställen efter kanotleden
- Knatteled
- Ambassadör för Gunnarskog
- Drive-in-bio

Deltagarna har på ett enastående aktivt sätt engagerat sig under dagen och framåt kl 16 var alla trötta och längtade hem .

Vi i bygdelagets styrelse är mycket tack-samma till alla som deltog i detta Rådslag Gunnarskog. Seminariet kommer att upprepas en ggr per år. Välkomna till nästa Rådslag Gunnarskog där vi kommer att avrapportera hur långt i förändringsarbetet vi hunnit.

Gruppdeltagarna fick efter avslutningen på dagen anteckna sig för sina hjärtefrågor utifrån de fem fokusområdena. Grupperna som bildas på detta sätt kommer att arbeta kontinuerligt under året. Rapportering kommer att ske till styrgruppen.

Lennart Sandelin och Willy Ekmark

Årsmöte - Bygdelaget



Årsmötet hölls i Tväruds idrottshall den 28 februari 2009 med 60-talet deltagare. Senaste nytt om de heta frågorna i bygden delgavs åhörarna (se ledaren) varefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar. Mats Andersson, Tvärud ställde upp som årsmötesordförande och skötte syslan på det allra bästa sätt.

Två avsägelse, Alf Danielsson, Stommen och Kerstin Alvarsson, Allstakan ersattes med nyval av Lennart Sandelin, Stommen och Jan Johansson, Allstakan. Till ordförande för ett år valdes Willy Ekmark.

Verksamhetsåret 2008 har kännetecknats av kamp mot politiker, myndigheter och marknad för att behålla viktiga servicefunktioner i vår bygd.

Verksamhetsplaneringen för 2009 visar på en hög ambition i aktiviteter. Tillsammans med idéer från Rådslag Gunnarskog ser 2009 ut att bli ett verkligt utmanande verksamhetsår för bygdelaget.

Budgeten för 2009 ser stark ut och ger styrelsen en viss rörelsefrihet.

För att ro hem det hela behövs helt klart fler händer i arbetet. Vi väddar om Gunnarskogsbornas idéella hjälpinsatser. Hör av er till någon i styrelsen om ni vill hjälpa till. Via vår hemsida www.gunnarskog.dinstudio.se och denna tidning kan du hålla dig a-jour med vad som händer i vår verksamhet. Eller varför inte komma in på vårt bygdekontor vid Larstomtå för att diskutera Gunnarskogs framtid med oss och samtidigt ta en kopp kaffe med bulle. Välkommen in!

Storvinsten som drogs på den biljett var och en fick vid entrén tillföll Rose-Marie Jansson, Korsmyren St Årbotten. Det visade sig vara en digitalkamera som kom väl till pass för pristagarens behov.



Alf Danielsson avtackades efter 15 år som ordförande för sina insatser i bygdelaget med en järvsnidad i trä. Kerstin Alvarsson hann bara vara med oss ett år i styrelsen men har satt sådana avtryck att vi gärna ser henne tillbaka igen, längre fram.

I denna tidning finns ett inbetalningskort för att betala medlemsavgiften med. Var noga med att ange namn och adress korrekt på inbetalningskortet så får ni tidningen korrekt utdelad på er angivna adress. Priset är 100 kr! Välkomna att stötta hela socknens bygdelag, Gunnarskogs bygdelag.

Erik Goland död

Välkände Gunnarskogsbon tillika redaktören och radioreportern Erik Goland har avlidit. Han var född och uppväxt i Arvika i 107:an men härstammade från Golandstorpet i Järperud.

Goland blev med tiden en mycket känd radioreporter inte minst genom sina reportage och radioprogrammet "Goland's gång-pratstunder i vägkors". I dessa program belyste han ofta glesbygdens problem och frågor inte minst genom lågmälda samtal med människor långt bortom allfartsvägarna. Han gjorde också program om många av Sveriges författare av vilka han kände många. I samtal med politiker kunde Erik Goland bli något mörkare i tonen då han ville ha raka svar i allvarliga frågor, för någon överdriven respekt för makthavare och sk överhet hade han inte. Han var också en uppskattad kåsör bl a i den fackliga tidskriften Skogsindustriarbetaren, Goland var under många år bosatt i Öjerud Gunnarskog och var en så äkta Gunnarskoging som man kan vara.

Han blev 89 år gammal och sörjes närmast av maka och döttrar med familjer.

Torsten Nilsson



Bytorpet, Gunnarskog

Arne Nilsson - in memorian

En välkänd gunnarskogsprofil, Arne Nilsson i Kolstad, har avlidit. I början av 1940-talet startade han sin taxirörelse vilket så småningom kom att omfatta flera taxibilar samt även buss för skolskjutsar. Den första tiden drevs bilarna med gengas som var både jobbig och riskabel att handskas med, men resorna blev många då privatbilismen hade en mycket liten omfattning. Det var sjukresor där taxibilen ofta fick utgöra ambulans, till exempel BB-resor, där det gällde att komma fram både snabbt och säkert. I övrigt gällde att i alla möjliga sammanhang ställa upp för kunderna så gott sig göra lät.

Under krigsåren var Arne Nilsson enrollerad i den norska motståndsrörelsens verksamhet. Det gällde att skjutsa kurirer från Håvilsrudszätra till Arvika. Det var resor med många poänger om vilka han ibland brukade berätta. Han var även omnämnd i motståndsrörelsens litteratur om denna verksamhet. Efter kriget erhöll Arne norske kungens frihetsmedalj för sina insatser. Skolskjutsverksamheten kom sedan att omfatta hela norra Gunnarskog och generationer av skolelever transporterades tryggt och säkert till skolorna. Han arbetade under cirka 60 år som skolchaufför men hade också givetvis anställda chaufförer i verksamheten. Han bedrev även lastbilsåkeri med virkestransporter och skötte även sitt jord- och skogsbruk under många år. Om han fick någon fritid var han intresserad av jakt och spelade i sin ungdom fotboll för Bortans IK. Han var en målmedveten och viljestark person som ofta genomdrev det han föresatt sig. Han sörjes närmast av maken Ingrid och systerdotter Lena med familj.

*Torsten Nilsson.
Gunnarskog*

TANDERUDHÖJDENS

TIMMERSTUGOR

*Vi utför om och
tillbyggnader med
lokala hantverkare
Behöver ni hjälp
tveka inte att ta
kontakt!*

Putte Ålander
070-6791900,
20081

Många eldsjälar lägger ner tusentals ideella arbetstimmar varje år i Gunnarskogs bygdegårdsföreningar och byalag. De spelar alla en viktig roll för sammanhållningen och gemenskapen i sina byar. I serien "Från sö te norr" presenterar Gönnerskenytt var och en av dem. I detta nummer är det dags för Årbotten och Byns bygdegårdsförening.

Årbotten/Byn - En blomstrande bygd



Med ett 100-tal hushåll, över 30 barn och ungdomar och en vacker bygdegård är Årbotten och Byn en blomstrande bygd. Dessutom har Årbotten något som ingen annan by i Gunnarskog har. En livsmedelsbutik, Thybergs.

- Det är den sista utposten norrut nu när alla andra har lagts ner, den är otroligt viktig för oss och för hela Gunnarskog, säger bygdegårdsföreningens ordförande Göran Höberg.

Bygdegårdsföreningen har funnits sedan mitten av 60-talet, verksamheten har naturligt nog växlat under årens lopp men målet har varit detsamma; att skapa mötesplatser för bygdens befolkning. De stora tilldragelserna som hålls traditionsenligt är höstauktionen i november, påskpromenaden på annandag påsk och en sommarfest nästan varje år. Bygdegårdsföreningen ansvarar också för den välbesökta badplatsen. Det är allt ifrån att lägga i bryggan på våren till att tömma latrinerna och klippa gräset på somrarna.

- Det skulle självklart gå att göra mycket mera än vad vi gör, men vi har ett liv på sidan om fören-

ingen också och det måste kännas roligt att hålla på med det här, säger Christer Larsson som är med i styrelsen.

1960 stängde skolan i Årbotten och Byn och sex år senare skänkte kommunen fastigheten till byn och bygdegårdsföreningen startade. På 70-talet var det mycket ungdomsverksamhet i lokalerna.

- Jag minns hur vi spelade pingis i den stora salen och när jag gick i mellanstadiet ordnades det danskurser där, berättar Göran Höberg.

En av föreningens viktigaste arbeten är att hålla den gamla skolan i gott skick. Det är uthyrningen av bygdegården som ger de viktiga intäkterna.

- Eftersom vi hyr ut den året om och våra hyresgäster kräver högre och högre standard, är viktigt att vi följer med och rustar upp lokalerna hela tiden, säger sekreteraren Rolf Johansson.

Årets stora projekt är att lägga om skiffertaket. Ett tungt och kostsamt uppdrag som de har planerat länge. Nu i vår är det dags.

För den som vill uppleva naturen är det här området ett bra val, det finns flera smultronställen.

- Jag anser att vi har Gunnarskogs bästa utsiktsplats, även om den är rätt så anonym. På kartan



Bild från sommarfesten 2008 syns främst: Monika Newborg, Roland Newborg med lilla Anders och Therese Forslund

står det Storheden, vi kallar det "Storhea" och man kan se ända till Norge. Det går körvägar dit både från Byn och från Lilla Årbotten, berättar Göran Högberg.

Till Folkkära Bytorpet finns fina skidspår och vandringsleder. Fram tills på 70-talet bodde det folk i torpet. Numera är stugan öppen för allmänheten och fungerar som värmestuga. Det går att grilla korv i öppna spisen och koka kaffe på vedspisen.

Christer Larsson flyttade från Stockholm till Gunnarskog för elva år sedan. Det är första gången han bor på landet och har aldrig ångrat sig. - Min fru Gabriella säger det så bra; Årbotten är precis så stort att man bor på landet, men det bor tillräckligt med människor här för att det ska vara en levande by.

Anneli Karlsson

Årbotten och Byn idag:

Antal brevlådor: 100-105 st

Antal barn under 18 år: 33 st

Yngsta/ äldsta född i trakten : Rut Persson

"Där Oppe", 92 år och Wilmer 2 mån

Smultronställen: Bytorpet, Storhea och badplatsen

Senast inflyttade: Fredrik Kruskopf och Sara Hellström

Företagande: Arvika Bilverkstad och Thybergs.

Barbara Hinsch driver egen stuguthyrning och ansvarar också för föreningens lokaluthyrning.

En såg som drivs av Per-Olov Ålander

Medlemmar: cirka 55 (hela familjer = 1 medlem)

Verksamhet: Uthyrning av skolhuset. En stor höstauktion, påskpromenad och sommarfest.

Traktens historia: Redan på den första ekonomiska kartan i Sverige, som kom 1590, fanns en stamfastighet utritad i Årbotten. Man vet också att flera av gårdarna som ligger i trakten har anor flera hundra år tillbaka i tiden.

ICA nära **Thybergs**
 ÅRBOTTEN TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

ÖPPETTIDER
 MÅNDAG - FREDAG 9-19
 LÖR 9-15

Morgan Norrby en mästerlig 90-åring

En av Gunnarskogs största profiler är Morgan Norrby. I vardagsrummet har han ett stort prisskåp som är fyllt med vackra pokaler från hans tid som elitskidåkare. Den 23 februari fyllde han 90 år.

- Jag längtar fortfarande till spåren, säger han.

När Morgan Norrby var ung var backhoppning en stor folksport. En av de största på den tiden var arvikahopparen Tore Edman som vann SM-guld 1927. Alla följde hans resultat.

- Min far var väldigt intresserad och var vid Fallebergsbacken i Arvika på tävlingar och kom hem och berättade. Jag var också intresserad redan från första början, berättar han.

Morgan och hans kompisar byggde hopp som de åkte i med vanliga terrängskidor. Bakom missionshuset i Tobol byggde de en backe. Backrekordet är 19 meter och det innehåller av Morgan Norrby.

- När jag var tio år gjorde far ett par backhopparskidor åt mig. Nästa par gjorde jag själv.

Folkfest i Falleberget

På Morgans 11-årsdag anordnades det SM i Fallebergsbacken. 17 000 personer hade tagit sig dit. Det var folkfest och Morgan och hans far var där. De stod under hoppet och Morgan tyckte att det såg så högt och otäckt ut när de tävlande kom flygande att han vände bort huvudet.

Fem år senare tävlade han i backen själv.

- Vi var fyra stycken från Gunnarskog som skulle tävla den där dagen och det var så mycket folk med bussen från Gunnarskog. Alla skulle titta på oss, de trodde nog att vi skulle slå ihjäl oss.

Morgan skrattar gott åt minnet, och det gick rätt bra, han slutade sexa i sin klass.

Bygde Bergsjöbacken

Backhoppningen blev stor även i Gunnarskog och Bergsjöbacken byggdes, där tävlade han ofta. Eftersom Morgan var duktig i både backhoppning och terrängåkning blev det nordisk kombination hans gren.

- Jag blev distriktsmästare första gången 1939 och kommer ihåg det så väl. Jag var på bild inne i tidningen för att jag vunnit och i samma tidning, på sista sidan, var farfars dödsannons.

Sammanlagt blev det tio distriktsmästerskapstitlar. Tre individuella och sju stycken i lag. Han har varit svensk mästare i några timmar, på SM i Kramfors 1945, men arvikalaget föll till slut på en meter.

1952 slutade han med backhoppningen. Samma år



I ett skåp, som täcker en hel vägg, finns Morgan Norrbys alla vackra priser från elittiden i skidor. Där finns också hans första pris i nordisk kombination, i Bergsjöbacken 1934.

Han blev tvåa.

gifte han sig med Gun, som också har några vackra pokaler i skåpet, både från skidor och orientering. De har två barn, Yvonne och Mikael, och tre barnbarn.

14 Vasalopp

1949 åkte Morgan Norrby sitt första Vasalopp, fram till 1985 blev det 14 stycken. När han sitter framför teven den första söndagen i mars varje år vet han exakt hur det känns för de som står där på startfältet.

- De har gått upp tidigt och trots att det är jobbigt måste de äta ordentligt. De har gått till starten och letat upp sin plats. Sen är det bara att fördriva tiden med att gå runt och hålla sig varm.

Ett av de starkaste minnena han har är den gången han inte hittade tillbaka till sin plats på det stora fältet. Det var inte långt kvar till starten och han började känna sig stressad.

- Plötsligt sprang jag ihop med tevekommentatorn Sven "Plex" Pettersson. Jag hade ett jämt nummer och han tittade på mig och frågade varifrån jag kom. Från Arvika svarade jag. Då kan du väl berätta en historia, sade han. Jag svarade bara nej och skyndade vidare. Strax efteråt fick jag höra en av mina lagkamrater ropa på mig och jag hann tillbaka precis i tid.

Genuin föreningsmänniska

Morgan Norrby har hunnit med mycket under sina 90 år. Förutom alla skidsegrar har han utbildat sig till snickare och har jobbat på pianofabriken i Arvika, på Öjeruds snickeri och han har drivit egen firma. Han är också en genuin föreningsmänniska och är med i de flesta gunnarskogsföreningar; Gunnarskogs IK, bygdelaget och hembygdsföreningen. Han är också med i trädgårdsföreningen och i Västra Värmlands biodlarförening.

Anneli Karlsson

Nyinflyttade: Mats och Bente på Tomta



Varför Tomta i Bosebyn?!

Urgöteborgaren Mats Karlsson möter mig på gårdstunet till Tomta i Bosebyn. Han har bott på den inköpta fastigheten i ca ett års tid. Kvinnan vid hans sida Bente Plöen kom lite senare- i september i fjol. Hur kommer det sig att de nu bor på landet i Bosebyn i Gunnarskog av alla ställen på jorden?

Svaret är enkelt men mycket spännande. Följ med in till köksbordet med levande ljus och färdiglagat kaffe med goda wienerbröd och lyssna: Mats växte upp i Haga i Göteborg men längtade ut till landet. Han tog varje chans att komma ut till Lindome och hjälpa en bonde med 20 kor i ladugården. Bente växte upp i Oslo men besökte gärna Sörlandet på lediga stunder. Paret har idag var för sig vuxna barn från tidigare förhållanden och är ett par sedan 17 år tillbaka.

Mats är murare och har haft ett sug efter ett ställe på landet alltsedan barndomen. Tillsammans med Bente fantiserade han om möjliga objekt och Värmland lockade. Vintern 2006 gjorde paret en husbilssemester och besökte platser som Gunnarskogs kyrka, Lekvattnet och Torsby. Varför Värmland? Bente fick en dusch Värmland när hon på bokmässan i Göteborg besökte Värmlandsmontern. Hon sögs in i Värmlandsmystiken med de många goda författarna, historieberättarna, de glada skratten och humorn. Men, Bente var ännu inte beredd att överge sitt jobb som husritare -sedermera planarkitekt- för ett liv på landet.

Paret planerade vidare. Det ska va nära skogen, ha kvällssol, stora ekonomibygnader, nära buss och badplats etc. Mats dotters val att bosätta sig i Gillberga liksom en dotter till Bente som skippade

Paris för Karlstad, blev droppen som avgjorde. Värmland måste det bli.

Därmed var jakten på objekt igång på internet och efter många om och men blev det Tomta i Bosebyn.

Hur har det gått för dem?!

Paret pratar i mun på varandra och visar en äkta glädje när de beskriver hur bra de trivs, hur väl de blivit bemötta av ortsborna och hur bra det mesta fungerar för dem i den nya miljön.

De fick alltihop, nära skogen, kvällssol, stora ekonomibygnader, nära busshållplats och badplats. I ladugården kacklar fyra höns och en tupp. Två getter rör sig ute i en inhägnad med möjligheter att gå in i fjusets värme.

Bente fick nytt jobb som planarkitekt för Arvika kommun. Mats murar vidare och utnyttjar de stora ekonomibygnaderna för "konstjobb" där han realiserar uppdragsgivarens -konstnärens- konstverksidé från modellbyggeri till färdigt konstverk i fullskala. Samarbete med konstnärer har pågått i 20 års tid, och startade med keramikern och fd professor på Konstfack Lillemor Pettersson.

Vad har dom för planer för framtiden?

Barnafödandet ligger bakom. Men de har andra planer för framtiden. Varför inte ett Bed & Breakfast, uthyrning av lokaler och kringarrangemang för akvarellkurser eller rent av något med sagemiljö för barn. Paret fastnar inte som många andra i uppräknings vad de ska åstadkomma inomhus som nytt kök, tapetsering och målning etc. Men det var tydligt i samtalet att Bente förväntade sig att på sin 60 årsdag om ett och ett halvt år ha köket färdigt.

Summan av allt –

att bryta upp, växa in i nya miljöer osv.....

Det har gått jättebra! Vi har mött mycken vänlighet. ICA Thyberg håller paret väldigt högt. Toppenaffär! Välskött, fräscha varor och lokalproducerad potatis. De åker hellre till Thybergs än in till staden för att handla livsmedel. Och så tycker de att de bor mitt i smeten. Tåg till Oslo för Bentes träff med damgänget där. Tåget till Göteborg där första barnbarnet snart ser dagens ljus. Men de vill se fler bussturer fram och åter från stan!

Vi hälsar Bente och Mats välkomna till Gunnarskog och tackar för att det nu börjar hända saker med slybuskarna på Tomtas åkrar!

Slutord: "Gott att hitta hem till en plats vi aldrig känt förut".

Willy Ekmark

Vågrätt

1. Den bör vara smaklig.
13. Behandling av patient med njurproblem.
14. Yldjur.
15. Förr i bolag med Bergvik.
16. Mål i Skåne och sank äng.
17. Civilstånd.
18. Man.
20. Då börjer i en gren å sluter mä näggler.
21. Färjkarl på floden Styx.
23. Ett kvinnonamn
25. TV-Hasse.
26. Växer österut.
28. Strida.
30. Fåraktigt läte.
31. Kommer före och efter floden.
32. Flod med delta.
34. Grann.
35. Överklassåk.
36. Finns på lo och i Moskva.
38. Logedeputerad.
39. Bör ej beträdas.
43. Bör beaktas gällande smala tonårsflickor.
44. Irrande hemlös rättjägare.



Lodrätt

1. Lag är deras område.
2. Faller vattnet utför.
3. Sällsynt.
4. Vild mamma.
5. Kan ev. ersättas med då.
6. En sådan kallades ”den förskräcklige”.
7. Är ofta använd av många numera.
8. Ö-arme.
9. Kort för lat. märk väl.
10. Benämning på små bokstäver.
11. Miljövänlig resande.
12. Mången sådan bor i Haag.
19. Smeknamn på en ishockeykommentator.
20. Skall inte hunden men lien.
22. Sned fyrkant.
24. Änglastaden.
27. Lär en del ha i magen.
29. Mindre kök.
32. Världens tak.
33. Brukar den ha som inte gillas av fru Fortuna.
36. Pris.
37. Födde en son på sin ålderdom.
40. Hörs i Norge med dön.
41. Göran Erik Karlsson.
42. Tro.



Utökad sortiment i vår!

*Björksaft □ Tranbärssaft
Enbärssaft □ Kråkbärssaft
Smaksatt te, lokalproducerad sylt, mm.*

**Vecka 15, 6-9 april, finns vi i
Charlottenbergs Shoppingcenter**

Välkommen

Öppet Tisdagar 12-18
Harvägen 12 (gatan bakom Larstomta)
0705-297911

GUNNARSKOGS RÖRMOKERI & ALLTJÄNST

Vi utför allt inom rörmokeribranschen
Installation och service av vedpannor,
pelletspannor, Thermia Värmepumpar,
oljepannor, pelletsbrännare och oljebrännare

Per-Åke Mattsson
Norra Backa, Östby 670 35 Gunnarskog
Tel/fax 0570-325 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
14				■	15			■	16		
17		■	18	19			■	20			
21		22			■	23	24				
25			■	26	27						
28			29			■	■		■	30	
31					■	32	33	■	34		
35		■		■	36			37	■	38	
39		40		41					42		
43											
44											

VÅR KRYSS 2009



Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg

Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson, Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”

De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn: _____

Fixargrupp i Gunnarskog - Bogen !???

Bygdelaget vill gärna starta en s k ”Fixargrupp” som hjälper folk med allehanda ting i anslutning till hemmet. Det kan röra sig om småsaker som exempelvis tavlor som ska hängas upp, gardinstång som behöver monteraras, lampor som behöver bytas, bära in ved, sanda halkiga gångar, skotta rent för snö framför vedbod och garage etc etc.

Behoven finns – det har vi förstått - genom de förfrågningar i ämnet som nått oss. Men finns folket som ska göra jobbet dvs någorlunda händiga med körkort och bil??!!

Ja, dom finns! Men känner de till att bygdelaget organiserar hjälpen? Nej, det kan dom inte veta eftersom det är först nu vi i bygdelaget har fört detta på tal.



Du som läser dessa rader och kan och har lust att hjälpa till, anmäl dig som frivillig till ordföranden Willy Ekmark 070-6733684. Du som läser detta och har behov av hjälp hör av dig på samma telefonnummer som ovan och beskriv ditt behov. Om vi får igång en fixargrupp så koordinerar bygdelaget behov och fixare och ser till att kontakt tas så att behovet blir avhjälp. Lätt som en plätt, men vad kostar det! Ska vi säga 100 kr till bensinen. Det är det hele, prutat och klart.

Willy Ekmark

1	J	2	A	3	N	4	U	5	A	6	R	7	I	8	M	9	Å	10	N	11	A	12	D
13	U	N	D	E	R	O	R	T	E	R	N	A											
14	L	M		15	R	E	S	A		T		16	O	M									
17	K	A	18	M		19	K	I	N	20	A		21	A	N	S							
22	O	N	A		23	A	G		24	S	25	T	R	Y	K								
26	M	I	L	27	A				28	S	K	E		29	M	O							
30	M	N		31	G	32	O	T	T	33	E	G	34	R	I	S							
35	E	G	36	O	I	S	T	E	N		37	U	T	Ö									
38	R	A	S	T	A			N		39	F		40	E	K								
41	S	R		E		42	V		43	G	R	44	Å	T	A								
45	E	N	E	R	G	I	P	R	I	S	E	R											
49	N	A	V	E	L	S	K	Å	D	A	R	E											

KRYSSLÖSNING VINTERKRYSSSET

Vinnare blev:

GUN JONSSON
ÅRBÄCKSVÄGEN 3
EDSVALLA

och

LEIFLANDÉN
JÄRPERUD
GUNNARSKOG



GRATTIS!
PENNINGLOTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

Bokrecension



”Bättre sent än aldrig” är den välfunna titeln på den bok som Lars Persson Arvika skrivit om sju fjärdedels hemmanet Treskog, Mangen och Tenhöjden i Gunnarskogs socken.

Lars Persson är född och uppväxt på S Karlstorp i N Treskog och är en mycket god kännare av sin hembygd. Skildringen är dock inte uppbyggd på

enbart hörsägnar utan på mycket seriös forskning i gamla lantmäterihandlingar, kyrkböcker och bouppteckningar m m .

Margot Johansson Treskog, också en mycket intresserad släkt- och hembygdsforskare, har också hjälpt till i arbetet med boken. Boken innehåller uppgifter om ödetorpens historia, hur de uppodlades, vilka människorna var o s v samt uppgifter om den siste innebyggaren. Författaren menar att om alla som bott eller varit mantalsskrivna på torpen skulle tagits med hade detta lett till en alltför diger volym av boken.

Boken innehåller dock en del personhistoria och är illustrerad med många vackra fotografier över många helt försvunna torp i skogarna. Uppgifterna är också till god hjälp för den som vill gå vidare i släktforskning. Med boken följer också en karta över området upprättad av Stig Andersson Treskog. Boken som är utgiven på Ancestors förlag är snygg och mycket lämplig som presentbok. Boken kan köpas hos författaren eller på ”Bokträdet” i Arvika.

Torsten Nilsson

Onsdagsträffen - en trevlig institution



Den sista onsdagen i varje månad är det onsdagsträffen i Gunnarskogs församlingshem. Ett 70-tal pensionärer från hela socknen deltar

Onsdagsträffen har funnits i över 20 år och har blivit en trevlig institution. Församlingsbor från hela Gunnarskog kommer, ända från Mitandersfors i norr till Bjälverud och Öjerud i söder.

- Vi träffas och pratar och äter lunch. Det är lite trångt men väldigt trevligt och mysigt, säger Iréne Gustavsson.

Hon är en av de sex damer som håller i trådarna. Förutom Iréne är det Majgon Magnusson, Inga-Britt Henriksson, Barbro Persson, Barbro Arvidsson och Gunnel Hedling.

- Vi försöker följa kyrkoåret så vi har både luciatåg och påsklunch.

I juni är det traditionsenlig sommaravslutning i Bogen med en stund i kyrkan och fika med jordgubbstårta.

Den här onsdagen i februari bjuds gästerna på soppa och en bakelse till efterrätt.

- Morgan Norrby har varit med på träffarna i alla år och han har fyllt 90 år den här veckan så vi ville verkligen ha något lite festligt, berättar Iréne.

Efter lunchen var det dags för dagens gäst, Kjell "Keeper" Emanuelsson, som kåserade om sitt liv och sina amerikaresor. Avslutningen på varje träff håller Torgny Larsson Lantz med ett bibelord och psalmsång.

Anneli Karlsson



**AC MONTERINGS
SERVICE**

**REPARATIONER &
INSTALLATIONER**

 **Vatten**

 **Värme**

 **Sanitet**

Tel / Fax 0570-322 61
Mobil: 070-677 80 70

Värmlands största sortering av

rieker



Massor av värnyheter!

Ex:
Promenadsko i svart
St 36-42 **549:-**



Gågatan Arvika, 0570-157 90

Karameller

Vad tänker du på då du hör ordet karameller? Jag tänker på sådana hårda, ibland syrliga, som jag fick som barn på besök hos grannarna. Jag stoppade dem i förklädesfickan, ville spara dem till min kära mor. Kanske dröjde det en stund innan man kom hem och då var de som en enda stor klump, fuktiga och med lite av fickans innehåll omkring.

Jag minns också julgranskarameller, som låg i papperspåsar, som man fick på julfester förr i tiden. Det fanns många missionshus och andra frikyrkliga bönhus runt om i trakten. Jag minns doften av påsens innehåll, en apelsin, ett äpple, kanske ett par kola och ett par underbart vackra julgranskarameller. På dörren till moraklockan i min västra kammare, sitter ett bokmärke, som fanns på den allra första julgranskaramellen som jag fick på julfesten på Betels bönhus i Stor Mängen, julen 1935. Min mor klistrade upp den där, det är en liten ängel som sitter på ett ljusblått moln. Roligt att hon sparade det åt mej.

Farfar, mor och jag åkte ofta runt på alla julfester. Mor sa att ”karamellspåsar ger man till barn och till mycket gamla personer”. Därför köpte hon alltid en påse med ”Kungen av Danmark” (en hård, kryddig karamell) då vi åkte till Björnrya för att besöka Karin, Anders och Beda Rylander.

Anders Rylander kom från Kymmen. Han hade långt helskägg fullt av snus. Han var ganska burdus mycket slagfärdig. Karin kom från Västra Abborrsjön och hon var alltid sängliggande inne i kammaren innanför köket. Jag kommer ihåg den lilla mattan vid dörren i kammaren. Den var gjord av mörkblå små tyglappar broderade runt om med yllegarn i olika färger. På väggen över Karins säng hängde ett brett bomullsband med majblommor, en för varje år sen majblommornas begynnelse år 1907. Trösklarna i stugan var ovanligt höga, i alla fall tyckte jag det, mina små ben räckte liksom inte till.

Dottern Beda skötte sina gamla föräldrar med kärlek och stor omsorg. Hon hade några kor i fjuset. Med den gamla smörkärnans hjälp kärnade hon smör, som hon bar i näversäcken till affären i Abborrsjön. Där bytte hon till sig varor som familjen behövde. Hon tyckte mycket om att tugga tuggummi, men det kostade ju pengar, så hon tog kåda från granar och hade som ersättning. Mor såg därför till att ta med ett paket tuggummi till Beda vid varje besök. Beda stannade till hos oss på väg

hem från affären, hon var pratsam och intresserad av det mesta. Det kunde hända att vi fann hennes ”boss” liggande i köksfönstret då hon gått hem efter att hon druckit kaffe. Hon blev säkert besviken då hon saknade den, men det var en tröst, att det fanns många kådiga träd efter vägen hem. Våra besök i Björnrya minns jag som mycket trevliga, om man inte behövt passera hästhagen, där Herman på Ormtjärnshöjden hade sina hästar. Jag var oerhört rädd för de stora ardennerhästarna, som kom rusande emot oss.

Väl inne hos Beda blev man väl mottagen, det var bara stanken av snus, urin i Karins säng och vidbränt kaffe, som jag inte gladdes åt. Ett litet väggfast hörmskåp stod närmast köksdörren, till höger. Där hade Beda en gammal kaffekanna i porslin, pipen till hälften avslagen. Då hon fick besök sköljde hon kaffekitteln på spisen, hällde på nytt vatten och nytt kaffe. När kaffet var kokt hällde hon över detta i porslinskannan. Då hon sen skulle laga kaffe för eget bruk, hällde hon på mer vatten och kokade detta en gång till. Det kallades att man ”kokte på rota”.

På sommaren fick vi gå in i sal, det stora rummet på södra sidan. Där var det kyligt och fönstren bakom de gamla trådgardinerna hade nog aldrig varit öppna, i alla fall inte på 1900-talet. Hela golvet var täckt med trasmattor och på en piedestal stod en stor sparrisblomma. På byrån (som Beda kallade för dragkista) fanns en massa olika foton av släkt och predikanter som hon kände. På Kooperativa i Abborrsjön fick man i början av 30-talet karameller i strut. Axel på Danielstorpet var handelsman där och han kunde verkligen göra strutar. Jag stod i stum beundran då han rev av en bit papper på den översta rullen på pappersstället, (det fanns tre olika storlekar på dessa ställ) snodde till en strut och sen vik ihop den spetsiga delen. Ljudet som då uppstod, detta knorrande ljud, tyckte jag lät precis som då tranorna kom flygande högt uppe i skyn. Man hade inte så mycket att jämföra med. Världen var så liten, men fantasin oändligt stor. Nu, då jag nått en ganska hög ålder, kan jag med gott samvete smaska i mej karameller, men nu säger min son att det heter inte karameller utan nu säger man ”godis”.

Eva Rose-Marie Porter

Föreläsning om lin på Hembygdsgården

Lördagen den 15 november var det fint besök på Hembygdsgården.

Greta Johansson, f.d. rektor på Sätergläntan – Hemslöjdens kursgård i Leksand i Dalarna, föreläste om linets historia och linberedning.

Föreläsningen var en del i linprojektet i Lafallhöjden. Projektet påbörjades

2002 och deltagarna ville förkovra sig/få påfyllning av kunskap i ämnet.

Greta Johansson är numer en av de få i Sverige, som fortfarande åker runt och föreläser om lin.

Hon dukade upp en stor samling linnetextilier – från grova och enkla linnevävar till avancerade damastdukar. De äldsta från 1600-talet och så vidare fram till dagens moderna mönster.

Vi fick också se en mängd berett lin, som visade hur olika linet blir, beroende på var det växt och vilken rötmetod, som använts.

Vi var cirka 25 personer, som fick ta del av det, som



Greta Johansson och Lars-inge Nilsson

en mycket inspirerande föreläsare hade att ge oss. Vi ser nu fram emot en ny sommar i Lafallhöjden med linsådd, linberedning, vävning och trevlig samvaro.

Karin J

Majblomman i Gunnarskog

Majblomman är en barnhjälpsorganisation som vill förbättra barns och ungdomars villkor i Sverige. Grundidéen är att barn hjälper barn genom att sälja majblommor.

Majblommans lokalförening i Gunnarskog är en ideell förening som är ansluten till Majblommans Riksförbund. Barn i Gunnarskog säljer majblommor så att ekonomiska bidrag kan ges till barn och ungdomar upp till 18 år, som har det besvärligt på grund av sjukdom, handikapp eller av andra orsaker. Man kan t ex ansöka om bidrag till glasögon. Alla bidragsansökningar behandlas under sekretess.

Varje år inbringar försäljningen i Gunnarskog ca 30 000 kr.

Pengarna fördelas både lokalt och på riksplanet. Cirka hälften av pengarna kommer på ett eller annat sätt barnen i Gunnarskog till del.

Ansökan om bidrag skickas till:

Majblommans Lokalförening i Gunnarskog
c/o Gunilla Larsson
Prästgården
670 35 Gunnarskog



Majblomman
Alla barns blomma



WILLY'S
SVETS & SMIDE

TEL. 0570-35087 / 0705935087

Det går också att ta kontakt med skol-sköterskan på Järvenskolan tel 0570-72 70 77. Vill du veta mera? Gå in och titta på www.majblomman.se där det även finns ansökningsblanketter.

FARMARTJÄNST

Farmartjänst i Arvika har f n 14 medlemsföretag och är ett av 120 Farmartjänster i hela Sverige.

Hur började det?

Första Farmartjänst i Sverige var den i Köping 1989/90 och handlade om snöröjning.

Idén om att starta Farmartjänst Arvika föddes ur ett läge när jordbruksföretagen i Sverige gick på knäna. I februari 1991 samlades några Gunnarskogs- och Edabor m fl på landbygdsrådgivaren Ronny Yngvessons kontor i Arvika. Han förde fram tanken om Farmartjänst som ett medel att skapa fler ben att stå på för en traditionell jord- och skogsbruksföretagare och på så vis rädda företagens existens. LRF har stött idén från starten.

Per-Axel Adolfsson med likasinnade från bygden slog till direkt och ansökte om firmaregistrering. Företaget fick namnet Farmartjänst i Arvika och registreringen av firma blev klar i augusti 1991. Styrelsen består av: Per-Axel Adolfsson, Anders Bäcklin, Bo Eriksson, Rolf Nordling och Per-Olov Ålander

Utvecklingen

Från starten var man 10 medlemsföretag. Som mest 18 medlemmar för att i dag ligga på 14 st. Första jobbet som fakturerades genom Farmartjänst var Rolf Nordlings arbete på Sveders i stan. Eftersom Farmartjänst Arvika inte hade hunnit registreras fakturerades Nordlings jobb via Nordmarkens Farmartjänst. Farmartjänst Arvika är inne på sitt 18:e verksamhetsår.

Varför har Farmartjänst Arvika hållit sig kvar på marknaden och utvecklats medan andra samtidigt startande dito lagt av? Svaret kommer samfällt och enhälligt från de vid intervjun närvarande medlemsföretagarna: personkemin, entreprenörandan och enhälligt uppställning kring företagskoden. Personkemin måste stämma för att inte avundsjuka och misstänksamhet ska gro. Entreprenörandan gör att man ser till hela gruppens utveckling och inte enbart till det egna företaget. Företagskoden handlar om att hantera kunden ur ett inte enbart fackmässigt sammanhang utan även ansvarsfullt och socialt engagemang dvs kunden ska vara nöjd med F:s insats obe-



Fr.v. Per-Axel Adolfsson, Rolf Nordling, Bo Eriksson, Rolf Bergfjord, Peo Årlander och Anders Bäcklin

roende av vilket medlemsföretag som gjort jobbet. Nya medlemsföretagare prövas noga inför nyssnämnda krav före medlemsintag.

Att Farmartjänst Arvika fungerar i praktiken visar omsättningsökningen. I:a året ca 100000 kronor. Vid 99/00 sprängdes en miljonersgränsen. 2008 fakturerades 4,8 miljoner kronor.

Under verksamhetsåret 2008 har F fakturerat för 225 olika jobb och man hanterade 200 kunder. Den största kunden är utan jämförelse Arvika kommun.

Hur fungerar paraplyet Farmartjänst

Uppdragen kan fångas upp av vilket medlemsföretag som helst i gruppen. Jobbet fördelas till den som kan och har tid för tillfället. I en del fall är uppdraget för stort för en ensam aktör och då går några kollegor ihop och klarar av även större jobb. Vart och ett medlemsföretag tar ansvar för sin kund, fakturerar och redovisar i det egna företaget. Betalning för jobbet går till Farmartjänst konto. Därefter händer saker på kontoret hos Bo i Lyckorna i Gröttvål.

Betalningsbevakning, avräkning och betalning till medlem samt administrationen kring detta sköts sedan 1999 av Bo Eriksson. För denna tjänst får medlemsföretagen betala viss provision som går till den ekonomiska förening som står bakom paraplyet Farmartjänst Arvika. Provisionen räcker förutom till att betala Bos tjänster till inköp av specialutrustning som laserpass och gemensam skadeförsäkring mm.

Intressant jobbhistorik

Farmartjänst har en stor bredd i sina åtaganden tack vare 14 medlemsföretag med olika specialiteter. Jobbkaraktern skiftar kraftigt mellan de olika uppdragen. Exempel på något udda uppdrag finns:

- Fånga in bortsprungna kor
- Tältresning för "slöjdcirkus" över hela Sverige
- Uppsättning av skateboardramper i hela Sverige
- Sätta upp Postens gula brevlådor i kommuner runt om i och utanför länet
- Rädda Arvika under översvämningen år 2000
- Uppsättning av solpaneler i Vimmerby
- Röja sly och brännässlor

Framgångsrecept

Intervjugruppen är återigen samstämmig. Flexibilitet, ansvarsfullhet och att kunden är nöjd.

Flexibiliteten; är inbyggd i tanken med Farmartjänst. Man kan snabbt mobilisera och allokera re-

surser genom att medlemmarna är egna företagare med F-skatt. På så vis kommer man bort från krånglet med anställning av arbetskraft och risktagandet i samband med det. Ansvar; både inför kund men också gentemot kollegorna i gruppen. Utan kund ingen verksamhet. Kunden ska hållas i högsätet.

Visioner för framtiden

Vi kan gärna växa något säger de församlade men ökning av antalet medlemmar är inget självändamål. Tillväxten får ske i den takt som situationen ger. Man ser just på framtiden och önskar ett fortsatt gott samarbete med kunderna i och utanför socknen.

Det kan inte döljas utan syns utanpå Utmärkelsen "Årets företagare 2008 i Arvika kommun" sitter bra för självförtroendet. Gå gärna in på Farmartjänsts Arvika egen hemsida och läs mer om företaget. (arvikafarmartjanst.se)

Willy Ekmark



Skicka in material till Gånnerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!



- Service med garanti -
TV stereo o hemelektronik
parabol o antenn

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39
671 51 Arvika

Telefon: 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

G
r
ä
v
a
r
e

Byggnadsarbete Skogsarbete Målning

FARMARTJÄNST
Landsbygdsföretagare
i
samverkan

Behöver du hjälp
Ring Farmartjänst
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått

Per-Axel Adolfsson 77 01 06
Rolf Nordling 325 45
Anders Bäcklin 342 49

F
l
y
t
t
n
i
n
g

T
r
a
k
t
o
r
e
r

m
m

Anläggning Gräsröjning

Övre Bruket i Fredros



När du åker från Fredros mot Gräsmark kommer du efter ett par kilometer till en avtagsväg till höger. På skylten står det Bengts-torp. Åk in där och parkera direkt på parkeringsfickan, som är en rest av den gamla vägen. Sen följer du den markerade vandringsleden ett hundratal meter. Där kommer du fram till en kvarnruin vid den brusande älven. Stanna här och känn historiens vingslag.

Redan i slutet av sextonhundratalet hade man hittat kopparmalm på båda sidor av sjön Mangen. Här fanns vattenkraft och ett lätt utbyggbart fall i Bruksälven. Eftersom konungariket Sverige var inblandat i ständiga krig under denna tid, som kallats "Stormaktstiden" behövdes ädla metaller för dess finansiering. Sala silvergruva liksom Falu koppargruva började sina och stora förhoppningar knöts till de nya fyndigheterna i Värmland. Gunnarskog hade 1686 fått privilegier som "Bergslag" för driften av Jägmästargruvan och Treskogs kopparverk och nu kunde Övre Bruket kopplas till detta.



Som bergslag slapp Gunnarskog att skriva ut soldater till hären men skulle i gengäld leverera ofattbart stora mängder träkol till bruken och en stor mängd arbetstimmar.

1730-1756 drevs Övre bruket som kopparverk. Malmen kom huvudsakligen från gruvor på andra sidan sjön Mangen. Totalt framställdes ett dussintal ton ren koppar innan malmen sinade. Verksamheten hade hela tiden gått med förlust.

Bruket byggdes nu om till hammarsmedja och som sådan var verksamheten igång fram till 1870-talet då alla små smedjor försvann när man lärt sig göra stål med Bessemer- och Martinmetoderna.

Vattenkraften fanns fortfarande tillgänglig och smedjan byggdes om till kvarn och denna var verksam till fyrtiotalet. Tyvärr revs den eftersom ingen ville satsa på underhållet.



Idag återstår ruinen, som delvis täcks av nedblåsta storgranar. Gunnarskogs bygdelag har fått tillstånd av skogsstyrelsen och Bergviks skog att röja upp på platsen och till sommaren kan du åka dit och studera lämningarna.

Det fanns en hel by där uppe. Ett hus flyttades till Fredros medan övriga revs. En av smedbostäderna kallades "Långkatekesen". Efter en avverkning på platsen har de flesta spåren suddats ut men vi försöker hitta och märka ut det som går. Välkomna på vårutflykt till Övre bruket i Fredros!

T.A.

Recepthörnan



*Varsågoda!
Nybakade rån och banankaka till fikat.*

Banankaka

- 2 ägg
- 2 dl socker
- 2 ½ dl mjöl
- 2 tsk bakpulver
- 2 tsk vaniljsocker
- 75 gr smält margarin
- 1 dl mjölk hålles i det smälta smöret och får gärna bli lite varmt
- 1 st mosad banan

Vispa ägg och socker. Tillsätt sedan mjölet, mjölk- och margarinblandningen och till sist bakpulvret, vaniljsockret och den mosade bananen. Grädda i 160 grader i 40 minuter.

Rån

Det här är ett recept som blir otroligt gott, trots så få ingredienser.

- ägg
- socker
- smör
- vetemjöl

Räkna cirka 10 rån per ägg.

Väg ägget/ägg. Ta sedan samma mängd av socker, smör och mjöl. Smält smöret. Vispa ägg och socker. Tillsätt sedan det smälta smöret och mjölet. Grädda i rånjärn. Rulla ihop rånet direkt när det tas ur järnet och är hett och formbart. Det går också att lägga rånet över ett upp- och nedvänt glas och forma så det blir som en liten skål. Den kan sedan fyllas med glass, grädde, frukt eller bär, allt efter säsong och smak.

**Ingen tidning utan recept!
Först ut med några smarriga tips är Ingrid Engström i Timmeråsen.**

Köttfärsbiffar

- 400-500 gram köttfärs
- 2 tsk örtsalt
- 1 krm svartpeppar
- 1 ½ msk potatismjöl
- 1 dl mjölk
- 1 hackad och fräst lök
- Lite soja
- 1 paket matlagningsgrädd
- Smör till stekning

Blanda alla ingredienser. Platta ut färsen i pannan och stek i fyra minuter. Dela färsen i bitar, vänd och stek i fyra minuter till. Häll på matlagningsgrädden och lite soja. Låt puttra i fyra minuter. Det går också att göra stora biffar av färsen, gör sedan på samma sätt som i receptet.

Banken som påverkar livsvillkor i bygden



Vi väljer att ta beslut som gör att vi kan ge bästa möjliga service till den som bor och arbetar i västra Värmland.

Vår beslutsgrund är betydligt bredare än den kortsiktigt ekonomiska. Vi värnar om vår bygd - andra banker kan satsa på att ta marknadsandelar i vilken expansiv del av världen som helst - vi har valt västra Värmland. Vi tror på en god ekonomisk och social utveckling här, på en bra framtid, helt enkelt!

Vårt att tänka på varje gång man tänker på pengar, eller hur?

Westra Wermlands
Sparbank



VI TÄNKER SOM DU.



Arvika Bilverkstad



I BYN ÅRBOTTEN.

(AD MÄSTARE BILVERKSTAD)

**VI SERVAR OCH REPARERAR ALLA BILMÄRKEN.
ÄVEN TRAKTORER.**

**VI RENOVERAR MOTORER,
TOPPLOCK, VÄXELLÅDOR.**

**VI BYGGER ÄVEN MOTORER EFTER KUNDENS
ÖNSKEMÅL.**

(VI HAR BOSCH FELKODS INSTRUMENT)

ÖPPETTIDER

7.00-16.00

**TELEFON 0570-711294, 070-6320750
LARS-ERIK OCH TOMMY**

www.arvikabilverkstad.se



Bortanspelen



17 klubbar med ca 90 spelare spelade 284 matcher

Bortanspelen avgick traditionsenligt i Februari i Arvika Sporthall. Spelare från Göteborg, Eskilstuna, Huddinge, Sarpsborg (Norge) mm kämpade med värmlänningarna om segern i de olika klasserna.

Arvika BTK var mycket framgångsrika på ungdomssidan och deltog med många spelare under helgen. Två av de mest framgångsrika var Hampus Relte och Thomas Lundqvist, fostrade de första åren i Bortans IK och bosatta i Gunnarskog. Hampus vann Pojkar 11 och Herrar V. Thomas 2:a i Pojkar 13 och Herrar V. Mycket bra spelat!

Bortans IK:s Ronny Olsson slutade 2:a i Herrar III efter bra spel, kanske finalförlusten mot Per Häger Skoghall kunnat undvikas i ett piggare läge, Ronny slog honom i första gruppmatchen. Kanske lite konditionsträning under sommaruppehållet ...? Elitklassen vanns av David Lundeteg Carlstads BTK som därmed tog hem vandringspriset efter sin 3:e inteckning. Priset gick i 8 år innan David tog hem det för alltid.

Arrangemanget flöt bra och alla deltagare var nöjda med prisporden som sponsrats av Westra Wermlands Sparbank och Volvo Construction Equipment. IFK Ås hjälpte till i sekretariatet, stort tack för det!

Förhoppningsvis kan vi inom något eller några år köra denna tävling i en stor hall vid Järvenskolan, det vore verkligen roligt!

Ronny Olsson

Fotbollsskola



Gunnaskog IK och Bortans IK anordnar tillsammans med svenska fotbollsförbundet en fotbollsskola för barn och ungdomar.

Denna äger rum under vecka 27 på Gunnevi.



GOODMANS RÖR SERVICE

076-8313054

Utför allt inom VVS-branschen

Gûnnerskemårten

för fjortonde året i rad

Lördagen den 23 maj

Alla kan medverka

Med försäljning, demonstrationer, utställningar osv.
mer info, kontakta Willy Ekmark på mobilnr: 070-67 33 684

Det är hög tid att boka plats

Det gör ni lättast genom att skriva ner Era önskemål på en liten lapp
och skicka till:

Willy Ekmark
Harvägen 1
670 35 Gunnarskog
0570-320 06

Gunnar Lidberg
Sälboda
671 92 Arvika
0570-341 11

SE HIT!

Dags att utse" Årets Gûnnersking"

Skicka motivering med namn, adress och telefonnummer till:
Willy Ekmark, Stommen, 670 35 Gunnarskog
senast den 20 April 2009

Mårtensalliansen

Skogsvårdsdags

Vi hjälper till med:

Plantering, Røjning, Skogsskötselplaner

Yngve Ivarsson 070-3226542



MELLANSKOG

Skogsägarna