

# GUNNERSKE *Nytt*

GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING  
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Pris: 25:- NR 1 2010



*Glad Påsk!*







## Ordförande har ordet

Två glädjande nyheter:  
Befolkningsstatistiken visar  
vid årsskiftet att  
Gunnarskogs församling är  
oförändrad medan Bogen  
minskat med 5.

De senaste åren har befolkningen minskat med i  
snitt 25 personer per år. Jag hoppas att årets  
resultat är ett trendbrott.

12 nyfödda och 105 inflyttade räcker inte till att  
täcka antalet avlidna och utflyttade, men nästan.  
Låt oss arbeta oförtrutet vidare på Gunnarskogs  
utveckling så att fler vill stanna kvar, fler vill skaffa  
barn och fler vill och kan få boende i bygden.  
Vid årsskiftet uppgick Bogens församling i  
Gunnarskogs församling. I bygdelaget kommer vi  
även i fortsättningen att benämna bygden som  
Gunnarskog-Bogen.

När det gäller distriktssköterskan vid Larstomta  
har vi två intresserade vårdgivare - Landstinget  
och Kinnekullehälsan. DSM-gruppen kommer  
inom den närmaste tiden att höra Landstinget och  
Kinnekullehälsan om deras planer för och  
omfattning av tänkt verksamhet vid Larstomta.

Jag önskar alla läsare en Glad Påsk!

Willy Ekmark

# OBS!

**Märk era postlådor med namn.  
Annars kanske vi lägger  
Gûnnerskenytt i fel låda.**

*Tidningsutdelarna*



**Nästa  
manusstopp  
15 maj**

## Gûnnerske Nytt

Nummer 1, årgång 17, 2010

### Redaktör och ansvarig utgivare:

Willy Ekmark  
Gunnarskogs Bygdelag  
Tel 0570-32006  
Pg: 59 69 29 - 0

### Redaktionskommitte:

Willy Ekmark  
Tore Andersson  
Anneli Karlsson  
Jan-Olof Magnusson

### För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96  
Tvärud, 670 35 Gunnarskog  
Annonserpriser:

1/5 sida	350 kr
1/4 sida	500 kr
1/2 sida	750 kr
1/1 sida	1000 kr

Annonser kan även mailas direkt till:  
jom.gillen@hotmail.com

**Insändare, artiklar m.m  
mottages med största tacksamhet!**  
epost: [gunnarskogs.bygdelag@telia.com](mailto:gunnarskogs.bygdelag@telia.com)  
hemsida: [www.gunnarskog.nu](http://www.gunnarskog.nu)

Utkommer med 4 nr/år  
Upplaga denna gång 1500 exemplar.  
Detta nummer utdelas till alla hushåll  
i Gunnarskogs Bygdelag.  
Medlemsavgiften är 100 kr för år 2010

Boende utanför Gunnarskog  
som får tidningen per post kan prenumerera  
på tidningen genom att sätta in 100 kr på  
postgirokonto 59 69 29 - 0

Tidningen är politiskt och religiöst  
obunden.

**Framställt av:**  
Jan-Olof Magnusson  
e-post: [jom.gillen@hotmail.com](mailto:jom.gillen@hotmail.com)



## Gunnarskogsfonden

Bygdelaget har avsatt en grundplåt på 50 000 kr, merparten från höstauktionen på Larstomta. Vidare tänker bygdelaget verka för att ytterligare medel tillförs fonden genom donationer, insamlingar, auktioner och lotterier etc.

Fonden ska användas för projekt eller liknande som höjer livskvaliteten i Gunnarskog. Möjlighet ska också finnas att lämna stöd och mindre krediter till enskilda och företag i Gunnarskog i samma syfte. Ansökan om bidrag och kredit ur fonden ska skriftligen inlämnas till styrelsen för Gunnarskogs bygdelag. Ansökan kan göras när som helst under året.

En insamlingskampanj kommer att genomföras inom det snaraste. Redan nu kan du ge ditt bidrag genom att sätta in pengar på bankgiro-konto 471-5405, i Westra Wermlands Sparbank.

Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida [www.gunnarskog.nu](http://www.gunnarskog.nu) och i kommande nummer av GunnarskeNytt.

Ge Ditt stöd till Gunnarskogsfonden, för ett ännu bättre Gunnarskog!!!!

Ett företag i bygden, Närvärmeverket AB har gett en gåva på 10 000 kr till Gunnarskogsfonden. På frågan om varför de gjort detta gjort svarar man med en mun; ”Vi vill vara med och stötta alla entreprenörer i arbetet med att utveckla Gunnarskog-Bogen”.

Gunnarskog bygdelag tackar för gåvan till fonden och hoppas att fler företagare i bygden hänger på Värmeverksgrundarna och ger ett bidrag till fonden.

*Willy Ekmark*

## FRÅN LÄSEKRETSEN

Jag var 5-6 år och vi bodde på Martorpet vid Rökhöken. Jag skulle åka spark på isen till morfar och mormor på Tången. När jag kom till Skomakarudden var det så mycket vatten på isen att det räckte halvvägs upp på stövelskaften. Då blev jag rädd och började gråta. Samtidigt får jag se en elefant som står och viftar med snabeln på andra sidan sjön, vid Mossudden. Elefanten var min farfar som stod och metade med tjäckare, som var tillåtet på den tiden, därav de väldiga snabelrörelserna. Jag blev så rädd att jag skrek och grät så att Edgar, min morbror, som var vid Tjärnkälla, hörde mig och kom till undsättning. Då tyckte jag Edgar var väldigt snäll.

*Allan Augustsson, f.d. Martorpet,  
Gunnarskog*



*Närvärmeverket AB. P-O Åhlander, Rolf Nordling,  
Anders Cajdert och P-O Johansson.*

Nya donationer har inkommit från:  
Rolf Bergfjord och Britta Moberg,  
Eskil Persson, Gunnar Lidberg, Stig Forsberg,  
Willy Ekmark, Märta-Lisa Magnusson,  
Maj Berglund, Bengt Johansson.

Bygdelaget tackar och bockar.



## Stormöte om trafiksäkerheten vid Järvenskolan

Det kanske äntligen blir ett övergångsställe vid Järvenskolan under innevarande år!

Det var inget löfte från Vägverkets och Arvika kommuns representanter, men ändå något konkret. Den politiska majoriteten lyste med sin frånvaro vid mötet i Sockenstugan om trafiksäkerheten i Stommen och Järvenskolan, medan politiska representanter för c, m och kd var närvarande.

Vägverkets Yvonne Thorén och Arvika kommuns P-O Persson informerade om framtida möjliga åtgärder att förbättra trafiksäkerheten. Närvarande politiker, föräldrar och övriga intresserade var livligt engagerade och ställde många frågor. Planeringsläget ser ut som följer:

**Den första etappen** planerad till i år är ett övergångsställe med avsmalnad väg dels för att skydda gående och för att dämpa hastigheten vid södra infarten till Stommen strax före Järvenskolan.

**Den andra etappen** - en förstudie om möjligheten att göra en avsmalning av vägen på hela vägsträckan genom Stommen kombinerat med hastighetsbegränsning. En sådan lösning ger ett begränsat utrymme för gående innanför streckad väglinje. Yvonne Thorén visade hur man löst detta i Fölsbyn i Årjäng. Bygdelaget lämnade över ett alternativ förslag om gång- och cykelväg med kostnadsberäkning. Nu blir det upp till den politiska församlingen att besluta om vi i Gunnarskog ska få åtminstone ett övergångsställe vid Järvenskolan under 2010. Vi har väntat på detta i 26 år! Förstudien om andra etappen har prioritet 2, sade Yvonne Thorén vid genomgången. Detta innebär att Gunnarskogskravet på åtgärder ligger i topp hos myndigheten. I sammanfattningen av kvällen enades man om att skolrådet skulle vara bollplank till utredarna.

Willy Ekmark



*Delar av mötespubliken.*

### Evenemang i Gunnarskog



Hantverksutställning i Gårdsås Bystuga  
10-11 april  
"Händernas Kunskap" -  
utställning av gammalt och nytt  
hantverk från byn.

På Hembygdsgården 17 april talar  
hemslöjdskonsulent Carina Olsson om  
värmländsk slöjdtradition.

Orienteringstävling 14-16 maj,

Günnerskemårten  
lördag 22 maj. kl 10-16  
(se annons sid 24.)

Cafè Larstomta 28 maj kl 18.

Sänd in "smått o gött te" denna spalt!  
Kom ihåg att underteckna breven!



## Hemvårdens änglar

Du som är gammal nog att ha sett filmen "Änglar finns dom?" med Jarl Kulle och Christina Schollin från 1961 får här svar på frågan. Ja ni andra, som inte sett filmen, får också ta del av svaret.

Svaret är jomennisst!

Och var finns änglarna? Jo inom Hemtjänsten. Så länge som man är frisk och fungerar och ingen i ens närmare släkt har något vårdbehov, tänker man inte så mycket på vad Hemtjänsten är och uträttar. Nu har jag själv efter en stor bukoperation fått full insikt.

Vi ser att från Gunnebo och en lokal i f.d. pensionärsbostäderna i Bortan surrar det varje dag ut ett antal grå Skodabilar och även någon japansk SUV.

Men vad gör dom och varför?

1992 genomfördes ÅDEL-reformen vilken innebär att människor med större vårdbehov sköts av Landstinget på vårdcentraler och sjukhus, medan de som kan bo i hemmiljö eller olika särskilda boenden får stöd av Hemtjänsten. Vårdbehovet utreds av en biståndshandläggare, som sedan i samråd med vårdtagaren kommer överens om en vårdplan. Den utvärderas därefter med lämpliga tidsintervall.

Man betalar efter förmåga, men det finns en maxtaxa, som 2009 var 1712 kr om man bor i sitt eget hem.

I Gunnarskog finns arbetsledningen på Gunnebo. Personalen är elva undersköterskor i södra delen och tio i norra. Tjänsterna är heltider eller deltider ned till 75 %.



*Hemtjänstens Ann-Marie gör rent hus.*

Till sitt förfogande har man tre bilar i söder och tre i norr.

Och så detta med änglar.

Alltid glada och trevliga och ser till att jag kommer på fötter och får en bra start på dagen och hjälp med de praktiska problem, som jag inte orkar med.

Detta gör Hemtjänstens änglar. Deras besök är dagens höjdpunkt!

Vill du veta mer om Hemtjänsten kan du gå in på kommunens nya hemsida och där finns det på [www.arvika.se/levabo](http://www.arvika.se/levabo).

Tore Andersson

**VED TILL SALU**  
**Kapad och kluven ved**  
**levereras under våren**

**Håkan Ekmark**  
**070-374 88 42**

 **AC MONTERINGS SERVICE**

**REPARATIONER & INSTALLATIONER**

-  Vatten
-  Värme
-  Sanitet

Tel / Fax 0570-322 61  
Mobil: 070-677 80 70



# Stor orienteringstävling i Gunnarskog i vår



*I maj 2010 anordnas en stor orienteringstävling i Timmeråsen i Gunnarskog. Bortåt tusen orienterare väntas anmäla sig till tävlingen, som arrangeras av orienteringsklubben OK Jösse, m. fl. Gunnarskogs bygdelaag ska samarbeta med orienteringsklubben och se till att allt fungerar med logi, mat, parkering m. merar med logi, mat, parkering m.m.*

Tre kartproffs har varit inhysta på Larstomta Vandrarhem från slutet av augusti till början av oktober: Maths Carlsson från Göteborg – som ritat kartor i 25 år - har varit ansvarig för projektet, och han har haft Per Bengtsson från Karlstad och Tord Hederskog från Nås i Dalarna till sin hjälp. Tord är även kartansvarig inom Sv. Orienteringsförbundet. G-nyttis utsända fångade dem i flykten innan återvände hem efter avslutat arbete. De har tagit fram den nya kartan som ska användas i tävlingen, som är en deltävling i elitserien, samt i Silva Juniorcup. En del av förberedelserna gjordes av OK Jösse innan kartritarna började sitt arbete i skogen. Klubben har kontaktat jaktlag, markägare och andra berörda. Klubben har också ordnat så att området flygfotograferats. Med hjälp av dessa fotografier gör en stereoooperator en grundkarta med höjdkurvor (se bildexempel).

Det är detta material som de tre orienterarna använt som bas för sitt arbete. Varenda kvadratmeter ska de ha kollat innan allt är klart. Kartan tas fram med bl.a. GPS och handdator, och ibland används även den gamla hederliga kompassen som vi amatörorienterare minns från vår ungdom. Med varsin dator i näven har de gett

sig ut över stock och sten för att tillfoga beståndsgränser, stenbumlingar och annat, och på sina ställen rita om höjdkurvorna.

Mer än 600 arbetstimmar har de använt för att få fram kartan, som efter några korrigeringar hamnar på OK Jösses bord. Då börjar banläggarna sitt arbete, så allt är klart till tävlingen som är en mycket stor tävling, mätt med dagens mått. Tävlingsterrängen blir Ryggstaberget och Golandsberget norr om Stommen. Det är ett jungfruligt område som kommer att användas. Terrängtypen är nordisk terräng med ett flertal höjdparter. Kuperingen är måttlig till stark; området består på sina ställen av några stora höjdparter med branta sluttningar. Men framkomligheten är god. Växtligheten är till stor del barrskog, med en hög andel gammelskog. Vissa områden av tät skog och hyggen förekommer också. Markerat tävlingsområde har avlysts från all träning och tävling för de orienterare som tänker vara med i vårens tävling, som går av stapeln veckan före Gånnerskemårten.

Lena Bergholm

# ALGEBYGG

Utför byggnationer och markarbeten

Olof Algsten - Håkan Ekmark - Lars Andersson

070 3127044

070 3748842

070 3228682



# Valter Lidberg minns



Jag har tidigare inte medverkat i G-nytt med en enda bokstav, trots att jag var delaktig i Bygdelagets bildande, och en tid därefter, och hela tiden varit medlem. Nu tycker jag att det är dags.

När Kerstin Seleskog gjort sin jobbinventering och föreslagit ett rådslag så ställde flera intresserade upp och hjälpte till, bl.a. jag. Vi var nu överens om att vi skulle ha ett bygdelag och när kommunen ville avyttra Larstomta var saken klar. Jag och Alf D. pratade med partierna om att man skulle överlåta Larstomta till Bygdelaget. Socialdemokraterna var inte direkt entusiastiska, men gick oss tillmötes sedan vi godkänt deras avtalsförslag. Att kommunen skulle ha insyn i vår ekonomi ansåg vi helt naturligt. Vad jag vet är det bara Galaxen som befriats från sådant...

Jag var ordförande på mötet när vi bildade Bygdelaget år 1994 och jag skrev även Bygdelagets stadgar. Jag var sedan kassör fram till årsmötet 1995; ett inte helt lätt uppdrag...

Jag har huvudsakligen försörjt mig på skogsbruket. Efter 7-årig folkskola blev det cirka 20 år som skogsarbetare, med ett längre avbrott på 10 månader som radiotelegrafist vid luftvärnet. Sedan arbetade jag 25 år som kontorist på Skogsarbetareförbundet. Lite jobb i skogen även senare år. På grund av föräldrarna och arbetet blev jag politiskt intresserad, och socialdemokrat blev det naturliga valet. Drygt 50 år tillhörde jag S-föreningen och hade räknat med att det skulle bli livsvarigt. Men föreningen tyckte annorlunda, att döma av det bemötande som både jag och flera andra fick i Tväruds-fallet. Detta är nu historia och jag räknar mej fortfarande som socialdemokrat, men fri och partilös sådan. Jag anser bl.a. att när folk är sjuka har de rätt till sjukpenning och jag är inte särskilt förtjust i varg...

Jag valdes in i kommunfullmäktige hösten 1982. Befolkningen i Gunnarskog och Bogen hade fortsatt att minska, och nu var två-parallellklasserna i Järvenskolan akut hotade. Torbjörn Danielsson hade gjort en grundlig utredning och kommit fram till att 25-30 elever från Taserud och norrut kunde åka till Järven.

Enstaka elever från stan hade redan gått i Järven och trivts där. Men utredningen tycktes ha begravts i tystnad. Skolrådet i Järven kontaktade mej och jag fick vår S-förening med på att ta upp Torbjörns förslag i arbetarekommunen i dec. 1983. Så skedde och vi vann en omröstning med 15 röster mot 8.

Men glädjen blev kort. På gruppmötet inför fullmäktige blev jag hårt kritiserad och upplyst om att jag måste ta tillbaks förslaget, annars skulle skolstyrelsegruppen avgå! Jag blev mycket upprörd, men försökte försvara mej och fick stöd av Torsten Nilsson m.fl. Jag ville inte skada varken skolstyrelsen eller andra, bara pröva ett intressant förslag - som jag mindes 24 år senare, när Tväruds skola lades ned.

Livet gick vidare. Jag valdes in i kommunstyrelsen och åtog mig uppdraget som ordf. i överförmyndarnämnden, ett uppdrag som jag hade i drygt 17 år. Gunnar Nyberg blev kommunalråd. Ibland hade vi olika åsikter, men jag har stor aktning för honom - ett föredöme.

Det gick rätt bra för Gunnarskog och Bogen andra hälften av 80-talet. Antalet innevånare ökade faktiskt något år. Men så kom 90-talet med arbetslöshet och utflyttning av yngre. Dessutom finanskris och ansökan om EU-medlemskap. Intresset för landsbygden sjönk på alla politiska nivåer.

Nu lämnade jag de flesta av mina uppdrag men behöll uppdraget som överförmyndare till och med 2002. Jag gjorde lite jobb åt Bygdelaget, men var inte helt enig med dem om vad som skulle prioriteras...

Så kom hösten 2007 och Tväruds skola lades ned. Jag och många andra protesterade och blev nästan idiotförklarade.

Nu måste Gunnarskog ställa upp för Järvenskolan med dess nya hoppingivande ledning! Ett stort ansvar faller på Gunnarskogs S-förening. Den har flera representanter både i kommun och fullmäktige, men det har inte märkts. Gunnarskog har varit missgynnad de senaste åren och vi är inte dummare än att vi kan rösta annorlunda kommunalt än i de andra valen... Hoppas ingen väljer sverigedemokraterna; om Gunnarskog ska överleva och utvecklas behövs flera innevånare - inte att vi skrämmer bort de som finns!

Walter Lidberg



*Gunnarskogs bygdegårdsföreningar och byalag spelar alla en viktig roll för sammanhållningen och gemenskapen i sina byar. I serien "Från sô te nôrr" presenterar Gönnerskenytt i detta nummer Gårdsås (Gaers) Bystugeförening.*

## Frå sô te nôrr: Gårdsås bystugeförening



2002 blev det gamla missionshuset mitt i Gårdsås till salu. Då gick Gårdsåsborna ihop och köpte fastigheten. Gårdsås bystugeförening bildades och Karin Johansson blev ordförande. Det har blivit en förening som blomstrar av aktiviteter och som har blivit en naturlig träffpunkt för många

Allt startade för åtta år sedan när EFS sålde missionshuset mitt i byn. Först bildades en intresseförening som erbjöd alla Gårdsåsbor att bli andelsägare genom att satsa 1000 kronor var. 34 stycken nappade vilket innebar att mer än hälften av köpesumman redan var i hamn. Föreningen fick köpa missionshuset för 60 000 kronor.

Jörgen Olsson, som är vice ordförande i föreningen och bor på andra sidan vägen, säger att den här lösningen var det bästa som kunde hända. - Nu får vi tillfälle att träffas mycket oftare och sedan 2002 har mycket hänt, säger Jörgen. Föreningen har rustat upp köket och med hjälp av bidrag från Boverket har man kunnat dra in vatten och bygga en handikappvänlig toalett och entré. Väggar och golv i köksdelen är isolerade. All el är nydragen och inne i den stora vackra salen har man byggt en balkong och på så sätt skapat fler ytor. Bland annat ett förråd. När vi köpte fastigheten följde en hel del av inventarierna med, bland annat två stora slagbord. Det är roligt att det finns kvar och att vi kan använda en hel del av det, säger Karin Johansson och visar en kaffepanna i koppar och ett vackert gammalt hörnskap, som också följde med i köpet.

### Uppvärmning nästa projekt

Nästa stora investeringsprojekt är uppvärmningen och nu diskuterar man vilket system man ska ha. Det är stora investeringar för en liten förening så det gäller att tänka igenom alla alternativ.

Under förra året hyrde de ut bystugan ett 20-tal gånger, både till andra föreningar och till privatpersoner.

- Alla är välkomna att hyra lokalen. Vi behöver dessutom få in pengar till underhållet, särskilt en vinter som den här, säger kassören Marianne Adolfsson.

De stora intäkterna under året är ändå höstauktionen med ett stort lotteri och många skänkta vinster. Något av de första åren ställde man en stor container på parkeringen och så fick alla som ville komma dit med metallskrot. Sedan sålde föreningen skrotet för 12 500 kronor. På somrarna har man loppis och medlemsavgiften ligger på 100 kronor per person.

### Julgransskakning

Under åren har man haft många olika aktiviteter i bystugan, bland annat vävning, ljusstöpning och cirklar i historia, men det finns mer att göra.



- Jag har pratat i flera år om att jag skulle vilja få igång motionsdans här, men så långt har vi inte kommit ännu, säger Marianne Adolfsson.
- Ja, man vill göra så mycket men vi måste anpassa verksamheten efter vilken tid vi har själva, säger Karin Johansson.

När föreningen bildades köpte föreningen in spel och ett pingisbord. Då fanns det ett gäng ungdomar som använde lokalen en hel del. Just nu är det mindre av de aktiviteterna men det bor många yngre barn i trakten.

- Det är just det som gör Gårdsås till en så bra bygd att bo i. Det är en spridd ålder på folk, unga som gamla och olika generationer, säger Torbjörn Olsson som är kassör.
- Vi har ett bra läge, nära Stommen, men har inga stora vägar genom byn, det gynnar barnfamiljerna, säger Karin Johansson.

### Händernas kunskap

Nu planerar styrelsen för en hantverksutställning i april, "Händernas kunskap" ska den heta. Då ska man plocka fram gammalt hantverk som man vet har gjorts i bygden, samtidigt som det finns många nutida duktiga hantverkare som självklart också ska vara med.

I år är det dags för 100-årsjubileum eftersom huset byggdes 1910, men den officiella invigningen blev inte av förrän året efter, 1911.

- Jag tror att församlingen väntade in att några stora, viktiga herrar skulle kunna vara med, berättar Karin.

Gårdsås bystugeförening behöver dock inte vänta in några potentater, de har tänkt fira i år. Antagligen till sommaren och vad passar då bättre än att hissa flaggan i den nyuppresta flaggstången.

### Gårdsås idag:

Medlemmar: 67

Verksamhet: Höstauktion, adventsgudstjänst med lucia, loppis, sommarfest, julgransskakning, ljusstöpnig, vävning, historiska cirklar med Mats Lugne. Bystugan hyrs ut 20-tal gånger per år.

Antal brevlådor: 60

Antal barn under 18 år: Cirka 40

Yngsta/äldsta i trakten: Yngst är Maja i Nystuga som är 1 månad och äldst är Marta i Nerhage som är 83 år.

Smultronställe: Garstjärnet och Savtjärnet, Blåsippberget och Hea som är den högsta punkten i Gårdsås med utsikt över Gunnern och Sälboda.

Senast inflyttade: Jimmy Olsson och Angelica Jonängen.

Företagare: Servicefabriken, Arvika Transport, Goodmans rör & service, Gårdsås skogsentreprenad, Ledins grus, Strandbergs lantbruk, Nerhagens gräv, Gårdsås grönsaker, PeH el och kyla och flera företagare inom lantbruk och skog.

Traktens historia: På 60-talet dansade man till Sven-Ingvars och Snoddas i Furuskog. En gång om året gick det karnevalståg från Stommen till den populära folkparken. Det fanns två affärer och i missionshuset träffades blåsorkestern för att öva. För ännu längre tillbaka fanns det sju kvarnar i Gårdsås, men när regnsöndagen med "syndafloden" kom 1846 förstördes allihop. Fyra av kvarnarna byggdes upp igen. Det har funnits både cementgjuteri, färgeri och en "vadmalsstamp" vars vattenränna fortfarande finns kvar. Man har också hittat stenåldersverktyg och annat som visar att det fanns bosättningar här. Och att jorden är bördig tyder det gamla begreppet "Gunnarskogs kornbod" på.

Anneli Karlsson





# Vad händer på Larstomta

Larstomta är centrum för Gunnarskog-Bogen och ett kärt landmärke för alla Gunnerske- och Bogenbor. Vi som jobbar med Larstomtaket- ca en ha stort område med den underbara parken-, vaktmästaren Niklas Wallberg, Anders Olsson och undertecknad tycker det är hedersamt att hålla Larstomta väl underhållet och vackert

Under sommaren har tak målats, gavelspetsar på magasinet falurödfärgats, huvudbyggnadens tredje plans fönster målats om liksom takplåten etc. Målningsarbetet har skett på höjder som bara kan nås med skylift, som har fått gå i skift. Vi har skaffat bättre begagnad modern åkgräsklippare för att sköta de omfattande gräsytorerna.

I höst har ett stort arbete genomförts för att åstadkomma bättre belysning av gården och utöka grusade parkeringsplatser för hyresgäster och besökande.

När Niklas målade om plåtskoningen på huvudbyggnadens tak fick det inte blåsa för mycket. Det svajade nog ändå. (se bild) Vaktmästare Niklas Wallberg och Anders Olsson (den senare under hösten) har gjort stordåd under året. Här kommer några axplock ur produktionen fram till dags dato.



Vaktmästarna på Larstomta.

- Vinterhuggit björk vid Älgstråket (kommunens mark), transport till Larstomta
- Maskinhuggit björkvirket till ved på gården vid Larstomta för torkning och i säck
- Utkörning av ved till de 9 vindskydden via traktor, 4-hjuling och båt eller transport på isen, 200 st säckar i lager vid Larstomta
- Rensat upp kring kvarnruinen vid Övre Bruket i Fredros, manuell huggning och uppeldat kvistar och ris, transport till väg med lånad traktor med griplastare
- Leverans av virke till Värmeverket i Stommen.
- Huggning av asptimmer i Abborrsjön och Stommen, manuell huggning, transport med lånad traktor med griplastare, leverans till Hans Karlssons såg i Berga-Järperud
- Sågning till 31 st "aspfyrskäringar" 6-8 tum med en sida osågad =sittyta för grillande canotturister vid våra nio vindskydd, denna yta har även barkats med barkspade
- Bakhonar av asptimret har transporterats till Korstjärn för att bilda spångar att gå på för fiskare med spön
- Transport med lånad traktor med griplastare till upplag vid Larstomta
- Därifrån till vindskydd meddelst 4-hjuling och vid ett tillfälle båt för reparation av tre vindskydd, det vid Bergsjön södra, Svartvika i Gunnern och Tollersrududden i Gunnern (båt).
- Tillsyn av nio vindskydd efter kanotleden Lyred-Brättne, dvs omgrävning av latriner, vedförsörjning (se ovan) och allmän städning
- Röjning av åtskilliga kilometer vandringsleder och justering av märkningen
- Ny Stommenleden, röjt väg och märkt upp med skyltar
- Servat kunder med gräsklippning, ta-vara-på vindfällerna, måla ladugård etc.
- Mycket tid har lagts ner på att ställa i ordning för den stora auktionen vid Larstomta
- Inte fullt en ha gräsyta klipps varje vecka
- Stora markarbeten och belysning av gården vid Larstomta
- Påbörjad belysning av parken (ska fortsätta nästa år).

Willy Ekmark



## Onsdagsträffen Januari 2010. Om Bogen

Kyrkoherde Thorgny och vaktmästare Lars höll ett uppskattat anförande i sockenstugan.

Bogens församling, en 160 årig historia, gick i graven vid årsskiftet 2009/2010

1:e kapellpredikanten John Magnus Westman kom till Bogen på hästryggen i maj 1851 och kunde flytta in i den nybyggda prästgården. Väg fanns inte. 1852 var Mitandervägen till Fredros klar. Kyrkogård och sockenstuga fanns och kyrkan var under uppförande och klar i september 1851. Högtidlig invigning av kyrkan skedde 1853.

John Mitander, som startat Mitandersfors bruk 1841, skänkte mark och finansierade det mesta av byggnaderna.

Församlingen bestod mest av svedjefinnar och de förstod inte vad predikanten sa. Dessutom flödade eldvattnet bland de församlade, som störde gudstjänsten så att den fick avbrytas. Sedermera kung Oscar II uppvaktades på Statt i Arvika om att Bogen borde bilda egen församling och så blev det. 1849 beslöts detta av Kungl.Maj:t i ett nådigt brev.

Ett schatull med kalk (sockentyg) i Edaglas visades under Thorgnys och Lars redovisning. Trälådan innehållande nattvardskärlen togs med ut i byarna av tjänstgörande präst. Nattvardskärlen är från 1852.

En Julotta 1928 fick avbrytas pga. berusningstillståndet hos publiken. Några kyrkoherdekaraktärer: En var svärmisk, en annan välvillig och en tredje hade ett mycket originellt uppträdande pga., som det senare

visade sig, sockersjuka.

Hector startade skolan, red på rashäst och skapade Bogenpsalmen 580.

Kjell Ryding cyklade med för korta byxben och visade sina vita ben och långkalsonger?

1932 fick återigen Julottan avbrytas pga. ett gäng tillresta överförfriskade normmän. Lindskog som var präst då gillade inte julottor efter detta elände. Den siste prästen, som bodde på prästgården i Bogen var Per Nordsjö.

Den ”längste” prästen i Bogens församling är nuvarande kyrkoherden i Gunnarskogs församling Thorgny Larsson Lantz med oslagbara tjugoåtta år.

Vid årsskiftet 2009/10 bestod församlingen av 34 personer.

Willy Ekmark//Tore Andersson.



*Torgny Larsson-Lantz visar upp schatullet*

Behöver Ni hjälp i skogen i  
Gunnarskog, ring mig.

Torbjörn Stenmark  
070-322 65 32



**MELLANSKOG**  
*Skogsägarna*



## Jan och Ann – två modiga nybyggare

Det har hänt mycket för Jan Johansson och Ann Murås på Lerbråten i Allstakan sedan de träffades för fyra år sedan. Förutom flytt och nya jobb har de hunnit bygga och renovera hus och få två barn, Axel ett och ett halvt år och Oscar, två månader.

De har byggt om Jans föräldrahem, och flyttade in på sensommaren 2008 när Axel var nyfödd. Då var köket, toaletten och ett rum på nedervåningen klara. Under hösten gjorde snickarna sedan färdigt resten av huset. "Sedan dess har vi gjort en hel del själva, nu återstår det bara detaljer, men de får vi ta eftersom", säger Jan.

För Jan har det varit självklart sedan han var liten att han en dag skulle ta över gården. Någon tidsplan har det inte funnits men för några år sedan var det dags. Tillsammans med Ann, som är från Nykroppa, bestämde han sig för att flytta "hem" och ta tag i det stora byggprojektet. Ann berättar att det stod klart från början när hon träffade Jan att det var här på Lerbråten han skulle bo. Hon trivdes bra i Allstakan och följde gärna med.

- Men det har samtidigt varit en stor omställning, att som jag vara uppvuxen i ett samhälle, och sedan flytta ut på landet. Mitt första intryck när jag kom hit var att det fanns ett otroligt lugn här. Fast det är skillnad på att komma hit på helgerna och tycka det är lugnt och skönt till att faktiskt bo här, säger hon. Något som hon lärt sig uppskatta är de



Jan och Ann Johansson på övre Lerbråten i Allstakan.

spontanbesök folk gör. Att man i all enkelhet kommer in och dricker en kopp kaffe och pratar en stund.

- Där jag kommer ifrån ringer man alltid och planerar vad man ska hitta på, i början blev jag lite stressad. Jag var ju van att ha städlat och nybakat när det kom någon och hälsade på men det här är ju mycket enklare och roligare, säger hon.

Hösten 2005 kom Jan hem till Sverige efter tre års biståndsarbete i Afrika. Han hade arbetat som projektledare för VI-skogen i Kenya och arbetat med att hjälpa småbönder att plantera träd och andra grödor.

På våren 2006 fick Jan jobb på Gammelkroppa skogsskola och flyttade till Nykroppa. Han fick

hjälp av Filipstads kommun med boende, och det var så Jan och Ann träffade varandra. Det var Ann som ansvarade för bostadsförmedlingen. Redan hösten 2007 fick Jan jobb på Stora Enso som virkesköpare här i hemtrakterna.

- Det gick fortare än jag tänkt mig. Jag trivdes bra i Nykroppa och hade tänkt att vi skulle bo där ett tag men sådana här jobb finns det inte så många av så det var inget att tveka om. Ann sade upp sig från sitt jobb och flyttade med och fick snabbt ett nytt jobb på Arvika kommun. De hyrde ett boende i Arvika och

**GOODMANS RÖR SERVICE**  
**076-8313054**

Utför allt inom VVS-branschen



## ...stugan han byggde

påbörjade byggandet. Först revs lillstugan som byggdes om till bostadshus, dit flyttade Jans föräldrar ett halvår senare. Sen var det dags att börja riva och bygga om storstugan och ett halvår senare kunde de äntligen flytta in. De har hunnit med massor redan, men det finns också många projekt kvar. Nästa ska bli ett garage, säger Ann. Men Jan säger att snickrandet nog får vänta ett tag.

- Jag har snickrat konstant de senaste åren, just nu känns det som att jag får utslag bara jag hör ett hammarslag.

Men de har annat att sysselsätta sig med. Axel har hunnit bli en livlig 1,5-åring och lillebror Oscar behöver mycket tid och omsorg. Så just nu finns det inte så mycket tid över till huset. Det är familjevardagen som är det viktigaste.

Anneli Karlsson



Övre Lerbråten efter ombyggnaden 2008.

# Allstakan



# Simmental



## Närproducerat kött!

### Bifflåda:

2 kg skivad Rostbiff  
1,5 kg Lövbiff  
1,5 kg Stek  
2 kg Grytbitar  
3 kg Färs

**10 kg**  
**1.250:-**

### Färslåda:

7 kg Färs  
1 kg Grytbitar  
1,5 kg Stek  
0,5 kg Rullader

**10 kg**  
**790:-**

Filé: 400 kr/kg

Biff: 280 kr/kg

Entrecote: 300kr/kg

## Vi öppnar 27/2

070-533 73 15 Gärdet, Allstakan  
Öppet Lördagar 12.00- 15.00



## Vågrätt

1. Har säkert Arvikaskyttar inne.
13. Är långt ifrån alla idéer som framlägges.
14. Edert förr i tiden.
15. Artistlön.
16. Hund-eva.
17. Brukar både rallyförare och musiker.
19. Kora.
20. Här är Bildt men bara ibland.
21. Har Kalla troligen gjort.
24. Tore Nilsson.
25. Strettdjur.
27. Jägarrop då villebråd fallit.
29. Segt virke.
30. Tetter vi mä her.
31. Kan den som är stark.
32. Uppskattas i skolan.
34. Försäkran.
35. Ryggestabergsföreteelse.
36. Afton.
37. Nakenmålning.
40. Gammat.
41. Kan orsaka blodvite.
43. Myrkall.
46. Förhoppningar och anspråk.
48. Bödel.

## Lodrätt

1. Görs det på denna tidning.
2. Kan man väl säga att backhopparens kraftfulla färd genom luften är.
3. Vrids rätt ofta.
4. Finns både grå- och klibb-.
5. Vidlyftiga.
6. Kvinna som låter kall.
7. Är utmärkt på sjökort.
8. Gjorde vi på müttra her.
9. Bra betyg förr.
10. Kombinerar ofta med svart om det tar emot.
11. Många sådana blev huvudlösa under franska revolutionen.
12. Är väl tranor vårtid.
18. Den äldsta kvinnan.
19. Diarrè förr.
22. Teamet.
23. Aluminium.
26. Bestod oftast av kolved.
28. Veta säkert eller inte veta säkert.
33. Ett djur med snyte.
38. Dammfisk.
39. Intagit.
42. Finns bl. a. i Sunne.
43. Hundkommando
44. Kan matematikern dra ut.
45. Risa
47. Ytmått

## Föreningsnytt

### Fiskevårdsförening efterlyser dokumentation.

S.a Gunnarskogs f.v.o.f. efterlyser gamla dokument samt gamla fotografier tagna i fiske-sammanhang i vårt sjösystem.

Ursprungsföreningen bildades i januari 1935 och hette Gunnerns fiskevårdsförening. Vårt arkiverade protokollmaterial omfattar tiden 1 januari 1935 till 29 mars 1948. Vi söker därför dokument för tidslappet mellan 1948-1990 samt foton för tiden 1935-1990. Anhöriga till någon av följande personer kanske kan ha sparat något.

Ordf. för föreningen var:

1935-37 Gustaf Winroth, Rexed.

1938-1944 Erik Berglund, Årbotten.

1945 - Alf Höglund, Stommen. Årtalet när A. Höglund slutade som ordf. är inte dokumenterat. Efter honom blev Sven Moqvist från Stommen ordf. fram till 1964 då Carl-Eric Hult från

Stommen valdes. Kassaförvaltare var från starten 1935 Daniel Andersson, Stommen. Årtalet när han avgick är ej dokumenterat.

Sekreterare:

1935-1943 C.R. Wennerstrand, Årbotten

1944-1945 Eskil Nilsson, Stommen

1946-1947 Johan Lind, Stommen

1948- Ivar Andersson, Stommen. Årtalet när

Ivar Andersson avgick som sekreterare är ej dokumenterat.

Har du material kontakta:

Johan Stubert, 0570-340 22

Stig Karlsson, 0570-77 00 47

Frey Parman, 0570-325 97

Vi är tacksamma för allt material vi kan få in.

Styrelsen



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
14			■	15				■	16		
17			18		■		■	19			
20		■	21		22		23		■	24	
25		26		■	27				28		
29			■	30			■	31			
32			33	■	34		■	35			
36		■	37	38		■	39	■	■	40	
41		42			■	43		44	45		
46					47						
48											

## Vinterkryss 2010



Korsordskonstruktör  
*Gunnar Lidberg*

Ditt förslag till lösning  
sändes till :  
Maja Olsson, Tvärud  
670 35 Gunnarskog  
Märk kuvertet  
”Korsordet”

De två först öppnade  
rätta lösningarna  
belönas med  
en penninglott!

Namn: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

### Föreningsnytt

Bortans byalag har hållit årsmöte.

Byalaget började som ”Aktionsgruppen för bredband i Bortan” år 2006 men är sedan 2008 ett byalag med fler uppgifter på agendan.

Vid årsmötet redovisade kassören Thommy Olsson ett kassa/konto saldo på 26 000 kronor. Inga skulder.

Styrelsen består av Jan-Olof Magnusson (ordf.), Thommy Olsson (kassör) och Mats Rydström (sekr.). + två suppleanter.  
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Torsten Nilsson, ordf. i Bygdegårdsföreningen, erbjöd byalaget att närvara med en adjungerad representant vid deras styrelsemöten.

Erbjudandet accepterades då det förväntas leda till ett utökat samarbete mellan de båda föreningarna. Som representat för byalaget utsågs J-O Magnusson med Mats Rydström som ersättare.

Mötet avslutades med kaffe och smörgås.

Se även Gunnarskogs bygdelags hemsida:

[www.gunnarskog.nu](http://www.gunnarskog.nu)

Jan-Olof Magnusson



1	J	2	U	3	L	4	A	5	F	6	T	7	O	8	N	9	S	10	M	11	A	12	T
13	A	T	E	L	J	E	M	Å	L	A	R	E											
14	G	A	D		15	Ä	G	A		16	A	L	B	A									
17	U	N	D	18	E	R		19	K	20	U	L		21	E	T							
22	A	P	A	T	I	N		23	T	O	M	T	E										
24	R	Å		25	O	L		26	G	O	M		27	S	R								
28	Ä	R	29	A	N		30	R	U	M		31	A	L	M								
32	G	O	L		33	S	O	N		34	T	R	E	A									
35	A	C	N	36	E	T		37	N	38	O	V		39	D	N							
40	R	K		41	T	A	42	L	E	T		43	M	A	N								
44	N	E	45	G	A	T	I	V	Ä	46	G	A	R	E									
47	A	N	O	N	Y	M	I	T	E	T	E	N											

## LÖSNING JULKRYSSET

Vinnare blev:

**Margot v. Wachenfeldt,**  
Årbotten

och

**John Sjöberg,**  
Sävedalen



**GRATTIS!**  
PENNINGLOTTEN  
KOMMER PÅ POSTEN!



*Skicka in material till Gûnnerske-nytt!  
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!*



*Lokalproducerad sylt, saft, marmelad  
smaksatt te mm.*

*Afterhedens produkter från  
Norrbottnen.*

Ni finner oss på torget i Arvika varje  
onsdag under sommaren.

**0705-29 79 11**

**ledins**  
**GRUS AB**



Vi utför stora och små krossningar med  
ambulerande krossverk samt utför  
grusleveranser efter dina behov!

**GUNNARSKOG**

0570-32044



## Recepthörnan: Evas påskkycklingpaj, 4-5 pers.

Nu till påsk blir det många tillfällen att bjuda familj och vänner på mat och fika. I det här numret är det Eva Johansson i Bortan som delar med sig av sina favoritrecept. Eva har sysslat med mat i hela sitt liv. När hon gick i pension i somras hade hon varit kokerska och kökschef i över 40 år, de senaste 30 åren på Järvenskolan i Stommen. Här bjuder hon på en påsktårta och en kycklingpaj som både är enkla att göra och mycket uppskattade av gästerna.

### Pajdeg:

150 gr margarin

3 dl vetemjöl

4 msk vatten

Blanda ihop degen och ställ in i kylan en stund.

En grillad kyckling rensas från skinn och ben och skäres i små bitar.

### Stuvning:

200 gr champinjoner eller kantareller

1 grön och 1 gul paprika i bitar

1 hackad gul lök

Detta fräses i en stor stekpanna med 3 msk margarin.

Strö sedan över 3 msk vetemjöl

Späd med 3 dl grädde

Salta och peppra efter smak.

Blanda sist i kycklingbitarna och en liten burk majs. Låt allt bli varmt. Krydda.

Kläm ut pajdegen i en eldfast form. Fyll pajskalet med stuvningen. Grädda i 225 grader i 30 minuter.

Servera med en god sallad.

Tips: Dubbla receptet och det räcker till en långpanna och 8-10 personer.



### Evas påsktårta

3 dl vetemjöl

2 tsk bakpulver

3 dl socker

1 tsk vaniljsocker

2 msk kakao

Blanda alla torra ingredienser i matberedaren.

Smöra och bröa en sockerkaksform, cirka 24 centimeter i diameter.

Blanda i 2 ägg (stora)

¾ dl mjölk

¾ dl kokande vatten

Sist cirka 150 gram flytande margarin, eller 1250 gram smält, avsvanat margarin.

Grädda i 175 grader i 40 minuter.

Garnera med aprikoser och grädde.

Tips: Garnera med färska jordgubbar och glass istället och du har en perfekt sommartårta.

# COOP



# EXTRA

PALMVIKEN

0570-727730

STYCKÅSEN

0570-727630



## Saffran och russin - en succé!

Fredagen den 27 november var det premiär för julmusikalen "Saffran och Russin" i Tväruds missionskyrka. Det var en föreställning som under dagen spelades vid två tillfällen. Dels en skolföreställning för Järvenskolans lågstadium, dels en kvällsföreställning för allmänheten.

Musikalen "Saffran och Russin" utspelas i ett bageri, där den förvirrade bagaren lyckas glömma en plåt pepparkakor i ugnen. De brända pepparkakorna tar sig hostandes ur ugnen och tillsammans med dem försöker bagaren att baka några lussekatter. Det går ganska vilt till i bageriet med pepparkakornas bus, men det blir också stämmingsfullt när bagaren försöker berätta för dem om julevangeliet. Något som till en början inte alls blir så enkelt, då pepparkakorna anser att julen är deras tid

Vid skolföreställningen anlände ett 80-tal barn till Tväruds missionskyrka med buss och möttes där upp av clownen Dumle som eskorterade dem in till föreställningen. Det var en uppskattad clown som trollade för barnen och bjöd på russin. Väl inne på föreställningen följde barnen händelserna på scenen intensivt. Efter föreställningen bjöds barnen givetvis på lussekatter som de avnjöt i sällskap av clownen Dumle, bagaren och de tre pepparkaksgubbarna. Redan en halvtimme innan kvällsföreställningens start började det bli ont om platser i missionskyrkan, som innan musikalen satte igång var fullsatt till sista plats. Omkring 170 personer såg kvällsföreställningen av "Saffran och Russin".

Under kvällsföreställningen fanns musikalsens författare Irene Henriksson, Älvängen utanför Göteborg, bland publiken.

Sammanfattningsvis blev "Saffran & Russin" en mycket uppskattad musikal som redan önskats inför nästa jul.

Erica Westerskoog



*Pepparkakor på besök i Tvärud.*



*Den glade bagarn.*



*Clownen Dumle*



## Kära släkten



Den 30 augusti 2009 hölls en släkträff på Björkliden i Treskog. Det var syskon, kusiner, tremänningar och några fyrmänningar från ett visst släktled och deras respektive. Uppifrån från vänster till höger: Marie Olsson, Evert Nykvist, Valter Lidberg, Margaretha Eriksson, Morgan Nykvist, Margit Andersson, Ture Andersson, Sylvia Olsson, Yvonne Olsson, Eva Martinson, Caisa Nilsson, Maja Olsson, Anna-Lena Lindgren, Birgitta Nilsson, Bo Lindgren.



## Fyra generationer

Från vänster: Farmors mor Elna Andersson, pappa Mikael Eriksson mormor Annika Eriksson och Zacharias, ca 1 år. Mamma Helena är på jobbet. Zacharias och hans familj, de är sex stycken nu, bor på Harvägen i Stommen.





*Arvika Bilverkstad*



## **I BYN ÅRBOTTEN.**

**(AD MÄSTARE BILVERKSTAD)  
VI SERVAR OCH REPARERAR ALLA BILMÄRKEN.  
ÄVEN TRAKTORER.**

**VI RENOVERAR MOTORER ,TOPPLOCK,VÄXELLÅDOR.**

**VI BYGGER ÄVEN MOTORER EFTER KUNDENS ÖNSKEMÅL.**

**(VI HAR BOSCH FELKODSINSTRUMENT)**

## **ÖPPETTIDER**

### **7,00-16,00**

**TELEFON 0570-711294, 070-6320750.**

**LARS-ERIK OCH TOMMY.**

**[www.arvikabilverkstad.se](http://www.arvikabilverkstad.se)**



# Möten i Björnskogen

Vid en filmkväll i Fridhem, Sälboda, 25 sept. berättade Pelle Geholm från Ovanåker i Hälsingland om sina möten med björnar. Ca 60 personer välkomnades till filmkvällen av Bengt Olsson. Erik Nilsson, som hade varit kurskamrat med Geholm på Gammelkroppa, presenterade honom för publiken.

Sedan berättade Geholm på ett lysande sätt om sina möten med björnar, medan han visade sin film. Han kände sina björnar så väl att han hade namngett en del av dem. Några av björnarna hade filmats på så nära håll som som tio meter. En natt hade han upplevt ett möte med en björn på så nära håll att han kände björnens andedräkt mot sin kind. Björnen luktade inte gott.

Ingen björn hade gått till angrepp mot Pelle trots att han varit så nära dem. Pelles råd till publiken: Om du *vill* komma nära en björn så gå alltid tyst och mot vinden! Om du vill *undvika* att komma nära en björn - gå med vinden i ryggen! (Björnar har mycket bra luktsinne och har även mycket god hörsel.) Gå sedan samma väg tillbaka.

För 30-40 år sedan började enstaka björnar ses i Ovanåker. Nu finns där tre björnar per tusen hektar. I våra trakter har nu enstaka

björnobservationer gjorts. Om 30 år har vi kanske lika mycket björn som det finns i Hälsingland nu.

Det var inte bara björn som Pelle hade filmat. Älg, hare, kungsörn, sparvhök, korpar, lappuggla, sparvuggla, uv m.fl. djur fanns med på filmen, liksom sällsynta växter som t.ex. nornan. Allt detta var filmat med en kamera som inte var större än att den kunde bäras i fickan. Skärpan i filmbilderna var förvånansvärt bra. Man kunde t.ex. se "morrhåren" på en hare som filmats på snötäckt mark.

Efter kaffet fick publiken tillfälle att ställa frågor till Pelle Geholm vilket utnyttades till fulla.

Gunnar Lidberg.

G r ä v a r e  F l y t t n i n g	Byggnadsarbete	Skogsarbete	Målning	
		<b>FARMARTJÄNST</b>		T r a k t o r e  m m
		Landsbygdsföretagare i samverkan		
		Behöver du hjälp Ring . . . . Farmartjänst Farmartjänst gör tjänst i stort och smått		
	<b>Per-Axel Adolfsson</b>		<b>77 01 06</b>	
	<b>Rolf Nordling</b>		<b>325 45</b>	
	<b>Anders Bäcklin</b>		<b>342 49</b>	
	Anläggning		Gräsröjning	



- Service med garanti -  
TV stereo o hemelektronik  
parabol o antenn

Lars-Erik Persson  
Fallängsvägen 39  
671 51 Arvika

Telefon: 0570-71 14 70  
Mobil: 070-650 99 29



# Årsmötet 20 februari 2010

Gunnarskogs bygdelag höll 20 Februari årsmöte i Tvärudshallen. Drygt trettio medlemmar hade kommit för att höra hur verksamhetsåret varit. Många kom för-hoppningsvis också för att få vara med och påverka bygdens framtid.

Bygdelagets ordförande Willy Ekmark hälsade oss välkomna och överlämnade klubban till Mats Andersson som valts till ordförande för mötet. Rolf Nordling valdes till mötets sekreterare. Och så var mötet igång. Ordföranden läste upp dagordningen som godkändes.

## Verksamhetsberättelse för år 2009:

Gunnarskogs bygdelag har nu 707 medlemmar. Styrelsen har bestått av Willy Ekmark (ordf.), Ronny Olsson (vice ordf.), Ulla Parman (kassör), Rolf Nordling (sekr.), Maja Olsson, Tore Andersson, Per-Olof Åhs, Christina Olsson, Jan Johansson, Och Lennart Sandelin. Ersättare har varit Torgny Larsson Lantz.

Bygdelaget är sedan Mars 2009 organiserat i tio arbetsgrupper vilkas verksamhet är inriktad på någon för bygden viktig fråga. Som exempel kan nämnas

Bensin-gruppen, driver frågan om en bensinmack DSM-gruppen, verkar för en sköterskemottagning på Larstomta

Bygg-gruppen, driver bl. a. "Västersons-projektet", dvs byggnation längs Gunnerns strand söder om kyrkan.

## Övriga aktiviteter.

Många aktiviteter har genomförts under året. I Fredros har kvarnruinen och forsrännan rensats från vindfällerna och grov granskog för att ge plats

åt ett monument över järnbruket.

Gunnarskemarten, numera en tradition för både kommuninvånare och utsocknes, hölls i Maj. Nettot blev 9000 kr till den arrangerade alliansens föreningar.

## Redaktionskommittén:

Tidskriften Gunnarskenytt kommer ut med fyra nr/år. Torsten Nilsson avgick och ersattes av Jan-Olof Magnusson.

Mobilisering inför försäljningen av Tväruds skola. Bygdelaget höll två möten dit politiker och allmänhet var inbjudna.

## Sommarcafé

Under nio fredagskvällar roades och trivdes publiken i Larstomtsparken. Det var en regnig sommar så vid sex tillfällen hölls föreställningen inomhus.

## Bogen-gruppen och vägverket.

Efter ett par möten accepterade vägverket Bogen-gruppens klagomål på vägen Fredros-Mitandersfors och såg till att vägbredden ökade genom ändrad hyvlingsmetod.

## Verksamhetsplan.

Samma upplägg som under 2009. Allt arbete kommer att bedrivas i arbetsgrupper. Några specifika åtgärder:

Larstomtaanläggningen ska energideklareras.

Brister och fel ska åtgärdas.

Vandrigsleder ska röjas upp.

Sommarkvällskaféer i Maj/Juni.

Gunnarskemårten den 22 Maj.

Hjälparrangör vid orienteringstävling 14-16 Maj.

Röjning vid Rexedbron och andra strategiska utsiktsställen i bygden. Reparera vindskydd.

**ICA**  
nära

**Thybergs**  
ARBOTTEN TEL. 320 43

**VÄLKOMMEN**

ÖPPETTIDER  
MÅNDAG - FREDAG 9-19  
LÖR 9-15



Årsredovisning - balansräkningen:  
Anläggningstillgångar 245 241 SEK  
Omsättningstillgångar 264 676 SEK, varav i  
kassa och på bank 102 196 SEK.  
Summa tillgångar: 509 917 kr. Vilket balanseras  
av eget kapital och skulder.  
Årets resultat blev 42 566 SEK

Redovisningen godkändes och lades till  
handlingarna.  
Revisorernas berättelse lästes upp, godkändes  
och lades till handlingarna.  
Så beviljades då styrelsen ansvarsfrihet för  
verksamhetsåret 2009.

Förslag till budget för 2010.  
Styrelsens förslag balanserar på 983 000 SEK  
med ett beräknat överskott på 129 000. Styrelsen  
fick årsmötets godkännande att disponera dessa  
medel på lämpliga projekt.

Medlemsavgiften för år 2010 fastställdes till 100:-  
per familj/hushåll

Förändringar i styrelsen.  
Inför årsmötet 2010 hade Lennart Sandelin avböjt  
omval. I hans ställe invaldes Ulla-Britt Lövstrand  
som nu sitter på samma mandattid som Lennart  
Sandelin, dvs fram till nästa årsmöte.  
Till suppleanter i styrelsen för 2010 valdes Torgny  
Larsson Lantz samt nyvaldes Kajsa Axelsson.  
I övrigt inga förändringar i styrelsen.

Revisorer.  
Omval av Karl-Erik Johansson och Lars-Olof  
Johansson med Mats Lugne som ersättare.

Torsten Nilsson uttryckte sin stolthet över  
Gunnarskogs bygdela som verkar i bygden och  
som uppvisar stor handlingskraft och inte tappat  
farten.

Ordförande hälsade vår nye ledamot i styrelsen Ulla-  
Britt Lövstrand välkommen med en blombukett.

Ordförande Willy Ekmark avslutade mötet med  
att tacka alla närvarande medlemmar och övriga  
för deras ovärderliga hjälp för att skapa ett  
attraktivt Gunnarskog att bo och leva i.

Mötesordförande Mats Andersson som svingat

ordförandeklubban med den äran fick ta emot  
blommor av bygdelagets ordförande.

Efter årsmötet underhöll vår mångåriga  
medarbetare i bygdelaaget Gunnar Lidberg med  
egna dikter på Gunnarskemål vilket var mycket  
uppskattat.

Dragningen på det traditionella  
”Årsmöteslotteriet” där en digitalkamera lottades  
ut förättades av yngste deltagaren på årsmötet  
Lis Linnea Olsson. Vinnare av kameran blev vår  
uppskattade underhållare Gunnar Lidberg vilken  
fick ytterligare applåder.

Den snöiga aftonen avslutades med gott kaffe  
och bröd där alla trivdes och trängdes runt  
kaffeborden.

Vill du veta mer om årsmötet så gå in på vår  
hemsida [www.gunnarskog.nu](http://www.gunnarskog.nu)

Mötesprotokollet förvaras hos Rolf Nordling.

Jan-Olof Magnusson

## **GUNNARSKOGS RÖRMOKERI & ALLTJÄNST**

Vi utför allt inom rörmokeribranschen  
Installation och service av vedpannor,  
pelletspannor, Thermia Värmepumpar,  
oljepannor, pelletsbrännare och oljebrännare

Per-Åke Mattsson  
Norra Backa, Östby 670 35 Gunnarskog  
Tel/fax 0570-325 13



# Gûnnerske-mårten

För femtonde året i rad

## Lördagen 22 maj 2010

**Alla kan medverka**

Med försäljning, demonstrationer, utställningar osv.  
mer info - kontakta Willy Ekmark på mobilnr: 070 67 33 684

**Det är hög tid att boka plats**

Det gör ni lättast genom att skriva ner Era önskemål på en liten lapp och skicka till:

Willy Ekmark

Harvägen 1

670 35 Gunnarskog

0570-320 06

Gunnar Lidberg

Sälboda

671 92 Arvika

0570-341 11

## SE HIT!

### dags att utse "Årets Gûnnersking"

Skicka motivering med namn, adress och telefonnummer till Willy Ekmark, Stommen, 670 35 Gunnarskog senast 20 april 2010

Mårtensalliansen

Rättelse: I nr 2009/4 stod att läsa att Torsten Nilsson hade suttit i kommunfullmäktige i Gunnarskog i två år innan kommunsammanslagningen med Arvika. Rätta antalet år är åtta.  
J-O. M.



*Skicka in material till Gûnnerske-nytt!  
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!*

