

GÖNNERSKE *Vytt*

NYHETER FRÅN VÅR EGEN BYGD-GUNNARSKOG.

NR2.1994



Sommar i Gunnarskog

Seminarierapporter sid 3
Gunnarskogs Hembygdsgård sid 5
Post i butik sid 6
Upptäck Gunnarskog! sid 8
Öppen gård på Nolasjön sid 11

Ny vandringsled sid 13
Hästkväll i Gravås sid 14
Turistguider i Gunnarskog sid 14

Stort Sommarnummer!

Sedan sist...

Det är med största glädje som jag skriver dessa rader. Anledning är att det första numret blev så uppskattat av många jag pratat med att man gärna skulle vilja se att tidningen skulle fortsätta att komma ut, och det var ju det som var meningen men man kunde ju aldrig riktigt veta, hade ingen velat läsa första numret hade det ju troligen heller inte varit någon som hade velat läsa det andra, tredje o.s.v. Men här är det nu, nummer två av Gönnerske Nytt, och jag hoppas innerligt att även detta nummer skall falla läsarna i smaken. För det är ett mycket stort arbete som jag och den lilla redaktionen lägger ned på tidningen. Och då vill man ju att det ska bli något som folk verkligen bryr sig om, inte något som går raka vägen till pannrummet.

Att det pyrer av framtidstro i Gunnarskog har väl inget undgått att förstå. Under återträffen som var efter det två dagars seminariet, den 18 maj, fick vi reda på mycket. Det hade verkligen hänt saker i de olika grupperna. Några rapporter från grupperna återfinns på sidan 3.

Detta nummer är ett extra tjockt sommarnummer på hela 16 sidor, som även är tänkt att kunna ge turister och besökande i Gunnarskog en inblick om bygden och vad som erbjuds för evenemang, hantverk m.m. här. Under framtidsprojektet som fortgår ligger en stor del av arbete inom just turistsektorn. Många olika idéer framarbetas om de mest skilda ting. Och man kan nu se att idéerna faktiskt har lett till praktisk handling. Om man pratar med folk från andra bygder runt om i Arvika är en del lite skeptiska till det som försiggår i Gunnarskog, man har ju läst om t.ex. seminariet m.m. i bl.a. Arvika Nyheter, men många tror nog inte riktigt på arbetet. "Di har allt idéer oppi Gönnerske å diskutere kan di, men inte tror jä dä blir så möe tå't". Fast jag tror att den inställningen snabbt kommer att ändras, bara man gör sig ett besök i Gunnarskog i framtiden.

Jag vill även tacka alla som hört vår önskan i förra numret att få hjälp med artiklar etc. till tidningen. Inte ens jag själv trodde att det fanns SÅ mycket att skriva om i en Gönnerske tidning. Men det gjorde det, med besked. 16 sidor är något helt annat än vad vi diskuterade i allra första början. Fortsätt nu bara i denna stilen med att skicka in artiklar

m.m. även till nästa nummer som torde komma ut någon gång i slutet av sommaren / början på hösten.

Ett tack även till annonsörer som ställer upp och stöttar vår bygd i framtidsprojektet.

Tidningen kommer inte att vara så här tjock varje gång, tyvärr. Kostnaderna för tryckeri m.m. blir alldeles för höga, iallafall då tidningen kommer helt gratis. De som arbetar med tidningen tar inte ut någon lön alls. Så känn dig privilegierad som är en Gunnarskogsbo (eller besökande i vår trevliga bygd)!

Som Du troligen redan har märkt har en stor förändring redan skett med Gönnerske Nytt, formatet. Från att i första numret använd A5 format har vi denna gång valt att gå upp ett snäpp och istället välja ett dubbelt så stort format, A4. Detta för att lättare kunna göra sidorna mer läsvänliga, bättre kunna fördela innehållet lagom varvat med bilder och annonser samt försöka att låta GN få ett lite "professionellt" utseende. Om vi lyckats får du avgöra själv.

Under den återträff som var efter seminariet diskuterade samtliga som var närvarande namnet på tidningen, eller snarare stavningen på namnet på tidningen. Ska det stå Gönnerske ett Gönnerske? Slående argument fanns för bägge sidor. Dock ledde inte diskussionen till något direkt beslut. Så jag själv, i befogenhet av redaktör och i samspråk med många "gunnarskogsprofiler" beslutat att ändra namnet på tidningen till Gönnerske Nytt. Kanske är det någon som läser detta, som har ett inlägg i debatten, hör av dig. Visar det sig att det nuvarande är fel, är det långt ifrån omöjligt att göra en ändring. Rätt ska vä rätt.

Trevlig Sommar!



Daniel Höglund, redaktör

Gönnerske Nytt

Nummer 2, årgång 1, 1994

Redaktör och ansvarig
utgivare:

Daniel Höglund
tfn. 0570-35181
fax. 0570-35062

Redaktion:

Lars Norrby
Rolf Johnson
Andreas Solberg
Kjell Goodman
Irina Axelsson
Kerstin Seleskog

Material till tidningen skrivs
till största delen av
redaktionsmedlemmar samt
Gunnarskogsborna.
Insändare, artiklar m.m.
mottags med största
tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900
hushåll i Gunnarskog, samt
placeras för gratis utdelning
till Turister och besökande,
hos turistinformationer,
affärer, hantverkslokaler mm.

Tidningen är politiskt och
religiöst obunden.

För annonsering kontakta
Daniel Höglund eller någon i
redaktion.

Begär offert på priser, storlek
och utformning. Alltid humana
priser och en stor täckning.

Tryckt hos Arvika Grafiska

Utdelas av Lantbrevbärare
Posten, Gunnarskog.



RAPPORTER

från de olika seminariegrupperna

Om vi siktar högt,

så kan vi nå skogsbrynet. Den 18 maj hade vi en kväll på Järven då en uppföljning av det arbete som de olika projektgrupper gjort sedan de bildades vid seminariet i januari. Det var inte litet. Och det visar tycker jag, vad vi gemensamt kan åstadkomma för vår bygd om vi går ihop, diskuterar och tar samlade tag. Mycket av arbetet har givetvis handlat om besöksnäringen och den, plus annan småskalig verksamhet är nog det som vi ska satsa på, för att hålla vår bygd levande och utveckla den för kommande generationer. Vi måste också satsa på vår ungdom så att den känner delaktighet och gemenskap inför framtiden. Bygdelagets övertagande och köp av Larstomta är ett led i den utveckling. Tanken med Larstomta är att den fina gamla gården skall bli ett nav eller centrum för olika verksamheter, för ungdomsverksamhet osv. Det finns många idéer, men det tag naturligtvis en hel del tid innan så mycket kommer att märkas.

Turister då? Det finns en och annan som fnyser åt en satsning på turism, som kanske inte vill ha hit mera folk under sommaren, som kanske rent av är rädd för främmande. Men tänk efter. Gunnarskog är oerhört rikt på sevärdheter, vacker natur, fina fiskevatten, hemslöjd och en rik kultur. Allt detta är saker som vi skall vara rädda om, men samtidigt utnyttja. Det ger en del jobb och tänk på att affärer, bensinstationer, slöjdare och annat som vi vill ha i bygden, de kanske är helt beroende av den ökade folkmängd som vi får under sommar-månaderna. Och då har vi alla nytta av turister.

Kulturen? Arvika kommun med sitt rika och mångfacetterade kulturutbud har långt framskridna planer på att saluföra sig som en kulturkommun och i det sammanhanget så tycker jag att vi i vår del av kommunen måste torgföra allt vad vi har. Och det vill inte säga lite. Vi har målare, slöjdare och ansedda hantverkare, vi har ett rikt musikliv, runsten, fina kyrkor, spelmanstämmer, en levande hembygdsgård, kyrkmarsch m.m. ja listan kan göras lång.

Om vi med gemensamma krafter och intresse tar till vara vad vi ämnat upp så är jag övertygad om att det är till nytta och glädje för hela vår bygd.

Ha en bra sommar!

*Alf Danielsson
Ordf. Bygdelaaget*

Något från matgruppen

Vi var en blandad grupp på åtta personer, som alla var intresserade av matlagning. Inga och Ingrid, är troligen bekanta för de flesta, då de ofta håller i kökstrådarna på fester m.m. Gun Person, Anna Frisk och Mia Magnusson, de två sista två unga tjejer från skolan. Camilla, Ferdinand och jag. Vi har förrutom alla matlagning till det två dagars seminariet även sysslat lite med catering, ibland till fester, ibland till konferenser. Vi använder då helst våra egna biodynamiskt odlade produkter eller handlar KRAV-produkter. Arbetet bara flöt på i denna sammansättning och vi hade mycket roligt. Det var en fin upplevelse. Eleverna var framför allt mycket duktiga. Vi, som inte är kända som "matlagare", kan tänka oss att stå till förfogande i den ena eller andra grupperingen när det gäller speciella evenemang.

Barbara Hinsch

Arbetsgruppen för Turism

Vid den träff som anordnades i Järvenskolan den 18 maj kunde vi konstatera att skyltar med sevärdheter och annat intressant för turister, var beställda och kommer att sättas upp snarast möjligt. Skyltarna består av plastade kartor över Gunnarskog med 31 olika sevärdheter och företag markerade. Tillstånd för uppsättning är klart för Gate, Racken, Speked, Årbotten, Hembygdsgården, Fredros, Allstakan och vid turistbyrån i Arvika. May Berglund har ordnat det mesta av detta.

Material för komplettering av turistkartan över Arvika är insänt till turistchefen i Arvika. Ansvarig för detta är Maj Olsson.

Stig Andersson har lagt in resultatet från torpinventeringen på en karta i skala 1:50 000, som kommer att sättas upp på hembygdsgården under juni.

Agneta Nordmark har annonserat i en amerikansk tidning att amerikaner som härstammar från Gunnarskog är välkomna till Gunnarskog för att här söka sina rötter. (Släktforskning) Agneta kommer att utforma ett brev på engelska för införande i Gönnerske Nytt (se sid 15 /red). Tanken är att Gunnarskogsbor med släktingar i Amerika, kan skriva av brevet och skicka det till släktingar i Amerika med inbjudan till Gunnarskog.

En livligt trafikerad kanotled genom Gunnarskog via Bergsjön-Vassbotten-Bergsjön-Gunnarn-Bjälvern finns ju. För att minimera nedskräpning undersöker Mats Tjärnestig möjligheterna att ordna fler toaletter (torrdass) utefter kanotleden. Planeras som ALU-arbete under sommaren.

En idé om uppställningsplats för husvagnar i Årbotten har ännu ej kunnat förverkligas men arbetet med detta fortsätter. Ett ALU-projekt som inventerar vilka stugor eller rum i Gunnarskog som kan uthyras till turister pågår. Ansvariga för projektet är May Berglund och Alf Danielsson. ALU-projektet skall även undersöka gunnarskogsbornas inställning till turismen.

Inom arbetsgruppen är vi övertygade om att gunnarskogsborna är positivt inställda till turismen. Om Gunnarskog även i framtiden skall vara en levande bygd, vilket ju är målet för den nybildade föreningen, ja då MÅSTE vi nog vara positiva även till turismen. Vad är alternativet???

Nya idéer om utvecklingen av turismen i Gunnarskog kommer ständigt i arbetsgruppen. T.ex.: Är Gunnarskogsborna amerikanska intresserad av att komma hit och bo någon vecka i hus av den standard som deras förfäder utvandrade från? (1900-talets början)

Om köpet av Larstomta blir av: Kan minigolfbana anläggas där? Eller tennisbanor?

Möjligheter till jakt och fiske för turister borde finnas. Vad tycker fiskevårdsföreningarna t.ex. om detta?

Detta är några av de frågor som arbetsgruppen för turism kommer att syssla med under sommaren och hösten. Gruppen träffas nästa gång 23 aug. hos May Berglund.

Har du synpunkter så kontakta oss gärna.

*Arbetsgruppen för turism i Gunnarskog.
Gunnar Lidberg*

Hagalund - Oasen i Årbotten

Vad håller de egentligen på med där på Hagalund i L:a Årbotten? Det frågar många. Ja, vad vi håller på med, med våra 2 kor och kalvar, 21 tackor och lamm, 5 getter och killingar, så där 50 höns, gäss, några bisamhällen, hund, katt och en grönsaksodling. Kan man leva på sådant gammaldags småbruk? Nej, det kan man förstås inte. Fast vi behöver inte mycket. Vi gör kompletteringsarbeten. Men vi vill leva så här. Vi tycker om det och har en vision!

Till en början, vill vi skapa en oas där jorden blir bördigare ju längre vi odlar den, istället för att utarma. Vi ville ge vilda- och kulturväxter en chans att överleva och utvecklas optimalt. Och vi vill skapa värdig livsatmosfär för djur, så de kan vara friska och bidra med frisk gödsel. Våra djur håller en del av L:a Årbottens landskap öppet. De ger oss mjölk, kött, skinn, ägg och honung för husbehov och till viss försäljning. Frisk gödsel är viktig när man odlar biodynamiskt som vi gör. Helst skall det var gödsel från flera slags djur.

Denna gödsel komposterar vi blandat med köks- och växtavfall. Ja, all gödsel komposteras faktiskt först och sedan tillsätts biodynamiska kompostpreparat framställda av läkeväxterna vakriana, kamomill, maskros, brännäsla, rölleka och ekbark. Dessa ska göra komposten sensibel för kosmiska skeenden. Inte bara solen och månen inverkar på allt liv på jorden. Komposten skall bli som en frisk organism, där nedbrytningsprocesserna är under

för de enskilda rot-, blad-, blom- och fruktgrönsakerna. Vi tittar i s.k. "Så- och skördekalendrar". I slutändan från vi skörda äkta livsmedel. Om vi lyckats med det, kan vi själva avgöra med den egna tungan. Är ni nyfikna så är alla välkomna på gården. Vi lever ett enkelt liv. Vi behöver nästan inga prylar, och vi vet, att strävan efter den evinnerliga tillväxten måste vara fel. Vi lever på en begränsad jord.



kontroll, där inte allting bara ruttar. Det skall bli levande jord. Såg ni mig när jag med en sprutade lumuspreparat med en grankvist på havreåkern? Vid sådd, bearbetning av jord och skörd försöker vi att så långt det går ta hänsyn till lämpliga dagar

■ *Barbara Hinsch*
Hagalund Tfn. 0570-326 14

Turister i Gönnerske?

Det är en fråga som en del, ganska många, har ställt sig i samband med de möten som varit i Stommen angående utvecklingen av bygden med arbetstillfällena och underlag för samhällsservice.

Enligt den offentliga definitionen är en turist följande:

- gör en resa under mindre än ett år
- är borta mer än 24 timmar eller reser längre än 8-10 mil

Definitionen omfattar affärsresande och fritidsresor.

Svaret på frågan är alltså att det finns gott om turister i bygden, med det finns plats för ännu fler!

Hur ska det gå till? Ja det är inget standardsvar på den fråga, jag tror att det nybildade bygdelaget, med spridning i hela socknen, kan varar en alldeles utmärkt plattform för att samla idéer och bestämma en gemensam färdriktning.

Hitta särprägnen och utveckla den, ta betalt för god service och gästvänlighet, då blir det bra.

Tjäna pengar på turister?

Frågan har sitt berättigande men svaret är ja.

Den senaste undersökningen som genomförts (1993) visade att omsättningen varierade mycket mest beroende på hur man bor.

Här följer en del uppgifter på genomsnittlig omsättning dygn, dag:

Dagbesökare	150:-
Besök hos vänner	150:-
Camping	160-178:-
Vandrarhemsboende	230:-
Stuga / rum	230:-
Stugby	294:-
Hotell	982:-

Bygg nu inget hotell bara för att det är störst omsättning på det boendet det är i relation till investeringen och efterfrågan som ska avgöra hur investeringen ska göras. Lycka till med utvecklingen av en ny stor näring i Gönnerske.

■ *Lars Emthammar*
Turistchef

Gunnarskogs Hembygdsgård *Text Daniel Höglund.*

Gunnarskogs Hembygdssförening bildades på sommaren 1933. Bland föreningens första åtgärder var att söka anskaffa en lämplig byggnad till hembygdsgård samt en tomtplats för densamma. Man fastnade för den större manbyggnaden på Nordtomta, Ingersbyn som av ägaren Emil Österman såldes för 3000:-. 1934 uppfördes den i Oxhaget, Stommen. Tomtmarken på drygt två tunnland hade skänkts av Arvika Kommun.



Logen. Uppförd 1960. Byggnaden kommer från Berg i Ny Socken. Tidigare ägare var Georg Westman. Boningshuset finns på Sägudden, Arvika. Logen renoverades invändigt 1984 och innehåller i dagsläget även kök, förråd, omklädningsrum m.m.



Kölna. Säkerligen från början av 1800-talet. Skänkt av Ingersbyns hemmansägare. Användes tidigare till spannmålsförråd.



Storstugan. Uppförd 1934.



Smedja. Uppförd 1993. Använd tidigare av smeden Karl Magnusson från Tobol. Smedjan finns väl behållen och även samtliga verktyg finns i Smedjan.



Storstugan invändigt



Stallet. Uppförd 1984. Byggnaden är från c:a 1830-talet. Byggs i Lafallshöjden, S:a Treskog. Skänkt av Billerud AB. Används numer som förråd för ved och äldre föremål m.m.



Säterstugan. Byggt på 1950-talet i Speked. Skänkt av Dagmar Blakstad, Sälboda.



Gammal Loge. Uppförd 1993. Byggnaden är från 1700-talet. Tidigare placerad vid Nytomta i Treskog. Skänkt av Stora Skog. Fungerar numer som utställningslokal för gamla verktyg av olika slag. Bl.a. från Stenhuggare Anders Olsson, Gravås.



Bod. Uppfördes 1945. Bygdes på 1700-talet. Från Hottastorp.



Finnporfte. Sveriges äldsta. Uppförd 1937. Tidigare placerad i Rävånga, N:a Treskog. Huset var bebott ända till 1930, även då med jordgolv.



"Hörnet" från 1700-talet. Uppförd 1982 tidigare affär, skomakeri och post. Nu hantverkarnas egen handelsbod.

POST I BUTIK

I en tid av nedskärningar försöker man på alla ställen att spara pengar, så även hos Posten. Genom att integrera t.ex. närköp och postkontor kan en besparing av personal och lokaler komma till stånd. Detta är just vad som hänt vid närköpet i Stommen, Gunnarskog.

I Stommen i Gunnarskog finns ett av de första ställena i Arvika kommun där posten har inhysts i en annan verksamhets lokaler, istället för som det tidigare har varit, egna lokaler. Detta för att posten skall kunna spara pengar Och det är inte första gången denna typ av besked når oss, så här i en rationaliseringens tid. Alla fick vi läsa om hur posten i Gunnarskog kanske skulle stängas. Man hade väl en tanke inom sig att beslutet redan var fattat och att man inte kunde göra så mycket åt det, men ändock hoppades folk att på att det inte skulle bli något av med nedläggningen av postkontoret i Stommen. Till slut nådde beslutet Gunnarskog, posten stängs och genast fick man börja fundera på alternativa lösningar till den tidigare så väl fungerande posten. Troligen var det nog inte alls som trodde att det skulle kunna komma att bli lika bra som man hade haft det tidigare. Någon lösning på problemet måste det iallafall bli. Redan hade man sett hur i andra bygder post och exempelvis lanthandel hade integrerats så att postärenden även kunde utföras i butiken. Samma sak tänktes nu i Gunnarskog. Gunnarskogs närköp, Q8, som bara ligger ett stenkast från den tidigare postlokalen sågs som ett mycket bra förslag. Föreståndarna för närköpet tillfrågades och ställde sig positiva till förslaget. Ganska så rejäla ombyggnationer krävdes för att kunna inrymma ett postkontor i butiken, där kassalucka, paketförvaringsutrymmen m.m. skulle installeras. Man känner sig precis som man gör på ett litet postkontor när man kliver in i postlokalen vid Gunnarskogs närköp. Det mesta är sig likt. Kassaluckan är faktiskt hämtat från ett annat nedlagt postkontor i Eda.

Hur är det då med servicen? Klarar man att utföra postärenden på samma sätt som tidigare, även om man istället för till den "riktiga" posten går till "kiosken" som närköpet och bensinstationen kallas?

De tjänster som kan utföras är följande: In och Utbetalningar inrikes, Brev och Paket inrikes, Uttag från bankbokslösa konton, försäljning av frimärken, postogram, sverigepaket, bokpost, påsar, kartonger m.m. Övriga ärenden kan förmedlas till Arvika vid förfrågan, detta tar någon dag extra. Ärenden som ej får utföras blir medlingsuppdrag till Arvika. En service som har utvidgats i och med att posten flyttat in i butik, är den att paket kan hämtas hela dagen under butikens öppettider f.n. 08.00 - 20.00 istället för som tidigare endast under postens öppettider. Detta är något som borde nyttja många företag et.c. som kräver snabba transporter av paket. Gunnarskogs närköp har ständigt befunnit sig i utveckling senaste åren, det senaste nudå med ombyggnation för bl.a. postverksamhet i butiken. Men det kostar mycket pengar. Man får inte bidrag till allt för byggnationen av postlokalerna. Posten och Länsstyrelsen har hjälpt till, men det inte med hela summan.

Satsningen verkar åtminstone vara lyckad, då kunder hela tiden strömmar till postkontoret. Gunnarskog har kvar ett eget postkontor vilket naturligtvis var huvudsyftet från början, när idén kom. Om man på Q8 i Stommen får såldt något mer i butiken kan spekuleras om, men man måste i alla fall gå igenom affären för att komma till postluckan. Lantbrevbäraren som naturligtvis också finns kvar. Håller fortfarande till i delar av de gamla postlokalerna. Vi önskar personalen på posten och Gunnarskogs närköp lycka till!

■ Daniel Höglund

Spelartrupp BORTANS IK 1994

Anders Andersson	Jerry Augustsson
Mikael Augustsson	Hans Carlsson
Martin Claesson	Anders Frykblom
Sigbjörn Glötta	Lar-Olov Gävert
Robin Hjalmarsson	Peter Jansson
Lennart Johansson	Lars-Inge Lilja
Jan Magnusson	
Max Mård	Robert Mård
Erik Rehn	Niklas Skoglund
Mattias Solberg	Hans SundbergRickard Sundberg

Tränare: Jan Magnusson och Lennart Johansson

Matchprogram:

Fre 3 juni	BORTAN - BORGVIK
Lör 11 juni	HILLRINGSBERG - BORTAN
Tor 16 juni	BORTAN - EDANE
Ons 22 juni	FENSBOL - BORTAN

Höstomgång:

Fre 5 aug	VÄRMSKOG - BORTAN
Fre 12 aug	BORTAN - SILLERUD
Fre 19 aug	BORTAN - EMTARNA
Fre 26 aug	HÖGBODA - BORTAN
Lör 3 sep	BORTAN - GETTJÄRN
Lör 10 sep	BORGVIK - BORTAN
Lör 17 sep	BORTAN - HILLRINGSBERG
Lör 24 sep	EDANE - BORTAN
Lör 1 okt	BORTAN - FENSBOL

Betaniaförsamlingen firade 70-års jubileum

22 januari 1924 bildades Gunnarskogs Betania församling. Den 14 och 15 maj firade man sitt 70-års jubileum under stor högtid.

Det är 70 år i år sedan Betaniaförsamlingen i Gunnarskog bildades. Församlingsbildandet skedde på tisdagskvällen den 22 januari 1924, hos Carolina Dolk på Larstomta. Den nybildade församlingen, bestod av 28 medlemmar. Av dessa utgjorde 12 medlemmar Betaniaförsamlingen i Helgeboda, som anslöt sig till den nya församlingen. Till föreståndare valdes Karl Augustsson. Vid bildandet saknade församlingen möteslokal, men det problemet löste sig ganska snart. Redan sommaren 1924 beslutade man att bygga en möteslokal. Snart var bygget igång och man kunde en stund senare med stor glödje inviga sin nya kyrka. Den byggdes på den tomt som nuvarande Betania är bygd på. Möteslokaler byggdes även senare i Kymmen, N:a Treskog och Kolstad. Församlingen har bedrivit sitt arbete först och främst här i Gunnarskog, men också haft

ett hjärta för mission i andra länder. Redan under den första 10-årsperioden, antog man underhållsansvar för de första av missionärerna. Senare hade församlingen glädje att sända iväg, tre av sina egna medlemmar till olika missionsfält. 1960 reste Eva och Bengt Lidé ut till Tanzania. 1966 reste Marianné Lidé ut till Zaire och senare till Burundi.

Den nybildade församlingens hängivna arbete gav resultat. Från de 28 medlemmar som bildade församlingen, fram till idag har 453 medlemmar tillhört församlingen. Medlemsantalet idag är 87. Den 14 och 15 maj firade församlingen sitt 70-årsjubileum. Församlingen hade till högtiden inbjudit alla de medlemmar som tidigare tillhört församlingen, pastorerna Filip Nilsson, Mats Gustavsson och Per-Gunnar Wastring som tidigare varit församlingens föreståndare, och missionärerna Eva och Marianné Lidé. Många av dessa hade återvänt till Gunnarskog och Betania denna helg. Högtiden inleddes med ett samkväm på lördagskvällen. Församlingens föreståndare, Bo Jansson, hälsade

välkommen till högtiden. Sedan bjöd kvällen på ett omväxlande program. En för högtiden särskildt skriven jubileums berättelse utlästes. Flera sånggrupper som funnits i församlingens tidigare verksamhet fick nytt liv denna kväll. Flera berättade minne från tider som ligger bakom. En hälsning från Elimförsamlingen i Arvika framfördes. Under kvällen serverades också middag, kaffe och tårta. Kvällen avslutades med andakt.

I söndagens högtids gudstjänst, predikade Per-Gunnar Wastring och Mats Gustavsson. Hälsningar framfördes från pingstförsamlingen i Charlottenberg, Gunnarskogs Missionsförsamling, Gunnarskogs Kyrka, Mary och Göte Abresparr och från Kjell, Runo, Olle och Jard Samuelsson. Gudstjänsten innehöll också flera olika sånginslag, som framfördes av Stina Brookman, Per-Gunnar Wastring och "Gamla strängmusiken", under Arne Johansson ledning. Högtiden avslutades med kyrkkaffe i serveringsvåningen.

■ Bo Jansson

BERGATORPS BIODLING

Kjell Goodman
Telefon: 0570-770134

Svensk honung till försäljning under sommaren, i mån av tillgång.

NYBÖRJARKURS BIODLING

kommer att startas hösten 1994 på Järvenskolan.
Mer information kommer senare

Upptäck Gunnarskog!



*Värmlands största socken fylld med kulturhistoria, skön natur, storslagna vyer och vänliga människor
-Upptäck Gunnarskog du med!*

1. Lantgårdsemester

Bo i egen stuga-upplevelse livet på lantgård hos Axelsson i Bosebyn.

2. Konstgalleri

Barbro Mjögssjö's ateljé vid sjön Gunnern.

3. Keramik

Mio Nilssons keramikverkstad med försäljning i Säterud.

4. Träslöjd - läsk & glass

Golvur, ljusstakar och leksaker hos Christina Nilsson i Gravås.

5. Gravåsön Badplats

6. Hundpensionat & Fårgård

Nolasjöns kennel, försäljning av fårskinn hos Ing-Britt Danielsson.

7. Hagalund Gårdsprodukter

Hinsch säljer biodynamiska grönsaker och getost i Årbotten.

8. Årbottens Badplats

9. Tomtebo i Årbotten

Servering och utställning av bygdens hantverkare + information om boendemöjligheter i Gunnarskog.

10. Thybergs Lanthandel-ICA

Välorterad belånad miljöbutik i Årbotten.

11. Hästar att köra och rida

på Roine Engbloms gård i Gårdsås.

12. Gunnarskogs Hembygdsgård

Servering under sommaren samt försäljning av hantverk i handelsboden. Turistinformation och guidning i Gunnarskog.

13. Runsten vid Skramle

Geologiska uträvningar med nvinntäckt runsten



Vid sjön Gunnerns strand uppförd 1727. Sommartid-möjlighet till guidning i kyrkan (historia och utsmyckningar).

15. Wermlandsbanken

16. Konstgalleri

Uno Sandström, Ingrid Nilsson, Uno Andersson mfl visar konst och handmålat porslin i Stommen.

17. Q8+Närköp+Post

18. Jungfruhålan-Jättegröta

En av Skandinavien största Jättegrötor från isålstiden finns i Rexed.

19. Källbackens Gårdshandel

Annica Norrbys Handelsbod med dekorationsmålade möbler, hantverk, presenter m.m. i Tobol.

20. Konstgalleri+Lantgård

Margareta Björkäng & Bo Eriksson visar Konst & lantgård i Gröttvål.

21. Allstakans Lanthandel

22. Lantgård

Se bl a diande kalvar på Per-Axel Adolfsons gård i Kolstad.

23. Arne Nilsson Åkeri med Taxi

24. Eriks specerier i Bortan-ICA

25. Hemsjöld-Mackerian i Bortan

Utställning och försäljning av hemsjöld, glas & presentartiklar.

26. Treens Badplats & Camping

27. Finnvägen

Vandringled mellan Bogen-Fredros-Kymmen.

28. Vårdshuset Tvällen

Vårdshuset i Bogen med vilt som specialité.

29. Guttkes Fritidsstugor

Utnyrning av stugor+ jakt och fiske i Bogen.

30. Bogens kyrka

Vacker träkyrka från 1851.

31. Finnskogleden

Finnskogleden är 42 mil vandringled från Trysil i Norge till Eda i Sverige. Starta gärna i Mitanderstors. Tips: Finngården Ritamäki.

Välkommen!



För information:
Kontakta
Tomteboa
i Arbotten (Nr 9).



Vecka 17 på Järvenskolan

Ett projekt som blev mer och mer intressant efter bara några dagar var Tema Vänskap, som verkligen fick både elever och lärare att visa vad de går för. Två personer som gästade skolan var dansken Felix Pedersen och Finlandssvenskan Antonia Ringston.



På Järvenskolan pågick vecka 17 ett stort projekt, kallat Tema Vänskap, som ingår i Tema Norden.

Eleverna fick indela sig i grupper efter vad de ville arbeta med. Animation, lera, måleri eller trä stod på programmet.

Trägruppen arbetade med att göra totempålar, som sedan sattes upp i skolparken bland de höga träden.

Lergruppen fick skapa vänskap med händerna och sina egna tankar. Ingen skapelse blev den andre likt.

Till Järvenskolas vänort Skive i Danmark, skickades målade masonitplattor som eleverna i lergruppen hade målat. Från Danmark kom också bild på konstnären Filip Pedersen. Han höll under veckan på med lera och målade.

En annan person som gästade Järvenskolan var Finlandssvenskan Antonia Ringston från Hangö i Finland. Även hon lite av bildkonstnär. Hon jobbade med teatergruppen och de fick fram små pjäser, som framfördes inför alla medverkande. Antonia arbetar också med en animation- och "vanlig" film.

Alla gjorde sitt bästa och det blev en lyckad vecka som blev bättre och roligare för var dag som gick. Allt slutfördes och redovisades på fredagen.

■ Irina Axelsson

Sommarfest i Årbotten

Den 4 juni arrangerades en sommarfest i Byn och Årbotten. Denna mycket trevliga och välbesökta fest, ägde rum i Årbottens gamla skolhus, som förresten inköptes för 30 år sedan, för att användas som Byn och Årbottens bygdegård. Några av inslagen under denna



fest var tipspromenad, både med frågor av lokal anknytning och allmänorienterande karaktär, femkamp med bl.a. följande grenar; hästsko- och pilkastning och naturligtvis undertecknadsparadgren, stövelkastning. Efter allt tävlandet, ökade matlusten och grillarna tändes. Här grillades korv, hamburgare samt en och annan kotlett. Hur som helst smakade maten utmärkt. Senare under kvällen, när vi kände några stänkt av "svensk sommar", gick vi in i skolhuset och kalasade på tårta och kaffe under dragspelsmusik.

Arrangemanget var en del i det 30-års jubileum som firas av bygdegården. Som en fortsättning spelades den 15 juni en brändbollsmatch mellan Årbotten och Byn.

■ Tomas Persson

KONSTUTSTÄLLNING

Stommen - Gunnarskog

Öppet: Torsdag - Söndag 14.00 - 20.00
under sommaren

Uno Andersson - Ingrid Nilsson - Uno Sandström m.fl.

VÄLKOMNA!

STORT TACK

till *Lantbrevbärarna* i Gunnarskog
från Gönnerske Nytt

för den positiva inställningen till tidningen
genom att den utdelas till så lågt pris som
en tårta! (som bakas av matgruppen!)

ÖPPEN GÅRD



Den femte juni var det dags igen, Öppen gård hos Ing-Britt och Sten Danielsson vid gården Nolasjön i Ingersbyn. Mycket folk, många utställare och regn.

För tredje året i följd har vi varit med om att anordna Öppen Gård. Upptakten ligger tre år bakåt när Asta Ullberg Vuxenskolan, Ronny Yngvesson Hushållningssällskapets landsbygdsrådgivare och LRF drog upp riktlinjer för Hela Arvika skall leva. Det året avslutades med Öppen Gård.

Den gången bodde vi att det skulle bli en engångsföretelse men många önskade en fortsättning. Nolasjön ansågs mycket lämplig med tanke på läget och med facit efter första året som får anses gott, kom vi fram till att göra ännu ett försök.

Medarrangörer förutom ovanstående har varit Värmlands läns fåravelförening, Värmlandsvallare, Scan-Farmek, Milko mejerierna och Lantmännen. Trots hela föreningsrörelsen, skulle det inte bli något utan alla hantverkare som gärna kommer hit och visar upp sig och ges möjlighet att sälja sina produkter. De flesta är nu här för tredje gången och kommer gärna tillbaka nästa år.

Huvudansvaret har Sten och jag tagit på oss, det är ju vi som får stå med skammen om det inte fungerar. Kontakterna med utställarna togs redan i vintras med preliminärt datum som sedan spikades till 5 juni i år.

De senaste veckorna har varit fullbokade med städning på gården; sedan våra 58 tackor med sina 122 lamm kommit ut på bete. Ansningen i trädgården som alltid blir i sisat minuten, eftersom orken och tiden inte räcker till för det under lammningssäsongen. Så måste bullar och kakor bakas och till sist skall allt avstämmas så inget blir bortglömt.

Redan halv nio kommer Rolf Nordling med bord och stolar som vi får låna från hembygdsgården i Stommen och Årbotten och han har inte mer än hunnit hit förräns utställarna droppar in och börjar plocka upp sina alster. I år valde de att placera sig i höladan eftersom risken för regn var överhängande. På så sätt blev det mesta koncentrerat på en liten yta, men stämningen var god och det är huvudsaken. Asta Ullberg hade vuxenskolans marknadsstånd med sig och ställde sig utanför där hon fick sällskap av Ullsörvis och Marja med sin keramik.

Besökarna började komma och spänningarna började släppa, det känns som det fungerade i

år också. Tidigare år har vi haft strålände sol och hade hoppats på det även i år, men fick två ordentliga skurar och åskan mullrade i bakgrunden, besökarna ställde sig dock under tak tills det gick över och gick sedan ut och såg sig omkring på nytt.

Vallningen som visades varje timme drog sin publik till sig även om det regnade. Carin Indén Allstakan var ansvarig för den och vallade med sina bordercollietikar Ley och Nellie. Catrina Secund med Valle avlöste. En bra vallhund är en otroligt bra hjälp vid djurhanteringen. Våra egna vallhundar Nan med dotter Bulsan fick tillbringa dagen i hundhuset, matte var för stressad för att ha lust att gå ut och visa vad de går för men om någon är intresserad så ställer vi under sommaren och visar vad de kan.

Våra grillare av lammkött fick det ganska blött om örnen ett tag men skötte sig för övrigt mycket bra. Många portioner tillagades och enligt avsmakarna är lammkött gott.

Husets dotter Paula tog hand om kaffeförsäljningen och det såg ut att smaka gott mellan skurarna.

Det var roligt att prata med långväga besökare, som trots vädret tyckte att det var trevligt att komma hit. Ett par bilar från Äppelbo var här för att eventuellt hitta något nytt att tillföra årets färdag där. Dessutom var här besökare från Uppland, Skaraborg och Nyköping i Sörmland.

Jag vill ge en eloge till alla besökare som även i år användt sopsäcken och inte kastat skräp på backen. Enbart några få godispapper låg på marken när dagen var slut.

Till slut vill jag tacka ALLA som var här och hjälpte till att ge oss ännu en positiv upplevelse, både föreningarna, utställarna och sist men inte minst besökarna. Utan dem blir det ingen Öppen gård. Ni är alla hjärtligt välkomna tillbaka nästa år!

Ing-Britt Danielsson, Nolasjön



Asta Ullberg demonstrerar komposter för några intresserade besökare

Succé för GIK's Brännbollscup

På Annandag Pingst avgjordes GIK's Brännbollscup på Gunnevi, vådrets makter visade sin bästa sida och arrangemanget kunde genomföras i det närmaste perfekta förhållanden.

Det var Trivselsektionen inom GIK som tog initiativ till brännbollscupen. Ulla, Gunilla, Carina, Eva och Torill m fl skrev affischer och annonserade. När bara några få dagar återstod av anmälningstiden undrade man, om tillräckligt många Gönnerskinger skulle bry sig om att anmäla något lag, men så på sista anmälningdagen formligen strömmade anmälningarna in.

Nu satt man plötsligt med 18 lag och 180 personer som alla ville visa sitt brännbollskunnande. De ursprungliga planerna på kvalificering via gruppspel fick helt omarbetas och när lottningen var klar hade 16 lag fått var sin plats i åttondelen.

Efter kvarts- och semifinalspel stod två lag obesegrade, på den ena halvan av spelplanen det rutinerade

Tyskerudsgänget och på den andra det nykomponerade ungdomslaget Brigade. Tyskerudsgänget gick till final via segrar mot Gillet 68-53, Gårdsås 65-51 och Team Treske 89-70. Brigade's väg mot finalen var inte lika problemfri men man klarade sig trots små marginaler. Segramna var: Eagles-Philadelphia 77-65, Bare-Rönnspring, 83-80 och Årbottenslaget 67-62. Finalen blev en rafflande uppgörelse som Brigade kunde avgöra efter ett suveränt lyrtagande i slutet av matchen.

När slutbollen slagits visste inte Brigadspelarna till sig av glädje, överlyckliga och jublande skenade man iväg från planen och skrek ut sin glädje över den förhållandevis klara finalsegern, somliga av dem har ännu inte

kommit tillbaka. Det blev alltså Brigade som tog den första inteckningen i den eftertraktade vandringspokalen. Mitt tips är att det blir betydligt svårare nästa år, för mot bakgrund av det stora intresset och det väl genomförda arrangemanget måste det väl bli en fortsättning, eller hur Trivselsektionen?

Anders Norrby



Så här ser Brigade ut. Bakre raden från v: Hans Carlsson, Marie Claesson, Anna Frisk, Tobias Cajdert, Mattias Solberg. Främre raden från v: Stefan Andersson, Martin Claesson, Tomas Andreasson, Rickard Sundberg, Marine Ljunggren och liggande Hans Sunderg. På bilden saknas Daniel Höglund.

Välkommen

till

ICA

Thybergs

ÅRBOTTEN

TEL. 320 43



Din lokala "miljöbutik"

Vandringsled uppröjd

Vart man än är i Gunnarskog är det inte så särskildt svårt att finna en plats med bedårande utsikt och härlig natur. Men ändå är nog ett av smultron ställena utsiktsplatsen på Ingersbyberget. I många år en plats dit folk vandrat för att se på den magnifika utsikten över Racken- och Gunnarnsjöarna. Men med åren har vandringsleden upp till platsen växt igen mer och mer och inte många har brytt sig om att gå den natursköna stigen upp till Ingersbyberget. Men detta har det nu blivit ändring på. På initiativ av Oskar Nilsson har leden, som startar en bit upp på berget där bilvägen tar slut, röjts upp och är nu fullt



gångbar för vem som helst. Söndagen den 15 maj var det invigning av den "nya" leden. Vädret var strålande och ett stort antal personer mötte upp för att gå leden, som även var en tipspromenad. Väl upp på toppen intog man en lämpligt viloläge någonstans på den fina utsiktsplatsen, för att kanske ta sig en smörgås och en kopp kaffe. Musik spelades av Karl Vesterberg och Daniel Höglund (en duet som inte så ofta låter sig höras) samt Prisutdelning på tipspromenaden. Kort sagt en mycket trevlig stund i en vår sköna Gönnerske natur.

Daniel Höglund

LIVS - BENSIN - POST

Öppettider: Månd - Fred 8.00 - 20.00

Lörd 9.00 - 20.00

Sönd 10.00 - 20.00

Post i Butik

Öppet: Månd - Fred 15.00 - 17.00

Hämtning av paket 8.00 - 20.00



V65 - dagens dubbel - V5
vinnare&plats - komb.
Triss-, Penning- och Bellmanlotter

Fr.o.m. vecka 28 kan vi erbjuda Online Tipstjänst



**GUNNARSKOGS
NÄRKÖP AB**

0570-321 19

Hästkväll i Gravås

Torsdagen den 2 juni arrangerade Arvika/Gunnarskog LRF-avdelning en hästkväll hos familjen Ljosdahl i Gravås. Vädret var det bästa tänkbara, syrenerna hade slagit ut och när vi började kvällen dalade solen västom en spegelblank "Backsjö".

Från Lantmännen i Arvika hade Jonas Larsson och Kent Hammar inbjudits. Vidare hade Tomas Karlsson från Lantmännen i Alster kommit upp. Dessa tre herrar skulle informera ungdomarna om hästens olika foder-sorter samt mixer som gick att blanda själv. Kent Hammar presenterade ridartiklar med priser på dessa. Tomas Karlsson höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag om hästens foder, avseende hela näringskedjan. Vi åhörare frågade friskt både kors och tvärs genom hästen. Tomas hade tydliga och korrekta svar på allt. Detta gällde också de två övriga.

Kvällen till ära hade Lantmännen bullat upp med dricka och bullar åt ungdomarna samt fina reklammössor. Fam. Ljosdahl bjöd på kaffe med bröd vilket vi avnjöt i gröngräset. Efter dricka och kaffe blev det gårdsvandring som började på stallbacken. Bibbi började med att presentera sin gunstlig "TURBO" med viken hon haft stora framgångar i bl.a. distansritt i SM, NM och deltagit i VM i Stockholm. Alla ungdomarna och vi äldre lyssnade hänfört till hennes upplevelser på hästryggen. Dottern Kicki hämtade ut två av de andra hästarna och beskrev allt som dessa hade presterat. Hästarna glänste ikapp på stallbacken. Vi gick vidare och fick se dressyrbanan som håler på att färdigställas. Nedanför i hagen gick en liten shetlandspenny och ett tvåårigt varmblood.

Ja vi hade en helmysig kväll på denna välskötta gård hos fam. Ljosdahl i Gravås. Att denna familj numer är ett begrepp i hästkretsar kan vi väl förstå efter denna lärorika kväll.

Vi inom Arvika/Gunnarskogs LRF bugar oss och hoppas på att få återkomma.

Rolf Nordling



Alla deltagarna samlade framför stallet. I stalldörren står Tomas Karlsson från Alster och framför honom ägare Bibbi Ljosdahl. Pappa Kent lutar sig belåtet mot dörrbladet med dottern Kicki på sin högersida. Jonas Larsson samt Kent Hammar syns till höger i bilden.

Nästa hästkväll blir den 30 juni.

Då kommer veterinär Helena Klang att berätta och informera om hästens vård, sjukdomar m.m.

En hovslagare kommer delat att informera om hovens skötsel olika typer av skor m.m.

Välkommen alla hästintresserade till en givande kväll!

Plats: Lantmännen i Arvika

Tid: kl. 19.00

Turistguider på Hembygdsgården

För att stimulera turistlivet här i Gunnarskog och samtidigt ge ungdomar från bygden tillfälle till ett sommarjobb har vi startat snabbutbildning av fem guider, som skall finnas stationerade på Hembygdsgården och kunna visa intresserade turister och andra några olika intressanta objekt här i bygden.

1. Skramleutgrävningen och runstenen.
2. Hembygdsgårdens byggnader och samlingar.
3. Kyrkan.
4. Jungfruhålan i Rexed.
5. Vandring till utsiktspunkterna Ryggstadberget och Råxedklätten.
6. Gustav Fjästad tid i Gunnarskog med bostad Där Oppe i Stommen och motiv målade i bygden.

Guiderna skall finnas på Hembygdsgården samtidigt med att serveringen är öppen alla dagar kl. 14 - 19 från 4 - 14 aug. Det kostar inget att anlita guiderna. Projekt Gunnarskog-framtidsbygd samt Kyrkorådet betalar visst utbildningsbidrag.

Du som bor i Gunnarskog och vill lära känna Din hembygd bättre är också välkommen att utnyttja våra guider. Ring gärna och boka tid. Tfn. 325 64. Frågor om verksamheten besvaras av Tore A 320 90 arb. 324 72 bost.

Släktingar i USA?

Vi i projektgruppen för Gunnarskog-framtidsbygd undrar om ni har släktingar i USA, som ni skulle tycka att det var roligt att få träffa här, men är osäker på hur man skall låta dem veta att de är välkomna? Om så är fallet har ni här nedanför förslag till ett brev på engelska som kan skickas till aktuella släktingar. Om någon vill ha mer hjälp kan ni ringa Agneta Nordmark eller Erik Torstensson, Tfn 0570-10404 så hjälper vi er.

Dear relatives (ELLER) friends: (ERSÄTT MED PERSONLIGA NAMN ELLER LÅT STÅ, OM DE ÄR OKÄNDA)

Here in Gunnarskog we are having av campaign - a sort of ongoing homecoming - to bring back for a visit those who emigrated to the states. If you would like to return - for a visit to your family's old stamping ground, let us know. We are offering accomodations in a few selected homes where you will be welcomed, housed and fed. The costs will be around \$500 a week. You can pick your entertainment or sport from a variety of events, and if you want to look into tour family history we will provide you with assistance and try to help you understand the conditions that led to emigration.

Let us hear from you. We would love to have you visit!

Best regards,

Your cousin (NAMN)

TÄVLING!

Gustav och Maja Fjæstad bodde i Stommen en kort tid, 1900, och målade flera motiv här i trakten. Känner ni igen dessa motiv? Svar kan skickas till Agneta Nordmark, Trastg. 8, 671 33 ARVIKA eller till Gönnerske Nytt.



Motiv 1



Motiv 2

HAGALUNDS GÅRDSPRODUKTER

På gården Hagalund i Lilla Årbotten odlar vi grönsaker och örter med biodynamiska odlingsåtgärder.

Vi komposterar vår egen ko-, får-, get-, och hönsgödsel och tillsätter kompostpreparat framställda av väke-växter.

Djuren lever i en värdig miljö och kan således bidra med frisk gödsel. De ger även mjölk, kött, skinn, ägg och honung.

Om Du är nyfiken eller om Du vill köpa produkter hos oss, så är Du



Välkommen!

Fam. Hinsch 0570-32614



St. Årbotten, 670 35 GUNNARSKOG
Tel. 0570-323 93 Bostad. 323 95

Gediget
hantverk Öppet
Servering av kaffe 12 - 20
Glass - godis alla
dagar

ARVIKAKORTET

Vid köp för minst 300:-
lämnas 10% rabatt
på hela sortimentet.

**Källbackens
Gårdshandel**

Sommarförsäljningen pågår
varje dag 14.00-18.00
Välkomna !

Målade och dekorerade: Möbler, bruksföremål och prydnadssaker
Gammaldags färgpigment i småförpackningar
Rå Linolja - Pressad i Sverige
Ryskt hantverk, Näver, Tavlör
Midsommarstänger, Vykort
mm, mm

Tobol, 670 35 Gunnarskog Tel. 0570-320 63

Program för sommaren 1994 vid GUNNARSKOGS HEMBYGDSGÅRD

24/6 Midsommarfirande kring logen. Börjar 17.00. Offentlig dans 21.00 till Wikstrands orkester. Kyrkmarsch 22.30

1/7 - 2/7 Hemslöjd. Utställning och försäljning. 14.00 - 19.00

**Kaffeservering och Hemslöjdsbod är öppen
alla dagar fr.o.m 4/7 till 14/8.**

3/7 MC-veteranrally. Start kl. 10.00

23/7 Spelmansstämma. Med start i kyrkan kl. 16.00
24/7 Spelmansstämman fortsätter. Spelmansgudstjänst i kyrkan kl. 11.00. Därefter marsch till hembygdsgården.

För beställning av hembygdsgården och logen, kontakta Vanja och Allan Andersson. Tfn. 326 04

*Gunnarskogs
Hembygdsgård*

BERÄTTARAFTON

Lördag 20 aug kl. 16.00

med historier ur verkliga livet, skrönor och dikter från Värmland
Medvekan: Hans Karlsson o Urban Andersson
Du är välkommen att "dra" en egen skröna. Servering.

Tomteboa - Gunnarskog