

GUNNERSKE *Nytt*

GUNNARSKOGBYGDENS EGEN TIDNING

NR. 2/95



Flygfoto över Stommen, Gunnarskog, Värmland.

Ensamrätt & Foto: AJS Flygtrafik, Dale Långed.
Frigiven av Försvarstaben L 1307

Flygfoto över Stommen under tidigt -50 tal. Lägg märke till Larstomta som det var förr, rektorsbostaden samt de gamla kôlommene där Karl-Erik Hult idag bor

**Stort
Sommarnummer**

Adeles Trio sid 3, Tjärbränning sid 4, Scoutkonfirmation sid 5,
Larstomtas första gäster sid 7, GIK sid 8, BIK sid 9, Lantbrev-
bärarna sid 11, Arvika veckan i Gunnarskog sid 12-13, Spelmans-
resa till Polen sid 14, Sommaravslutning sid 15, Kåserier

Några rader i början

När jag skriver detta är det den 31 maj, alltså på tröskeln till en sommarmånad. Våren har ju varit bedrövlig och när det väl vände så exploderade naturen. Björkarna slog ut på två dagar och det blev grönt överallt, ikväll har vi istället världens åska med skyfall. Våren går alltid för fort och man tycker aldrig att man hinner uppleva och njuta av den.

Det är ganska precis ett år sedan vi startade vårt bygdslag och jag hoppas att det ska växa och få fler och fler medlemmar, det är det som är tanken. I Värmland finns idag c:a 50 stycken utevecklingsgrupper (det är ett samlingsnamn på sådana här sammanslutningar) och i hela landet c:a 2500.

Vid en Landsbygdskonferens i Ransäter den 13 maj, som jag deltog i så hade vi en föredragning av en professor Benny Hjern från Högskolan i Jönköping. Han talade länge och väl om att landsbygden är den samhällsfaktor som är mycket starkt i kommande och att det är där som den nya utvecklingen kommer. Sverige måste ta vara på den kraft som kommer underifrån, där enskilda människors initiativ tas till vara och där alla behövs. Vi kan inte i framtiden utgå från att stat och kommun kan ordna allt för oss, från vaggan till graven, utan vi måste ta ansvar själva om något ska bli gjort. Det är detta som är den stora utmaningen. Samtidigt som vi får ett större ansvar får vi också en djupare demokrati, kort sagt vi påverkar med vår egen vardag och vårt eget liv.

Om vi då ser till Gunnarskog, vår egen bygd, vad kan vi då göra? Jag tror att vi kan göra en hel del om vi tillsammans engagerar oss och tar tillvara det vi har. Utställningen vi hade under Arvika veckan visade väl om något de krafter som finns. Vi kan alla hjälpa till att göra Gunnarskog känt så att mera turister och andra besökande kommer hit. Omräknat i arbeten så ger besöksnäringen i Arvika 140 års arbeten och det är inte dåligt. Det är ingenting som säger annat än att vi kan få effekter även här. Men det kräver som sagt engagemang och att vi slår dövörat till de som säger 'då ä ittnô tess'.

Nu ska jag inte tjata mer, men jag uppmanar alla till att göra vår tidning så bra som möjligt. Kom med insändare, debattartiklar, referat och allt vad det nu kan vara, så lovar vi att det kommer med.

Ha en trevlig midsommar och en bra sommar.

Du binder utav olvon en midsommarkrans...

Alf Danielsson

Gönnerske Nytt

Nummer 2, årgång 2, 1995

Redaktör:

*Daniel Höglund
tfn. 054-10 15 96*

Redaktionskommité:

*Rolf Johnson
Lars-Inge Lilja
Fredrik Mattsson
Ann-Kristin Åhrlén
Per-Anders Olsson*

Ansvarig utgivare:

*Alf Danielsson
Gunnarskogs Bygdslag*

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt Gunnarskogsborna. Insändare, artiklar m.m. mottages med största tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900 hushåll i Gunnarskog, samt placeras för gratis utdelning till Turister och besökande i Gunnarskog, hos turistinformationer, affärer, hantverkslokaler mm.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

För annonsering kontakta Rolf Johnson eller någon i redaktion. Begär offert på priser, storlek och utformning. Alltid humana priser och en stor tacksning.

Tryckt hos HåBe-tryck, Arvika

Utdelas av Posten



En ny kassett med folkmusik

Adeles Trio med Gränstrakter

Just så är namnet på den kassett som nyligen har utgetts från folkmusikgruppen Adeles Trio.

Gert och Adele Augustsson har under många år, varit två kända namn i Gunnarskog. Adele med durspel samt fiol och Gert med dragspel. Under de senare åren har även Ante Andersson tillhört gruppen, och spelar Kontrabas, och det är nu som namnet Adeles Trio tillkommit.

Som namnet på kassetten talar om, är musiken från trakterna vid gränsen med omnejd, både Norsk och Svensk musik. Det är mestadels svängig folkmusik, men även stillsammare folkmusiktongångar i vackra arrangemang.

■ Daniel Höglund



Adeles Trio består av fr.v Ante Andersson, Adele Augustsson och Gert Augustsson.
Spelar folkmusik från gränstrakterna.

Ställ upp för Gunnarskog - Bogen

Bli medlem i Gunnarskogs Bygdelag

40 kronor per person
60 kronor för familjemedlemskap

PostGiro 59 69 29 - 0

Tjära och Yxor i Byn

Det luktar och ryker redan från klockan halv fem en vacker maj dag i Byn. Ett långt dagsverke skall snart börja, det skall brännas tjära.

Hos Ingemar Andreasson i Byn samlades den 15 maj ett 50-tal personer, samtliga är medlemmar av föreningen Grå Pantern i Arvika. Ingemar hade fått i uppdrag att förevisa sin tjärdal, den enda i sitt slag i Värmland. Ingemar har bränt tjära på sin gård sedan 1990 och nu tände han den för sjätte gången.

Till sin hjälp hade Ingemar Sälbodas skogvaktare Erik

Nilsson, Algot Stjernebrandt och rörmontör Ove Gustafsson. Tjärdalen tändes redan 04.30 och kommer förmodligen att brinna till 19.30 och har då om allt går som det ska producerat 70-80 liter väldoftande tjära. Vädret till trots, snö och iskall blåst, gick allt enligt förväntan och Pantrarna kunde efter att först ha druckit kaffe på Bygdegården i Årbotten, se tjäran sippra fram i sakta mak.

Tjärdalen är ett 10-15 meter långt, sluttande dike vars botten är täckt med plåtar och därefter i lager fyllt med fin "töre" (gamla torra tallstubbar i spetor), granris och överst ett tjockt lager jord. Tjärbränningen går till på så vis att man fyller sin tjärdal med töret, därefter tänder man på högst upp i dalen och får det att börja brinna. Värmen drivs nedåt i dalen med hjälp av tryckluft och driver ut tjäran ur töret. Tjäran rinner på plåtarna och samlas upp i hinkar i nedre änden av tjärdalen.

Arbetet med 1995 års tjärbränning började redan hösten 94, då Ingemar tog på sig skorna och knallade upp på Byamossen och letade reda på ett antal fina törestubbar. Därefter tog han med sig en gubbe och lite dynamit och sprängde loss stubbarna, samlade ihop dem och väntade på snön. När den kom for han medels skoter och släde upp på mossen och hämtade ned veden, spetade upp den och lade den i kaster tills våren kom och det blev dags för tjärbränning.

De Grå Pantrarna kunde förutom tjärbränningen beskåda diverse rariteter som Ingemar samlat på sig genom åren, bl.a. en yxsamling innehållande 200 yxor av olika modeller, en knivsamling, en motorsågsamling och en A-Ford modell 1927. Nog fanns det att titta på alltid. Några hågade pensionärer tog också chansen att prova på att kasta yxa då Ingemar hade en särskild plats iordningställd för just detta ändamål.



Tjärbrännarna fr.v Erik Nilsson, Algot Stjernebrandt och Ingemar Andreasson

EGEN DATOR?

Försäkra dig om hjälp både före och efter köpet av en dator.

Hög-Data har allt Du behöver, till bästa priset och alltid med högsta service.

Raka besked och livstids support!

Prisexempel under sommaren:

486 DX2-66, 420Mb hårddisk, 4Mb minne, minitower låda, SVGA-färgskärm, Windows 3.11, Works 3.0, faxmodem, mus och musmatta.

Pris: 9.999:- exkl.moms

Hög-Data

Daniel Höglund

Tel. 054-101596, 0708-399727

Fax. 045-184478

(Tel. 0570-35181)

■ Lisa Löf

Scoutkonfirmation

Under scoutåret 94-95 har delar ur patrull Goliat gjort sin konfirmation, på ett nytt sätt, i ett arbetsmaterial som grundar sig på scoutmetodiken, det vill säga att arbeta i en mindre grupp och varva teori och praktik.

Undervisningen har fungerat så att vi har följt ett material som är uppbyggt i olika mötesplatser t ex. sjön, vägen, öknen, havet, båten, mm det är tänkt att genom att följa dessa blir det som att göra en vandring tillsammans med Jesus, genom hans liv, genom skapelsen och församlingen, så när man har läst färdigt står man med en upplevelse som är en helhet. Vi har till dessa mötesplatser haft små projekt, bl a. har vi letat historiskt dels hur frikyrkorna bildades i Gunnarskog, vi har besökt reningsverk, studerat miljövärd, klättrat på en klättervägg, förberett och ansvarat för en gudstjänst mm.



Scoutkonfirmanderna från Gunnarskog Missions- och Betanieförsamling

Vi i Gunnarskog har även arbetat tillsammans med konfagrupper i Arvika och Brunskog vid två tillfällen per termin plus två hajker en vid Bytorp och en i Koppom. I slutet av maj var vi tillsammans med konfirmander från andra delar av länet på ett läger uppe vid Vägsjöfors Herrgård, där fick vi några härliga dagar av gemenskap

och upplevelser. Som ledare för konfirmation har varit Sune Knutsson, Bo Jansson samt Putte Ålander. Det har varit en fin och berikande konfirmation och finns det fler som är intresserade av en lite annorlunda konfirmation där studier och upplevelser blandas så hör av er.

■ Putte Ålander



Deltagarna vid konfirmationslägret på Vägsjöfors Herrgård

Mangen-Treen Fiskevårdsområdesförening



Kom och fiska hos oss ! Vi kan erbjuda ett omväxlande fiske med bl.a ädelfiske i "put and take vatten" och sjöfiske med inslag av öring och sik. Vi har även gjort en handikappanpassad brygga vid Lilla Tiskaretjärnet, så där kan man fiska regnbåge på ett smidigt sätt. Båtar finns också att hyra i Treen och Mangen. Anslagstavlor finns uppsatta på några platser inom området och även vid varje ädelfiskevatten. Mer information kan lämnas av fiskekortsförsäljarna.

Utdrag ur prislistan: Säsongen 950501-960430

Ädelfiske 70kr/dag max 3 fiskar/kort. **Premiär 2 juni.**

Till allmänheten 120kr/år , 80kr/mån , 50kr/vecka

30kr/dygn , 5kr/karta .

Till medlemmar 30kr/år .

Nöjda turister i nyrenoverade lokaler

Våra första gäster på Larstomta

Fredagen den 26 maj anlände våra första gäster till Larstomta. Det var familjen Ulf Larstrand som tog in på Larstomta för två dygns vistelse i samband med EM rallyt i Rallycross i Rackstad. Ulf Larstrand berättade att han var med en kompis på olika rallybanor och att han också ibland vad med och skruvade på kompisens bil. Den mycket trevliga familjen gjorde ett mycket gott intryck och var mycket nöjda med sina två dygn på Larstomta.

Mattagningskommite för våra första gäster var Rolf Nordling samt undertecknad.

■ *Alf Danielsson*



Foto: Rolf Nordling

En nöjd familj Larstrand gav högsta betyg för boendet på Larstomta

Också han har upptäckt Gunnarskog



En dag våras kom den tyske vandraren Werner Fahrenholz gående, med två åsnor och en flock hundar, längs vägen från Arvika.

Vi fick en pratstund och han berättade att han vandrat i 14år. Han var klädd i skinn och han hade sina ägodelar klövjade på åsnorna. Han tyckte att han levde ett bra liv och var lycklig med sin tillvaro.

■ *Alf Danielsson*

Foto: Agneta Nordling

Byalagscup

Den 29 juli är det dags för den traditionella Byalagscupen i fotboll på Gunnevi. Matcherna spelas i mixade 7-mannalag med minst två av varje kön på plan. När fotbollen är slut så blir det dans på Hembygdsgården till Tequila.

Om du vill anmäla ett lag eller har några frågor ring till Rolf Johansson 352 09

Utdelning av förtjänsttecken

Vid GIK's vårfest i slutet av mars utdelades förtjänsttecken till några GIK:are.

GIK's förtjänsttecken är :

GIK-nål med silverkrans -
som erhålls efter 5 år i styrelse eller sektionledning

GIK-nål med guldkrans -
som erhålls efter 10 år i styrelse eller sektionledning

I år utdelades 10 st nålar med silverkrans till:

Fredrik Mattsson	6 år i styrelse och innebandysektion
Mattias Mattsson	6 år i innebandysektion
Anders Eriksson	5 år i innebandysektion
Tor-Erik Vestby	5 år i innebandysektion
Fredrik Wettergern	5 år i innebandysektion
Kjell Strandberg	5 år i skidsektion
Gun Hedling	5 år i skid- och fotbollsektion
Inga-Britt Olofsson	5 år i gymnastik och motionsektion
Stig Karlsson	5 år i gymnastik och motionsektion
Ingemar Johansson	5 år i gymnastik och motionsektion

Sammanställning av Bingolottoförsäljningen 94/95

	Hösten 94	Våren 95
Spelveckor	16	20
Sålda lotter	5.750	6.574
Snitt per vecka	359	328
Sålda vinster	3x5.000:- 15x1.000:- 48x500:- 193x100:-	1x2.500:- 5x1.000:- 47x500:- 211x100:-
Totalt	73.300:-	52.100:-
Snittvinst per vecka	4.581:-	2.605:-

Årets ledare 1994

GIK's "Årets ledare 1994" blev Robert Samuelsson. Robert mottog en present och gratulationer vid vårfesten på Logen.

Juryns motivering låter så här:

Robban har under flera år varit drivande när det gäller att engagera och entusiasmera de allra yngsta fotbollsförågarna, Robban har mycket stor del i framgångarna inom ungdomsfotbollen.

Generösa trivselsektionen

Vid äggpromenaden på Långfredagen blev det extra festligt när trivselsektionen överraskade genom att dela ut sitt överskott från verksamheten -94, totalt 11.000 kronor.

Trivselsektionen fördelade pengarna enligt följande:

A-laget, träningsläger	4.000:-
Flickor -81, resa till dam-VM	2.000:-
Pojkar -81, träningsläger	2.000:-
Barngympa	1.000:-
Innebandyn	1.000:-
Övriga pojk- & flickfotbollslag	1.000:-

Vi tackar för de välbehövliga bidragen och vi passar även på att tacka alla föräldrar som ställt upp med bakning och annat arbete.

Värmlands idrottsförbunds utmärkelse

Årets klubbtidning -94

Våran nu mer vilande, GIK-Nytt har av Värmlands idrottsförbund utsetts till bästa klubbtidning i Värmland 1994. GIK-Nytt konkurrerade med 20 st andra klubbtidningar som aspirerade till titeln. Första priset på 3000 kronor överlämnades under stor pompa vid Värmlands idrottsförbunds årsmöte, på hotell Gustaf Fröding i Karlstad.

Tävlingsjuryn hade enats om följande motivering:

"GIK-Nytt är en klubbtidning som speglar idrotten ur ett ärligt, socialt och kulturellt perspektiv. Här finner du eftertanke, utveckling - innebandy, framtid - unga flickor och pojkar, bredd - brännboll, årets ledare, tacksamhet, ekonomi - BingoLotto. Som medlem vidkänns du av engagemangets vibrationer som på ett högst sannolikt sätt även når till andra boende i bygden."

Vi i GIK-Nytt-redaktionen är förstas väldigt stolta, men vi tycker att samtliga inom klubben ideellt arbetande ska ta åt sig av de fina orden, för utan vår fina verksamhet som vi alla ligger bakom hade det inte funnits något att skriva. Slutligen kan tilläggas att andra pris gick till Kristinehamns OK, tredje pris gick till Karlskoga Golfklubb samt ett hedersomnämmande till Bofors miniracingklubb.



Bortans IK

Dags att inviga Kolstadsvallen

29/5 två dagar före "dead line" i pressläggningen av Gönnerske nytt bekräftas det vi hoppades på nämligen att få möta presslaget som en högtidlig begivenhet vid invigningen av den utbyggda, ny anlagda och iordning-ställda idrotts-anläggningen Kolstadsplan i Allstakan.

I skrivande stund står på programmet för invignings-dagen endast pressmatch klockan 16.00. Eftersom det in i det sista förelåg en viss osäkerhet i dels om planen blir i användbart skick dels i om presslaget hade möjlighet att komma. Invigningsdatum och program planering har därför hållits synnerligen öppen där beredskap hållits för alla eventualiteter, t o m har det beaktas att avvakta invigning till nästa år.

Ifråga om planens beskaffenhet tror vi efter många kunniga bedömanden att gräsytan är i ett såpass gott skick att den ger underlag för en värdig invigning redan i sommar.

Härvid avvaktas dock i besked om det blir seriespel i höst för seniorlagen. Däremot tror vi att det är fullt möjligt och med nämligen stor sannolikhet kan våra ungdomslag P82, F85 och P86 samt knattelaget födda 89 och senare, avsluta säsongen med både spel och träning på Kolstadsvallen.



I övrigt finns en hel del idéer om programpunkter på invigningsdagen som diskuterats, ett exempel är en kamp mellan veteraner från BIK och GIK. En höjdare i många avseenden, inte minst med tanke på alla de bataljer som föregåtts klubbarna emellan, bl a med ett publikrekord på Treskog IP med 500 personer, och alla de möten som förhoppningsvis kommer att ske i framtiden. Men som nämnts är i detta nu inget bestämt om invigningsdagen i sin helhet så i den saken finns det all anledning att återkomma till i andra sammanhang. Klart är dock att klockan 16.00 den 22/7 1995 blåses pressmatchen igång å det är vi mycket glada för. Väl mött!

Säsongavslutning för bordtennisträningen

Bordtennis ungdomen

Bortans IK är inte bara fotboll. Under många år har BIK:s A-lag spelat seriespel i division IV i bordtennis.

Ungdomsträningen har Ida Olsson hand om. Två kvällen i veckan är gymnastiksalen i Tvärud fylld av spelsugna ungdomar.

Varje säsong avslutas klubbmästerskap, där medaljer och träningspris delas ut.



Vi som gjordet

Hela vintern och våren har det varit en febril verksamhet på Larstomt. Den ärevördiga gamla fastigheten har fått en inre ansiktslyftning som gjort gott.

De som besökt oss, antingen de har bott där när det var ålderdomshem, eller varit där på friing, har enbart lovord att ge. De fyra rummen är nymålade och tapetserade, alla väggar är isolerade och målade, modern dragnig av det elektriska är gjort, den stora hallen innehåller både dusch, toalett och ett modernt pentry. Paneler har putsats och lackerats och allt har fått en smaklig möblering.



Vid det nyss hopsatta bordet sitter Lennart Trabold, Lars Andersson, Kajsa Johansson samt Ola Nilsson. Saknas på bilden gör Kåre Johansson.
Foto: Rolf Nordling

Vi står nu redo att hyra ut bädd för bädd eller hela övervåningen till större grupper.

På bygdelagets vägnar vill jag framföra ett varmt tack till de ALU-arbetare som vi haft och som gjort ett fantastiskt arbete och dessutom haft goda förslag och ideér.

■ *Alf Danielsson*

MANUSSTOPP

Nummer 3/95

1 september

Material kan skickas till Daniel Höglund, Rudsvägen 16A, 654 63 KARLSTAD, lämnas till Bygdelaget eller till någon i redaktionskommittén.

baby • barn • tonår

Värmlands STÖRSTA UNGT MODE-butik? 350 m² fylld med varor i 4 avd.

Avd. 1 TONÅR 150-170 cl.
Avd. 2 BARN 110-140 cl.
Avd. 3 BABY 50-100 cl.
Avd. 4 BARNVAGNAR,
TILLBEHÖR och
BILSÄKERHET



Stor sortering till låga priser.
Välkomna till oss och kolla.

Vi träffs och trivs i specialbutiken.

SNÖVIT
• UNGT MODE •

Det är vi som är lantbrevbärare i Gunnarskog

Nu när Post i Butik i Gunnarskog har försvunnit och endast paket och rek. utlämnas på Q8 Närköp, vill vi informera om den service lantbrevbäraren kan erbjuda.

Vi kör fram till din bostad om den ligger högst 200 m från färdväg, när du får postgiro utbetalningar, pension utbetalningar, postförskott och paket, ESS-brev rek. och värde, är det stora utbetalningar så ring gärna en dag i förväg.

När du vill skicka post eller uträtta andra post eller bankärenden kan du möta lantbrevbäraren vid postlådan. Vill du att lantbrevbäraren ska komma till din bostad, fäster du en så kallad signalbricka på postlådan, som du kan få av lantbrevbäraren, om du inte har en sedan tidigare. Men det förutsätter att du bor högst en kilometer från lantbrevbärarens ordinarie färdväg, och att det går att komma fram med bil förstås.

Detta innebär att lantbrevbäraren tar hand om dina flesta post och bankärenden. Så du behöver inte bege dig till postkontoret för att uträtta sådana ärenden. I bilen har lantbrevbäraren med sig de vanligaste blanketter som behövs för att skicka pengar eller paket.

Om du vill öppna ett eget postgiro eller konto i Nordbanken (Wermlandsbanken) ingår detta i lantbrevbärarens utrustning. Det innebär att du har möjlighet att sätta in och ta ut pengar i Nordbanken (Wermlandsbanken). Du kan också lämna ansökan om lån i Nordbanken (Wermlandsbanken) till lantbrevbäraren m.m.



Gunnarskogs glada lantbrevbärare fr.v Björn, Jan, Ulla-Britt, Lars och Gunnar.

För att kunna ge dig så snabb och smidig service som möjligt signalerar lantbrevbäraren när han eller hon närmar sig din bostad för att lämna paket eller hämta värdepast, eller uträtta bankärenden. Om du inte vill komma ut så kommer vi in.

Lantbrevbäraren är en betydelsefull länk för att alla ska kunna nå alla. Genom ett fortsatt bra samarbete med lantbrevbärarna i Gunnarskog, så hoppas vi att samma fina samarbete ska fortsätta.

Vi vill tala om att du kan om du vill nå oss mellan 06.30 - 9.00 Måndag - Fredag på telefon 0570-322 90.

Hälsningar Jan, Lars, Ulla-Britt, Björn och Gunnar

BRÄTTNE BRUK



KONST O HANTVERKSUTSTÄLLNING

26 JUNI - 2 AUG DAGLIGEN 13:00 - 19:00

MUSIK-CAFE PÅ BRÄTTNE BRYGGA

ONSDAGAR O FREDAGAR 19:00

FRI ENTRÉ

VÄLKOMNA!

DESSUTOM USTÄLLNING OM SOLENERGI

TEL. 0570-341 10

Vårt deltagande under Arvikaveckan

I samband med EM i rallycross så anordnades Arvikaveckan. På ett tidigt stadium så bestämdes att bygdelaget och Hembygdsförening en skulle göra en gemensam satsning och ordna en dag där vi skulle visa upp vad vi kunde i Gunnarskog.

Vi bestämde oss för onsdagen den 24 maj. Hembygdsföreningen hade utställning av konsthantverk och försäljning på hembygdsgården.



Foto: Rolf Nordling

Här visar Erika Nilsson sin keramik

Där kunde man också se på hembygds-gårdens fina samling och avnjuta damernas fantastiska nävgröt och fläsk.

På Larstomta hade bygdelaget utställning av konst, keramik och olika hantverk, både vävnader och smycken. Bygdelaget visade också den nyrenoverade trede våningen och där bjöds kaffe med dopp.

Bygdens unga bönder visade på ett

förtjänstfulltsätt upp sina fina hästar och stod för transport till Skramle, där forskarlaget visade sina uträvningar och berättade om runstenen och om gamla bosättningar.

Under vägen till Skramle berättade våra unga guider om sevärdheter i bygden, om uträvningarna och om den fina hembygdsgården och de verksamheter som förekom där.

Dagen blev så lyckad att utställarna på Larstomta beslöt att fortsätta veckan ut t.om Söndag.

Kortfattat kan man säga om Gunnarskog. Vi har alla möjligheter, låt oss ta vara på dem för att marknadsföra och utveckla vår fina bygd.

■ Alf Danielsson

Värmlands Lantservice

Traktor och Bilreparationer





Foto: Rolf Nordling

Maj Berglund deltog med glatt humör i utställningen



Foto: Rolf Nordling

Under dagen hade vi besök av kommunaledningen. Claes Pettersson vårt nya kommunalråd i mörka glasögon tillsammans med andra under hästtransporten till Skramle.

Spelmansresa till Polen

Det var en buss fylld med mängder av tvålv, blöjor, godis, korb, kaffebryggare, fioler och dragspel som åkte iväg den 23:e maj mot Malmö hamn och Polen. Att resan skulle bli så oerhört trevlig och intressant, som den blev, trodde kanske inte alla från början.

Benny Lövgren från polenhjälpen, som i dagsläget hade besökt polen cirka 200 gånger, var initiativtagare till resan. Benny hade haft kontakt med spelmanslaget under en tid, för att försöka få resan till stånd, och lyckades med detta. Gunnarskogs spelmanslag skulle göra "turné" i Polen. Samtidigt med vår resa skulle det fraktas förnödenheter till de barnhem som Benny satsat mycket på under många år.

Före avresa hade spelmanslaget plus övriga från Gunnarskog som följde med på resan, insamlat ansevnliga mängder av bl.a hygienartiklar och godis, till barnen och personal på barnhemmen. Även korb hade köpts för att bjuda barnen på. Det mesta av varorna hade skänkts av affärer i Gunnarskog, Arvika och Charlottenberg m fl. Med från Arvika var även Asta Ullberg som representat från Vuxenskolan.

Nåväl, vi skulle inte bara tillbringa dagarna i Polen med välgörenhet utan vårt huvudmål var att glädja Polackerna med svensk folkmusik. I staden Pyrzyce pågick nämligen under kr.himmelfärdshelgen en av europas största folkmusikfestivaler. Dessutom skulle vi spela vid ett flertal andra orter, och en hård träningsperiod föregick resan. Även en polsk sång tränades in, strax för avfärd. Inte trodde någon att raderna "Litsche ona kebje ojche..." skulle vara så kända i Polen, att varstans man än tog upp sången sjöng varenda människa med.

Efter ungefär lika många timmars bussresa som färjeresan var vi äntligen på polsk mark, och cirka 30 mil från färjeläget låg den lilla byn och barnhemmet som skulle bli vårt hem några dagar framöver låg. Barnen som alla hade flyttat ut från sina rum, för att ge oss utrymme att bo på, har svenska faddrar men har av olika omständigheter tvingats flytta från sitt hem till barnhemmet. Här lever de tills de är cirka 18 år, då de skall ut i arbetslivet. Detta barnhem är ett av de som Benny varit med och byggt upp under flera år. Från att ha varit i dåligt skick, där barn till stor del saknat möjligheter till tvätt och hygien och

där småbarnen så gott som helt saknat leksaker, till vad det var idag. Enligt polska normer, ett barhem med mycket hög klass, och internt mellan barnhem i Polen sett som ett föredöme. De gåvor vi från Gunnarskog, vuxenskolan m.m. hade med mottogs med största tacksamhet, och skulle säkert komma till användning inom kort.

Efter god sömn efter en lång resa var det nästa dag dags för musicerande i staden Pyrzyce. Här skulle festivalen hållas, och spelmanslaget värmdes upp under gassande sol, strax intill en gammal stadsmursdel vid en lumnigt grön park. Människor samlades snabbt för att lyssna och satte snart igång att dansa. Strax efteråt var det dags att dra vidare, den officiella invigningen av festivalen skulle hållas. Många olika länder visade upp sin musik och dans, och sist i

tycktes aldrig vilja ta slut, och sången fick sjungas om igen. Bättre Sverigerekklam får man nog leta länge efter.

Mässan i kyrkan varade tills midnatt och trötta men mycket nöjda reste vi tillbaka till barnhemmet, för lite mer sömn. Magen hade i och för sig inte fått något på länge så ett stopp vid en äkta polsk pub var ett måste. De polska killarna tränade friskt efter svenska vackra flickor, men verkade få nobben trots allt.

Nästa dag var mer turistaktig, och vi besökte en stor marknad i staden Stettin, en av Polens storstäder. I stark kontrast mot den mat vi nu var vana åt, vi en "lyxmiddag" på ett hotell i staden. Den första måltid vi fick på barnhemmet är i sammanhanget värd att nämnas; Varm lagårdsmjök och cornflakes, inte något man till vardags äter i Sverige. Senare på kvällen

besökte vi barnhemmet i Tanowo och spelade och sjöng tillsammans med barnen, hade landskamp i fotboll och grillade korb. Sist på dagen, efter tillbakakomsten till barnhemmet var det dags för en riktig polsk storfest med barnhemmets personal. Det var mat i massor, och det mesta egenhändigt producerat och odlat. Vi fick till en början höra historien om det storslagna huset, som under kriget



Spelmanslaget under uppträdande i staden Stargard

programmet gjorde spelmanslaget från Gunnarskog entré och utan överdrift var det jubel och handklapp från början till slut. Strängarna slakade och svetten rann i hettan, men snart skulle ett uppträdande ske på svalare plats.

Det var dags för mässa och en stor konsert i stadens kyrka. Polen är ju ett katolsk land, och här går nästa alla i kyrkan. Enligt Benny skulle kyrkan rymma 2-3000 personer och vid konserten var den fylld till sista plats och många stående därpå. Det var här vi skulle spela och sjunga den nyinövade polska sången. En psalm som på svenska ungefär löd "Gud är upphöjd...". Som femte nummer bland ett 25-tal trädde vi in i den magnifika kyrkan och började vårt program. Efter bara några toner på Gärdebylåten sken den katolske prästen upp och började genast klappa till musiken, och till slut klappade hela kyrkan. När Felorna sjöng och spelmanslaget spelade den polska Litsche ona kebje ojche, sjöng varenda en i kyrkan med för fullt, en upplevelse som ingen glömmer. Applåderna

hade tillhört en tysk storbonde. Stämningen var på topp och vid 23-tiden tog "utläring" av svenska danser vid. Det var minst sagt fullt ös uppe i finaste salen på barnhemmet och nattens korta sömn kändes extra skön.

En god frukost med härlig varm komjölk inledde sista dagen, som fortsatte med ett par spelningar vid en annan mindre festival i staden Stargard. De som ville fick också besöka spärbarnshemmet. Naturligtvis skulle även en ytterligare en landskamp i fotboll spelas på barnhemmet spelas innan hemfärd. Slutligen var det dags för vår medhavda korb att få användning. Barnhemmets kökspersonal hade dukat upp ute i trädgården och alla fick äta korb så mycket man orkade.

En mycket lyckad och rolig resa till Polen hade bara hemfärden kvar. Det kramades adjö, och bussen styrde åter kosan mot hamnen. Minnena från resan, är något som aldrig kommer att släppa. Det kan nog alla som var med skriva under på. Jin koje!

■ Daniel Höglund

Våravslutning i snöyra

Söndagen 14 maj hade Betania-, Missionsförsamlingen och Sv Kyrkan gemensam våravslutning för sina söndagsskolor och barnarbeten.

Nära 100 personer mötte upp vid hembygdsgårdens loge trots det kalla och snöiga vädret.

I år fick dock den traditionella marschen från Betania till hembygdsgården ställas in på grund av det ovanliga vårvädret. Men när logens dörr väl var stängd kunde vi alla ändå känna att våren är på väg, på kaffeborden fanns vårblommor och psamlerna som sjöngs påminde om sommaren som kommer.

Barn från de olika grupperna medverkade med sång och Anita Nykvist predikade. 1.700kr samlades in till Radiohjälpens insamling "Vatten och hälsa i Afrika". Solveig Algesten var mötesledare och tack framfördes till barnen och deras familjer för terminen som gått.

■ Ann-Christine Årlén



Barn och Ledare sjunger vid sommaravslutningen, i år dock under tak

Missionsförsamlingens Blomsterfond

Kontakta: **Gun-Britt och
Gottfrid Årlén.**

Tel. 320 27

Välkommen till Missionsförsamlingens gudstjänster i sommar!

- | | |
|-------------------|---|
| 2/7 sönd kl 14.30 | Friluftsmöte hos Karin Andersson, Håvilsrudssätra.
Ta kaffekorgen med (inställt vid regn). |
| 23/7 sönd kl 18 | Konsert i Tvärud. Sigrid och Georg Saches från Tyskland. |
| 12/8 lörd kl 19 | Lördagskväll i Tobol med pastor Göran Thorell. |
| 16-27/8 | Tältserie tillsammans med Betaniaförsamlingen.
Talar och sångare, pastor Olle Andersson "DragspelsOlle". |

Övriga gudstjänster hittar ni i Arvika Nyheter på Fredagar, under Predikoturer.

SMUS:s Pappersinsamling

Container finns vid Thybergs affär i Årbotten.

Datum för höstens insamling kommer
i nästa nummer av Gûnnerske Nytt

Sevärdheter i Årbotten

I slutet av förra året (94) gjordes ett besök i Årbotten av Vuxenskolans studiecirkel "Kulturminnsevård", som hålls i Fredros. Målet denna gång var diverse sevärdheter i Årbotten, och som guide hade man anlitat Gunnar Högberg från lilla Årbotten som visade och berättade.

Först gjordes ett besök vid ofredstenen, dit man enligt sägen begav sig med sin boskap och annat bärbart värdefullt vid ofredstider, för att söka skydd. Vidare gick färden till ett stort flyttblock som finns vid

Årbottenskogen. I brist på namn på detta stenblock, döpte man det till efter sin vägvisare till Högbergsstenen.

Slutligen besöktes ett intressant område i Årbotten, där diverse lämningar efter järnframställning finns att se. När detta skede och av vilka förtäljer inte skriftliga källor. Att det verkligen bedrevs vittnar slaggen vid forsen i den älv som rinner genom Årbotten. Kanske har den allmänning som går ner till älven samband med nämnda järnframställning. Inte långt därifrån finns även kolgropar ur vilket kol hämtades, som användes för att smälta malmen. Varifrån

fick man då malmen? Kanske i den närbelägna malmmyren. Namnet tyder på att man där tagit upp myrmalm. Om den bearbetades i Årbotten kan vara ovisst, den kan också ha fraktats till Lyreds järnbruk. Detta bruk som anlades i slutet på 1830-talet använde sig av just myrmalm i sin produktion. Att malmmyren var ekonomisk viktigt visar, att vid det lagaskifte som gjordes 1861, fick den samma värde som en slätteräng.

Om intresse finns att besöka dessa platser och få mer information så kan man kontakta Gunnar Högberg i Lilla Årbotten.

Trevlig sommar!



Önskar

**Bygdelagets styrelse
och tidningsredaktionen**

Årsmöte

Bogens skytteförening höll den 5 Maj årsmöte i Fredros Bygdegård.

Årsmötet leddes av föreningens ordförande Stig Olsson. Föreningen hade vid årets slut 62 medlemmar.

Årets Svensk-Norska skyttetävling kommer att ske söndagen den 16 Juli.

Föreningen kommer att arrangera två danser på Tvällens festplats. Den 1 Juli spelar Danslaget och den 22 Juli välkända Fernandez från Torsby.

Träningskvällar på Bogens skjutbana för gevärs skyttarna är tills vidare Torsdagar kl. 18.00.

Är du intresserad av skytte ? Vill du pröva en " ny " sport ? Kom till träningen eller kontakta någon av följande personer.

Ordförande	Stig Olsson	321 91
Ungdomsledare	Conny Bogelid	320 19
Ungdomsledare	Lars-Göran Leverström	326 34
Banchef	Anders Lidberg	77 30 48

■ *Anders*

JAKTMARK SÖKES

Arrende på småviltsjakt sökes av två jägare med jägarexamen.
Hund finnes.

Fredrik Mattsson, 325 13

Margaretas Hår & Syateljé

Permanent, klippning, färgning och toning till låga priser. Även Herr.

Öppet: 10-18. Tisdagar STÄNGT.

Även hembesök

Syr upp kläder, brudklänningar och balklänningar m.m. Du kan också beställa tyger.

Allstakan • Gunnarskog • Tel. 0570-77 00 87

Mamma

Mamma var vacker och mycket duktig. Det var ingenting som hon inte kunde göra, åtminstone tyckte jag det punkt. Jag beundrade henne alltid. Hon hade, då hon kom hem från USA, för att föda mig (pappa var fortfarande kvar på andra sidan) beställt ett sängkammarmöblemang av Erik på Björkebo. Mycket vackert möblemang, som jag fortfarande använder. Byrån har två små lådor på varsin sida om den ovala spegeln. Där förvarade Mamma sina sminkgrejor. Jag satt i stum beundrad på sängkanten och såg på då hon tog ut "Ponds" puderdosa och med sin stora pudervippa sakta strök över ansiktet. Sedan satte hon försiktigt lite läppstift på läpparna och då visste jag att snart skulle Pappa komma hem från sitt arbete.

Mamma var alltid hemma hos oss, åkte hon bort någonstans så följde jag med. Jag satt bak i vår gamla Ford 1929-års modell då hon körde upp för körkort, och det var inte länge hon behövde köra. Hon skojjade och tjuvade med bilskolläraren och efter ett par varv i Arvika centrum och upp till Sanatoriebacken, lär minnas var en smal brandt väg, som kallades för "blindtarmen". Sedan var körprovet godkänt. Men tyvärr, Mamma blev aldrig någon bra förare, jag var alltid lite spänd då vi företog våra utflykter i bil och jag tyckte så synd om henne då bilen ibland stannade och hon var tvungen att gå ut och med den stora veven dra igång motorn. Jag älskade henne så och hade önskat att jag hade kunnat hjälpa till.

På sommaren då jag höll till ute i trädgården eller min lekstuga gick jag flera gånger i timmen upp till kökstrappan, ställde mig på tå kikade in i köksfönstret och frågade "Hölls ä dä mä dä Mamma?". Först då hon leende svarat att allt var bra, kunde jag tryckt gå tillbaka till leken, för att återvända till stentrappan och köksfönstret med min fråga snart igen.

Mamma sydde åt tanterna i trakten. De kom till oss med sina avlånga tygpaket, och jag tittade nyfiket då hon vecklade upp innehållet som för det mesta endast var tyg, men i bästa fall låg där också en trådrulle i lämplig färg. Mamma fick se till att hon hade ett stort trådlager hemma för många trodde tydligen att man kunde sy utan tråd.

I en liten anteckningsbok, med blanka gula pärmar, hade hon nerskrivet namn och mått på just den tanten om inte så tog Mamma fram sitt måttband och penna och gjorde en ny sida med namn och mått för sin nya kund. En del kom en gång om

året, andra mycket ofta, som t.ex Anna i Domperud. Hon var Mammans favoritkund, hade de finaste, dyraste tyger som fanns att köpa i Arvika och vad jag gillade mest av allt var att hon också, förutom hade köpt knappar, härligt glänsande ibland, andra gånger kanske av glas eller pärlemor. Anna var också prydlig och luktade gott.

Sedan kom dagen då kreationen skulle provas. Då satte jag mig tillrätta i sängkammarens korgstol för att kunna titta in i den ovala spegeln på klädkåpets dörr. Framför spegeln stod nu tanten, oftast i en laxråsa charmönderkjol, men det förekom alla varianter av underkläder och snörliv. Ingen liknade min Mor! Mamma provade klänningen. Många luktade av svett, ett

par kvinnor så starkt, att vi, då de hade druckit kaffe och gått, fick öppna både dörren och fönstren för att få in frisk luft. Efter ett par dagar var det dags för ytterligare en provning, då var sömnaden klar, jag satt rakryggad i korgstolen och Mamma fick sina 2 kronor och 50 öre.

Naturligtvis sydde Mamma många vackra kläder till mig och varje gång jag fick något, "kutade" jag så fort jag kunde till grannarna för att visa detta. Jag hade ju inga syskon, grannarna var mina bästa vänner. Och för dem förevisade och berättade jag allt. De gladde sig säkert över detta, för i Abborrsjön fanns bara två barn, Bengt och jag.

Av alla de vackra saker, som Mamma sydde åt mig, minns jag särskild två förkläden. Kanske därför

att jag har det ena kvar. Jag var nog ungefär fyra, fem år och Mamma han

knappt knäppa det gröna förklädet i ryggen förrän jag halvsprang mellan de olika gårdarna, för att flåsande visa upp mig. Alla beundrade förstas skapelsen, de var vana att jag ofta kom med olika saker. Karameller fanns som regel på skåphyllorna och det fanns även denna dag utom "Der Nere" hos "Mumman" och "Mima". De förklarade att de inga hade (kanske Bengt varit hos dem nyligen) men letade upp en stor femöring som jag höll hårt i handen tills jag kom hem. Då bytte jag till det blå och stack iväg på ny förevisning. Fick karameller, som fastnade i fickan, men då jag kom till "Mima" Der Nere denna gången så hade hon ingen femöring utan jag fick en tioöring! Hela dagen gick åt till alla dessa besök och pratstunder, men nu hade jag två vackra förkläder, en stor hög karameller av olika sorter och femton öre!



Astrid Porter, 26 år

Utnyttja Gûnnerske Nytt i er förening

Gûnnerske Nytt är en tidning om och för Gunnarskogsbygden. Därför är alla välkomna att delta i tidningen. På senare tid har vi inlett ett samarbete med många av Gunnarskogs olika föreningar, kyrkor mm. I detta nummer syns bl.a Gunnarskog och Bortans idrottsklubbar, Missionsförsamlingen, Gunnarskogs SMU m.fl. Att placera sitt material i Gûnnerske Nytt ger en fullständig täckning i området. Inte finns det några Gunnarskogsbor som slänger tidningen direkt de ser den, utan läser den pärm till pärm.

Priset för publicering i Gûnnerske Nytt är mycket lågt. Detta är bestämt av bygdelaget för att, ett införande i Gûnnerske Nytt ej skall vara till börda för föreningens ekonomi och att det ska vara lönande gentemot att istället utge en egen publikation. Priset begränsas av sidantalet och behöver ej beställas i förväg. Material skickas till redaktionen på ett eller annat sätt och sättning et.c görs därefter. Om färdigsatt material inlämnas är ju detta också mycket tacksamt.

Gällande priser:

En sida 300kr
Halv sida 150kr

Bingo 1995

Tillsammans med GIK & BIK
Speldagar är Onsdagar vid Järvenskolan.

14/6, 21/6, 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7 och 2/8

Vi hälsar alla hjärtligt välkomna till årets Bingokvällar

Rapport från Hemvärnets vårövning

Gunnarskog fick till uppgift att agera som sabotage förband mot Arvika och Brunskog hemvärn. Befälen hade helgen innan varit och rekat de objekt som skulle anfallas.

Söndag 14 Maj kl 08.00 utgår hemvärnslarm.

Plutonschefer och gruppchefer rings upp och meddelas att hemvärnslarm råder, befälen larmar i sin tur sina grupper.

Inom kort fanns Gunnarskogs hemvärn på plats för att informeras om dagens övningar. Under ordergivningen passade hemvärnsmännen på att avtacka sin avgående chef Karl-Erik Gyhlen. Karl-Erik som varit hemvärnsman i 55 år har under våren fyllt 70 år vilket innebär att han inte får fortsätta som befäl.

Därefter åkte grupperna iväg mot sina mål i Arvika. Flygplatsen och vattenverket samt ett ammunitionsförråd skulle anfallas. En grupp fick under förmiddagen öva sig i hur man bevakar ett ammunitionsförråd pga att de inte kunde anfälla sitt mål förrän kl 13.00 då högmässan var över.

Arvika hade för första gången hjälp av de bevakningshundar som de rekryterat genom brukshundsklubben. Hundarna blev verkligen

provade eftersom regnet och snön dämpade ljud och försvagade dofter.

Lunchen utspisades vid Falleberget, nerkylda och blöta huvudgubbar tinades snart upp av den goda maten från lottorna i Järvenskolan. Kaffe efter maten smakar extra gott en dag som denna.

Sammanfattning

1 Det var tur för Arvika att det bara var lös plugg i magasinen så mycket "stryk" som de fick denna dag.

2 Hemvärnet bevisade att vi kan slåss även om förutsättningarna är de sämst tänkbara.

3 Glada leenden och fula historier trots vädret.

4 Hv blir en allt viktigare del i försvaret när regementen läggs ner och budgetar bantas.

Det gick med andra ord ganska bra.

■ HEMVÄRNSGÖBBEN

I förra numret av *Günnerske Nytt* fick vi läsa om "Tomta" i Årbotten som är en gammal fin gård i denna del av socken. I norra delen, i Bortan ligger också ett "Tomta" som också är en gammal släktgård.

År 1548 hade Bortran endast en skatteskyldig ägare, men cirka ett halvsekel senare, 1613, är hemmanet uppdelat på tre hushåll. Därefter uppges följande personer: Elias Andersson f. 1620, Måns Eliasson f. 1660, vara boende. Denna ägarelängd anses av släktforskare som sannolikt riktig. Därefter är släktföljden helt klar. Ivar Månsson f. 1690 gift med finskättade Sigrid Andersson från Axland. Sigrid var beryktad för sin skönhet, men den fiska härstamningen medförde att Ivar Månsson så att säga hamnade utanför händelsernas ram. Det ansågs inte nog fint att giftra sig med en "finnjänta", inte bara av rasbiologiska skäl, finnarna ansågs också trollkunniga.

Så mycket mer blev dock deras son Måns Ivarsson känd och inflytelserik. Inte bara för sitt ägoinnehav, han ägde 1/6 i Bortan, 1/12 i Stommen och 1/24 i Axland, han blev också såväl nämndeman som Fjärdingsman. Trots sin finska härstamning hamnade Måns Ivarsson i konflikt med finnarna. Författaren Gustaf Schröder som i sin roman "Örjan Kajland och hans pojkar" skildrar dessa konflikter mellan finnarna och "Storsvensken i Bortan" låter under stor dramatik - "Storsvensken" blir dödad av finnarna på en myr i norra änden av byn. Så illa gick det dock inte i verkligheten men det kan noteras att Måns Ivarsson vid ett tillfälle erhöll ett så svårt sår i huvudet att han i läkararvode till fältskären Tingelholm betalar inte mindre än 100 Daler silvermynt. Det är inte uteslutet att detta sår åsamkats av en finnes yxa. Vid ett annat tillfälle spelade han i egenskap av Fjärdingsman en viss "biroll" nämligen vid rånmordet på Per Andersson i Treskog. En februaridag 1775 hade Ivarsson redovisat skatt efter uppörd i Bortan till nämnde Per Andersson, storbonde i Treskog. Vid detta tillfälle var en skomakare från trakten närvarande. Åsynen av pengarna fick honom att vakta på Per Andersson vilket slutade med att skomakaren slog ihjäl Per Andersson och tog ifrån honom "taskboken" med pengarna.

Att Måns Ivarsson var en stark personlighet kan ytterligare bekräftas av att han levde samtidigt med riksdagsmannen i Bortan (som bodde vid Dammen, på den tiden en

storbondegård) om vilken det däremot är mycket litet känt. Eller också var det så att riksdagsmannen skötte de "utrikes ärendena". På nyårsdagen 1783, avlider "storsvensken". Hans hustru Kjärstin Nilsson levde till 1802. Efter Måns Ivarsson kom sonen Jon Månsson vilken titulerades bergsman. Under hans tid uppfördes nuvarande mangårdsbyggnaden på 1780-talet Tomta. Hans systrar Kjerstin blev gift i Treskog, Marta i Bortan (med Daniel Larsson, farfarsfars farfar till nedtecknaren av dessa rader). Karin också i Bortan (Stenbacken) samt Märta i Treskog.

Efter Jon Månsson som dog 1828 kom Måns Jonsson. Han "lotterades" i arvskiftet spanskröret med silverbeslag vilket innebär insignium på storbondevärdighet. Han blev också i likhet med sin farfar nämndeman för Gunnarskogs socken. Han var gift två gånger och fick i andra giftet sex barn. Den yngsta dottern hette Stina och blev gift med August Jonsson från Granberga.



Tomta i Bortan. En sägesomspunnen gård med både lång och ibland dramatiskt historia. Nu i släktens ägo för 5:e seklet i följd.

Därefter är vi framme vid August sonen till Stina. August blev känd som "bonden som citerade Shakespere", dvs för sitt stora litterära intresse. Han skaffade sig under sin levnad ett av

Västvärmlands största privatbibliotek, såväl kvantitativt som kvalitativt. En del av detta bibliotek finns fortfarande kvar i bygden genom donation från släkten. Augustus son Johannes som vi minns som en vänlig fast tillbakadragen person, men som också kunde Fröding, avled 1990.

Idag äges Tomta av Ivan Andersson och Greta Nilsson, kusinbarnet till Johannes. Därmed torde släktgården få vara i släkten också in på sitt 5:e (?) sekel.

Till Tomta är också en "Tomtsägen" knuten. En av husbönderna möjligen Måns Ivarsson, lär en höstkväll ha utbrutit "att om denna byggåtern nola stuga vore skuren innan môran vore det vart den bästa koa i fjuse". Han blev tagen på orden av "de underjordiske". På natten hörde man hur det ropades "Skär lie och binn bann du lelle görvamm, tänk på koa i fjuse". På morgonen var hela gårdet skuret men så var också den bästa kon i fjuse borta.

Denna sägen hörde jag i min barndom äldre personer berätta.