

GUNNERSKE

GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

NR 2 2003

ÅRETS GUNNERSKING: "THYBERGS"



Juryns motivering: Thybergs affär i Årbotten har med bra ledning och duktig personal utvecklats till en mycket fin lanthandel med god sortering, vänligt bemötande och bra service. Sådana företag är utvecklande för landsbygden. Låt oss alla värna om bygdens lanthandlare

ur innehållet:

**Stecktakskurs
på
Lafallhögslogen**
sid 6-7

**Fridhem
i Sälboda
har bytt ägare**
sid 11

**Gunnarskogens
historia del 5
Torp**
sid 12-13

Te å börje mä



Regn o kallt, kallt o regn, det är ingen vidare sköna maj.

När ni läser det här är vi på god väg emot mid-sommar och då får vi hoppas att det har vänt så vi får varmt och gott.

Häggen börjar i alla fall blomma, och emellan hägg och syren nappar öringen.

Varje vår tänker man att i år ska det bli många och fina fisketurer, men när hösten kommer brukar det visa sig att det inte blev så hävligt som man hade hoppats.

Men jag har alltid tillhört optimisternas skara.

Ha en skön sommar

Alf Danielsson



Günnerske Nytt

Nummer 2, årgång 10, 2003

Redaktör och ansvarig utgivare:

Alf Danielsson

Gunnarskogs bygdelag

Tel 0570-322 91, Fax: 0570-326 91

Pg:59 69 29 - 0

Redaktionskommitte:

Fredrik Mattson

Torsten Nilsson

Anders Gillberg

För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96

Tvärud, 670 35 Gunnarskog

Annonspriser:

1/5 sida 350 kr

1/4 sida 500 kr

1/2 sida 750 kr

1/1 sida 1000 kr

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt gunnarskogsborna.

**Insändare, artiklar m.m
mottages med största tacksamhet!**

Utkommer med 4 nr/år
Upplaga 1 500 exemplar.

Utdelas gratis till alla hushåll i Gunnarskog, samt vid turistbyråer, affärer m.m i Arvika, Eda och Sunne.

Boende utanför Gunnarskog kan prenumerera på tidningen genom att sätta in 80 kr på postgirokonto 59 69 29 - 0

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

Framställt av:

Fredrik Mattsson

Annica Westerberg

FRÅN LÄSEKRETSEN

Insänt av Mariann i Börtan

TÄNKVÄRT...

Att ha rökavdelning på en restaurang är ju lite som att ha en kissavdelning i poolen.

Undrar varför det finns bara ett konkurrensverk?

Politiker kan konsten att hindra människor från att blanda sig i det som angår dem.

Somlig har förmågan att koppla loss hjärnan från tungan

DE BARNEN:

Jag var mycket hos min farmor när jag var liten, stortrivdes i hennes famn och sällskap.

Vid ett tillfälle när vi besökte tant Agnes i grannhuset kunde jag absolut inte sitta stilla och uppföra mig väl.

Då viskade jag i farmors öra:

-Har du tagit med några polkagrisar och muta mig med, ifall jag är lite olydig?
(Farmor berättade historien många gånger)

**Sänd in "smått o gött te" denna spalt!
Kom ihåg att underteckna breven!**

Ledins

GRUS AB

0570-32044 GUNNARSKOG

Evenemang i Gunnarskog



Gäddnatta
Allstakan
14/6-15/6 kl.17

PRO:s Stavgång
Tidagar o Torsdagar
Ring 321 04

*
Midsommarfirande
Logen, Hembygdsgården
20/6 kl 17

*
Breståsmarchen
Alunda, Allstakan
21/6 kl.15

*
Konstutställning
Konstladan
28/6-4/8

*
Lanthandelns dag
Allstakan
28/6

*
MC-veteranrally
Hembygdsgården
6/7 kl.10

*
Byalagscupen m. dans
Gunnevi
26/7

*
Mopedrally
Bortan
2/8 kl.11

*
Hembygdens dag
Hembygdsgården
17/8 kl.11

*
GIK:s Gymnastik
Gymnastiksalen, Järvenskolan
start 1/9



Skicka in meddelande om
kommande arrangemang i Gunnarskog !

Ett 70-års minne!

Fann ett gammalt kort efter min far av manskören, då kom jag att tänka på att det är 70 år sedan som den första valborgsmässöfesten i Gunnarskog anordnades av den nybildade manskören. Det var söndagen den 30 april 1933, jag kommer så väl ihåg den dagen.

Först var jag till kyrkan, vi blivande konfirmander skulle inskrivas av kontraktsprosten Olof Hector. Vi skulle börja med att läsa för prästen som det hette på den tiden. Vi var 65 stycken som blev inskrivna det året, nu är vi 17 kvar. Vi var så många, att de från övre delen av Gunnarskog fick läsa i Tvärud. De från nedre delen läste i församlingssalen vid kyrkan som fann på den tiden, den är borta nu.

Manskören bildades av Lars Lindow som kom hit från Västergötland, tror det var 1932. (Han var född i Lekvattnet) Han blev vald till den lediga kantor- och folkskoletjänsten.

De var tre stycken på förslag som fick provspela så att Gunnarskogsborna fick rösta den de ville ha. Det fanns nog rester av en blandad kör när Lindow kom hit. Men som mer eller mindre kom bort när det blev manskör,



Bakre raden fr.v.: Emil Andersson, Helmer Gundahl, Anders Aronsson, Johan Hjerpe, Ture Norrby, Gunnar Tjärning, Martin Norrby, Olle Axelsson, Hilding Nilsson.

Nedre raden fr.v.: Einar Karlsson, Sven Olsson, Martin Johansson, Lars Lindow, Harald Green, Anders Olsson, Albert Johansson

Bilden här intill av kören är taget nedanför gamla bårhuset som även syns på bilden, nu är det nya där istället. Vilket år bilden är tagen vet jag inte men troligen i mitten av 1930-talet. Det är 16 sångare men som mest kunde de vara upp till 25. Hur gjorde de förr för att få tag på så många manliga sångare?

För att återgå till själva valborgsmässöfesten så kördes det ris till brasan och gamla tjärtunnor Anskaffades som det brann rätt kraftigt i när de blev tända. Då var det någon som stötte till en tunna som rullade ner till sjön och antände löv och torrt gräs, men det gick bra att släcka. Men vi yngre tyckte det var roligt förstås.

Jag var med far när han spikade ihop bord och bänkar till kaffeserveringen som skulle bli där i haget. Olga på Östgärdet och mor och kanske några fler Tobolbor hjälpte till med kaffet. Kaffet kokades på öppen brasa och således med hembakat bröd till. Vad kaffet kostade kommer jag inte ihåg. Tänk vad mycket folk det kom, ung som gammal. Detta var något nytt, det var cyklar överallt där i haget. Bilar kommer jag inte ihåg om det var några. Själva festen började klockan sex tror jag, kören under ledning av kantor Lars Lindow sjöng en hel del vårsånger. en sång jag särskilt kommer ihåg var "Sköna maj välkommen", tror det var första gången jag hörde den. Kören var så fin med nya

vita mössor. Så var det prosten Hector tur att hålla tal till våren. Den lyckliga festen avslutades tillsist i missionshuset där kören sjöng några gånger och prosten Hector avslutade det hela. Det har nog aldrig varit så mycket folk i missionshuset i Tobol varken förr eller senare. Sittplatserna räckte inte till så folk stod packade i hela missionshuset, alla kom heller inte in. Manskören under ledning av kantor Lindow sjöng alltid från läktaren på julottan. Kören var även anlitade under många bröllop och begravningar och andra tillställningar. Tänk när kören sjöng "Hjärtats saga" på bröllop, vilken stämning. Körmedlemmarna var inte rädda för besvären dom kunde cykla från Bortan och Öjerud som längst bort på alla övningar och uppträdanden.

Hembygdsföreningen bildades på holmen nedanför kyrkan 1933 av professor Helge Kjellin från Karlstad. Just på den platsen invigdes ett minnesmärke för 20 år sedan på hembygdsföreningens 50-års jubileum tillverkad i lärkträ av Yngve Norrby.

Hembygdsgården är ju från Ingersbyn, föreningen köpte huset från Emil Österman och flyttades till sin vackra plats. När den blev i ordning troligen 1935 så anordnade hembygdsföreningen välborgsmässosfesten med manskören som sångare. Nu finns det ingen manskör längre, istället kommer Iriskören från Arvika och gläder Gunnarskogsborna med sin vackra sång.

Detta var minnen från manskören, välborgsmässosfester och hembygdsföreningen 70 år tillbaka

Morgan Norrby

OBS! VIKTIGT ANGÅENDE GÛNNERSKENYTT

Du håller nu det andra numret av 2003 års upplaga av Gûnnerske-Nytt i din hand. Det är också det andra numret på det tionde året. Tidningen är uppskattad av många och vi har även många prenumeranter ute i landet. Tidningen är vill jag påstå, även en bra marknadsföringsprodukt för Gunnarskog.

Så till problemet.

Trots att tidningen görs och delas ut ideellt och utan kostnad förutom tryckningen, trots att vi har många annonsörer så kostar tidningen omkring 30 000 kronor för Bygdelaget varje år. Detta pga. höga pappers och tryckkostnader. I framtiden får vi nog betala för att få tidningen gjord. Detta ser vi som en omöjlighet att fortsätta med. 30 000 kr är mycket pengar och i Bygdelaget ser vi att för denna summa pengar skulle vi kunna göra mycket, som vore bra för gunnarskog. Samtidigt vill vi inte lägga ned tidningen ej heller göra om den till någon sorts hopvikt A4-blad utan vi vill behålla både kvalité och sidantal och ge ut den som vanligt.

Vi har diskuterat detta fram och tillbaka både i tidningsgruppen och i styrelsen och kommit fram till en lösning som vi vill testa på er som är intresserade. Vi har beslutat följande på årsmötet:

Medlemsavgiften höjs till blygsamma 60 kr/ år och familj, då ingår GûnnerkeNytt. Alla som betalar årsavgiften får tidningen i brevlådan i vanlig ordning.

Med detta nummer av tidningen följer ett inbetalningskort, så om du är intresserad att få tidningen i fortsättningen så skicka in 60 kronor. Glöm inte namn och adress!

Det vore ju roligt om vi kunde fortsätta med att ha tidningen kvar.

För Gunnarskogs Bygdelag

Alf Danielsson

Redaktör och ansvarig utgivare



Stecktakskurs på Lafallhögdslogen Hembygdsgården 2-3 och 7 maj

Hembygdsföreningen har i länsstyrelsens regi ordnat kurser både i lieslätter och i byggande av gårdsgränder. Lördagen den 24 aug i fjol. var Ivar och jag instruktörer i Lafallhögda. 15 mycket intresserade deltog, däribland några norrmän. Ca. 60 lpm blev resultatet, men då fanns all material på plats inklusive svegen. Kursledare Lise Wichmann-Hansen från länsstyrelsen. Lise trivs bra i Lafallhögda, där hon har provytor som följs upp.



Jag vill minnas att det var vid en sådan uppföljning som vi kom att tala om framtida kurstillfällen i Gunnarskog. Jag kastade jag då fram ett förslag om att lägga sticktak på en loge, på hembygdsgården. Lise berättade att hon ordnat en kurs i detta ämne i norra Värmland, men det går inte att få tag i instruktörer/ kursledare i detta ämne. Men så tillägger hon ; - ”Jag har ju lärt känna er gүнnerskingar, ni kan ju det mesta”. Resultatet blev att undertecknad åtog sig jobbet. Det rent praktiska var jag inte bekymrad för, det upplevde jag på 30-talet. Det jag funderade på var man finner den bästa granen till stickorna. Lise berättade då att det nyss kommit ut en bok, skriven av Stina Wedman, som kanske kan vara till hjälp. Nästa dag låg den i min brevlåda! Det är en utomordentlig bok.

I mitten av mars var jag på mitt skogsskifte väst om ”Stora Mossen” och högg 20 stockar 4,40 m långa som visade sig räcka precis till taket. Stockarna lade vi obarkade vid hembygdsgården och täckte dem med en pressening till skydd för uttorkning. Nu började bekymren med tekniken. Vi lånade en gammal hyvel av ”Hilma på Nyback”.

”Sven när farjarn” ställde upp med traktortransport och lånade ut en motor, sladdar, drivremmar och snart var vi igång med provkörningen. Provet visade att själva hyveltanden var av tvivelaktig kvalite. Jag tog ut tanden och

reste till Arvika för att få den omhärdat.

Jag kom in i ”teknikens högborg” på de stora industrierna men ingen vågade sig på att ens göra ett försök. Jag fick åka hem utan härdning. Men så kom jag på en idé, ”Rolf i Nerstuga” i Bortan köpte ju en modernare hyvel på auktion i Lövnäs ifjol höst, honom måste jag ringa. Sagt och gjort, 20 minuter senare stod jag där och tittade på en riktigt modern konstruktion som vi fick låna gratis. Dagen efter var den på plats. Det var bara det att vid provkörningen upptäckte att den gick för fort med drift av en normalvarvig elmotor. Vi fick återgå till ”Nybackmaskinen”, som vi fick att fungerade bra, bara vi skärpte tanden stup i ett.

De 20 stockarna kapades i 44 cm. långa kubbar vilka barkades och lades i vatten. Byggställningen var rest och det gamla taket hade skottats bort med en vanlig grävspade. Man hade gjort misstaget att använda 2,5 tum spik, förutom att den är lång blev den onödigt grov. Rätt spik är 2 tum och smal så att när tiden är inne för takbyte är så sotskadad att den är lätt att skyffla bort.

När dagen D var inne och Lise räknade in styrkan svarade 10 av de 12 anmälda men innan klockan hade slagit nio hade ytterligare 8 st anmält sig. Det blev alltså en ansevärd arbetsstyrka på hela 18 och vi fick ett trevligt jobb att fördela manskapet på bästa sätt. Vid hyveln gick det åt



tre, några plockade undan stickor och sorterade dem, ett par tre bar fram stickorna till de personer som sedan bar upp på taket. Ungefär sex personer fanns uppe på taket och spikade. Vi alternerade sedan under dagen så att alla fick prova på alla momenten.

I bästa möjliga väder förflöt första arbetsdagen och alla syntes trivas med detta ovanliga arbete. För de flesta var detta ett helt nytt arbete som t.ex. för Petra Eriksson på Värmlands museum, med äldre byggnader som specialitet. Vi hälsades välkomna åter nästa dag.

Det blev en morgon som visade sig raka motsatsen beträffande vädret, det snöade rejält, trots detta var det bara en som "kastade in handduken".

Det är helt otroligt, att intresset var så stort för

detta udda jobb. Tyvärr tilltog snöandet så efter 11-kaffet blev det omöjligt att fortsätta. Kursledaren Lise tackade alla för detta visade intresse och för att mer än halva taket faktiskt blev lagt.

På söndag morgon ringde hembygdsföreningens ordförande Rolf Johnsson och berättade att han fått en idé, eftersom han är lärare på bygglinjen på Taserudsskolan funderade han på att ta med sin klass för att komma och hjälpa till. Så på onsdagen dök 10 grabbar plus ytterligare en lärare upp. Dessa grabbar var både intresserade och flinka, de spikade resten så när som på ett par varv, detta ochnockbräderna fixades sedan av några "infödingar. När så ställningarna rivits och områdets städats blev resultatet mycket bra, intygar

Nygårdsgûbben.

Företagare ! Sjukvårdsförsäkringen som ger dig snabb och kvalificerad vård.



Ulf Johansson
Försäkringsspecialist
0570-848 53

En sjukvårdsförsäkring försäkrar inte mot sjukdom men garanterar bästa tänkbara vård när den försäkrade behöver den. man slipper vänta i offentliga vårdköer och kan snabbt vara tillbaka i tjänst igen.

Premie, en försäkrad **1.950:-/ år**,
hela familjen **3950 :-/år**
Försäkringslösningen finner du hos oss!
Välkommen in så berättar vi mer.



**Westra Wermlands
Sparbank**
wwsparbank.se

Vågrätt

1. Fryksdalshöjden är en sådan.
13. Delbetalningar av skulder.
14. Döttrar till Nereus.
15. F.d. bildtidning.
16. Stockholmare som deltar i älgjakten utan gevär.
17. Dikt.
18. Ymniga.
19. Sven Svensson.
20. Böjlig linjal.
21. Visar väl Kjellaug N.
23. Centrumområde.
24. Kanton.
25. Firma?
26. Göran Skog.
27. Den äldre.
28. Spelhus.
31. Elevsituation.
34. Sveriges Förenade Studentkårer.
35. Utges Gûnnerskenytt.
36. Kost.
37. Kan väl en kärnkraftsreaktor kallas.
41. Är väl en pc oftast.



Lodrätt

1. Är orangemarkerad från Larstomta.
2. Där kan lärdomar inhämtas väster om "Pölen".
3. Ort i nv Skåne.
4. Ä felle Gûnnerskingen som ha arbete i skogen?
5. Moral.
6. En tid med sväll.
7. Kostymaktigt.
8. Nordisk läkegudinna.
9. Lennart Nilsson.
10. Ligger ofta på Gutetak.
11. Ilsket beteende.
12. Anakorettillhåll.
17. Huvudstad.
22. Används vid skorstensbygge.
27. Lång trästång.
29. Kolik eller Tor.
30. 10.000 m på skridsko.
32. Träldomssymbolen.
33. Kan man tråd i en synål.
38. Konstruktören.
39. Idrottsföreningen.
40. Liten i Mumindalen.

Gunnarskogs Byggservice

Från grund
till inredning

Tel/fax 0570-35011

Olle Algsten
070-312 70 44

Putte Ålander
070-679 19 00

MASKINER FÖR VED OCH HÖ Däck och Kedjor

*HELA NORDFARMS
SORTIMENT*

Svens
Lantbruksmaskiner
Rexed 0570-321 23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
14										15	
16								17			
18								19		20	
21				22							
23				24						25	
26			27			28	29		30		
31		32			33					34	
35										36	
37						38	39	40			
41											

VÅR- KRYSS 2003



Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg

Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson, Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
"Korsordet"

De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn:

Gunnarskogs Rörmokeri & Alltjänst
Utför allt inom
VVS-branchen, tillsyn,
underhåll, reparationer på
fastigheter och sommarstugor
Pär-Ake Mattsson
Tel 0570-325 13
010-65 65 049

**AC MONTERINGS
SERVICE**

**REPARATIONER &
INSTALLATIONER**

- Vatten
- Värme
- Sanitet

Anders Cajdert Gunnarskog
Tel / Fax 0570-322 61 • Mobil: 070-677 80 70

1	H	2	E	3	M	4	B	5	Y	6	G	7	D	8	S	9	G	10	Å	11	R	12	D
13	E	T	A	B	L	E	R	I	N	G	A	R											
14	M	A	L		15	A	L	I	K	A		16	T	Ö									
17	S	P	Ö	18	N		19	E	L		20	T	R	I	M								
21	A	P	R	I	L		22		23	L	I	V		25	O	M							
26	M	S		27	T	I	G		28	T	A	G	N	A									
30	A	V	31	T	A	L		32	B	U	L	L	E	R									
33	R	A	R		34	A	V	I		36	S	A	L	T									
37	I	N	O	38	M		I		39	S		40	P	L	I								
41	T	D		42	O	G		44	S	K	A	P	A	D									
46	E	R	O	47	T	I	K	K	Ö	P	A	R	E										
49	R	A	K	A	P	P	A	R	A	T	E	R											

KRYSSLÖSNING TILL VINTER- KRYSET

Vinnare blev:

STIG BARK
ÅRBOTTEN
670 35 GUNNARSKOG
OCH
SIGRID LOBERG
SÅTERUD
67035 GUNNARSKOG



GRATTIS!
PENNINGLOTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

TOMTEBOA

Hantverk

Larstomta Gunnarskog

E-mail: may@telia.com
hemsida: www.ros.m.se/tomteboa

Öppettider i sommar 16/6-10/8
Tisd, Onsd, Tors, Lörd, Sönd
kl.12.00-16.00

I övrigt efter överenskommelse på
tel 0570-323 93 el. 323 95

Välkomna ! May

- Service med garanti -
TV stereo o hemelektronik
parabol o antenn

Lars-Erik Persson
Hantverksg. 7 C
671 31 Arvika

(inne på gården vid Bristol Hotell)

Telefon: 0570-71 14 70
mobil: 0706-509 929

FRIDHEM



Ordenshuset Fridhem har under våren förvärvat av nybildade Sälboda-bygdens Bygdegårdsförening. Det är en gammal och historisk byggnad. Den uppfördes redan år 1901, gemensamt av två föreningar, som då var verksamma på orten. Nämligen Logen Hjälten som tillhörde Nationaltemplarorden samt en Blå Bandförening. Namnet på den sistnämnda, är dock okänd

Lokalen användes då i första hand för de båda föreningarnas mötesverksamhet, men stod även öppen för andra föreningar till uthyrning. Men klimatet för nykterhetsarbete var tydligen hårt även under början av förra seklet och bägge föreningarna tvingades lägga ner sina verksamheter. Men år 1907 vaknade intresset till liv igen och då bildades nuvarande Logen Svea av IOGT. (Senare ombildat till IOGT-NTO) Denna har då i nära 100 år, ägt, förvaltat och ansvarat för lokalen.

Naturligtvis har Fridhem vid många tillfällen byggts om, byggts till och ändrats under årens lopp, för att någorlunda hänga med i utvecklingen.



Kulisserna är välbehållna. De målades någon gång på 40-talet av medlemmarna Julius Flodqvist och Arne Gustavsson

Den första stora ombyggnaden skedde omedelbart efter andra världskriget, då huset förlängdes och teaterscenen kom till. Efter en del år blev det sedan ett nytt kök, kapprum, installation av el-värme m. m.

Det har under åren varit mycket verksamhet inrymt inom dessa väggar. Här har funnits bibliotek. Här har hållits möten av skilda slag, teater, studiecirklar, musikövningar m.m.

Under kriget utnyttjades lokalen under en tid som militärförläggning.

Övriga föreningar som varit verksamma i Sälbodabygden har även fått använda Fridhem till klubblokal. Här kan nämnas: Sälboda Skarpskyttegille, Sälboda Skytteförening, Sälboda Gymnastik och Idrottsförening m fl.

I ett välfyllt prisskåp finns pokaler och medaljer, som minner om duktiga ordsbors framfart i olika idrotter.

Orsaken till att Logen nu tvingas till att sälja lokalen är naturligtvis ekonomin. Man har nu endast 26 medlemmar och medelåldern börjar bli ganska hög. Det är i dag förenat med stora kostnader att vara ägare till ett hus. Förutsättningarna för erhållande av bidrag är mycket begränsat och kraven på standard med all rätt höga.

Logen Svea är dock inte genom affären utkastad på bar backe. I en uppgörelse med den nya ägaren, har man förbehållit sig rätten att använda lokalen för sin mötesverksamhet. Samt att även i försättningen få ha arkivet kvar, så verksamheten är intakt.

När logenmedlemmen sven Rönning avled, överlämnade hans släktingar en penninggåva till Logen. Denna användes då till att anskaffa ett konstverk till lokalen. Tre stycken konstnärer med anknytning till bygden, tillverkade denna unika väggprydnad som symboliserar IOGT-NTO-rörelsen, "Ett fritt hem och ett lyckligt folk" OBS! Fridhem skyms i nedre högra hörnet.



GUNNARSKOGENS HISTORIA V

TORP



*Och med sommar och skönhet och skogsvindsackord
står min hembygd och hälsar mig glad
var mig hälsad! - Men var är min faders gård,
det är tomt bakom lönnarnas rad.*

Av Gustaf Fröding

Förr hade Gunnarskog mycket fler innevånare än idag. De bodde mera utspritt. Nu bor ju de flesta i mera samhällslika byar.

Det fanns hundratals små torp i skogarna i Gunnarskog. Går man i skogen träffar man ofta på gamla ruiner efter bebyggelse. Då torpen var bebodda var det inte ovanligt med stora barnkullar. Därför var det inte så öde i skogen på den tiden. Det fanns också fina tilltrampade stigar mellan torpen.

En del torp kunde vara ägda av de som bebodde torpet, men oftast ägdes de av skogsbolag eller av någon bonde.

Ett sådant torp var Kôel, som låg öster om Harfjället på Stommeskogen. Där bodde Per och Kajsa. Torpet ägdes av en hemmansägare i Stommen. Arrendet för torpet bestod i att Per skulle göra 60 dagsverken hos hemmansägaren på sommarhalvåret och 40 dagsverken på vinterhalvåret. Det var ganska mycket för att få bo där. Särskilt om man tänker på, att på den tiden gällde inga åttatimmarsdagar. Det kunde bli både tolv och fjorton timmars arbete, särskilt på sommaren.

Kajsa hade hand om djuren på torpet. Det lilla jordbruket födde ett par kor. Per fick ta natten till hjälp för att så och skörda och utföra andra nödvändiga sysslor.

På vintern var det huvudsakligen skogsarbete som gällde. När Per var klar med arrendet fick han börja med huggning på förtjänst åt Billerudsbolaget eller någon privat skogsägare. Det gällde ju att få något i portmonnän också. Han var en duktig huggare, fast han hade primitiva verktyg bl.a. en bågsåg med träbåge. Någon annan såg ville han inte använda. Om någon sa att han borde skaffa sig en timmersvans, så svarade han att ”det var ingen ide för snart är det slut på skogen och förresten så käfter och käfter dom”. (Han menade att dom bladdrar.) Skogen är dock inte slut 75 år efteråt. När det var mörka korta dagar på vintern såg han till att förlänga dagen med hjälp av en fotogenlykta, som han hängde upp på någon kvist. Då kunde hans yxhugg höras redan vid femtiden på morgonen och ända fram till sena kvällen.

Ibland kunde även Kajsa vara med och hålla i andra ändan av träbågen vid träd-fällningen. Men för det mesta högg hon veden hemma så att Per skulle slippa när han kom hem efter en hård arbetsdag. Hon förbjöd honom helt enkelt från att befatta sig med ved-huggningen. Han skulle tjäna pengar istället.

Åke Skog minns att Per och Kajsa hade det mysigt i sin lilla stuga. Tillsammans med sina föräldrar hade han i barndomen besökt torpet och



**Skicka in material till Gûnnerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!**





blivit bjuden på kaffe av Kajsa. Åke minns också att ibland kunde Per komma på besök under söndagen. Då gick han barfota över skogen om det var sommar och varmt. Så härdad var Per och så "sparade han på skorna", sa han. Bar-nen i Kôel var redan utflugna då Åke var liten så dem kommer han inte ihåg.

År 1939 blev det öde i Kôel. Per dog det året och Kajsa flyttade till släktingar. Nu är stugan

borta och granskogen står tät där den fanns. Bara stensocklarna av stugan och ladugården syns.

Kôel är bara ett enda av de hundratals torp i Gunnarskog som gått samma öde till mötes.

*Åke Skog
Gunnar Lidberg
Torsten Nilsson.*

G Anläggning

Byggnadsarbete

Skogsarbete

Målning

G

r

r

ä

ä

s

v

r

a

ö

r

j

e

n

T

i

r

n

a

g

k

F

t

l

o

y

r

t

e

t

r

n

m

i

m

n

m

g



FARMARTJÄNST

Landsbygdsföretagare
i
samverkan

Behöver du hjälp

Ring Farmartjänst

Farmartjänst gör tjänst i stort och smått

Per-Axel Adolfsson 77 01 06

Rolf Nordling 325 45

Anders Bäcklin 342 49

Vårstädning på Hembygdsgården och Larstomta



Fr.v stående: Rolf Nordling, Bengt Holter, Maja Olsson, Evald skansen, Lars-Göran Johansson, Leif Husom och Alf Danielson

Sittande fr.v.: Tore Andersson, Rolf Jonsson och Bror Olsson

Saknas på bilden gör Mayli Ledin och May Berglund de hade fullt upp med att laga mat och koka kaffe

Lördagen den 26 april hade Bygdelaget och Hembygdsföreningen gemensam städdag. Detta var trevligt, vi var mycket folk och då går det ju mycket lättare att raka av stora ytor.

Lövrakning är ju inte så särskilt roligt, men med två föreningar som hjälptes åt gick allt som en dans.

Holger Ledin hade både lastbil och lastmaskin med sig och återställde infarter och vägar i perfekt skick.

Hoppas detta blir en tradition.

Alf Danielsson

PRIVAT 
TANDLÄKARNA

Tandläkare
Lisa Lempert-Reimerson

*Personlig service
med kvalité och omtanke*



Torggatan 8, Arvika, tel 162 10
(Barn får kostnadsfri tandvård - även privat)

ICA
Thybergs
ARBOTTEN TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

ICA
MILJÖ
BUTIK

ÖPPETTIDER
MÅN, ONS o FRE 9-18
TISD o TORS 9-19
LÖR 9-14



DIV 6 VÄSTRA HERRAR GIK/BIK



6 juni	19:00	Mangskog	-	Gunnarskog/Bortan
11 juni	19:00	Gunnarskog/Bortan	-	Ås
17 juni	19:30	Sillerud	-	Gunnarskog/Bortan
24 juni	19:00	Hillringsberg	-	Gunnarskog/Bortan
29 juli	19:30	Åmotsfors	-	Gunnarskog/Bortan
1 aug	19:00	Gunnarskog/Bortan	-	Gillberga
5 Aug	19:30	Gunnarskog/Bortan	-	Sillerud
8 aug	19:30	Töcksfors	-	Gunnarskog/Bortan
12 aug	19:00	Gunnarskog/Bortan	-	Arvika Supporters
15 aug	19:00	Slottsbron	-	Gunnarskog/Bortan
23 aug	15:00	Gunnarskog/Bortan	-	Koppom
30 aug	15:00	Svanskog	-	Gunnarskog/Bortan
6 sept	15:00	Gunnarskog/Bortan	-	Mangskog
13 sept	12:00	Ås	-	Gunnarskog/Bortan
27 sept	16:00	Gunnarskog/Bortan	-	Hillringsberg

PEUGEOT 307 SW



2 Stormarknader i Arvika
Störst på mat
i västra värmland

STORA FRIA PARKERINGSYTOR

ÖPPETTIDER:

Konsum Palmviken:
mån-lör 8-21, sön 11-21
Konsum stormarknad
Mån-lör 9-21, sön 11-21

KONSUM
STORMARKNAD

PALMVIKEN
0570-132 20

STYCKÅSEN
0570-727630



SOMMARENS DANSER PÅ GUNNEVI 2002

**21/6 Ingemar Dahls
Midsommardagen**

**26/7 Tequilas
Byalagscupen**

Samtliga danser kl.22:00 - 02:00

Åldersgräns 18 år

ARR. Gunnarskogs IK

Gunnarskogs Hembygdsgård

20 juni, Midsommarfirande

Midsommarfirande kl. 17.00 med kyrkmarsch
kl.22.30 "Musik i sommarnatt". Dans på logen.

22 juni, Friluftsgudstjänst

Friluftsgudstjänst i det gröna kl 11.00

5 juli, Sommarstart

Försäljningen och kaffeserveringen öppnar

6 juli, MC- veteranrally

Rally runt sjöarna, första start kl. 10.00

3 augusti, Ekumenisk sångstund

17 augusti, Hembygdens dag

Gudstjänst kl. 11.00 i kyrkan

27 september, Höstmarknad

Försäljning av bygdens grönsaker och frukter.
Loppmarknad och hemslöjd.



TREVLIG SOMMAR

önskar
**Gunnarskogs
Bygdelag**

TRÄSKOR FRÅN 150:-

VÄLKOMMEN IN
OCH PROVA



Gågatan - 0570/ 157 90
Palmviksg - 0570/ 165 90

- vi kan skor -