

GÖNNERSKE



NYHETER FRÅN VÅR EGEN BYGD-GUNNARSKOG.

NR 3 1994



**Spelmans-
stämman-94**
sid 5

Veteran MC-Rally sid 3

1 000 scouter till Gunnarskog sid 4

Vandringsleden Finnvägen sid 8



Lagom är bäst...

I början av sommaren, innan värmeböljan hade slagit till, var jag ute och promenerade. Man gick där och undrade om det verkligen skulle bli någon sommar i år, så det inte blir som i fjol, då allt regnade bort istället.

Som på beställning kom en vindpust med doft av kogödsel. En riktig sommar doft tänkte jag. Hoppas det blir sommar nuddå.

Efter ytterligare ett tags promenerande kom en större bil lite längre bort på vägen. Snart såg jag att den var tyskregistrerad, full med livliga barn och en mamma i framsätet som mycket förvirrad läste kartan.

Jodå, så jag till mig själv, det BLIR sommar.

Och det blev det, med besked! Värmen har nu varit starkt tryckande i många veckor, och kanske är det dags att ta uttrycket "Lagom är bäst" i bruk nu.

Att göra en tidning är alltid roligt, men att göra den mitt under 30 graders värme är inget vidare. Att sedan istort sett göra den själv, gör inte saken bättre. Till hösten flyttar jag till Karlstad för att börja studera där.

Naturligtvis kommer jag inte att i samma omfattning att kunna vara ajour med vad som händer och sker i Gunnarskogs. Inte heller kommer jag att ha så gott om tid att göra Gönnerske Nytt, så skall tidningen gå runt förväntar jag mig mer hjälp från övriga intresserade i Gunnarskog och så vitt jag vet är det så gott som alla som är intresserade av tidningen. Om jag sedan kommer att fortsätta som redaktör får vi se på då.

Gunnarskog har varit en livlig bygd under sommaren. Det har märkts i mångt och mycket och inte minst vid de större evenemang som varit bl.a. på hembygdsgården i Stommen. Under alla dessa har jag pratat med folk från många olika delar av Sverige. Man frågar sig varför de kommer till Gunnarskog av alla ställen och man får till svars att endera har de varit här förrut och återkommer ständigt, eller så är de här för första gången och är försäkrade om att komma tillbaka nästa år. Detta båder verkligen gott inför kommande år med turistsatsningar i Gunnarskog.

Ett ökat intresse för turism och en ökande turism har varit genomgående för hela Sverige under sommaren. Det är viktigt att även Gunnarskog hänger med i Sverige, utan att det för den skull blir som vatten över huvudet på bygdens befolkning.

Turism är inte Gunnarskogs viktigaste näring och det frestar på att ta hand om turister. Som sagt lagom är bäst.

Snart är turistsäsongen över och det går mot höst. Under vinterhalvåret skall man ta tillvara tiden för att kunna planera inför nästa år. Säkert finns det saker som kan göras bättre. Och i Gunnarskog är det ju många nya projekt som väntas komma igång tills nästa sommar. Vi hoppas alla på god lycka i arbetet.

Penningbrist råder inom många områden idag. Även så är det för Gönnerske Nytt. Nog för att våra näringsidkare ställer upp bra med annonsering i tidningen men det räcker ändå inte.

Kostnader för tryckeri m.m. är inget som subventioneras ens för en så prydlig och idéell tidning som denna och drar oftast i väg, en bra bit högre än vad annonsintäkterna egentligen skulle tillåta. Ändock utbetalas inte en krona i lön till de som gör tidningen. Inga

honorar et.c. ges till de som sänder in artiklar. Vad jag värdar om är ett bidrag till tidningens fortsatta verksamhet. Helt frivilligt och en helt valfri summa, men aldrig så välment kan skickas till PostGiro 629 49 93 - 8. Märk tallongen med stödbidrag till Gönnerske Nytt. Tänk på att du får tidningen gratis ända hem till brevlådan. Vad tar andra tidningar för det?

Med dessa ord har jag återigen satt en ny tidning till jorden, Gönnerske Nytt nummer 3 -94. Nu återstår bara resten av arbetet med tidningen. Ledaren är det första jag skriver, mest för att liksom trissa upp sig själv och peppa på för att snart göra resten, som till slut blir en hel tidning.

Ha't bra!



Daniel Höglund, Redaktör

Gönnerske Nytt

Nummer 3, årgång 1, 1994

Redaktör och ansvarig utgivare:

Daniel Höglund
tfn. 0570-35181
fax. 0570-35062

Redaktion:

Lars Norrby
Rolf Johnson
Andreas Solberg
Kjell Goodman
Irina Axelsson
Kerstin Seleskog

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt Gunnarskogsborna. Insändare, artiklar m.m. mottages med största tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900 hushåll i Gunnarskog, samt placeras för gratis utdelning till Turister och besökande i Gunnarskog, hos turistinformationer, affärer, hantverkslokaler mm.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

För annonsering kontakta Daniel Höglund eller någon i redaktion. Begär offert på priser, storlek och utformning. Alltid humana priser och en stor tacksägelse.

Tryckt hos Arvika Grafiska

Utdelas av lantbrevbärare posten, Gunnarskog.



10-Års Jubileum för populärt VETERAN MC-RALLY

Det årligen återkommande Veteranmotorcykelrallyt gick åter av stapeln söndagen den 3 juli. Det är hembygdsgillet och MC-Veteranerna som står för arrangemanget som anordnas vid den aktivitetsrika Hembygdsgården.

Under strålände och även önskande sol arrangerades för tiende året i rad, det alltmer populära veteranmotorcykelrallyt. Nära 160 förhandsanmälningar hade kommit in, men bara drygt 130 fullföljde tävlingen. Rallyt är inte ett rally i vanlig bemärkelse, där det gäller att åka snabbast mellan start och mål. Nej, i eget tempo får varje deltagare ta sig runt på sin egen motorcykel den totalt cirka 4 mil långa banan. Sträckningen går från hembygdsgården i Stommen, Gunnarskog runt Bergsjön och Vassbotten sedan vidare runt sjön Gunnern och för den som vill även en extra slinga runt Racken. Allt i en bedårande natur och allt uppsuttet på en minst 25 år gammal motorcykel. Efter banan finns med jämna mellanrum olika kontroller där deltagarna får pröva sin färdighet i olika moment. Varje kontroll poängbedöms och det är efter denna poäng som segraren i "rallyt" senare



Urpo Granath, träsnydare med motorsåg!

koras. Men det är nog något helt annat än hägringen att komma på första plats i detta rally som gör att folk vallfärdar vida i från till Gunnarskog en söndag mitt på semestern. Eller vad tror ni om



deltagare från Umeå, Hudiksvall, Västra Haninge, Trollhättan, Elverum o.s.v?

Evenemanget ses naturligtvis av många som en utställning för sina motorcyklar. Maskiner som inte är polerade till spegelglans var svåra att finna och att efter en hel vinters putsande få visa upp maskinen för alla åskådarna gör säkert den ödmjukaste mycket stolt. För att åskådarna verkligen skulle få chansen att se alla maskiner på nära håll, fick de innan avfärd utmot banan rulla upp på dansbanan, som för dagen agerade motorcykelscen. Här presenterades varje ekipage med respektive förare av pratvane spekern Lennart Broström, känd från Sveriges Radio P4 (Värmlands Radion), som även själv har ett brinnande intresse och ett stort kunnande för veteranmotorcyklar.

För eventuella besökare som kanske

tröttnat på veteranmotorcyklar, kunde man istället vid två föreställningar få se raka motsatsen. Det var Bofors Trailteam från Karlskoga som med sin trailmotorcyklar helt enkelt klättrade på bilar och trummor. Ett oerhört balanssinne kombinerat med mycket träning och en mycket speciell motorcykel ledde till dessa spektakulära uppvisningar. Något annat som också var helt olik veteranmotorcyklar var det som Arvikabon Urpo Granath bjöd intresserade på. Hans oerhörda skicklighet i att hantera motorågen i sitt arbete med att skapa vackra träskulpturer fick många att beundra. Allt Urpo behövde för att skapa en halvmeter hög björn ur en aspkubbe var sin helt vanliga motorsåg och 15 minuter.

Efter hand började så småningom motorcykelåkarna att komma tillbaka efter att ha tillryggalagt hela banan med tillhörande kontroller. Prisutdelning väntade efter det att alla kommit i mål. Alla priser sponsrade av företag i Arvika, Charlottenberg, Gunnarskog, Koppom m.fl.



Med ett lyckat arrangemang, många besökare och ett stort antal deltagare som facit, ställer säkert Gunnarskogs hembygdsgille och MC-Veteranerna upp och arrangerar ett rally nästa år igen.

Förhoppningsvis även då med samma väder.

■ Daniel Höglund

LIVS - BENSIN - POST

Öppettider:	Månd - Fred	8.00 - 20.00
	Lörd	9.00 - 20.00
	Sönd	10.00 - 20.00

Post i Butik

Öppet: Månd - Fred 15.00 - 17.00

Hämtning av paket 8.00 - 20.00



**V65 - dagens dubbel - V5
vinnare&plats - komb.
Triss-, Penning- och Bellmanlotter**

Tipstjänst Online



**GUNNARSKOGS
NÄRKÖP AB**
0570-321 19

1000 SMU-scouter till Gunnarskog !

Lördagen den 24 september kommer SMU-scouter och ledare från hela Värmland till Gunnarskog för att delta i Värmlandstrampen. Värmlandstrampen är en årlig tävling för scouter/ledare inom SMU-scout.



Patrullen Goliat med vandringspriset vid DANO-trampen 1992

För två år sedan tog en av våra patruller "Goliat" hem vandringspriset i scout-klassen, en mycket bra prestation i stenhård konkurrens. I år är det SMU-scouterna i Gunnarskog som tillsammans med scouter från Arvika,

Brunskog, Stavnäs arrangerar trampen.

Start och mål för tävlingen är förlagd till Järven skolan och trampen har i år fått namnet Skramletrampen med hänsyftning till runstensfyndet vid Skramle. Scouterna tävlar patrullvis, indelade i olika åldersklasser. De går en bana på ca 10 km. Under banan ska 12 olika uppgifter lösas. Vandringspris utdelas till den bästa scoutpatrullen, den bästa tonårs-scoutpatrullen samt ledar/föräldra patrullen. Dessutom utdelas ett vandringspris till bästa kår där man räknar ihop patrullernas snittresultat.

Till tävlingen går det åt ca 200 funktionärer. Deras uppgift består främst av att vara kontrollanter på kontrollerna. Varje kontroll ska kunna ta mot minst 7 grupper samtidigt. Det innebär att bara på kontrollerna går det åt ca 130 funktionärer. Dessutom tävlingskanslit

som administrerar tävlingen, matfunktionärerna som ser till att de tävlande 3 gånger under banan får något att äta, trafik/parkeringspersonal, transport m.m. Tävlingen börjar med samling vid Järvenskolan kl 09.30 med gemensam samling för alla deltagande scouter. Dagen avslutas sedan med prisutdelning och avslutning kl 16.00. Om det finns någon som är intresserad av att ställa upp som funktionär under tävlingen, hör gärna av er till Torbjörn Johansson tfn 323 45. Ni som bor här i Gunnarskog är också välkomna att bilda en egen "patrull" och delta "i årets southändelse" Värmlandstrampen. En patrull består av 3 - 10 personer och tävlar i någon av de 3 klasserna; scout födda 82 och senare, tonårsscout födda 81-79, övriga tävlar i ledar/föräldragruppen. Anmälan görs före 09.00 vid Järvenskolan på tävlingsdagen, kostnad är 45 kr / person.

■ *Torbjörn Johansson*

Spelmansresa till Avratsberg

Han kallades för Leisme Per, spelemannen som spelade på 99 bröllop, där varje bröllop varade i fem dygn. Leisme Per bodde ensam i en stuga högt uppe på Avratsberg ett stycke ovanför Stöllet. Årligen hålls där en spelmansstämma. Gunnarskogs spelmanslag beslöt sig för att välja Leisme Pers stuga som rese mål torsdagen 28 juli.

Ovetande om vad det var vi skulle resa till satte vi oss alla på bussen i Stommen klockan halv sex. Ingen visste direkt vart vi skulle, hur det såg ut på Avratsberg et.c. men dit skulle vi, det var klart. Arne Nilsson, eller Arne i Kôrstan som man säger skulle i alla fall

ta oss dit. Bussen startade och vi han väl cirka 4-5 km innan det började plockas i fiollådor, dragspelslådor och med basfodral. Mitt på bussen riggade några upp sina instrument för att bjuda medpassagerarna på musik, under stort sett hela vägen upp. Väl framme i Ekshärad mötte vi upp med vår vägvisare till Leisme Pers stuga, utan den hade vi troligen inte varit där än. Vi började åka upp mot skogen, tog av från asfaltsvägen till grusvägen, som tycktes bli smalare ju längre in i skogen vi kom. Inte

vet jag hur långt vi åkte på grusvägen mitt i skogen, men hela resan från Stommen och till stugan tog nästan tre timmar. Så nog hade Arne anledning att vara lite nervös inför hemresan, då vi inte hade kvar vår vägvisare.

Fram kom vi till slut, vägen var för smal för bussen sista biten, så det blir det att börja gå. Vi kånkade med oss instrument, matlådor och allt vad det var upp efter vägen, som lutade i skarpt motlut och närmade oss det slutliga rese målet.



Spelmanslaget uppträder mitt upp på toppen av Avratsberg. Utsikten är som synes enrom.

När vi gått ett stycke började vägen kantas av bilar, mycket bilar och ytterligare ett stycke närmare stugan fanns en stor parkeringsplats som var till bredden fylld med bilar. Det verkade vara många som hade letat sig upp till Avratsberg? Och mycket riktigt, när vi äntligen var framme vid "civilisationen" kunde vi se en stor skara med folk som hade samlats runt stugan och logen som fanns där. Stugan var en gammal timmrad stuga medans logen var relativt nybyggd, dock även den timmrad. Mellan husen fanns en öppen plats som nu fungerade som scen för de spelemän som uppträdde. Runt om satt folk överallt. Det var folk i buskar och snår vart

man än såg, och det spelades på alla möjliga ställen. Ett provisoriskt mattält var uppställt där man serverade nävgröt och fläsk och inne i Leisme Pers stuga fanns en kaffeservering.

Gunnarskogs spelmanslag fick så gott som direkt äntra scenen för ett bejublat framträdande, tätt följda av Adele, Gert och Ante som även de spelade så publiken var mycket nöjd.

-Tänk att Gönnerskinger ha fönne ända hit, hörde jag någon säga.

Efter de snabba scenprogrammen fick även vi möjlighet att få i oss lite mat, under tiden fortsatta andra spelemän att underhålla från naturscenen, mitt upp på Avratsberg med en bedårande utsikt utöver skog och vatten.

Kvällen fortsatte sedan med dans, och för spelmanslaget, spel till dans. Tid för buskspel blev det också innan det, framemot småtimmarna var dags att knalla nerför berget och till bussen där Arne väntade. Arne tog oss hem lika säkert som dit och vid tretiden var vi framme i Stommen. En trevligt resa för alla och envar.



Ante, Kjell och Alf-Göran i full fart mot Avratsberg

En Kyrkovandring

Genom initiativ av dåvarande ordföranden i Gunnarskogs Hembygdsförening, Lars Persson påbörjades restaureringen av den s.k. Finnvägen från Fredros till Bogen. Denna gång- och klövjeväg var den enda förbindelsen byarna emellan före det brukspatron Mitander byggde nuvarande landsväg omkring år 1850.



Pipoberget, med utsikt över Bogens kyrka, Varaldsjön och bergen.

Objektet uppföljdes under fjolåret i hembygdsföreningens regi med s.k. ALU arbetskraft. Finnvägen märktes med orangefärgade pålar och upplysningsskyltar uppsattes.

Vid västra Aborrsjön anordnades en rastplats med vindskydd, ett s.k. gapsjul. På Pipoberget placerades ett stort bord på rastplatsen. Där kan man tala om blånande utsikter, man ser ner på taket av Bogens kyrka, över Varaldsjön in i Norge och i nordväst över Sanaho och Koikland mot bergen i Lekvattnet Noppikullen och Rattanolla

En Kyrkovandring företogs kr. Himmelsfärdsdag 12 maj från Axland till kyrkan. Ett 60-tal ställde

upp denna första riktigt strålande vårdag. Kyrkovaktmästare Lars Risberg var guide vid promenaden och

berikade den genom sin kunnighet om både växter och fåglar. Han berättade också vid första rasten vid ödegården Pundashöjda, om både roande och dramatiska händelser som där timat på Mitanders tid. Nästa rast skedde vid torpruinen Pipohöjden där alla hus nu var borta men kalkkällan och svalkällaren fortfarande var intakta.

Vid promenaden ner mot kyrkdalen ringde kyrkklockan samman, som fordomdags när Axlandsborna besökte sin kyrka. Efter andakten i kyrkan hölls av Thorgny Larsson, följde kyrklunch i församlingshemmet serverad av damerna i syföreningen.

Till dig som tycker om att motionera, nöj dig inte med trista anläggningar eller asfaltvägar, gå ut på en sådan stig och upplev någonting, upplev de gamla boplatserna och känn historiens vingslag. Förresten har Du sett ett av Sveriges största flyttblock, "Håkas sten" en nätt liten sten på cirka 1800 ton. Rastplatsen på Pipoberget, Gunnarskogs högsta punkt, kan sånär som på 200m nås med bil i Axland.

■ Stig Andersson

Välkommen

till

ICA

Thybergs

ÅRBOTTEN

TEL. 320 43



Din lokala "miljöbutik"

HÅR STUDION

Salongen för både Dam & Herr!

Hantverksgatan 5 Arvika Tel. 0570-157 80

Bröderna Johanssons Reparationsverkstad

Gröttvål
67035 Gunnarskog
0570-32079

Vi reparerar de flesta bil och traktorfabrikat,
ring, Bengt eller Mats för tidsbeställning.

*Alla typer av däck till konkurrens-
kraftiga priser*



SMU Start

Höst-terminen börjar:

Söndagsskolor	Årbotten 11/9 9.30 Bortan 11/9 9.30 Tvärud 11/9 9.45
Nying/Scout	Årbotten 31/8 18.30
Fredagsöppet	Tvärud 2/9 19.30

Välkommen!



St. Årbotten, 670 35 GUNNARSKOG
Tel. 323 93 Bostad. 323 95



**Öppet 12 - 20
alla dagar
t.o.m 18/9
Därefter enligt
överenskommelse**

BLI MEDLEM I GUNNARSKOGS BYGDELAG

Gunnarskogs Bygdelaag är en ideell och opolitisk förening som vi har bildat för att hjälpa till med att hålla Gunnarskog och Bogen levande. Vi skall arbeta för att skaffa arbetstillfällen till bygden och skapa en trivsamt miljö för ungdomen. Vi skall söka samarbeta med andra föreningar och alla enskilda som är intresserade av bygdens framtid.

För att föreningen skall kunna uträtta något, behöver vi många medlemmar. Även om Du inte kan eller orkar göra en aktiv insats, kan Du ge oss ett värdefullt stöd genom att bli medlem och betala avgift till oss. Avgiften blir 40 kronor per år för enskildt medlemsskap och 60 kronor för familjemedlemsskap.

STÄLL UPP FÖR GUNNARSKOG - BOGEN

Betala till PostGirokonto 59 69 29 - 0 - Gunnarskogs Bygdelaag

Styrelsen

**VI UTFÖR DET MESTA INOM
BYGG, MONTAGE OCH RENOVERING**



**OLOF ALGESTEN
BERGA BJÖRKHAGEN
670 35 GUNNARSKOG
0570-322 96**

SYNTRESSERADE! SE HIT!!

Vi skall försöka starta Systuga på Järvenskolan, öppen för alla, ung som gammal, kunnig eller nybörjare. Vill du vara med?

Anmäl ditt intresse till Järvenskolas expedition tfn. 320 90.

Detaljer meddelar vi senare.

Vi behöver billiga tyger att träna på och sy om. Du som i gömmorna har tyger eller använda kläder av bra kvalitet, som Du vill bli av med. Lämna in på expeditionen, eller ring som hämtar vi.

Hör av er före 25 augusti

**Nu är det tid att planera säsongens avverkning.
Vi står för alla skoglig service.
Ett samlat utbud. Vår styrka.**

Tel. skogsinspektör Yngve Ivarsson 0570-117 80, bil 010-26 41 321

Ordf. Harry Anderson 0570-351 12



skogsägarna
VÄRMLAND-BOHUS-DAL