

GUNNERSKE *Bygd*

GUNNARSKOGBYGDENS EGEN TIDNING

NR. 3/95



Runstenen från Skramlegrävningarna, daterad till 500-600 tal

**Innehåll: Skramleprojektet, Bygdelaget, Missionsförsamlingen,
BIK, GIK, Hemvärnet, MK-Team Treske,
En prästgårds historia, Korsord m.m.**

Hänt sen sist

Då jag senast fick skriva den här spalten var det den 31 maj och åska och skyfall. Idag är det den 17 september, en strålande förhöstdag med solsken och EU-val. I vänta på valvaka och resultat så sitter jag nu här och försöker att ur minnet ta fram allt som hänt inom Bygdelaget sedan sist. Först vill jag nämna att vi i styrelsen är mycket glada över att så många velat bli medlemmar i föreningen. Det ser vi som en framgång för själva den tanke vi startade med.

Under den fina sommar som vi har haft har det hänt en hel del som jag vill berätta om. Uthyrningen av gästrummen på Larstomta har gått över förväntan trots att vi för denna första säsong inte hunnit göra så mycket reklam för verksamheten. Vi har haft amerikanska gäster, vi har haft en grävprofessor från Umeå, vi har haft tyskar inneboende och vi hade folk från olika håll under MC-veteranrallyt. Vi har också haft hela våningen uthyrd i samband med bröllop och släkträffar. Och det bästa av allt, alla har varit nöjda.

Allt det timmer folk så välvilligt skänkte har tagits tillvara och sågats till plank och brädor och ligger nu upplagt i väntan på att vi kan komma igång med nästa stora projekt, ungdomsgården. Under sommaren har vi också träffat avtal med kommunen och berörda markägare om lägerplatser för kanotister. Hitintills har vi med hjälp av ALU gjort i ordning åtta stycken kompletta övernattningsplatser (vindskydd, eldstad och toalett) alltifrån Lyred i norr och till Bjälverns utlopp mot Brättne.

Rensningen av Gårdsåsalven är inne i sitt slutskede och det vore väldigt roligt att få gå vidare med nästa fas i detta projekt.

Nu är vi så långt in i september så förberedelserna för en av årets största begivenheter, älgjakten, är i full gång. Passlinjer skall röjas upp och utrustning kompletteras, kanske behövs ett bättre kikarsikte eller nya stövlar. Träningen på skjutbanan är viktig. I Stommen och på andra håll finns gott om äppelälgar. Diskussionen om älgskötselområde, d.v.s. flera jaktvårdsområden går tillsammans och gör upp om gemensamma regler och skötselplaner för den älgstam som finns inom området, pågår för fullt och detta tycker jag är bra. Ansvar flyttas ner direkt i jaktlaget och vilka är väl bättre skickade. Sen tycker jag också att allt som vi kan ta tillbaka från våra myndigheter är bra. Vi kan besluta själva utan byråkrati.

Till sist vill jag uppmana Er alla till att medverka i vår tidning. Det kan vara reportage från olika tillställningar, debattartiklar, insändare eller annat. Allt som speglar livet i våra bygder är intressant för våra läsare.

Med hopp om bra mårtensvär och en fin höst,

Alf Danielsson

ManusStopp 17 November

Nästa nummer utkommer runt **10 december**
i varenda brevlåda i Gunnarskog.
Glöm bara inte att medverka.

*Vem som helst är välkommen
att skriva om vad som helst!*

Lämna material till redaktionen.

Günnerske Nytt

Nummer 3, årgång 2, 1995

Redaktör:

*Daniel Höghund
tfn. 054-10 15 96*

Redaktionskommitté:

*Rolf Johnson
Lars-Inge Lilja
Fredrik Mattsson
Ann-Christine Årlén
Per-Anders Olsson*

Ansvarig utgivare:

*Alf Danielsson
Gunnarskogs Bygdelag
tfn. 0570-322 91*

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt Gunnarskogsborna. Insändare, artiklar m.m. mottages med största tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900 hushåll i Gunnarskog, samt placeras för gratis utdelning till Turister och besökande i Gunnarskog, hos turistinformationer, affärer, hantverkslokaler mm.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

För annonsering kontakta Rolf Johnson Begär offert på priser, storlek och utformning. Alltid humana priser och en stor täckning.

Tryckt hos HåBe tryck Arvika

Utdelas av posten



Välkomna till Missionsförsamlingen i höst!

Oktober

17 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Årbotten.

20 Lördag 19.00 Offerfest i Bortan, medverkan av Pastor Ragnar Gustafsson Arvika.

November

15 Onsdag 15.00 Dagledigträff i Tvärud, Mona och Herbert Sundbäck berättar om "Torpen på skogen".

18 Lördag 19.00 Lördagskväll i Årbotten, Lars Persson berättar om "Missionsåkern" i Aborrsjön vars avkastning gick till missionen i Etiopien och resultatet av de insamlade pengarna.

December

3 Söndag 11.00 Adventsgudstjänst i Tvärud.

5 Tisdag 14.00 Dagledigträff i Årbotten, sån i Advent med Yvonne Andersson.

Övriga gudstjänster och samlingar annonseras under "Predikoturer" varje Fredag i Arvika Nyheter.

På tur till Oslo

Söndagsmorgonen den 18 Juni samlades drygt 50 personer vid Betania för att åka "på tur". Att Oslo var resans mål visste vi - men inte så mycket mer.

Arne i Byn körde oss via Töcksfors och Örje ner till Dröbbakk vid Oslofjorden där vi fick åka färja över historiskt vatten. För 55 år sedan sänktes där, det tyska slagskeppet Blücher av norska kämpar och ligger numer på 70 meters djup.

Väl i hamn på andra sidan fick vi se vackra vyer på vägen mot Oslo. Regnet stod som spön i backen - men när vi kom upp vid Holmenkollen började det klarna upp. Tyvärr kunde vi inte klättra upp i hoppbacken, då en TV-inspelning stoppade alla försök att komma in, men en bastant middag med norsk karbonade i restaurangen var inte helt fel.

Tilbaka nere i "byn" åkte vi rundtur och såg Karl Johan, Nationalteatern och slottet i strålande sol. Ute på Bygdöya hamns ett museibesök med innan hemresan började. Stämningen var god - historierna avlöste varandra, varvat med sång, gåtor och tipsfrågor. Strax utanför Kongsvinger var det dags för en fikapaus - för vem vill komma hem med

SMU

Söndagsskolor i Bortan, Tvärud och Årbotten.
Nying/Scout varje Onsdag i Årbotten.
Junior i Bortan varannan Onsdag.
Fredagsöppet för tonår varje vecka.

gamla smörgåsar i lådan - och nu kunde vi njuta av värmande kvällssol.

Väl hemma igen kunde vi bara konstatera; Norge är ett nydligt land, de har allt, de vinner allt, för vilka har vunnit Damfotbolls VM om inte Norge!

● *Ann-Christine Årlén*



Anna-Stina och Birgitta visar på strålande humör, kaffepaus mitt i regnet

Lådbilsracet

Det är inte bara i Arvika som fantasin flödar, vad gäller biltillverkning. Då MK Team Treske arrangerar lådbilsrace kan det bli mycket spektakulära fordon att titta på.

Lördagen den 13 maj anordnade MK Team Treske det årliga lådbilsracet. Ett tiotal lag deltog. Vi som var där kunde skåda många spännande ekipage. Någon serietillverkning är inte aktuell i nuläget. Men man kan aldrig veta.

Segern i den yngsta klassen (7-13 år) gick till Crash Bom Bang, som bestod av Karin Berglund, Andreas Norrby, Maria Persson och Jenny Magnusson.

Mellanklassen (14-16 år) vanns av Myggans Racing, bestående av Henrik Johansson, Markus Andersson, Erik Hallgren och Ola

Mossberg. Äldsta klassen togs hem av Rexe Racing med Anders Andersson, Stefan Andersson, Ronny Nilsson och Mattias Andresen.

Till snyggaste ekipage utsågs Röda Faran, rattad av Robert Andersson, Jörgen Björck, Patrik Olsson och Johan Andersson.

Jaktstigen

För 3:e året i rad hade MK Team Treske jaktstig. Den gick av stapeln söndagen den 2 juli i Backsjöbotten. 130 skyttar gick stigen som ingick i Husqvarna Cup.

Totalsegrare blev Anders Utter på 160 poäng, som även vann den öppna klassen. I juniorklassen segrade Andreas Stridh med 157 poäng. Damklassen segrades av Anne Stridh, hon med 133 poäng. Och Old Boys vanns av Curt Stridh, 153 poäng.

Förrutom lådbilsrace gjordes försök att komma med i Guinness Rekordbok i stötfångarstötning. Segrare i damklassen blev Rita Nilsson. Juniorklassen vanns av Ola Mossberg och seniorklassens segrare blev Lars-Ove Andersson.



En minst sagt nöjd Perra Augustsson, vinnare av en nybyggd folktrace bil

Ett efterlängtat inslag var också dragning i "Folkracelotteriet". Lycklig vinnare, till en nybyggd folktracebil, blev Perra Augustsson.

Någon gång i maj -96 arrangerar vi ett nytt lådbilsrace, så varför inte börja bygga redan nu!

Vädrets makter stod på vår sida och serveringen på logen besöktes flitigt av nöjda deltagare, som gav arrangemanget högsta betyg.

Ett gôrstort tack till värdfolket, Anneli och Anders i Fallhölte. Vi vill också tacka alla sponsorer, ingen nämnd och ingen glömd. Till sist en stor eloge till alla funktionärer som troget ställer upp i alla väder.

Nyckelharpa säljes

Bra nybörjarharpa
Mycket lättspelad
Ring 054-10 15 96!

Egen Dator!

Prisex. 486 DX4-100 komplett med färgskärm och programvara
9.999,- inkl moms (begränsat erbjudande)

Hög-Data, Daniel Höglund, Tel. 054-10 15 96

Hemvärnsnytt

Före detta Gunnarskog kommuns vapen kommer åter till användning.

Järven som var Värmlands Läns vapen på 1500-talet avskaffades år 1567, då Erik den XIV ändrade landskapets vapen till en örn.

Gunnarskogs kommun fick 1954 tillstånd att använda det nuvarande vapnet med tio gröna grankvistor, varav fem över och fem under järven.

Gunnarskogs hemvärn kommer att bära järven på vänster axel istället för den gamla 12 örnen.



● Hemvärnsgöbben

Butiken i Bygden

Eriks Specerier eftr.

Är alltid i din närhet

Välkommen in!

Öppet 9-18

Vi utför reparationer
på bilar och traktorer



*Bröderna Johanssons
Reparationsverkstad*

Gröttvål, 670 35 GUNNARSKOG
Tel 0570-320 79

Livs – Bensin – Tips

ÖPPETTIDER:

Månd–Fred 8.00–20.00, Lördag 9.00–20.00, Söndag 10.00–20.00

**BINGO
*LOTTO**



V-75, Harry, Dagens Dubbel,
V5, Vinnare & Plats- komb.
Triss-, Penning- och
Bellmanlotter
TIPSTJÄNST ON LINE



**GUNNARSKOGS
NÄRKÖP AB**

Stommen, 670 35 Gunnarskog. Telefon 0570-321 19

SKRAMLE - en medeltida ödegård

Inte är det många som undgått Skramleprojektet och den stora uppmärksamhet det fått. Här berättar Kent Carlsson, ordförande i Skramleprojektet om dess hela historia.

Allt startade när riksinventeringen nådde Gunnarskog 1989. De som hade hand om denna var arkeologerna Eva Svensson och Sofia Andersson. I sin jakt att finna nya fornlämningar inom Arvika kommun kom man också att besöka området nere vid Gunnern och den udde som kallas Skramle. Här kunde de konstatera att det fanns ett ypperligt läge för en gård. Men varför fanns det ingen? Sådana liknande platser runt Gunnern fanns namngivna redan i 1503 års jordebok, t.ex. Ingersbyn, Bosebyn, Gravås, Årbotten och Byn, och det har från den enstaka gård vuxit ut till dagens folkrika byar.

När Eva och Sofia samtalade med folk från trakten fick man berättat den tradition att Skramle skulle vara den äldsta gården i Gunnarskog. En del ville göra gällande att det till och med skulle ha varit en betydande storgård. Hjälpprästen och historikern Erik Fernow, som under en kort tid på 1700-talet tjänstgjorde här i trakten, skriver i sitt verk "Beskrivning över Värmland" att gården Skramle lades öde under digerdöden och att den aldrig togs i bruk igen. Vid studier av äldre kartmaterial från 1600 till 1800-tal syns visserligen en brukningsenhet på platsen men utan bebyggelse. Här kunde det alltså dölja sig en medeltida ödelagd gård. Då både Eva och Sofia har sitt intresse i medeltidsarkologi fanns här ett ypperligt tillfälle att studera det på plats. Visst finns det andra medeltida gårdar att tillgå men nästa alla dessa har haft en senare bebyggelse så att spåren efter den ursprungliga gården är förstörda. Här fanns ett unikt tillfälle att ta vara på. Första tanken var att åtminstone ta reda på om och var den kunde varit belägen.

Efter en studiecirkel med en grupp intresserade från trakten samt några "utsocknes" startade vi sökandet. Efter några försök på olika platser hamnade vi mitt i en härd med kol och brända ben. En liten utgrävning gjordes och prover togs. Detta gav till svar att det förmodligen var ett kokhus från 1400-talets mitt. Benen var av ko och får, sannolikt rester från matlagning. På denna lilla kulle har senare framkommit ytterligare hus. Möjligen en matbod och ett bostadshus. Detta visar på det bebyggelsemönster för en gård som var gällande under medeltid. Ett stort antal små byggnader för olika ändamål på en liten plats tätt byggda, i skillnad mot den föregående järnålderns med stora långhus och allt under ett och samma tak. Människor och djur tillsammans. En bit därifrån gjordes en utgrävning där vi anade en husgrund. En lång rad syllstenar grävdes fram till vad som visade sig vara ett uthus/ladugård. Här började också den låga raden av lösfynd visa sig. Hästskor, spikar, nitar, skärar för gräs och löv till foder, eldslagningsflintor och söljor. Efter årets grävning har vi kommit upp i nästan 300 lösfynd.

I och med fynden kom också krav på att de måste tas till vara på ett bra sätt. Järnföremål måste in på konservering, prov från eldstäder skall in för kol-14 analys (datering).

Detta är kostsamma saker och pengar måste in för en fortsatt utgrävning. En styrelse bildades för en sektion under hembygdsföreningen och fick namnet Skramleprojektet. Nu kunde bidrag sökas och vi har fått hjälp av Landsting och Arvika kommun, som möjliggör fortsatt verksamhet. Allt arbete görs dock ideellt och bedrivs 2-3 veckor varje sommar. De pengar som kommer in skall gå till konservering av fynd, dokumentation och levandegörande kunskap om Skramle för framtiden.

Det stora genombrottet kom emellertid 1993 när det upptäcktes att en av syllstenarna till uthusen innehöll inristade runor. Kontakt togs med Runverket i Stockholm som efter en viss tvekan skickade ut en person till platsen. De var mycket skeptiska till uppgiften att vi hade upptäckt en runsten. Sådana skall inte finnas i en skogsbygd utan på de stora jordbruksområdena med gamla anor. På plats konstaterades dock att den var äkta och att den till och med var skriven med det äldsta runalfabetet. De har daterats till 500-600 tal. Sådana stenar tillhör ovanligheterna, ett 15-tal i hela Sverige. Fyndet var en arkeologisk sensation som gav eko i hela Sverige, med intresse även i våra grannländer. En av dessa som intresserade sig var professor Bengt Odenstedt från Umeå universitet. Han har tillsammans med Helmer Gustavsson på Runverket försökt att läsa texten på runstenen, men fortfarande har de inte någon slutlig tolkning. Om det någon gång är möjligt, då det gäller ett bortglömt språk och endast ett begränsat antal (ca 300) inskrifter finns att tillgå i Europa.

De senaste årens utgrävningar har givit nya husgrunder i området som med kol-14 analys har daterats från 500-tal till 1200-tal. Fina lösfynd har gjorts i samband med dessa. Bl.a. ett stort antal brynen och sländtrissor av täljsten. Till de mer ovanliga är armborstspilen, delar av en bronsbägare samt en marmorliknande 10cm lång stav? rund och polerad. Brons och marmor är inget inhemskt utan måste vara importerade föremål.

Mycket återstår ännu att bearbeta av årens grävningar och nya är planerade. Var vi slutar är svårt att säga, men den historiska kartan kommer troligen att göras om. Kanske var inte Gunnarskog någon isolerad plats i forntiden utan möjligen en tämligen centralt belägen plats med livliga kontakter både åt öst och väst. Att platsen tidigt var ett betydande område visar de fynd som framkommit.

Den stora mängd av människor som kommit till platsen visar att vi i Gunnarskog har fått något som är av stor betydelse för besöksnäringen. Var runstenen slutligen skall förvaras är ännu inte avgjort men ett beslut från Runverket väntas i höst. Då den under vintern lagade men starkt vittrade och med invändiga sprickbildningar är så dålig har det bedömts att den måste förvaras inomhus. Från Skramleprojektet arbetar vi med att få den placerad vid hembygdsgården i en liten byggnad med övriga fynd från grävningen.

● **Kent Carlsson,**
ordf. Skramleprojektet

Svårt att hitta skolböcker som kommit på villovägar!

Vår skolbibliotekarie, Hans Tuvhage, vill på det här viset be alla gunnarskogsbor om hjälp med att skaffa tillbaks biblioteksböcker som har hamnat i hemmen och glömts kvar. Vi saknar en del viktiga böcker som behövs i undervisningen!!

Hittar Du en bok så lämnar Du den till en elev på skolan, som i sin tur lämnar den till Hans eller Antero på biblioteket. Det går naturligtvis även bra att lämna boken på expeditionen.

Om Vala

*Om ja feck ändre hele vala
skulle ja byte städera te jala?*

*Om ja feck jämt som ja ville
skulle ja da ta bort tokak å promille?*

Höss skulle dä va, skulle vala va rön?
Fast å ändre på dä, de vore ju sönne.

*Ja kanske skulle ta bort alle bråk?
Men hô skulle jä gäre mä alle språk?*

*Hört skulle fölk bo, hô skulle dä va för vår?
Hocken skulle va käringen, hocken skulle va kår?*

*Skulle människera va tjocke eller slanke?
Kurvige, rake eller platte som e planke?*

*Skulle alle ha jobb skulle alle må bra?
Men hô skulle da e tävling va?*

*Om alle va like dä vore ju rart.
Mä miljön skulle va fin dä ä ju klart.*

*Ja driter i detta, dä går itte bra.
Ja undrer om vala blir bra nön da?*

Jenny M

STENS EL

• EL-INSTALLATIONER
• REPARATIONER
• HUSHÅLLSMASKINER

  0571 · 21459

Uthyres

Larstomta:

Möblerad trevlig etta i fin miljö.

Lediga kontorsutrymmen
i olika storlekar.

Kan skräddarsys efter behov.

Bra hyresvillkor.

0570-322 91, 0570-323 95

Övernattningsstugor i Gunnarskog

Bygdelaget har tills nästa år planer på att utge en katalog över de övernattningsmöjligheter som finns i Gunnarskog.

Har Ni någon stuga eller annat övernattningsobjekt som skulle passa i katalogen?

Tag kontakt med Alf Danielsson 0570-322 91 eller Annicka Bäcklin 0570-342 49 för vidare information.

Grönsaksodling i Gårdsås

Vid den vackra gården Där Nere i Gårdsås, finns Ann-Charlotte och Lars Anderssons grönsaksodling.

Där odlas lök, morötter, potatis, västeråsgrurka och broccoli. Den sandblandade jorden är perfekt för grönsaksodling och bevattning sker från Gårdsåsalven.

Odlingen bedrivs helt utan bekämpningsmedel och konstgödning. Från och med nästa år är Ann-Charlotte och Lars godkända KRAV-odlare.

Den 26 augusti hade Ann-Charlotte och Lars öppen gård och resultatet av dagen gav mersmak. Tillströmningen av kunder var mycket hög under hela dagen.

● Annicka Bäcklin

Invigning Kolstavallen 22/7 1995

Dagen hade föregåtts av en mängd förberedelser. I flera års tid hade problem och olika alternativ stötts och nöts än hit än dit så att den 22/7 1995 skulle allt vara moget för uppvisning för allmänheten. I vanlig ordning blir de sista dyggen tidspressande, mest till följd av väntan på en del material leveranser. Ska vi hinna i tid var den stora frågan och mer än en gång önskade vi skjuta på invigningsdagen någon vecka men detta alternativ kolliderade med andra evenemang så det fanns ingen annan utväg. In i det sista kämpades med iordningställandet och målningen av linjerna på spelplanen är klara endast några minuter innan första matchstart. Då var också allt annat så gott som klart och den nyanlagda Kolstavallen erhöll en glänsande inramning. Ett högt grönt skyddsnet mot sjön, vid sidan av läktaren där redan många människor hade tagit plats. De vita näten i målen mot det gröna gräset,

allt var grönt och vitt och faktiskt med inslag av litet gult härligt solsken precis som klubbfärgerna, grönt, vitt och litet gult.

Dagen inleddes med att ungdomslagen visade upp sin förmåga, några dagen till ära i nya spelarställ. Bortans första renodlade flicklag av årgångar födda runt 85 hade förmånen att möta motstånd från Gunnerske. I en ganska jämn match drog dock gästerna det längsta strået och var det enda laget som lyckades få bollen i mål. Bortan har aldrig haft några resultatmässiga krav inom ungdoms fotbollen och speciellt denna dag hade matchresultatet mycket liten betydelse. Vårt vida mer var att få se så många fina ungdomar synnerligen aktiva i klubbens färger. De yngre pojkarna födda runt 86 tog sig an en annan antagonist, IFK Ås, i en härlig kamp. Många av de närvarande mindes säkert delar av alla hårda bataljer som stått mellan Bortan och Ås. Kanske föll minnet på den viktiga seriematch där åsar en Max Skoglund i tidvinst syfte sparkade bort bollen i en vid båge över Vassbottens glänsande yta. En boll som för övrigt hittades efter 30 års tid och överlämnades till IFK Ås i samband med deras 50-års jubileum. Denna aktuella match bland pojkarna vanns av Ås.

De äldre pojkarna födda runt 82 tog sig an storheten IF Örnén, en klubb som i flera avseenden haft starka kopplingar med Bortan. Bland mycket har dagens konferencier Bengt-Arne "Plutten" Eriksson rötter i Örnén där han deltog i ett stort antal matcher som kortvuxen avslutare och ibland som stor gnällspik. I dagens match var pojkarna från Örnén något starkare i det mesta och vann matchen. Många minns säkert den tid i mitten av 70-talet då Bortan i alla avseenden var ett nummer större än IF Örnén och även som Plutten så noga betonade minns säkert många att troligen hade aldrig Örnén nått så fina framgångar i högre divisioner på 60-talet om inte spelare som

härstammade från Bortan förstärkt deras lag. Vem vet om något år kanske Bortan återigen har Örnén bakom sig i seriesammanhang.



Under paraply före pressmatchen finns "Keeper och Anita"

Så kom vi under dagen allt närmare dagens stora begivenhet. Där ett axplock av väst Värmlands absolut skarpaste fotbollsspelare skulle äntra planen. I Presslaget fanns många fina förmågor där bland annat pressens son hämtats från Åmotfors men de flesta av de bästa klubbarna var representerade. Även Bortans lag hade några verkligt fina förstärkningar både från Örnén och Arvika så förutsättningarna för en trevlig fotbollsmatch var de allra bästa.

Just innan matchen skulle börja var det planerat tre stora moment, det ena var att styrelsen skulle framför ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit till att planen kunnat iordningställas till detta ypperliga skick samt även ett varmt tack till alla som denna dag genom sin närvaro förgyllde dagen. Det andra var att alla aktiva ungdomar skulle marschera in på planen i en lång rad och placera sig i mittcirkeln. Det tredje var ett välorganiserat spex mot klubbens store vän redaktören Kjell "Keeper" Emanuelsson. Då öppnar himmeln sina portar och vi blir vittnen till sommarens i särklass mäktigaste öväder, det faller ett regn som vid jämförelse får andra regnskurar att likl små trädgårdsbevattningar. Matchstarten förskjuts en aning samtidigt som stor del av en lättklädd publik väljer att lämna arenan. Tacktalet till folk som redan lämnat området kändes inte meningsfullt. Inmarschen för ungdomarna ställdes in ett beslut som i efterhand ångrades då barnen helt visst hade en annan uppfattning om ovädrets obehagligheter och bevisligen var de flesta redan genomblöta så nog kunde de ha fått stå en stund mitt på planen omgärdade av de stora duktiga fotbollsspelarna. Det som fullföljs någorlunda enligt ritningarna är spexet för Keeper om hans Anita och helt klart hade det varit en verklig höjdpunkt om vi erhållit den äkta varan men med ett litet tillskott i kalufsen och en färgklick

här och var utvecklades inhoppande Allan Augustsson till en riktig kalaspingla. I klädd en klädsam BIK toppluva som skydd mot regnet möttes de båda än en gång vid Vassbottens strand. Denna gång i ett hållande regn, kanske väcktes starkare minnen än vad vi från början anade sprattet skulle medföra, i vart fall sköntes en tår på Keepers kind eller kanske var det en regndroppe. Hur som helst lyckat blev det.

Under invigningdagens arrangemang var vi mycket stolta över att kunna erhålla Plutten som konferencier och hans eminenta förmåga att finna lustigheter gjorde att mungiporna gled i sär gång efter annan. Bland mycket döpte han om motsatta stranden av Vassbotten till läktarsektion B ty där råkade två personer sitta med god uppsikt över händelserna men troligen var de inte ett dugg intresserade av fotboll. Till sin hjälp finns också Keeper som utan manus närmare en halvtimme berättar det ena klubbminnet efter det andra med personer, resultat och många andra detaljer, mycket imponerande kunskap. Framme vid mikrofonen hör vi också flera för klubben betydande personer. Därbland noteras Bror på Lonn som var en av pionjärerna och bland annat berättade om att han fick benet avsparkat i en match 1947. Fram steg också Arne i Korstan som prisade anläggningen till skyarna och han kände sig stolt över att klubben nu fått en så fin anläggning, Ord som verkligen värmdes för alla de som kämpat och med gemensamma krafter ställt iordning planen.

Så började då pressmatchen under noggrant överseende av domare Lars "Biggen" Zetterström, Jössefors samt linjedomare Bengt och Christer Borg, Charlottenberg. Alla de som trotsat vädret och stannat kvar blir inte besvikna. Pojkarna på planen gör i det besvärliga underlaget en synnerligen sevärd fotbollsmatch. Det ihopsatta presslaget

under lagledare Reine Berntsson är något starkare i inledningen och tar också ledningen efter en kraftfull insats av IF Örnens storvuxne forward, Häljeboda bördige Lars Johansson. Därefter utjämnas spelet betydligt och som bevis för detta bidrar en av planens verkliga giganter Ulf Ingman, som dagen till ära förstärker BIK, med en kvittering av målskorpen. Ett resultat som far anses som mycket rättvist. Den kloke och rutinerade Lars Zetterström avkortar andra halvlek till 30 minuter då skaderisken ansågs allt för hög på det hala underlaget. I presslaget utsågs Patrik Knutsson till bäste spelare medan i BIK den ovan nämnde Ulf Ingman mottog samma utmärkelse.

Därmed var invigningen till ända och trots det hårda prov planen utsattes för fanns det inget att anmärka på. Plankommittén med Anette Arvidsson, Bror Olsson och Allan Augustsson och tidvis Mikael Augustsson i spetsen samt vaktmästare Jörgen Olsson som alla gjort betydande arbetsinsatser tillsammans med hantverkare, skänkta medel och frivilliga insatser som alla fullbordat verket kan samtliga känna sig mycket nöjda.

● *Lars-Inge Lilja*

Träningsläger

Träningsläger annordnades i BIK:s regi i Tväruds skola den 5:e och 6:e augusti.

16 ungdomar var anmälda och dessa fick träning i både bordtennis och fotboll under ledning av Ida Olsson, med hjälp av Ronny Olsson. Ida är ungdomstränare i bordtennis under vintersäsongen.

Under lördagseftermiddagen kom Erik Anderssons och Yngve Gustafsson dit som gästtränare i bordtennis, detta uppskattades av ungdomarna. Tipspromenad och korvgrillning fanns också på programmet.

Nu i slutet av september börjar bordtennisträningen igen för ungdomarna i Tväruds gymnastiksal. Tisdagar kl. 17.00 - 18.30 för ungdomar från 6 - 10 år. Torsdagar kl. 17.00 för 10 år och uppåt.

● *Maja Olsson*



Deltagare under träningslägret i Tväruds skola

Det våras för GIK!

Höstlöven faller, men hos Gunnarskogs IK:s innebandygrabbar stiger saven. Frågan är om inte GIK går ny vår till mötes? Med en ny tränartrojka och ett knippe starka nyförvärv ska man, denna den tredje säsongen i seriespel, ta sats mot högre mål i fyran, som numera är divisionstillhörigheten.

Fjolårets ledartrojka, Fredrik Mattsson, Jonas Aspetorp och Conny Gunnarsson, har ersatts av en ny dito, där Johan Pettersson och Christian Dahlström assisterar spelande huvudtränaren Magnus Lindström. Magnus är bara 21 år, men räds inte sitt nya uppdrag. Ursprungligen kommer han från Sunne, men det var i Eskilstuna, under tiden på handbollsgymnasiet där, som han fick smak för innebandy.

När han för inte så länge sedan, i matserveringens tjänst, flyttade till Arvika passade han på att hoppa på en tränarkarriär inom popsporten, vilket GIK förstås tackar för.

Nya spelare för året i den 23 man starka truppen är Niklas Andersson, Johan Högdal, Conny Johansson, Hans Karlsson, Christian Larsson och Tomas Lundholm. Bland de som försvunnit märks förre spelade tränaren Conny "Bagar'n" Gunnarsson som närmast ämnar pröva lyckan hos Fröding i Karlstad. De båda övriga ledarna från fjolåret finns fortfarande kvar i allra högsta grad.

Serien startar i mitten av oktober och GIK kommer att spela sina hemmamatcher i nya Agnetebergshallen i första hand, men även i Sporthallen. Känn er varmt välkomna till läktarplats, inte minst i derbyn med seriedebutanten Bortans IK! Serien har för övrigt en stark västvämländsk karaktär, varför derbymatcherna duggar tätt.

För utom A-laget kommer också ungdomsgänget, som förra vintern flitigt höll igång i Järvenskolan, i år att spela seriespel. Det blir i Korpens regi, där också ett damlag med en stark gunnarshogsprägel kommer att husera. Tre lag igång därmed. Ingen tvekan om att innebandyn är på stadig frammarsch.

Mor C

Brännbollscup

Även i år anordnades en brännbollscup vid Gunnevi på Annandag Pingst i strålade väder. 14 lag anmälde sig vilket var två färre än ifjol. Finalen stod mellan Noll Boll Kontroll och Bare Rönnspring. Slutliga segrare av vandringspriset blev Noll Boll Kontroll, resultatet blev 83-66.

Trivselsektionen skötte serveringen av korv och kaffe medan innebandysektionen höll i trådarna ute på planen.

ETT STORT TACK till alla föräldrar som hjälpt till med brödbak under denna säsong som omfattar fotboll, bingo och brännboll.

Trivselsektionen

Idrottskolan 1995

Eftersom idrottskolan sommaren 1994 fungerade bra, beslöt vi oss för att försöka ännu en sommar. Detta visade sig vara uppskattat, det är tydligt att många yngre skolungdomar i Gunnarskog är glada om det finns något att göra på sommarlovet.

Vi samlades sex gånger under sommarlovet tre första veckor. Trots det varierande vädret var uppslutningen ganska bra. Tyvärr hade vi färre antal anmälda i år, mellan 15 och 20 stycken, men vi hade mycket roligt ändå. Kamratandan var det inget fel på. Vi spelade fotboll och brännboll någon gång, och en dag hade vi en 5-kamp med udda grenar. Detta visade sig var mycket roligt.

Tack vare hjälpsamma föräldrar kunde vi även i år avsluta idrottskolan med att åka och bada. Denna gång i Gravås. Mellan doppen lekte vi lekar, drack dricka och åt glass som finansierades av anmälningsavgiften.

Vi hoppas och tror att idrottskolan kan fortsätta även nästa år.

På återseende

Susanne och Fredrik

Välkommen

till

ICA

Thybergs

ARBOTTEN

TEL. 320 43

Ica Kundkort

Din lokala "miljöbutik"

Torvald Torstenssons Gûnnerskekorsord

Lämna in rätt lösning till expeditionen på Järvenskolan
Först öppnade rätta lösning vinner en penninglott



Vågrätt

1. Socken i v:a Värmland
6. Fyndplats i Gunnarskog
10. Förr brytplats i Gunnarskog
11. Som getragg
14. Är musiklärare Reimersson med på
16. Hittades vid Skramle
20. Ensam
22. Brukar man på loggolvet
23. Till mannagrynspudding i ""
27. Ofta i taket på hembygdsgårdsfest
30. Kvicka
31. Sjö nära Gunnarskog
32. Kommer Buss-Arne från
33. Det inre av Arvika

Lodrätt

1. Kan vara farlig i kamin
2. Rinner i Egypten
3. Elev i Järvenskolan
4. Sagomspunnen
5. Misslyckas
6. Ro i sitt inre
7. Gillar nog alla elever
8. Premieras ibland med föl
9. GIKs A-lag
12. Läses under språklektion
- 13 - något sa hon, som fick se Åmål
15. Isvak i Gunnern
17. Bellman flicka bland lokalvårdarna
18. Oj, oj vad svårt
19. Köksbas i Järvenskolan
21. Bör ej prägla skolelverna
24. Är kry när han basar för pojklaget
25. 3-1 på Gunnevi
26. Bör man isväg
27. Agna smed mask
28. Söker mången flykting
29. Mången tassar omkring i Stomme

**NU BÅDE I
ARVIKA
&
CHARLOTTENBERG**

VÄLKOMMEN!

Mats & Annika Jaller
med personal



ARVIKA & CHARLOTTENBERG

EMILIO CLOUD, REUNION, BOOMERANG, PEAK PERFORMANCE, LEVIS
MARIE PHILIPPE, INTENSE, PTA, MEXX.

En prästgårds historia

Redan under medeltiden fastställdes att en församling eller socken skall för att erhålla präst kunna erbjuda kyrko-byggnad, löneboställe och en prästgård.

Prästen skall ha någonstans att predika och utöva sin tjänst. Därför skulle en kyrka finnas eller åtminstone under uppförande.

Prästen måste också ha sin försörjning och därför skulle kyrkan utrustas med jord. Denna jord kom att kallas löneboställe. Så skulle prästen kunna bo i socken och därför byggdes en prästgård.

Den medeltida ordningen har i grunden bibehållits i modern tid.

Så finns i Gunnarskog kyrka, löneboställe och prästgård. Lönebostället förvaltas idag utav en i Karlstad placerad egendoms-nämnd, men lönebostället ägs alltså av pastoratet och avkastningen placeras i en fond för prästernas löner. Så mycket har alltså inte förändrats!

Prästgården

Prästen skulle bo i en prästgård. Osäkerhet råder om var den första prästen i Gunnarskog bodde.

Kyrkan finns omtalad redan 1376. Den första som bodde på en prästgård i Gunnarskog finns omnämnd i 1540 års jordabok.

Under 1600-talet nämns prästgården i Stommen och det kan ha varit Där Väste. Man vet nämligen att kaplanen Johannes Sylvius har bott där. Enligt en gårdskarta från 1702 kan prästgården ha varit Där Framme. Här finns alltså

utrymme för en framtida forskargärning.

"Prästbacka"

Genom kungligt brev 1691 anslogs en del av kronohemmet Backa till boställe åt komministern i Gunnarskog och det blev Norra Backa.

Själva mangårdsbyggnaden var sannolikt en gammal militärbostad. I Syneprotokollen anges att det är en gammal skröplig byggnad och 1764 byggs en ny prästbostad

Denna bostad kom bara att stå ett drygt sekel. Eftersom

och täckt med glavaskiffer. Hur resultatet blev kan man se den dag som idag är.

Johan Magnus Wikström flyttade in som förste kyrkoherde och den som skriver dessa rader är den sjunde. Att omsättningen av kyrkoherdar inte varit större torde visa att man kan lyckas bygga en trivsam prästgård!

Renoveringar har naturligtvis genomförts. Framst efter militärens "ockupation" av byggnaden 1940 då bl.a centralvärme drogs in och kakelugnarna (tyvärr!) åkte ut. Men i det stora hela ser prästgården ut idag som stämman bestlöt 1872.



Prästgården från 1930 från västsidan

befolkningsmängden hade ökat beslöts den 18 juni 1869 att Gunnarskogs och Bogens församlingar skulle bilda ett självständigt pastorat från den 1 maj 1871. I samma beslut anges att kyrkoherden skall bo på Norra Backa.

Den befintliga prästgården kan inte ha underhållits så väl, för i kyrkstämmans protokoll den 18 februari 1872 beslutas att en ny prästgård skall byggas "alldenstund det nuvarande boningshuset är så gammalt och bristfälligt, att det nästan är lifsvärsligt att bebo detsamma".

Den 16 december 1872 var den nya prästgården uppförd

Prästgårdsspöke

Till varje prästgårds-historia hör också något spökligt!

Trovärdiga församlingsbor vidhåller mycket bestämt att det spökar i Prästgården.

Den som lär ha svårt att lämna den trevliga miljön är pastoratets andre kyrkoherde, den omtalade E.G Nylén. På andra våningen finns ett sädesmagasin kvar. Det berättas att Nylén som kom från fattiga förhållanden och därför var mycket sparsam, alltid följde med pigorna upp till magasinet och vakade över dem så att inte någon säd skulle hamna i fel ficka! De trovärdiga berättar att han alltså ägnar sig åt denna kontroll vid midnattstid!

Trappan till magasinet är nu belagd med en matta och så kan Nylén fortsätta sin vandring utan att störa den som inte tror på spöken.