

GUNNERSKE *Nytt*

GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING

FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN

Pris: 20:- NR 3 2007

Vinnarlaget i Byalagscupen Backeliten



ur innehållet:



**Modellhelikopter-
flygning på
Treskedagen**

sid 4



**Invigning av
ny väg i Byn**

sid 5



**Tillbyggnad för
Gårdsås Bystuga**

sid 8

Te å börje mä

Idag den 12 sept. är det solsken, varmt och en molnfri himmel, skönt!
Slåttanna är över och bönderna kan glädjas åt jättestora högar med "bonnägg".



Då kommer jag att tänka på det nya landsbygdsprogrammet där LEADER nu skall starta och här är vi sex kommuner som nu bildat en samsamarbetsgrupp.

För den som inte vet vad LEADER betyder, så är det en EU-stödd åtgärd för att utveckla landsbygden. Det kan gälla besöks- och tusistnäringen, jordbruket, företagsnäringen osv. och är ett mycket bra sätt att utveckla våra bygder. Så när detta nu kommer igång i vår kommun så gäller det att vi tänker till och komet med våra idéer. jag kommer igen om detta i nästa nr av vår tidning.

Ha då bra

Alf Danielsson

OBS !

Vid inbetalning av medlemsavgiften (prenumerationen) Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet.

**Nästa
manusstopp**

1 nov



Günnerske Nytt

Nummer 3, årgång 14, 2007

Redaktör och ansvarig utgivare:

Alf Danielsson

Gunnarskogs bygdelag

Tel 0570-322 91, Fax: 0570-326 91

Pg:59 69 29 - 0

Redaktionskommitte:

Fredrik Mattson

Torsten Nilsson

För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96

Tvärud, 670 35 Gunnarskog

Annonspriser:

1/5 sida 350 kr

1/4 sida 500 kr

1/2 sida 750 kr

1/1 sida 1000 kr

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt gunnarskogsborna.

**Insändare, artiklar m.m
mottages med största tacksamhet!**

Utkommer med 4 nr/år

Upplaga 700 exemplar.

Utdelas till alla medlemmar
i Gunnarskogs Bygdelag.
Medlemsavgiften är 60 kr för år 2007

Boende utanför Gunnarskog
som får tidningen per post kan prenumerera
på tidningen genom att sätta in 100 kr på
postgirokonto 59 69 29 - 0

Tidningen är politiskt och religiöst
obunden.

Framställt av:
Annica Westerberg

FRÅN LÄSEKRETSEN

Insänt av Marianne Ekstrand i Börtan

På hösten 1957, jag skulle snart fylla 5 år, blev jag kallad till mitt unga livs allra första tandläkarbesök. Pappa var tvungen att arbeta åt Gryths handel och mamma hade inget körkort och knappast tillgång till någon bil med chaufför. Eftersom vår lilla familj vid den här tiden hyrde övervåningen av Nils och Olle i "Övre nerstuga" så löste de saken åt oss, eller rättare sagt, åt mig. Nils och Olle var mjölkkörare med egen lastbil och väl kända vida omkring i kommunen. Jag kunde få åka med dem till Arvika, det hade de inget emot.

Färden började före klockan 5, hemma i Bortan, med en bastant och trygg Nils vid ratten och en lika bastant och trygg Olle på högersidan och så lilla jag i mitten. Nils körde och Olle svingade flaskor, så många mjölkflaskor hade jag aldrig i mitt barnasinne trott att det fanns i hela världen. I plåtlådor fanns "neste", limpsmörgåsar med prickig korb och mjölk. Olle smög ner en skvätt kaffe i min mjölk, efter att jag bett honom så innerligt om det. En lyckligare flicka just då kunde knappast uppbringas.

När vi kom fram till Bräse på folktandvården, var jag väldigt rädd, mamma sa att den som inte skött sina tänder ordentligt hade anledning att oro sig. Men Nils och Olle tog mig tryggt i varsin hand och vi knallade in. När jag blev hämtad av tandsköterskan lovade Nils att följa med mig in ända in i undersökningsrummet och vänta där. Tänderna var perfekta och jag fick en ask med violtabletter och en sockerdricka som belöning av Nils och Olle.

Vi körde till mejeriet, så spännande det var och jag kan ännu känna doften där. Sen blev det ännu mer smörgåsar med prickig korb innan vi styrde färden mot Bortan och arbetsdagens slut. det vill säga, den sista timmen sov jag gott mellan mina barnvakter. De allra bästa barn- och tandläkarvakter jag någonsin haft. Nils och Olle är båda borta sen många år tillbaka, men jag tänker ofta på dem och blir varm om hjärtat.

Evenemang i Gunnarskog

*
Röda korstes Höstfest
Fredros bygdegård
30/9 kl. 15

*
Julmarknad
Järperuds bygdegård
3/11 kl 10-16

*
BIK's Adventsfest
Tväruds gymnasial
25/11 kl.15

*
Julmarknad
Hembygdsgården
24/11



Sänd in "smått o gött te" denna spalt!
Kom ihåg att underteckna breven!

RödaKorset

Gunnarskogs
RödaKorset
Blomsterfond
Yvonne Olsson
tel: 77 20 01

TRESKEDAGEN 25/7

Lördagen den 25 augusti hölls den årliga Landsbygdsgdagen i Treskog. Musik och historier hördes från stora scenen och varvades med ljuden från bilutställningen, uppvisningen med modellflyg, motorsågen som användes för att skapa fina figurer och lite allmänt prat på marknadsdelen.



Dragspelsmusik

Dagen var fylld av aktiviteter, uppvisningar och musik. Konferencier var Hasse Andersson, som sa att han inte kom ihåg vilka historier han dragit föregående år men att det inte spelade någon roll för att det alltid är med något nytt folk som inte hört dem. Underhåll gjorde bland annat Ji-Coo's, Marit ve' Bäckén, en dragspelsklubb och skönsjunga tjejeerna Emelie och Madeleine.

GUNNARSKOGS RÖRMOKERI & ALLTJÄNST

Vi utför allt inom rörmokeribranschen
Installation och service av vedpannor,
pelletspannor, Thermia Värmepumpar,
oljepannor, pelletsbrännare och oljebrännare

Per-Åke Mattsson
Norra Backa, Östby 670 35 Gunnarskog
Tel/fax 0570-32513
Mobil 076-813527



Bilutställning

Vid en uppvisning flögs både flygplan och helikopter med stor precision och det drog till sig en hel del publik. Urpo Granath visade hur snabbt och snyggt man kan skapa djur med en motorsåg och trästubble. På bilutställningen fick man rösta på finaste ekipage och det fanns många pärlor med där. Brandkåren var också med och visade upp utrustning. Marknadsdelen hade vuxit och i år fanns det även med en hoppborg och en liten barnkarusell, till barnens förtjusning.

En lyckad dag med soligt, fast lite blåsigt väder, slutade med utlottningar och prisutdelningar.



En del av marknaden med karusell och hoppborg synlig till höger

Dagen var välbesökt och det var fler besökare kvar vid slutet av dagen än tidigare år. Som tidigare gick allt överskott till Sabina-fonden.

Tess

VÄGINVIGNING 15/7 2007



Vid ett sammanträde den 3 september i fjol diskuterades det allt större problemet med att trafiken gick genom Jan Andreassons gård. Trafiken har under årens lopp blivit allt mer intensiv och tyngre forden kan ej på sikt trafikera vägen genom gården.

Vägverket hade också accepterat en ny anslutning och utfart, som också var mindre trafikfarlig. Fasighetsägarna och markägarna, som deltog i sammanträdet beslöt enhälligt att frågan var en gemensam angelägenhet, varför alla bidrar till vägprojektets genomförande.

Till interimsstyrelse för Vägsamfälligheten valdes:
Karl- Erik Johansson, ordförande
Jan Andreasson, ledamot -kassör
Roland Lindén, ledamot - sekreterare

Nu - den 15 juli 2007 kunde den nya väganslutningen invigas ! Många stora lass (48 st) av grus/vägbeläggningsmaterial har Jan dragit - vi andra har bidraget ekonomiskt enligt beslutet. Vi var alla glada att se resultatet - en väg som säkert håller i alla väder. Åtminstone håller den för kraftigt, nästan stormliknande väder, som vi hade på invigningsdagen !!

/ Roland Lindén /

Intresserad av tänder och munhälsa?

Vi erbjuder modern tandvård!
Vi arbetar med motivation,
kunskap och långsiktiga lösningar.

Välkommen att kontakta oss
för tidbokning!
0570-162 10
Torggatan 8, Arvika

Team Lempert Reimerson
Lisa, Christina, Lena och Janne

PRIVAT
TANDLÄKARNA

FÖRSÄKRINGSKASSAN



Claudia's Marknad

Älgstråket 30

67035 Gunnarskog

Tel. 329 00

Öppet alla dagar 10-20

Drivmedel och bilvård

Dagligvaror

Godis

Dags och veckotidningar

Tobak

Välkomna till Claudia, och Sanja!

Attraktivt boende i Gunnarskog

Den 9 maj i år var en artikel införd i AN ang. ett nytt villaområde i Stommen Gunnarskog med planer på ett 20 tal villor på ett c:a 6 ha stort område sydöst om Gunnarskogs Kyrka. Många undrar säkert vad blev det av detta? Blev det bara lösryckta ideer eller.

Nej ingalunda. Det arbetas förbrilt med denna planering.

Eftersom undertecknad är markägare på en del av det tilltänkta området så blir den biten lätt att lösa. Jag har också mycket positiva markägare både söder och norr om mej, så på den fronten ser det ljusst ut. Putte Ålander Gunnarskogs Byggsevice och undertecknad anser att strandskyddet som idag är 200m måste skäras ner till 75-100m för att det skall kännas meningsfullt att fortsätta processen mot en färdig plan för området. För att området längs stranden skall göras verkligt lättillgänglig för allmänheten planerar vi att anlägga ett promenadstråk med ev. belysning som hänger samman med belysningen nere vid församlingshemmet och några båtbygggor för allmänheten och de boende i området.

Området med dess läge i sydväst är enligt alla bedömmare högattraktivt.

Den 26 juni 2007 kallade vi in bygglovsingenjören Sten-Erik Carlsson och planarkitekten Jenny Bollner från Arvika Kommun Teknik för att på plats ge dom direktinformation om vårt arbete.

Efter kaffe och en genomgång i värmeverket vidtog en promenad och diskussionsrond i terrängen mot Gunnern. Sten-Erik C påpekade att det inte är kommunen som ger strandskyddsdispans idag utan det ligger helt på länsstyrelsen. Dock är en ändring på gång (finns ingen tidsangivelse) för att ge kommunerna den möjligheten eftersom dom har närkontakt och god insikt i de olika fallen. Sten-Erik C och Jenny B var mycket positiva till detta nya område som med tanke på industriutvecklingen både i Arvika och Eda regionen ligger på perfekt pendlingsavstånd från Stommen.

Eftersom tillkomsten av det nya bioeldade fjärrvärmeverket i "Bergmyra" vilket ligger endast 200-300m från centrum av området, finns det nu även goda möjligheter att få ansluta sej till ett miljömässigt hållbart uppvärmningssystem av villorna i västerslutningen ner mot Gunnern.

Reningsverket finns redan och utnyttjandegraden idag är endast 44% (enligt Arvika Kommun) så därvid är vi väl rustade inför framtiden. I våra framtidsvyer har vi tänkt att i området även bygga ett eller flera s.k. seniorboende för de som känner att huset och gårdens sysslor börjar att bli för tunga men att de vill bo kvar i sin hembygd. Kanske kan då ungdomarnas få chansen att överta fastigheterna till ett rimligt pris och kan därmed ha möjligheter att bo kvar i bygden till fromma för skolans överlevnad och med de ringar på vattnet som det skulle medföra.

Att planlägga ett sådant område är både kostbart och tidsödande men med rätta kontakterna kan dessa båda faktorer hållas på en rimlig nivå. Eftersom Putte Ålander i sitt skrå har knutit många kontakter även internationellt så dök det upp en chans.

Efter att Putte informerat mej om hans kontakt med en professor vid Norska Lantbruksuniversitetet utanför Oslo var vi rörande överens om att ta hit denna man och informera honom om våra planer. Sagt och gjort en lördag i slutet av juli kom han ner till "Bergmyra" och vi visade modellen över området och gick sen vidare ut i skogen för att visa projektet.

När vi återvände till värmeverket för en kopp kaffe var Jan Våges kommentar att

-Detta kan bli ett utmärkt projektarbete för mina arkitektstuderande som nu är inne på sitt femte år. Han lovade att återkomma så snart skolan startade och den 22 augusti återvände Jan Våge och i sitt följande hade han 12 ungdomar från Oslotrakten.



De hade övernattat hos familjen Våge på "Tomta" i Gröttvål där dom också intagit frukost så något kaffe blev det inte hos oss. Dom fick en snabb guidning av fjärrvärmeverket och sen gick vi ner mot Gunnerns strand i strålände solsken vilket gjorde ett starkt intryck på studenterna.

Att läget för bebyggelse var helt rätt tyckte samtliga ungdomar. Undertecknad delgav då ungdomarna ett gammalt ordspråk som lyder "DÄR INTE LIE KAN SLÅ DÄR SKALL HUS STÅ" och detta område är ett sådant. Åkermarken skall brukas till annat än att bygga hus på det är och förblir min fasta övertygelse.

Vi försökte att svara på alla frågor som for genom luften. Deras inställning var för oss som hand i handske. Efter att vi gått igenom området och diskuterat olika ideer gick vi upp till vår vackra Hembygdsgård där vi visade studenterna runt,



vilket var väldigt uppskattat. Inne i köket tog Majgon och Sigbritt emot oss och bjöd oss på en utsökt lunch med kaffe och dopp efteråt. Studenterna skulle sen vidare till "Öjeruds Snickerifabrik" och efter detta till "Sjöhaget" för att se och lära vad som är lämpligt här i Stommen. Vi ser med spänd förväntan fram emot dessa ungdomars arbete för vår bygd och med deras inställning kommer detta att bli en kanongrej. Resultat kan komma någon gång i december. Delrapporter kommer efter hand. Enligt prognoserna väntas befolkningen minska med några hundra till år 2015 vi vill försöka att bromsa detta och i stället få fler att bygga och bo i "Gunnarske".

Vi återkommer i nästa nummer av "Gunnarske Nytt" med mer information om området vid Gunnars strand.

Rolf Nordling och Putte Ålander i sept. 2007.



Tusenkonstnären Johannes Lövgren

Efter förra numret av GN har undertecknad blivit kontaktad av flera ang. artikeln om tusenkonstnären Johannes Lövgren i Bortan, som dels trott att jag skrivit den och dels om jag visste något mer om verksamheten i fråga. det förstnämnda vill jag bestämt dementera då Lövgren var död långt före min tid. Uppgifterna torde med all sannolikhet komma från någon av de artiklar som framlidne Arthur Jacobsson, Bortan, skrev i orts- och länsstidningar. Som min mor Astrid under uppväxttiden bodde granne med Lövgrens, berättade hon ofta om verksamheten i Borrbäckshultet. Där tillverkades möbler, likkistor och mycket annat. I verkstaden fanns också den egentillverkade ångmaskinen. Hon berättade även om den hälsosamma "brunnskällan" där det goda vattnet fanns. Johannes rekommenderade ofta folk att dricka av det hälsosamma vattnet. Som ett kuriosum kan nämnas att Johannes fick bygga bygdens första garage 1916 åt Gruvägare Anders Alberg, Stockholm. Garaget var avsett för en trehjulig lastbil av märket Phännemobil, som skulle frakta malm från gruvan i Ekhöjden till Charlottenberg. Försöket misslyckades dock- trots tillstånd från länsstyrelsen - då lastförmågan var för svag (300-500kg). Försöket upphörde 1917. Chauffören var stockholmare och hette Hjalmar Johansson. Johannes Lövgren sålde i mitten av nittonhundratjugotalet Borrbäckshultet och flyttade till Allstakan. Sönerna Axel och Karl hade där startat möbeltillverkning. Karl hade för övrigt utbildat sig hos bröderna Ericsson i Taserud. Han blev en mycket skicklig möbelsnickare, en egenskap som även sonen Erik ärvde. De voro båda verksamma i yrket livet ut. Axel drev också taxirörelse och lanthandel i Allstakan.

Artikelförfattaren Arthur Jacobsson var född i Bortan. Han gick till sjöss på 30-talet, blev sjuk och hamnade på sjukhus i Leningrad och blev hemskickad vid andra världskrigets utbrott. Han började mellan sanatorievistelserna att skriva noveller i bl.a. Lektur, FIB m.fl. Han skrev till en början under pseudonymen Caj Nossebo men sedan under sitt riktiga namn, Arthur Jacobsson. han började sedemera medverka i orts- och länspress med artiklar bl.a. om originella människor i bygden. Arthur J. var född 1913 och gick bort 1975.

Torsten Nilsson
Bortan

Sommarfest i Gårdsås Bystuga med invigning av tillbygget



Lördagen den 2 juni var det dags att ha sommarfest i bystugan i Gårdsås. Det blev en vacker eftermiddag och kväll med sol och sommarkänsla.

Vi roade oss med tipspromenad, bollkastning, pilkastning, luftgevärsskytte och fiskedamm.

Som traditionen bjuder så fanns det även välputsade Grälle-traktorer att beskåda.

Möjlighet till förtäring fanns i form av korv med bröd, dricka, kaffe och en läcker kakbuffé som fick det att vattnas i munnen. Kakorna på det dignande bordet var tillverkade av bygdens damer. Dagen till ära hölls även invigning av tillbygget och det renoverade köket.

Ett verkligt lyft som underlättar samvaro och aktiviteter. Bystugeföreningens ordförande Karin Johansson höll ett tal och Joakim Sundgren, som representant för det unga Gaers, klippte bandet och därmed förklarades de nya lokalerna invigda. Brünske-pöjkera bjöd på stämningsfull musik.

Historik Gårdsås Bystuga

På ett möte i Evangeliska Lutherska Missionsföreningen i Gunnarskog den 15 oktober 1908 togs beslut ”Att de medel som vennerna i Gårdsås kan insamla genom arbetsförening och annan insamling skall af dem få användas för uppförande af ett missionshus om det ställs på Evangelisk Luthersk grund”. (Mats Lugnes anteckningar)

I protokoll från 4 februari 1909 står ”Föreningen antog förslaget från Gårdsås att åtaga sig byggandet af missionshuset som vennerna där börjat uppföra”. I juli 1910 beslutades att invigning av missionshuset skulle ske i slutet av september med det förbehållet ”att om de åberopade pastorerna ej kan komma med så uppskjutes det hela till längre fram”.

I april 1911 beslutar man på nytt att invigning ska ske när kretsföreningens resetalare kommer på besök. Inget datum finns noterat. Hyresgäster bodde i köket och lilla salen fram till ca 1954. Den sista var Maria Kristina Danielsson- mor till Elin vid Såga.

Under årens lopp har det varit olika aktiviteter såsom gudstjänster, symöten, auktioner, söndagskola och juniorförening.

2002 bildades en förening som köpte missionshuset av Arvikabygdens E.F.S.

Anledningen till försäljningen av missionshuset var sviktande uppslutning. Gårdsås Bystugeförening firar alltså 5-års jubileum i år.

Rätt snart efter övertagandet började planering för att få mer ändamålsenliga lokaler.

December 2005 lämnades en ansökan in till Boverket om handikappanpassning. Sista maj 2006 kom det positiva beskedet att vi beviljats bidrag bland 251 andra sökanden!

Efter semestern påbörjades arbetet med handikappanpassningen. Dessutom renoverades köket och lilla salen med föreningens egna medel. Förutom ideellt arbete, mat och kaffe så har en del medlemmar skänkt material. Jobbet var klart i början av november.

Nu har vi jättefina lokaler och det kommer väl till pass för framtiden ser ljus ut vad gäller antalet barn och ungdomar i bygden. Just nu finns det ett 40-tal barn och ungdomar i åldrarna 16 år och yngre. Förhoppningsvis kommer Bystugan att bli en naturlig mötesplats där alla kan trivas.

Ann-Sofie Sällström

Skolungdomar har gett guldkant åt bygdelaget i sommar.



Alf Danielsson, Junn Strandberg, Marja Dannberg, Jimmy Johansson, Tore Andersson och Håkan Dannberg, saknas på bilden gör Johan Svensson-Skog.

Arvika kommun har gett möjlighet för gymnasieungdomar att få arbeta under sommaren. Föreningar har kunnat söka denna arbetskraft och kommunen har betalt lönen. Åttio timmar har varje ungdom fått arbeta.

Vi i Gunnarskogs bygdelag hade turen att få oss anvisade fyra mycket duktiga ungdomar. De har klippt gräset på Larstomt och snyggt till parkträden. Vandrарhemmet har blivit storstädat och skräputrymmen rensade. Två stora lass har körts till Mosseberg. Rastplatsen i Stommen har röjts och även den vid Rexedbron. Där fick vi dessutom bort en dumpad Ford Sierra, som stått och skräpat någon månad. Det är kommunens ansvar att se till att bilvrak försvinner. Man får jaga på tjänstemännen i Arvika och då blir det resultat till slut. En bil till fick vi bort. Den hade dumpats utefter Vafferhallsvägen. Bygdelaget sköter ett antal vindskydd efter kanotleden "Jösseälven", jag tror det är åtta stycken. Där har vi laddat upp med ved och grävt nya latrinhål till toaletterna. Båda vandringslederna har gått upp, röjts och fått kompletterande färgmärkning. Det handlar om över fem mil leder. Så har infotavlan i Allstakan fått ny placering. Parkeringen vid Nedre Vassbotten är avröjd och där kan nu turisterna få veta det mesta om vår bygd. I en framtid ska där bli bord och bänkar så man kan fika och se på den betagande utsikten.

Till hjälp med arbetsledariet har jag haft Håkan Dannberg, som varit med de flesta dagarna. Alf har gjort några punktinsatser och undertecknad har haft huvudansvaret.

De fyra veckorna avslutades vid kolarkojorna med korvgrillning och mete i Korstjärn. Alf fick förstås största fisken.

Tore Andersson.

**Gunnarskogs
Byggservice**

**Från grund
till inredning**

**Tel 0570-350 11
Fax 0570- 18009**

*Olle Algsten
070-312 70 44*

*Putte Ålander
070-679 19 00*

Vågrätt

1. I denne tia leter vi knöler som får komme opp
13. Görs ofta med tillgång till recept
14. Kaukasisk dryck av jäst mjölk
15. Där ler vi på när vi går
16. Brudsvar
17. Lenins medhjälpare mördad i Mexiko
19. Förekommer före kungligt ordningstal i talspråk
20. Tas före hoppet
21. Kan företas till Västergötland
23. Ärling Svensson
24. Kan vi gå ibland
25. Upphöjning på gata ofta vid busshållplats
26. Sådan kan förekomma på TV
30. Förblindelsens gudinna i Aten
31. Inte roligt att komma i
32. Barrträdens sav
33. Används av kvinnor
34. Nils Gustafsson
35. Saligare än att ta
36. Parisgata
37. Gustav Andersson
38. Regnresultat och kunde förr fås i påsk
41. Ofta med med.
42. Rön
46. Är Triton en av två

Lodrätt

1. Den är ju Nimrods tid
2. Björling och Nilsson var sådana
3. Göptass
4. Har många mål
5. Hans namnsdag firas i augusti
6. Tuggummimärke
7. Sörmlands och Närke apostel
8. Är ofta både fotbollsplaner och papper
9. Fick tillnamnet den gamle
10. Köptempel
11. Kan ofta ses som annonser
12. För det han får kunde väl kungen kallas så
13. Den är en kristen lärobok med frågor och svar
14. Så hette en affär i Arvika. Nedlagd sedan länge.
19. Rune Eriksson
24. Uno Persson
23. Ovan
24. Sångkör
25. Okokt
35. Indisk lärare
38. Sa Erik Karlsson (på taket) till sin fru.
39. Flå her i Gûnnerske
40. Kan man lägga på en ibland
43. Ett av de nuvarande regeringspartierna
44. Hanna Svensson
45. En stor och en liten på varje fot

Grävare
Fyllning

Byggnadsarbete Skogsarbete Målning

FARMARTJÄNST

**Landsbygdsföretagare
i
samverkan**

Behöver du hjälp
Ring Farmartjänst
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått

<i>Per-Axel Adolfsson</i>	<i>77 01 06</i>
<i>Rolf Nordling</i>	<i>325 45</i>
<i>Anders Bäcklin</i>	<i>342 49</i>

Anläggning Gräsröjning

Traktorer



- Service med garanti -
TV stereo o hemelektronik
parabol o antenn

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39
671 51 Arvika

Telefon: 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
14					■	15			■	16	
17					18			■	19		
20				■	21			22			
23		■	■	24		■	25				
26		27	28			29		■	30		
31				■	32				■	33	
34		■	■	35		■		■	36		
37		■	38			39	■	40	■	41	
42		43					44		45		
46											

HÖST-KRYSS 2007



Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg

Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson, Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”

De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn:

ÖJERUDS
SNICKERI

**Köksinredningar
Trappor, Möbler
Specialsnickerier**

**Tel 0570-35011
Fax 0570-18009**



**AC MONTERINGS
SERVICE**

**REPARATIONER &
INSTALLATIONER**

■ Vatten

■ Värme

■ Sanitet

Anders Cajdert Gunnarskog
Tel / Fax 0570-322 61
Mobil: 070-677 80 70

1	V	2	A	3	L	4	S	5	P	6	R	7	E	8	S	9	S	10	A	11	D	12	E
13	Å	D	E	R	L	Å	T	A	N	D	E	T											
14	R	E	K		15	A	D	A	M		16	A	T	E									
17	K	L	I	N	T	E	N			18	Y	M	E	R									
19	Ä	S	S		20	S	T	O	L		22	K	U										
23	N	K		24	F	E		25	L	O	26	K	27	Ö	T	T							
28	S	L	29	Ö	A	R	T			31	E	M	I	R									
32	L	A	G	D		33	E	L	I	N		34	V	Y									
35	O	S	E	D	36	37	E	R		38	S	O	39	H	E	M							
40	R	S			41	N	A			B		42	O	R	M								
43	N	E	44	T	45	T	O	P	46	R	47	S	A	N	E								
48	A	N	A	R	K	I	S	T	P	R	A	T											

KRYSSLÖSNING TILL VÅRKRYSSSET

Vinnare blev:

HÅKAN OLSSON

TRESKOG

GUNNARSKOG

och

LENNART JOHANNESSON

BORTAN

CHARLOTTENBERG



GRATTIS!

PENNINGLOTTEN
KOMMER PÅ POSTEN!



*Tavlan är målad av Letti Rapp.
Originalen finns på Astrid Lindgrens sjukhus*

Beställ vargspjut nu!

Du som läste förra Gunnarskenytt kunde notera att Gunnar Lidberg rekommenderade undertecknad att skaffa ett vargspjut och ta med på cykeln när jag åker till Vassänga.

Detta var dock en logisk kullerbytta olik de annars mycket välstrukturerade tankegångar Gunnar brukar prestera. Jag frågar varför jag, som inte fruktar vargattacker, skulle behöva dra omkring med ett vargspjut?!

Mats Jonson, vår duktige klensmed i Stommen, kan göra ett åt dig Gunnar och även lägga upp en serie, så alla i bygden med behov av det kan beväpna sig!

Vassängstorparn

COOP



EXTRA

PALMVIKEN
0570-727730

STYCKÅSEN
0570-727630

Mycket folk hade lockats till MC-veteranrallyt



För 23:e året anordnades MC-veteranrally i Gunnarskog söndagen den 1 juli i år. Med 128 deltagare och gott om publik fanns det mycket folk på Hembygdgården.

Banorna gick som vanligt runt sjöarna Bergsjön (Bana 1) och Gunnern (Bana 2) med en tilläggsträcka runt Racken för de som ville. Runt banorna fanns kontroller med tipspromenad, pilkastning, boule och krocket där man samlar poäng. Regnet höll sig borta och senare under dagen blev det till och med solsken och varmt.



Deltagare på väg att svänga vid Bergatorp

Kent G-son Ekberg var uppskattad konferencier och presenterade alla deltagare på scenen innan de körde iväg, mopeder först. I år var den mest långväga gruppen från Tyskland. För en del av dem var det första Sverige-besöket. Deras guide talade om att de tyckte att det var vackert här och att banorna var väldigt bra.

Alla som deltar får minnesplakett och vinst. Bland de som även kör Racken utdelas hantverkspriser.

Vinnarna i varje kategori får dessutom en varsin pokal och får välja först från det stora vinstbordet. Förutom mopeder och motorcyklar så fanns även matservering, försäljning och lotteri på området.

2007 års vinnare:

- Bästa manlig: Bo Björnsson, Edane
- Bästa kvinnlig: Vanja Wallin, Falköping
- Juryns charmigaste ekipage: Hans Hildebrandt, Kaltenkirchen (Tyskland)
- Publikens charmigaste ekipage: Åke Andersson, Åmotfors
- Arvika Fordonsmuseum pris: Hans Holmström, Kullavik
- Äldsta fordon: Ole Martinsen, Hönefoss (Norge)

Ledins

GRUS AB



Vi utför stora och små krossningar med ambulerande krossverk samt utför grusleveranser efter dina behov!

GUNNARSKOG

0570-32044

Historisk resa

När någon gör en resa , har denne något att berätta säger ett gammalt talesätt.

Så här var det. Lördagen den 2 juni startade en i det närmaste ”fullknökad” buss från Larstomta för att i och för sig upprepa en tidigare gjord succéresa, som fick heta ”Historisk resa” och som var en tur genom det som tidigare var ”Gamla Gunnarskogs Kommun” med åtföljande industri- och andra minnen.

Färden började med ett besök i Gårdsås där man tittade på lämningarna vid sågen, som egentligen numer bara består av delar av den vackert byggda dammen. Därefter gick färden till en såg, som är i bruk, nämligen den i Årbotten. Där informerade P-O Åhlander om verksamheten i såväl den gamla tiden, som den nuvarande.

Sälboda Gård var nästa stopp och där fick gruppen en fullödig berättelse om gården och dess ägare genom tiderna. Naturligtvis var det Jörgen Blakstad senior som stod för den intressanta tidsresan omkring gården, som betytt så mycket för bygden och dess invånare genom åren.

Vid Rexed därefter såg vi på de lämningar som finns där efter de forna verksamheterna. Där var det också dags för dagens första fikapaus.

Nordsjöbruket var nästa mål. Där fanns lämningar efter en såg , som väl kunde studeras. En såg, som väckte minnen hos speciellt Morgan Norrby, som kom ihåg spännande resor när han som 8-10-åring fick åka med på virkesslassen på sjöisen hemifrån till sågen. Det var alltså virke, som skulle sågas för att sedan hemtransporteras för att bli möbler och annat i snickeriet hemmavid.

I Treskog därefter såg vi lämningar efter verksamheter både vid övre och nedre(?) bruket. Där finns också ett förnämligt exempel på gammal stenbyggnadskonst. Den gamla valvbron, som man alltid ser när man åker förbi är verkligen vacker att skåda.

Till Mörtjärnsgruvorna gick sedan färden. För många, kanske de flesta, en helt okänd företeelse. Där fick man lära sig att där fanns en för tiden ovanligt rik förekomst av svartmalm, som i sin tur var mycket rik på järn. Inte alls långt från stora vägen, mörka, vattenfyllda gruvhål. Nog kan den gamla okända världen befinna sig närmare än man kan ana!

Snabbt vidare till ett modernt entreprenörskap, som vilar på gammal grund. Upplevelseturism med utgångspunkt från Fredros Gård! Där beskrev Björn Särmark sitt företag med dess alla möjligheter. Husvagns- och annan camping, stuguthyrning, så småningom också båtuthyrning för de västsvenska sjösystemen. D.v.s av något grövre kaliber än kanot och småbåtsuthyrning. Imponerande tal ifråga om gästnätter – mer än 10000/år – fördelat på flera nationer, där tyska, holländska och danska medborgare dominerar. Allt naturligtvis baserat på en kringarrangemangsdelen, som bygger på gunnarskogsnaturen och det, som finns där.

VÄLKOMMEN IN OCH PROVA
HÖSTENS NYA



Ex:
Svart/brun
promenadsko
i mjukt och skönt skinn
Strl. 36-42

549:-

MASSOR AV NYHETER

sko
CENTER

Gågatan Arvika, 0570-157 90

Det till omfånget största gruvområdet för dagen , Jägmästargruvan, besöktes därefter. Strax intill detta området låg en torplämning. Torpet skall enligt skyltar ha hetat Gruvtorpet. Området var, som sagt, jämförelsevis stort och fördelat på flera stycken nu vattenfyllda dagbrott. Lämningen efter torpet, låg i numer högväxt granskog och var helt överväxt av mossa. Kort och gott, ”som en torpruin ska se ut”. Skrivaren av dessa rader mötte Erik ”Bäckmon” Olsson och berättade om besöket vid den här platsen eftersom Bäckmon ligger nära intill. Då berättade han att när han föddes blev hans mor sjuk, och då fick han komma till just detta torp för att bli omskött av sin farmor och faster som bodde där. Han tillbringade alltså sina första månader där. Dåtid och nutid länkades verkligen ihop genom hans berättelse. F.ö. sade han att platsen dåför tiden kallades för Al, ingenting annat.



Mitandersfors i allmänhet och lämningarna efter brukets smedja i synnerhet blev det som stod på programmet hämnäst. Lars Risberg berättade på sitt mäterliga sätt om den verksamhet som bedrivits där ur såväl industri- som kulturhistorisk synvinkel. Kyrkskogsvägen tog vi sedan, mot Häljeboda och vidare till Lyred. Vägen ja, ett riktigt typexempel på en s.k. AK-väg. Där AK stod för ”ArbetslöshetsKommissionen,” inte ”Akta Kropparna”, som den elaka folkhumorn sade. Vid Lyred gick vi på jakt efter industrilämningar, och fann dem också. Dock efter att ha forcerat en förbuskning av det tätare slaget. Via Bortan för vi sedan tillbaka till utgångspunkten Larstomta. Skulle nu prisvärdheten på denna resan, bedömas utifrån vad var och en betalade, ja, då blev denna turen inte mycket värd. Det hela var gratis!!!

Så nu är det på sin plats med stort tack till Gunnarskogs Bygdelag, Arvika Kommun, Studieförbundet Vuxenskolan, som stod för finansieringen av det här projektet. En sådan dag av bildning och kultur upplever man sällan och törsten efter historiska återblickar verkar var outsläcklig att döma av intresset hos de medresande. Och vems är nu ”skulden” till allt detta positiva? – Tore Andersson! Ett alltigenom gediget genomfört projekt, alltifrån den säkerligen omfattande planeringen till att sköta mikrofonen i bussen. Är man intresserad, så är man och är man ”yrkesskadad” och vill lära ut saker , så är man det också! Stort tack! Ett specialtack till ”chauffösen” från Arvika Buss AB. Det är säkert inte varje dag ett sådant här ekipage snirklar och vänder på de utrymmen vi besökte. Tryggt och säkert!

Urban Larsson



SLOG TILL DIREKT TILLFÄLLET VAR PERFEKT!

Nedsatt pris på platt-TV:n jag tittat på i månader.
En vecka innan löneutbetalning, men jag slog till ändå.

Mitt betal- och kreditkort Mastercard gör att jag alltid har en buffert. det ökar min handlingsfrihet och ger mig möjlighet att slå till när tillfället är det rätta. dessutom får jag upp till 50 dagars räntefri kredit.

Kortet är gratis första året och därefter är årsavgiften 100 kr för kund med bankkort Visa och 200 kr för övriga. Innan kortet beviljas ska sedvanlig kreditprövning göras. Åldergräns 18 år.

Westra Wermlands
Sparbank

VI TÄNKER SOM DU.

www.wwsparbank.se



Järvenskolans historia

Del 5

Vi är nu inne i åttiotalets senare del



Skolan behöver en musiksal. Den gamla i källarplanet är en akustisk katastrof samt saknar ventilation. Mätningar visar negativa värden dvs. utsugsventilerna släpper in luft istället. Till råga på allt sker flera inbrott och instrument försvinner. Efter hårda påtryckningar på skolstyrelsen ser de till att det monteras galler för fönstren. Alltid något samtidigt som man upplever att man är i ett fängelse under lektionerna.

John Eliasson hade tänkt på kreativa lösningar av lokalproblemen och föreslog undertecknad, som tagit över efter John och sedan Carl-Evert som tillsynslärare, att skissa på att lägga musiksalen i aulan.

Sagt och gjort. I samråd med vikarierande musiklärare och rektor Torvald fick vi till en idéskiss, som vi kunde diskutera med kollegiet. Alla var inte positiva till förändringstanken eftersom aulan skulle få färre fasta sittplatser. Emellertid kände vi tillräckligt stöd för att kunna lämna ett äskande till skolstyrelsen om förändringsarbetet. Men vad skulle gamla musiksalen användas till?

Torvald, som var rektor även för Gateskolan, visste att där fanns en fullt utrustad tandklinik, som inte användes. Han gav mej i uppdrag att kontakta klinikchefen Urban Öberg på folktandvården för att se om det gick att flytta kliniken till Järven. Urban tänkte direkt på tanken och fick landstinget att satsa pengar på detta. Upplägget var att skolan skulle stå för lokalen och landstinget för klinikutrustningen. Så det blev ytterligare en ansökan till skolstyrelsen. Vi plockade med en ny skolsköterskemottagning på samma gång.

Så kom då beslutet och det blev alltigenom positivt. Vi fick dessutom pengar till ny aulainredning. Nu blev det en intensiv byggperiod. Resultatet kan du se intakt idag. Musiksalen fungerar mycket bra, aulan är trevligare än förut med sin ljusa inredning och tandklinik har allt utom en tandläkare. En tandsköterska kommer dock varje vecka och gör profylax på eleverna och det är idag viktigast. Barnen har inte så många hål. Skolan hade en tandläkare först, men det går idag inte att få fram någon ny sedan den senaste blev gravid och slutade. Skolsköterskemottagningen är liten men funkar och där kan också kuratorn arbeta vid sina skolbesök.



Eva Tindefjord och Christian Eriksson

Nu river vi mellanstadiet.

Jag har tidigare snuddat vid att det var problem med mellanstadiebyggnaden.

De allra första åren efter att modulerna från Kil kommit på plats var det ett lyft för kolan.

Lektionssalarna var stora och ljusa och nu kunde skolverksamheten i södra Gunnarskog koncentreras till Stommens skola.

Men så börjar det komma klagomål. Barn får ont i huvudet, och folk som går in i byggnaden upplever dålig lukt.

Som nybliven tillsynslärare i början av åttiotalet fick jag den här frågan på mitt bord.

Tillsammans med skolans skyddsombud, först Erling Andersson och sedan Carl-Eric Hulth gav vi rektor Torvald underlag att skriva klagoskrifter till Kommunteknik. Där möttes vi av totalt oförstående.

Hem och Skola kom nu med i arbetet för att förbättra luftsituationen. Ordförande Olle Höglund kom att bli en bra vapendragare.

Till slut gav kommunen med sig och skickade en konsult till Järvenskolan för utredning. Han konstaterade vad vi redan visste, nämligen att nederdelen av byggnaden var fuktskadad.

Vidare föreslog han att det platta taket skulle ersättas av ett sadeltak med normalt utsprång samt att fasaden skulle bytas ut till i höjd med fönstrens nederkant.

Skolstyrelsen fick fram pengar till renoveringen och så satte den igång.

Kommunteknik, som alltid varit egensinniga, tyckte man kunde ändra i konsultens plan och inskränkte fasadrenoveringen till ett smalt band i syllhöjd. Det fanns ju ändå inga skador där enligt deras sätt att se.

Med näsan kunde emellertid en amatör lätt känna vad det var för fel. Den bortkapade panelen och underliggande asfaboard slängdes i en container och ur den steg starka dunster av mögellukt. Samma lukt som föräldrar till mellanstadiebarn kunnat känna från sina barns hår och kläder liksom skolväskor och läroböcker i årtal. Min egen son Lars gick vid den här tiden på mellanstadiet och man kunde med näsan känna om han kommit hem från skolan. Så var då renoveringen klar och nöjda drog sig Kommunteknik tillbaka till Arvika.

Då var väl allt bra då?

Nej och åter nej. Eleverna fortsatte att klaga liksom även några lärare. Även min näsa kunde konstatera att problemet inte var löst. När jag joggade förbi skolan för att ta en träningsrunda kom doftvägor emot mej särskilt stilla sommarkvällar.

Det blev till att fortsätta kampen mot Kommunteknik och även skolstyrelsen, som verkade tycka att vi var pjåskiga.

Mögelhundar kopplades in och markerade under en diskbank men det var inte nog tydligt för att säkert indikera mögel.

HoS och skolan fortsatte kampen. En gång varje termin åtminstone levererade vi en skrivelse där vi redovisade mögelläget.

Nästa steg från Kommunteknik var att ozonbehandla byggnaden under ett sommarlov. Sen rensade man grunden under byggnaden från fuktigt byggskräp och täckte marken med plast.

Ny fläktstyrd grundventilation installerades. Dessutom fick hela skolan ny ventilation och för mellanstadiet innebar det individuella fläktmaskiner i varje sal.

Tror ni att allt detta arbete hjälpte. Inte då! Här investerades över en miljon kronor till ingen nytta. Elever och lärare liksom föräldrar fortsatte att klaga.

Själv kände jag varje gång jag öppnade en dörr till mellanstadiet att det luktade. Jag hade nu hunnit bli rektor och ansvarig även för den fysiska miljön på skolan så det blev till att jobba på. Det största hindret var kommunens byggnadschef Hans-Gösta Johnsson, för vilken det verkade ha blivit en prestigesak att hävda att det inte var något fel på byggnaden.



Till slut lyckades det att få in "Ny Mellanstadietbyggnad" i kommunens investeringsplan.

Då hade emellertid föräldrarnas tålamod tagit slut så en vacker morgon när skolan skulle börja för höstterminen 1998 så blockerade de ingångarna till mellanstadiet och såg till att eleverna stannade ute.

Det blev en jobbig dag på jobbet. Principiellt höll jag med föräldrarna men kunde som tjänsteman inte ställa upp på en olaglig aktion. Förvaltningschefen Göran Bryntesson fick ta över dialogen med föräldrarnas utsedda representanter med målet att få igång skolverksamheten igen. Ingela Magnusson, Gravås var föräldrarnas taleskvinna. Själv blev jag jagad av press, radio och TV hela dagen.

Slutresultatet av aktionen blev att Skolstyrelsen lovade att bygga nya lokaler till mellanstadiet.

Två år senare var de klara för inflyttning. Under tiden gick eleverna kvar i de gamla lokalerna. I nästa kapitel skall jag berätta hur den krokiga vägen till de nya lokalerna såg ut.

Den gamla byggnaden monterades isär och fraktades ner till området mellan ishallen och Viksvallen i Arvika. Där står den nu och luktar fortfarande mögel trots ny grund.

Tore A.



**Skicka in material till Gånnerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!**



Motala Festivalen 18 - 22 juli

Det blev en lyckad Motala festival för Team Treske's folktrace förare. Samtliga lyckades i kvalet ta sig vidare och få köra igen under finaldagen.

De Treske förare som ställde upp var Anders och Annelie Andersson, Ronny Nilsson och Roger Nygren. Totalt startade 305 stycken seniorer i tävlingen och 52 damer.

Anders Andersson hade skruvat ihop sitt gamla Daihatsu projekt och gjorde en spännande start med den. Bilen var startsnabb och kvick men hade nog inte tillräckligt med fjädringsväg för att passa på den hårt ansatta Duntebergs banan.

Två andraplatser och en tredje blev hans kavlfacit, och under finaldagen tog han ytterligare en andraplats som han sedan följde upp med en fjärdeplats i sista heatet. Hans finalpoäng räckte till en 46:e plats.

Roger Nygren tog en heatseger och en andraplats i kvalet, att han sedan nollade i andra heatet spelade mindre roll då man fick räkna bort sitt sämsta heat. Under Final dagen gick tyvärr trögare för Roger som mäktade med en tredje och en femte plats. Roger slutade på 70:e plats.

Bäst gick det Ronny Nilsson som efter en andra plats och en seger var klar för avancemang och kunde stå över det tredje kval heatet. Under finaldagen tog Ronny en heatseger och en fjärde plats vilket tog honom till B-final, men där ville inte motorn i hans Saab orka jobba fullt ut så det blev en femteplats för Ronny i B-finalen, vilket är det bästa resultatet i Motalafestivalen för en Treske förare sedan Lars Sakariassen tog sig till A-final någon gång i mitten på 90-talet.

Annelie Andersson kom till start i sin Saab 9000 som hon varit så framgångsrik med i ett flertal tävlingar. Annelie hade en seger och en andraplats i kvalet och började finaldagen på sämsta tänkbara sätt när hon tog en svartflagg. Men i det andra kvalheatet tog hon en heatseger och det räckte för att hon skulle få köra B-final. Tyvärr gick det illa i starten då hon blev utträngd mot en stor jordvall. Det hela resulterade i en våldsam flygtur där hon voltade framlänges och kunde omöjligt fortsätta finalen.



*Skicka in material till Gånnerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!*



Vi har öppnat nytt kontor i Arvika.
Adressen är Bangårdsgatan 1
nere i hamnen. (Somathermhuset).
Direkttelefon 0570-460394.

Yngve Ivarsson
070-3226542



MELLANSKOG
Skogsägarna



Byalagscupen



Lördagen den 28 juli arrangerades den 18:nde upplagan av Byalagscupen på Gunnevi. Sex lag fanns anmälda.

Lagen indelades i två grupper. **Årbotten** och **5,2** samt **Olles Odling mä vassarven** spelade i första gruppen. Medan **Stranningane**, **Backeliten** och **Gaers** kämpade i den andra gruppen.

Semifinal 1 spelades mellan **5,2** och **Stranningane**. Semifinal 2 stod mellan **Backeliten** och **Årbotten**. Straffar skilde 5,2 och Stranningane med fördel 5,2.

I finalen möttes **Backeliten** och **5,2**. Bägge lagen har tidigare in-teckningar i vandringspriset varför stor ära och prestige stod på spel.

Backeliten drog längsta strået i årets byalagscup och vann finalen rättvist med 2-0.

Nytt för i år var cupen spelades med plastboll och inga skor tilläts. För att höja kvaliteten ytterligare krävdes att varje lag spelade med två tjejer på planen. Anledningen till att vi testat varianter på reglementet är att stävja det allt hårdare spelet. Målsättningen är att komma tillbaka till att cupen skall vara en kul grej, mer än att vara en kamp på liv å död. En utvärdering av cupen görs och nästa år - sista helgen i juli - får vi se vilka nya grepp vi tar för att öka det kuliga inslaget än mer.

Backeliten
vann mot 5,2
i finalen med
2-0

Gunnarskogs IK
Fotbollssektionen
Jan Fredriksson



GIK's Gymnastiksektion

har dragit igång sina aktiviteter

Måndagar 19:30-20:30	Medelgympa	Lena Karlsson
Tisdagar 19-20	Styrka	Ida Ledin
Onsdagar 18-19 19-20:30	Barngympa 4-7 år Step up	Anna Westerberg och Jennifer Olsson Lisa Nilsson och Petra Myllymäki



TEL. 0570-35087 / 0705935087

STENS

EL

Box 50

673 22 Charlottenberg

0571-214 59

070-649 07 61



Tranbärssaft
Björkgele

Kådsalva

hårvård

pimpsten

Olivia
PURE OLIVE OIL SOAP

Galltvål

Produkter från;
Alterhedens rabarberi
Papoutsanis,
BiOliv mfl.

Öppet enl. ö.k.
0705-29 79 11

Harvägen 12
Gunnarskog



TREVLIG HÖST



önskar

Gunnarskogs Bygdelag

ICA

nära

Thybergs

ÅRBOTTEN

TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

ÖPPETTIDER

MÅN, ONS o FRE 9-18

TISD o TORS 9-19

LÖR 9-14