

GUNNERSKE *Nytt*

GUNNARSKOGS BYGDELÄGTS TIDNING
FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN
NR 3:2011

Pris: 25:-



Merete Larsen

sidan 8



Veteran MC rally, sid 11



Hembygdens dag, sid 20



Sommarauktion, sid 24



Från ordförarn

Det har varit en fantastisk sommar tycker jag. Omväxlande väder och vind. Varmt både dag och natt. Ljummen badtemperatur och mycket turister. Det senare har inte minst vi i bygdelaget lagt märke till. Turister i form av kanotister har översvämmat våra vattendrag. Det har gått åt dubbelt så mycket ved vid kanotlägren jämfört med en normalsäsong. Bygdelaget ansvarar för nio lägerplatser med vindskydd ifrån Lyred till Brättne och vi har kört ut över 70 säckar ved extra hittills i år.

Det är intressant att tala med turisterna om varför de väljer Värmland och varför just våra trakter. Svaren ger en tämligen samstämmig bild – det är skönheten, stillheten i landskapet och de vackra sjöarna och älvarna som gör turisterna euforiska.

Jag mötte tre tyska turister från Bremen vid Alunda när jag körde dit extraved. Pappan med två söner var mycket belåtna med sin kanottur i Gunnarskog med omnejd. De kommer gärna tillbaka. Pappan som var läkare i Bremen donerade 500 kr till bygdelaget. Men då skjutsade jag dem också dagen därpå från Helgeboda till Skillingmark där de hade bilen stående. Bremenborna mötte mänsklig omsorg och jag fick tre nya vänner i Tyskland.

Hösten är inte så oäven den heller. Trevlig höst!

Willy Ekmark



Günnerske Nytt

Nummer 3, årgång 18, 2011

Redaktör och ansvarig utgivare:

Willy Ekmark
Gunnarskogs Bygdelag
Tel 0570-771019
Bg: 5035-7847

Redaktionskommitte:

Willy Ekmark
Therese Olsson
Anneli Karlsson
Jan-Olof Magnusson
Bo Eriksson

För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96
Tvärud, 670 35 Gunnarskog
Annonsspriser:

1/5 sida	375 kr
1/4 sida	550 kr
1/2 sida	825 kr
1/1 sida	1100 kr

Annonser kan även mailas direkt till:
jom.gillen@hotmail.com

Insändare, artiklar m.m mottages med tacksamhet!

epost: gunnarskogs.bygdelag@telia.com
hemsida: www.gunnarskog.nu

Utkommer med 4 nr/år
Upplaga denna gång 850 exemplar.

Medlemsavgiften är 100 kr för år 2011

Boende utanför Gunnarskog
som får tidningen per post kan prenumerera
på tidningen genom att sätta in 130 kr på
bankgiro 5035-7847 (Swedbank)

Tidningen är politiskt och religiöst
obunden.

Framställd av:

Jan-Olof Magnusson
e-post: jom.gillen@hotmail.com
annica_westerberg@msn.com

Annonser



Evenemang

24 september, Höstmarknad

Försäljning av bygdens frukt och grönt. Loppmarknad och hemslöjd.

26 november, Julmarknad

Gammaldags julmarknad med hemslöjd, tombola och servering.

Hyr storstugan eller logen.

Storstugan: 0570-325 84

Logen: 0570-326 04.

Rendezvous

Ungdomskväll med Konsert, Café & Andakt

i Tväruds missionskyrka

Fredagen den 28 oktober, 20.00

Välkomna!

SMU Gunnarskog

I samarbete med studieförbundet Bilda



Stöd Gunnarskogsfonden! Ge ditt bidrag på bg 471-5405

Ditt bidrag innebär ökade möjligheter att utveckla Gunnarskog/Bogen till ett ännu bättre ställe att verka och bo i.



Landsbygdsföretagare i samverkan

Vi utför byggnadsarbeten, skogsarbeten, målning, anläggningsarbeten, flyttning, gräsröjning, m.m.

Vi har traktorer, grävare, m.m.
Farmartjänst gör tjänst i stort och smått.
Behöver du hjälp - ring Farmartjänst!

Per-Axel Adoldfsson 77 01 06

Rolf Nordling 325 45

Anders Bäcklin 342 49

Fotografier på omslaget:

Stora bilden: Linda Magnusson
Veteran MC: Terese Olsson
Hembygdens dag: Bo Eriksson
Sommarauktion: Anneli Karlsson

Bensinmacken

Bensin i Gunnarskog har som bekant ännu inte fått någon lösning. Enligt senaste besked från Arvika kommun lämnar nu kommunen grönt ljus för oss i Bygdelaaget att agera. Snart har det gått två år sedan "bensinmötet" i församlingshemmet. Beskedet från kommunen kom mitt i sommaren och vi har inte kunnat samla oss till en nystart mitt i semestertider.

Vi räknar med att bensingruppen kallar till möte med olika intressenter i bensinfrågan i höst. Utifrån visat intresse kring finansiering etc kommer en ekonomisk förening att registreras. Innan vi lade ner våra ansträngningar senast hade vi fem hugade stiftare på plats. Nu får vi börja om nästan från början. En del frågor är ändå lösta som till exempel tomt vid Räddningstjänst, miljöfrågor och kontakt med grannar etc. Vårt koncept är bensin o diesel. Vanliga betalkort kan användas.

Hur det blir med befintliga bensinmacken

i Stommen? När kommunen ställer frågan får de som svar att "det är på gång". Är du som läser detta intresserad, fråga mackägaren.

Willy Ekmark

Välkomna till

**BYGGVAROR I
MANGSKOG**

Allt från grund till tak.

Tel: 0570-910 11

Jan o Kristina Forsberg



KINNEKULLE HÄLSAN

VÅRD CENTRAL

Välkommen till Kinnekullehälsan

Vi bedriver vårdcentral i din egen hembygd Gunnarskog/Bogen. Det vill säga nära människorna. Du når oss på telefon 0570-727760. Du kan komma direkt men ring gärna innan.

Öppettider:

Distriktssköterskemottagning

Måndag- torsdag: 8 - 17

Läkarmottagning

Tisdag- torsdag 8 - 17

Telefontider:

Alla dagar i veckan 8 - 17

Som listad patient betalar du samma pris som på alla andra vårdcentraler i Värmlands läns landsting.

VÄLKOMMEN !

Framåt ungdom

Framåt ungdom från Gunnarskog.

Christer Arvidsson, Bortan, meriterad skotarförare från tidigare år, har knipit ytterligare en titel att lägga till meriterna. Han har förut tagit hem skol-SM, dubbelt yrkes-SM samt även medalj från Nordiska mästerskapen och han kan nu även titulera sig Mästarnas Mästare. Arrangemanget i SMF Skogs-entreprenörernas regi i Umeå, var en aktivitet under årets Skogsnolia. (foto Bo Fritzén)

I kategori yrkesskicklighet kan vi också nämna Martin Magnusson, Rexed Högen, som tog studenten nu i vår. I regionsfinal för årets kull av bilmontörer, vann han i Värmland och kom fyra för hela Sverige. Som pris fick de tio bästa, och där räknades ju Martin Magnusson in, ett stipendium för en resa till Hochenheim i Tyskland, för att köra racing på bana. En skön start för en nybakad student och arbete har han redan ordnat. Ni som har Citroen eller Mercedes kan känna er lugna när ni lämnar bilen på service; Martin klarar skivan. (foto Bo Eriksson).

En annan kille som utmärkt sig på sista tiden är Simon Karlén, Tobol. Han deltog tidigare i år på ungdoms-VM i Lille, Frankrike där han tog sig till final i längdhopp och placerade sig som femma med ett hopp på 7,34 m. Han har nu precis påbörjat sin karriär inom friidrotten. Än så länge är Simon elev på friidrotts-gymnasiet och bygglinjen på Nobelgymnasiet i Karlstad, där han har två år kvar. Men, med den talang han besitter får vi säkert höra mer om Simon Karlén i framtiden.

Bo Eriksson



Christer Arvidsson, Bortan - skotarförare.



Martin Magnusson, Rexed - bilmekaniker.



Simon Karlén, Tobol - längdhoppare

Eric Lundgrens minnen...

Eric Lundgren kom till Gunnarskog som sommarbarn på 1940-talet. Här beskriver han sina intryck från vistelsen i Treskog.

Tåget avgick från Stockholms Central tidigt på morgonen den 16:e juni 1944.

Vi, tre ynglingar i tidiga tonåren, var på väg till Värmland och tre månaders sommarvistelse. Ingen av oss hade en aning om några detaljer, var skulle vi bo och var någonstans i Värmland. Senare fick jag veta att dåvarande prosten Harald Hallén, riksdagsman, hade organiserat sommarbarnsvistelse hos tre familjer i Treskog, Gunnarskogs socken. På eftermiddagen var vi framme i Arvika och där mötte oss en person som visade oss till bussen. Resan fortsatte och nu började vi undra, hur ska det här sluta? Efter en bra stund, vägen var backig och krokig så bussen gick sakta tyckte vi, var det dags för Karl-Erik att stiga av. Han skulle bo på Tavelbacken, en stor gård, där fanns kor och hästar. Vid nästa stopp var det Lennart som steg av och han skulle bo i Östra Haget hos Gustav och Marie. Resan fortsatte förbi "Kuel" där Alfild och Axel bodde, i en brant backe kom plötsligt en hund utrusande i vägen. Men det gick bra den gången! Efter en kort stund stannar bussen och jag hör att chauffören säger "dä va nock her du skulle tå."

Äntligen framme efter en lång dags resa. Bussen hade farit sin väg, nu blev jag hälsad välkommen av två personer, ett äldre par, som stod vid grinden. Det var så tyst i den här världen, de två som hade mött mej var också tysta under promenaden till stugan. Maten smakade bra, jag satt ensam vid bordet och från köket kunde jag se sjön Treen i kvällsol. En hund fanns på gården, en vit samojedspets, den verkade inte alls gilla mej. Den skällde så infernaliskt när den fick syn på mej, akta mej för den var min första tanke. Dagen därpå kom vi bra överens! En promenad ner till sjön och hon visste inte till sig av glädje, hon älskade att bada.

Mitt sommarhem var ett vackert ställe vid sjön Treen, hos Selma och August Syversson.

Så ensamt, så tyst. Hur skulle jag klara det?

Jag kände mig välkommen! Nu var det sommar och korna släpptes ut varje morgon till den närliggande skogen eller också ut på annat grönbete. Från gårdarna söderut kom varje dag en hel rad mä krötter, som gick "på skogen". Frammot kvällinga kom dom tillbaka lunkande på rad efter skällko. Nere vid sjön fanns det en båt med tillhörande åror. En tur med båten långt ut på sjön gav en härlig känsla. En granne, Viktor Jonsson, var en hängiven fiskare. Han lärde mej att ro med drag efter båten. Viktor kom ofta för att med sitt kastspö ta sig en gädda. Han kände väl till de "säkra" ställena. "Där borta vid vassruggen, ser du, där brukar dom stå."

Vi gjorde många turer till norra delen av Treen. Viktor hade en lättviktare som han åkte på, den parkerade han strax innanför grinden. Jag är övertygad om att han av hänsyn gjorde så.

En stockholmsgrabb hade förstås inte en aning om hur man sätter upp en hässja. Att lyfta järnspettet så högt som behövdes för att sedan slå ned en stör! Det gick inte så bra i början, men efter ett par dar gick det bättre.

En eftermiddag när jag höll på med att räfsa uppe vid vägen kom två flickor cyklande. Jag la ifrån mej verktyget, sa Hej och båda stannade. Den ena flickan hette Emy och bodde i Hundvika. Den andra hette Maj och var från Fredros.

De hade varit till skolan i Tvärud där de gick i konfirmationsundervisning för skollärare Nyberg.

Snart var det dags för skolstart på höstterminen i Treskogs skola. Lärare Mattsson i sjätte klass. Han ingav respekt och var en bra lärare, som krävde ordning.

Nu hade jag bestämt mej för att inte fara tillbaka till Stockholm. Efter sjätte klass var det dags att börja i fortsättningsskolan och samtidigt gå i konfirmationsundervisning för dåvarande prästen Toremark.

Konfirmationsdagen var en vacker dag i juli 1945. Efter högmässan och konfirmationen vandrade samtliga, två och två, från

...från vistelsen i Treskog.

kyrkan till prästgården där det serverades saft och bullar. Sedan var det dags för fotografering framför prästgården. Gruppen bestod av tjugofyra flickor och förtiotvå pojkar.

Det var en oskriven lag, tror jag, att det året man konfirmerades skulle man hålla sig hemma. Att besöka folkparken, Furuskog, en lördags-kväll var inte alls passande.

Nu var det tid för slåttana och bärplocking, Det senare gav en icke obetydlig inkomst. En korg full med lingon fick jag fem kronor för! Min första lön, femman satte jag in på min bankbok och fick ett vackert klistermärke.

Förtio år efter konfirmationen, alltså 1985, fick jag ett brev från Anna-Stina Fredriksson och Majbritt Rydberg. En inbjudan till 40-års jubileum i Gunnarskogs kyrka. Det var verkligen mycket trevligt att återse alla de som kommit, ca. 40 stycken. Samling på hembygdsgården där det serverades mat och dryck.

Eric Lundgren

Redovisning för Gunnarskogsfonden

Sedan senaste redovisningen i GunnerskeNytt nr 2 har följande bidrag kommit in:

- Evald Skansen, försäljning av skivor med lokala poeter 300 kr
- Ronny Olsson, månadsgåvor 300 kr
- Kondoleanser sammanlagt 400 kr
- Valter Lidberg 500 kr
- Södra Gunnarskogs fiskevårdsförening 2000 kr

Bygdelaget tackar bidragsgivarna för gåvorna enligt ovan.

Några uttag ur fonden har inte skett under perioden. Fondmedlen uppgår till 125052 kr, fria och bundna medel.

Willy Ekmark

Du kan stödja Gunnarskogsfonden genom att ge ditt bidrag på bg 471-5405. Till samma bg-konto kan du även kondolera om du vill gynna bygdeutveckling där du bor.

ICA
nära

Thybergs

Årbotten TEL. 320 43

VÄLKOMMEN

Öppettider:
Måndag - Fredag 9 - 19
Lördag: 9 - 15



Skicka in material till *Günnerske-nytt!*
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!



Merete Larsen ...

I Gunnarskog finns allt. Nu ska ni få möta en livs levande travtränare från Bortan.

I en bransch som är väldigt mansdominerad är hon en av Sveriges många kvinnliga amatörtränare. Och det har gått bra för henne! Det som fick henne att satsa för fullt på tränarkarriären var insikten om hur kort och oförutsägbart livet kan vara.

Det är en lagom grå dag när vi sitter vid Meretes köksbord. På frågan om hur hon hamnade här finns ett ganska vanligt svar – Kärleken. Hon och Per-Anders letade efter en plats med bra förutsättningar för att föda upp och träna travhästar, och så hittade de ett hus några hundra meter från hans föräldrahem. Till en början hade de inget stall, men det hade svärföräldrarna. Nu har de ett eget stall med 4 och 1/2 hästar. Två fölston, Pacific Grace och Pacific Princess, nästa stjärna - Pacific Hurricane och så förstås kändishästen Pacific Joy och dennes egen lilla maskot, en shetlandspanny.

Merete har hållit på med travhästar sedan elvaårsåldern och tränade hästar redan som tonåring. När hon gick i första ring på Lillerudsgymnasiet tränade hon hästar i Skarnes, Norge. Men detta blev för slitsamt; hon satt mest på tåget och var nästan aldrig hemma. Numera har hon hittat balansen mellan deltidsjobbet på svinfarmen i Sälboda och hästarna. Som liten ville hon bli veterinär och hade hon inte blivit travtränare så hade hon jobbat på stuteri.

Vem har betytt mest för din karriär?

Mamma! Hon var den som alltid stöttade mig och trodde på mig. Hon skjutsade mig överallt innan jag fick körkort, och det var så självklart att jag skulle hålla på med travhästar. När hon gick bort alltför tidigt i cancer bestämde jag mig. Livet är för kort för att slösas bort, jag satsade allt på mitt största intresse och det ångrar jag inte!

På senare år har andelen kvinnliga tränare ökat markant, och även om det är mest män

som kör loppen så har de som regel en kvinnlig stab av tränare och skötare bakom sig, säger Merete.

Alla hennes fyra hästar har hon fött upp själv. Och när det här numret av *G-Nytt* går i tryck är det troligtvis två till på gång. Fölstona är betäckta och förhoppningsvis dräktiga. Om Pacific Joy säger hon::

– Han kom ut så fin och blev en sån jäkel... Den hästen har lurat både döden och mig mer än en gång. När han var två år klättrade han i transporten och skar sig illa i benet. Skulle han förblöda innan veterinären kom? Skulle det gå att laga skadan och skulle det i så fall någonsin bli travare av honom?? Veterinärskan kom, sydde ihop såret och hästen överlevde. Inte bara det, vid kontroll av benet några månader senare visade sig allt vara okej. Och som vi vet, blev han travare också. Faktum är att han så gott som varje start springer in pengar. På grund av hans besvärliga sätt i transporten blir det inga resor till Solvalla och de stora pengarna. Så här är det; Han har inga problem med att åka *till* tävlingar, det är *hemresan* som är kaotisk. Då är han troligen fortfarande i "tävlingsläge" och lever rövare. Det bryr sig inte "maskoten" om så länge det finns nåt att äta.

Vad gör du om fem år? Svaret kommer snabbt;



Pacific Joy, Merete och Pacific Hurricane

och Pacific Joy

– Samma som nu! Tränar, tävlar och föder upp blivande stjärnor!

Om dagen kommer när hon inte längre vill hålla på med trav tänker hon sluta helt. Merete gör ingenting halvhjärtat.

– Är det inte ganska tungt och slitsamt att jobba med hästar?

– Det finns inget som är slitsamt när du gör det du trivs med. Egentligen finns det bara en sak som är jobbig och det är bilister som inte visar hänsyn. En vanlig träningsrunda kan bli otäckt spännande! Några tips: Kör förbi försiktigt och håll avstånd ifall hästen skuttar ut i vägen. Är hästen synbart orolig, stanna och låt ekipaget gå undan en bit. En rädd häst kan skada både sig själv och sin människa.

- Men fyrhjulingar på skogsvägar då?

- Dom visar faktiskt mycket mer hänsyn, säger Merete. Dom stannar och låter oss passera så det är inga problem.

– Vilken dag har varit den bästa i din karriär?

– Oj, det är många det! I mitt allra första lopp blev jag tvåa på målfoto. En andraplats i V75 smäller också högt. Eller när jag vann Sydkampen i förfjöl.

Hur många vet att Merete representerat Sverige i amatör-EM för kvinnliga kuskar? Inte bara en gång, utan tre!! Tävlingen heter Europe Cup for Lady Drivers, och genomförs i Italien.

Har du något gott råd till den som vill göra som du?

– Lev livet nu, du vet aldrig när det tar slut. Gör det du tycker är roligt så går det bra. Och i travvärlden ska du tänka resultatriktat och inte vara för sentimental. Du ska ju helst ha lite vinst tillbaka på dina insatser.

Närmast i kalendern är ett premiellopp med Pacific Hurricane* på Årjängsbanan. Pacific Joy startar i V75 på Färjestad den 24:e september.

Merete har än så länge ingen hemsida, men detta är något hon funderat på att skaffa sig. Det ser vi fram emot!

Tre snabba frågor.

1. Vad händer 2012?
– Det rullar på bra som hittills, eller bättre.
2. Mest speciellt med Pacific Joy?
– Allt ska vara på hans villkor. Allt!
3. Det visste vi inte om Merete?
– Jodå, hon äter bacon...



*Pacific Joy vinner på Färjestad 6 sept. 2009.
Foto: Lernnart Kihlman*

Fakta

- Det kördes damlopp redan på 1930-talet, men de beskrevs i press snarare som cirkusföreställningar för att roa publiken.
- 1971 blev det tillåtet för kvinnor att köra proffslopp. Några år tidigare fick ryska tränaren Maria Burdova dispens för att ställa upp i Elitloppet.
- Jenni Åsberg, Gävle är Sveriges yngsta kvinnliga proffstränare. Fick sin licens 2010 och var då 23 år.
- Antalet kvinnliga proffstränare har fördubblats under 2000-talet, och bland proffs- och amatörtränare under 40 år är två av tre kvinnor.
- Proffstränarutbildning finns på travskolan i Wången.

** I premielloppet på Årjäng 23:e augusti blev Pacific Hurricane godkänd.*

Linda Magnusson

Hembygdsföreningen

Hembygdsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser med ca en halv miljon medlemmar. Över hela landet finns 1950 hembygdsgårdar. Att nå ut till den yngre generationen är viktigt både för föreningen och för ungdomarna, så att de får kunskap om sin bygds historia

Måndagen den 13 juni bjöd hembygdsföreningen in årets tredjeklassare från Järvenskolan till ett besök på hembygdsgården. Detta för att föreningen skall sprida kännedom om sin verksamhet och för att eleverna ska få del av vår kulturhistoria, poängterar Anna-Märta Larsson, hembygdsföreningens ordförande. Eleverna fick prova på smide, skygårdsjaling, kardning och spinning av ull, samt vävning och linberedning.

Årets midsommarfirande blev lyckat med ca 400 besökande på hembygdsgården som bjöd på sedvanligt program. Dans och lek runt midsommarstång leddes av Emelie Axelsson och med Stig Forsberg på dragspel. Efter lek och dans tog Victor Rydström, Adam Algesten, Veronica och Angelica Arvidsson över och underhöll en stund innan Gunnar Lidberg tog vid med egna dikter. Sedan fortsatte kvällen med dans till Wallins orkester, fram till avslutning med kyrkmarsch ner till midnattsgudstjänst i Gunnarskogs kyrka.

Under sommaren, med inledning 4 juli, har hembygdsgården öppet på eftermiddagarna med kaffeservering och lottförsäljning. Årets musikcafékväll inleddes 13 juli med bröderna Öjjeberget och ca 100 besökande. De glada bröderna bjöd oss på fin och fartfylld underhållning som uppskattades av publiken på och runt den lilla dansbanan. 27 juli kom Bengt Berg och Björn Sandborg. Den kvällen var publiken något mindre men de som tagits sig dit var mycket nöjda och lovordade dem båda.

I år gick sista veteran MC-rallyt. Lite sorgligt eftersom det har varit populärt och dragit stor publik. Nu måste vi hitta på någon ersättning. Den som har ett bra förslag får gärna höra av sig.



Bröderna Öjjeberget underhöll med bravur

Vi hade också ett veteranbilsrally – ”Styrkeprovet”. Båda dessa jippon belyses i separata reportage.

Under sommaren har vi påbörjat omläggning av taket på Lafallhöjdslogen. Nya takstickor spikas nu upp i rask takt och när det här numret av Gånnerskenytt kommit i din hand är taket förmodligen färdiglagt. Kôlnan är också under reparation och har fått en del murkna stockar utbytta.

Från Lafallhöjdgruppen som i år blev utsedd till *Årets slättegubbe* rapporterade NWT onsdagen den 1 juni att; ”*Årets slättegubbe är ett helt gäng. De samlas sista lördagen i juli och påbörjar slättern på gammalt vis för att kunna bevara den ängsflora som finns*”.

Arbetet som är helt idéellt pågår under ett par veckor och belöningen är en bevarad ängsflora som annars skulle gå förlorad. I år har även A.N. varit med och skrivit om slättern i Lafallhöjden. Det är bra, Lafallhöjdgruppen är värd all den uppmärksamhet den kan få, och kanske det finns fler som skulle vilja vara med? I så fall är det bara att höra av sig!

Bo Eriksson

Veteran-MCrally

MC-veteranrally 3:e juli på Gunnarskogs hembygdsgård – från ett deltagarperspektiv.

För 27:e och sista gången avgick det årliga rallyt från Gunnarskogs hembygdsgård.

Det var 121 startande deltagare, varav undertecknad var en av deltagarna på moped. Första deltagaren startade från scenen klockan 10 och därefter blev det en lång rad som presenterades och startade allt eftersom.

Jag startade som nummer 2. Det första som hände var att mopeden lade av, men efter en liten ändring av bensinflödet gick den igen. Första banan gick runt Bergsjön och bestod av 3 stopp. Vid kvarnen i Järperud var det tre kluriga frågor. Idrottsplanen i Allstakan bjöd på boule, medan det åter igen var tre kluriga frågor en bit från Nordsjöbruket. Det var en fin blandad bana med asfalt, grusväg, härlig utsikt, en hel del hus, skog och publik längs vägen.

Efter bana 1 var det dags för paus och förtäring av goda smörgåsar. Alla deltagare fick två smörgåsar/en smörgås och ett fat med kakor och dricka/kaffe.

Andra banan bestod av 5 stopp och gick runt Gunnern. De som ville åka längre kunde ta en extrasträcka runt Racken, men med en moped som gjorde max 30 km/h avstod jag från den. Första stoppet låg i Årbotten där tre frågor väntade på att lösas. Vid Byn skulle det kastas pil på poängtavla. Nere vid vattnet en bit in på vägen mellan Bosebyn och Sälboda var det pilkastning på stubbe. Fridhem i Sälboda bjöd sedan på loppets sista svåra frågor och ett praktiskt moment i form av kubb avslutade vid Järvenskolan. Bana 2 bjöd också på vacker utsikt och natur, en del publik och varierande vägar.

Vädret var fantastiskt och precis "lagom" hela dagen så om bara min moped inte varit så högljudd hade jag kunnat beskriva åkturerna som idylliska.

Strax efter klockan 15 hölls prisutdelning. Alla deltagare får deltagarplakett och vinst och några premieras lite extra. Detta gäller bäste manlige deltagaren, bästa kvinnliga

deltagaren, juryns charmigaste ekipage och publikens charmigaste ekipage, några som åkt extrasträcken, äldsta motorcykeln och så vidare.

Några av vinnarna:

Bäste manlige deltagaren: Lars Nilsson, Älgå – Norton Commando 850 cc 1974

Bästa kvinnliga deltagaren: Simone Nilsson, Gunnarskog – Mustang 50 cc 1980

Juryns charmigaste ekipage: Jan Folkesson, Näbbelöv – Dunelt 500 cc 1927

Publikens charmigaste ekipage: Therese Olsson, Arvika – Maraton Kompakt 50 cc 1972



Segrare i damklassen: Simone Nilsson.

Jag fick ett litet samtal med en värdig och rörd kvinnlig vinnare efter prisutdelningen på rallyt. Simone Nilsson är barnbarn till framlidne Bror Torevik som startade rallyt. Det var första gången hon deltog.

– Jag körde för morfar, berättar hon. Prisbuketten skulle hon lägga på hans grav. Det var en passande och vacker avslutning på det traditionella rallyt som dragit mycket folk genom åren!

Tess

Arvika Farmartjänst ek. förening

Allt började i februari 1991 då flera av oss "Gunnaskinger" deltog i ett möte med LRF i Arvika.

Ronny Yngvesson dåvarande lokalskötare hos Hushållningssällskapet väckte iden med Farmartjänst som kunde generera lite extra inkomst till jord och skogsbrukarna i trakten.

Vi började stöta och blöta denna ide och efter ett antal veckor smidde vi planer inför framtiden.

På första mötet hos R.Y. kom ett femtontal LRF are från både Arvika och Eda.

En styrelse bildades med fem-sex st plus de från Edasidan. Tanken var vi skulle använda oss av de kunskaper och maskiner som vi hade. Dock blev Eda gängets historia relativt kortvarig.

Flera av oss hade en yrkesutbildning i boten som vi hade användning för, som ex. inom måleri, byggnadssnickeri, avbyteri, skogsarbete mm. FT var ju redan 1991 etablerad runt om i Sverige med ett 90-100 tal reg. så skattetekniskt fanns redan mallen. Innan reg. var klar tog vi första jobbet genom Nordmarkens Farmartjänst det jobbet var omläggning av taket på "Sveders Hörna" i Arvika som Leif Eriksson ägde.

Efter semestern 1991 var stadgarna och registreringerna klar och vi antog namnet Arvika Farmartjänst ek. förening.

I starten var vi 8 personer och efter 1993 hade vi ökat till 13 st. Detta har varierat under våra 20 år.

Vi fick ett bidrag av Föreningsbanken, Länsförsäkringar och Lantmännen för utvecklingsarbetet och marknadsföring. RY som hade ett digert kontaktnät var oss till stor nytta i början.

Per-Axel Adolfson blev vår första ordf. och verksamhetsledare och är efter 20 år still going strong med allt vad det innebär både i med och motgång. Genom de som jobbat som avbytare och deras kontaktnät har det genererat jobb till oss andra såsom måleri, snickeri, skogsarbete, stängsling samt grävning, snö-

skottning, fastighetsskötsel mm.

Flera av oss har eller har haft djurproduktion eller spannmålsodling.

Farmartjänst är flitigt anlitate av entrp. i bygden som en extra resurs för ex. arbeten som kräver maskinhjälp eller rent fysiskt arbetet. Allt eftersom åren gick började vår marknadsföring synas lite här och där. Vårt geografiska arbetsområde har också utökats med åren. En dag ringde en ordf. i Uddevalla-varvs kamratförening och ville ha hjälp med en stor renovering av ett hus i Svenneby Torsby vilket vi tog och gemensamt rodde iland. En medlem åker landet runt och monterar skateboardramper och lekparutsrustning och andra jobbar med grönyteskötsel åt Länsstyrelsen i naturvårds-områden, trädgårdsarbete, skogskörslor, sågning av byggnadsvirke mm.

FT s affärsidé är att utfört arbete skall vara till kundens belåtenhet fullt ut, dvs rätt man utför arbetet. Vi har ingen ambition att bara växa utan istället bli bättre och effektivare och försöka svara upp på vad kunden vill ha. En nystart för i år och som flera kunder har efterfrågat är rödfärgning av b.la ekonomibyggnader vilket vår ordf. under många år sysslat

*Premiär för årets
glögg!!!*

*Välkommen att provsmaka under någon av
höstens marknader*

www.olivlunden.dinstudio.se


OLIVLUNDEN
i
Gunnarskog

... fyller 20 år

med och nu lär ut till en av våra yngsta medlemmar, som införskaffat ny utrustning (se vår hemsida).

Vår hemsida <http://arvikafarmartjanst.se> har succesivt förbättrats under åren vilket har lett till en markant ökning av kunder som söker upp oss den vägen för att få jobb utförda. Vi har flera norrmän, holländare, engelsmän som vi utfört arbete åt och som återkommer med nya förfrågningar.

Det enskilt största jobbet fick vi genom Ljusdalsbygdens Farmartjänst, nämligen att montera postlådor över hela Värmland och Dalsland, service och viss korrigering pågår ännu.

Åren 2007-2008 skedde en markant omsättningsökning från 2,8 milj. till 4,8 milj. Vårt breda register av olika arbeten som vi presterat under åren kanske bidrog till att vi fick mottaga Arvika Kommuns "Näringslivspris 2008" vilket vi alla är stolta över. Kanske vår enkla affärsidé och närheten till kunderna spelade en viss roll?

Vi har som rutin att hålla ett s.k månadsmöte där vi stämmer av pågående och nya jobb. Varje år träffas Farmartjänstare från Region Väst, som vi tillhör, på olika platser. Vi ingår även i Farmartjänst Riks.

Lite medlemsvård brukar vi hinna med ett par gånger om året där våra bättre hälfter också får vara med. Under sensommaren har vi bussledes stört kosan mot olika resmål såsom Lersjöfors gamla bruksmiljö eller en tur med räkbåten på Glafs fjorden och före jul har vi gjort som tradition att inta ett julbord på vår anrika Hembygdsgård i Gunnerske med lokalt producerad underhållning

En god sammanhållning i gänget har gjort att vi trivs med varandra och har därför kunnat fira 10-årsjubileum och nu ett dito 20 års.

10-årsjubileet firades vid "Kolarkojorna" vid St Korstjärn med div. muntrationer och tävlingar.



Jonny Magnusson, skogsarbetare i Arvika Farmartjänst, bredvid en nyfälld gran

Med tillbakablick på de 20 år som vi utfört tjänster runtom om i våra bygder har vi knutit värdefulla kontakter som gjort att vi utvecklats i positiv riktning både som personer och företagare.

FTs 20-årsjubileum blev en kväll att minnas. Alla farmartjänstare strålade ikapp med en härlig augustisol. Efter välkomstal av ordf. hölls tävlingar av olika slag – luftgevärsskytte, pilkastning och frågesport. Uppe på terassen hos värdparet Eriksson/Björkäng stod ett långbord dukat och därifrån hade vi en betagande utsikt över den spegelblå Bergsjön. Som inramning nedanför i hagen gick Allstakans Simmenthals djur som ömsom betade och tillsammans med oss lyssnade till Emilie Larssons vackra sång och musik, alltmedan vi avnjöt Lyckenedelikatesser som det lokalt producerade grillköttet från Allstakan och jubileumstårtan med gott kaffe.

Vi satt alla smått lyriska och prisade denna vackra bygd som vi har förmånen att få leva och arbeta i. Fullmånen steg sakta upp över grantopparna och avslutade denna minnenas afton i Lyckene i Gröttvål.

Vid pennan detta nådens år för Farmartjänst,

Rolf Nordling

Höstkrysset 2011

Vågrätt

1. Lagrade
13. Har väl läkare pluggat under studieetiden.
14. Kan vara förled till både fly och fjäril samt efterled till sommar.
15. Finkornig i jordart.
16. Näverryggsäck
17. Inte mycket värt. Var ibland rött.
18. Konsumenttidning.
19. Kan trana ibland.
20. Viktor Karlsson.
21. Värmer geten.
23. Smått mått.
24. Hon kan firas i juni.
25. Ostdjur.
- 26 Studera!
27. Rune Svensson
28. Lär vara utrustad med pilar.
- 30 Är i dosa innan den blir till.
- 31 Går det att skylla på.
33. Ett slags efterskänkande.
35. Kan man ligga som en på marken om det går fort.
37. Valuta i ett örike.
38. Adelsmärke.
39. Gör so ibland.
42. Blir ett ibland.
43. Slutet av bondeorg.
44. Är logiskt otänkbara i given tid.
47. Är bara i vattnet.

Lodrätt

1. Är rodret ett.
2. Vill att det ska vara totalt utan normer.
3. Gästgiveri.
4. Så börjar ofta en bisats
5. Grisar ibland.
6. Kan glasruta bli av fukt.
7. Så många svansar har en viss katt.
8. Numer dyr kraft.
9. Äts skalad.
10. Moses bror.
11. Tiljans ”kung” kallas väl så???
12. Är ettan.
18. Kan både känsla och sommar vara.
19. Motsatsen te her, her.
21. Amuserar.
22. Skälla högljutt.
26. Kan förekomma på blad och i vägg.
29. Lär ha ritat roligt.
30. Kan vissa drycker.
32. Eskimåkanot.
34. Löses detta kryss i.
36. Framställs genom spinning.
40. Tima.
41. Festklänning.
45. Saltbeståndsdel.
46. Engelsk herre.

ALGEBYGG

Utför byggnationer och markarbeten

Olof Algsten - Håkan Ekmark - Lars Andersson

070 3127044 070 3748842 070 322868

Höstkrysset 2011



Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg

Ditt förslag till lösning
sändes till :
Maja Olsson, Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”

De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn: -----

Adress: -----

COOP  **EXTRA**

PALMVIKEN

0570-727730

STYCKÅSEN

0570-727630

Lösning sommarkrysset 2011

1	V	2	A	3	N	4	A	5	D	6	I	7	S	8	B	9	A	10	D	11	E	12	T
13	A	R	A	G	O	N	I	E	N	S	K	A											
14	P	E	G	A	S			15	G	A	D			16	O	K							
17	E	N	A			18	A	19	V	I	G			20	A	R	M						
21	N	A	S	22	A			23	A	L	L	24	E	G	R	O							
25	A	T	A	X	26	I				27	L	E	K				28	B	N				
29	T	E	K	A	D	30	E			31	S	Ö	32	L	A	T							
33	T	A	I			34	S	T	35	E	N	R	Ö	S	E								
36	R	T			37	B	I			38	R	Ä	N	S	E	R							
39	A	R	40	G				41	N	42	I			S			43	A	R	A			
44	P	A	L	45	I	N	D	46	R	O	47	M	R	A	D								
48	P	R	O	T	E	S	A	R	B	E	T	E											

Vinnare blev

Karin Forsberg
Fredros

och

Mona Sjöberg
Charlottenberg



GRATTIS!
PENNINGLOTTEN
KOMMER PÅ POSTEN!

Kondoleanser

Nu finns det möjligheter att beställa kondoleanser genom Gunnarskogs bygdslag. Ring Ronny Olsson, tfn 0570-322 28.

Överskottet går till bygdens utveckling.

Styrelsen



**AC MONTERINGS
SERVICE**

**REPARATIONER &
INSTALLATIONER**



Vatten



Värme



Sanitet

Anders Cajdert Gunnarskog

Tel / Fax 0570-322 61

Mobil: 070-677 80 70

Allstakans byalag

Kolbullar och gäddfiske

Lördagen den 16 juli anordnade Allstakans byalag kolbullekväll och gäddmetartävling.

Dagen började med gäddmetartävling och 47 tappra fiskare anmälde sig vid Alunda. Det fanns herr-, dam- och juniorklass att tävla i. Eftersom "Gädd-Jan" Magnusson, som vunnit nästan alla tidigare tävlingar, inte ställde upp i år så var det mer öppet om vem som skulle ta hem segern. Det var start klockan tolv och sluskottet gick klockan sex på kvällen. De tävlande fick fiska från båt eller land och det var bara gädda som räknades.

Solen sken och det var en varm och fin eftermiddag så när metarna kom iland var det fullt med folk vid Alunda för att följa invägningen av fångsten och vara med på Kolbullekvällen. Stig Karlsson och Mats Tjärnestig hade fullt upp att få fram kolbullar till alla hungriga. Kaffe och korv serverades också och det fanns lotter att köpa - och förhoppningsvis vinna något.

Trubaduren "Den sjungande polisen" Lennart Karlsson sjöng visor till eget gitarrspel medan gäddorna vägdes in. I pausen blev det dragning på medlemslotteriet och första pris, en fin målrad tavla av Maria Nilsson på Stortorpet, vanns av Evert och Anita Augustsson.

Vinnare i gäddmetartävlingen blev Urban Eriksson med hela 15,35 kilo före Mattias Bergström med 6,96 kilo. Elin Nilsson vann damklassen på 2,3 kilo före Berit Nilsson. Bäste junior var Samuel Arvidsson med 1,15 kilo före Regina Persson. Den trevliga kvällen vid Alunda avslutades med mera sång av Lennart Karlsson.

Janet Tjärning



En välbesökt tillställning, Alunda vid Övre Vassbotten

Befolkningsstatistik

Gunnarskog växer även 2:a kvartalet

Gunnarskog hade 30 juni 2067 invånare. En ökning sedan 1:a kvartalet med 6 personer. Gunnarskog har den största nettoinflyttningen (+13) av samtliga församlingar inkl stadsförsamlingarna i Arvika kommun! Vidare håller barnafödandet i sig. 5 barn har kommit till världen under april-juni.

Detta räcker inte långt för att täcka antalet döda utan slutar med ett födelseunderskott om 7 personer. Tack vare stark inflyttning blir det ändå på totalen en befolkningsökning enligt ovan om 6 personer.

Att barnafödandet håller i sig är väldigt positivt. Det är avgörande för att bevara Järvenskolan för framtiden.

Willy Ekmark

Fredros musikcafé

Skribenten har varit på två av årets tre sommarcaféer i Fredros bygdegård denna sommar. Att uthålligt arrangera detta stora evenemang är en prestation väl värd att uppmärksamma.

Caféet i juli, som var det 40:e i ordningen, samlade fulla hus och lite till. Det gjordes inget stort nummer av den omständigheten. Sådana är arrangörerna för Fredros Café, inga överord där inte.

Det centrala i upplägget är husbandet "The Hunters" och hemlagat gott o billigt till kaffet och annan dryck. Melodikrysset är en institution vid det här laget och är mycket populärt bland publiken.

Publiken är mest i mogenåldern men även en blandning av små o stora. Aldermannen Henning Rydberg med fru har "fasta platser" på "gamla scenen" från den tiden bygdegården var Folkets Hus. Publiken strömmar till långt före starten kl 19 och det är frågan om inte flertalet är icke-Gunnerskebor. Fredros Café är alltså ett evenemang som drar utsocknes till socknen och sätter Gunnarskog på kartan. Arrangemanget drar storpublik och är det största i sitt slag i bygden.

Utän en enastående ideell insats från medarbetare både bakom o framom kulisserna



Delar av kökspersonalen på Fredros café

skulle det aldrig gå. Föreningens ordförande Sune Johansson nämner som ett exempel tillbyggnaden, som byggdes härom året. Man gjorde en ideell budget som kom upp i anse- nliga 100 000 kr men byggde för 89 000 kr. Utlagt på marknaden skulle bygget ha gått till minst det tredubbla.

Det går åt mycket personal i köket en café- kväll. Programmet börjar 19 och slutar strax innan larmet går. Kön till de goda smörgås- arna och dryckerna är lång innan föreställ- ningen och i pauserna. Det är en gemytlig stämning bland publik och personal. I pauser- na passar man på att hälsa på bekanta och får samtidigt sträcka på benen. En bra samman- fattning av alltihop skulle kunna vara: detta är ett STORT FOLKNÖJE!

Junicaféet var inte proppfullt och gav lite bättre stolutrymme än vanligt. Christina Magnusson debuterade som The Hunters nya vokalissa och gjorde det med den äran. Hennes repertoar spänner över ett brett fält



King of the guitar - Ove Walter

Fredros forts.

och hon behärskar många musikgenrer. Ann-Britt Mossberg sköter "Melodikrysset" med van hand och med en medryckande energi. Glädjen i jobbet smittar av sig på publiken som nogsamt lyssnar till vad hon säger i sina introduktioner till kryssfrågorna. Melodierna kompas av husbandet med goda musiker över lag och som toppas av Ove Walter, "King of the guitar".

Så kommer kvällens artist, vilken är ett band, Irish Times, som naturligtvis spelar Irländsk folkmusik. Det går bra till en början men efter hand övergår en del av publiken till att prata med grannen. Det visar sig att en del åhörare inte har disciplin nog att tålmodigt lyssna på Irländsk folkmusik. Vad som räddar situationen är den i bandet ingående Lotta Delebrant. Med gitarren och skön stämningungar hon igång publiken igen och intresset för vad bandet har för sig på scenen stegras åter bland folket i bänkarna.

Därefter kom den "sjungande polisen" Lennart Karlsson, som gjorde sitt jobb.

Det som för många blir kvällens huvudnummer står två unga grabbar för. Oannonserat och till synes ad hoc kliver Brättnepojken Anders Ljungberg och Per Ödberg från Luleå upp på scenen. Anders på contrabas och Per på gitarr bjöd publiken på sugande god jazz som fick salen att gunga. En del av numren

inspirerade av Jan Johanssons folkvisejazzton.

Anledningen till den stora publiken vid juli-caféet var antagligen affischnamnet, countryångerskan Tina Samuelsson och möjligen också som i fjol en oannonserad uppdykande Rayburn Anthony bakom kulisserna.

Countrydiggarna blev rikt belönade denna kväll som inleddes av Tina Samuelsson som verkligen kan det där med country. Med bra röst och stor karisma gav hon det bästa av det bästa vad gäller countrygenren. En del sångnummer spetsades med hjälp av Christina Magnusson som visade att hon även kunde sjunga country med bravur.

Någon tid innan larmet skulle gå dyker så "den gamle" upp. Rayburn ägde givetvis återstoden av kvällen med sin gitarr och smäktande röst, gammal är äldst.

Medan de sista tonerna från Countrygänget svävade ut över Stortreen bröt vi upp och åkte hemåt, upplyfta av ytterligare ett fyrtimmars folknöje i Fredros. Är du som läser dessa rader en som inte varit där än. Åk dit!

Ett stort tack till arrangörerna av Fredros Café för att ni genom ert arbete skapar ett verkligt mervärde för oss i socknen.

Willy Ekmark

Fördelaktigt att gallra nu
Högt massavedspris
Höjd medlemspremie
Kjell-Åke Skogström
070-322 65 21



Mellanskoq
Skogsägarna

Hembygdens dag

Söndagen 14: augusti var det Hembygdens dag på Hembygdsgården i Gunnarskog.

Dagen inleddes med högmässogudstjänst i kyrkan. Hembyggsföreningens ordförande Anna-Märta Larsson högtidstalade som en inledning på evenemanget.

På hembygdsgården var det sedan full aktivitet under hela dagen med många hantverkare i farten. I år kunde man också få prova på hur det går till att lägga ett sticktak, eftersom Lafallhöjdlogens tak är under omläggning. I smedjan var det full fart på härden och hammarslagen ekade. I kôlarkojan stektes kôlbul-lar i långa banor. I Rävängsstugan kunde man som varje år träffa "Kajsa".

Från scenen underhöll Rustan Christensson tillsammans med sina barn. Talet till hembygden hölls i år av Ingmar Johansson i Nerhage, Gaesch. Han bor numera i England, men förklarade sin varma kärlek till hembygden med många fina tillbakablickar på ungdomsår och start på arbetsliv. Från scenen underhöll också Karin Andersson med berättelser från förr och där en viss liten grå varelse hade en stor betydelse.



Takläggning pågår!

Programmet avslutades med Gunnarskogs PRO-kör. En fin dag med mycket att uppleva och där flertalet passade på att smörja kråset med nävgröt och stekt fläsk, eller åtminstone tog ett varv runt de digra kakfaten som stod frestande för den kaffesugne.

Bo Eriksson

Röda-korset fest

Ett åttiotal gäster hade infunnit sig på hembygdsgården den 21:e augusti. Festen anordnades med anledning av Arvika stads 100-årsjubileum.

Röda-Korskretsens ordf. Ulla-Britt Löfstrand hälsade gästerna välkomna och presenterade programmet och de uppträdande. Först ut var missionsförsamlingen pastor.

Sedan anträdde Brunskogspojkarna scenen och spelade och sjöng Evert Taube, Alf Robertson, Thore Skogman, med flera. Emellanåt drog de även en och annan rolig historia.

Så bjöds vi på smörgåstårter och kaffe och dricka. Och rätt som det var tog det hela slut.



Missionsförsamlingens pastor Simon Mins-hull presenterar sig.

Jan-Olof Magnusson



**Skicka in material till Gûnnerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!**



Veteranbilar gör Styrkeprovet

Fredag den femte augusti fick Gunnarskogs hembygdsgård ett unikt besök i form av veteranbilsrallyt Styrkeprovet. Det är ett nordiskt veteranbilsrally som har till uppgift att visa på och främja intresset för att bruka veteranfordon till och med 1925 års modell och som skiftas varje år mellan Sverige, Norge och Danmark.

Det var verkligen roligt att det i år blev förlagt till Arvika som en del i hundraårsfirandet och att Gunnarskogs hembygdsgård fick bli ett mål under rallyts första dag. Mycket folk kom för att beskåda de unika fordonen när de ställdes upp inne på hembygdsgårdens område. Av det sjuttiofem bilar som anlände, oftast med tidsenligt klädda passagerare och förare, följer här lite bilder.

Bosse Eriksson



Lexington 1919, Maria Person Karlstad



T-Ford 1915, Eskil Andersson, Svanskog



Buick 1907, Martin Andersen, Danmark



Cottereau 1906, Lars Öhman, Sollentuna



Hupmobile 1910, Anders Larsson, Perstorp

Vandringsledsprojektet

Projektet har klarat av två av tre etapper. Ca 49 km vandringsled är röjd, skyltad och färgmarkerad. Rundturen och Stommenleden väntar på genomgång, ca 26 km sammanlagt. Arbetet beräknas vara färdigt i höst.

Projektledare är Jan Johansson, Allstakan. Mats Andersson, Tvärud hjälper oss med att ta fram markägaruppgifter mm. Lars-Ove Olsson i Gårdsås och Bengt Andersson Gravås gör själva arbetsinsatsen på marken. Arbetet har löpt mycket smidigt och vi har hunnit med mer än vi hade kalkylerat med. Det sista utskicket till markägare har just sänts iväg varför etapp tre kan tänkas starta inom

3-4 veckor eller när den siste markägaren har lämnat in sin fullmakt.

Projektkostnaderna finansieras genom bidrag från Skogsstyrelsen och vi i bygdelaget är mycket tacksamma för möjligheten som getts oss att rusta upp våra vandringsleder.

Vi hoppas att detta ska innebära att fler ger sig ut på vandringar framöver och att de därigenom kan få njuta av vår vackra natur, ladda själskrafterna och höja hälsolivån.

Willy Ekmark

BERGVÄRME.

SÅ AVANCERAT ATT
DET ÄR ENKELT.

Låt oss presentera den nya generationen bergvärmepumpar som kan spara upp till 80% av dina energikostnader.

GOODMANS RÖRSERVICE

tel 076-8313054

Utför allt inom VVS-branchen

 **NIBE**



B&K BYGG ALLSERVICE

MED LÅNG ERFARENHET

Vi utför byggarbeten
Nybyggnationer, Renoveringar, Tak, Badrum, Utbyggnader
Åven Rotavdrag

Vi som utför detta heter
Björn Liden Fridhem Högboða
Mob. 0705 82 02 36
Kjell Persson Svartåna Brunskog
Mob. 0735 25 30 17

b.k.bygg@live.se

Larstomta Vandrarhem
Gunnarskog

Bed & Breakfast
Antik & Kuriosa

Boende i naturskön miljö i
Gunnarskog

Vi har öppet hela året

Stor sortering i vår butik



Välkommen att besöka oss
För mer information:
0570-32616

Sabine Götzinger

Recepthörnan

Marinerad älgstek och fläskkotletter i ugn.

I detta nummer är det Eva-Lena Olsson, kokerska på Järvenskolan, som bjuder på två av sina bästa recept. Och vad passar bättre nu när hösten närmar sig än att marinera älgstek?

– Nu när älgjakten närmar sig är det roligt med recept som varierar älgköttet. Det här receptet har jag gjort mycket till kalas och dop. Det brukar bli väldigt uppskattat, till och med barnen tycker om det, säger Eva-Lena Olsson.

Det andra middagstipset är ett lättlagat recept på fläskkotletter, som man lägger direkt i ugnen och häller en sås över.

– Det gör sig själv i ugnen. För mig, som jobbar med mat varje dag, är det väldigt skönt att slippa stå och passa – och så blir det gott dessutom, säger Eva-Lena.

Så låt er väl smaka!

Anneli Karlsson

Ledins
GRUS AB



Vi utför stora och små krossningar med ambulerande krossverk samt utför grusleveranser efter dina behov!

GUNNARSKOG

0570-32044

Marinerad älgstek

Cirka 1 kilo älgkött (stek)

Ugnstek älgsteken - helt utan kryddor - i 1,5 timme i 175 grader. Låt svalna.

Marinad:

1 dl matolja

2 msk senap

1 dl soja (mushroom)

1 msk vinäger

2 st pressade vitlöksklyftor

2 äggulor

Rör ihop allt. Krydda med kött- och grillkrydda, aromat, citronpeppar, salt och svartpeppar.

Skiva köttet i tunna skivor och lägg det i en plastpåse och häll i marinaden. Låt stå i ett trångt kärl i ett dygn. Vänd på påsen ibland.

Servera det kalla köttet med potatisgratäng och en sallad. Det är även gott till potatissallad eller som en, av flera, rätter på buffén.

Bodenkotletter

6 st kotletter

3 dl grädde

2,5 dl creme fraiche

0,5 dl mushroom soja

1-2 tsk sambal oelek

Lägg kotletterna i en ugnsfast form. Salta lite. Koka ihop grädde, creme fraiche, soja och sambal oelek till en sås och häll över kotletterna. Ställ in formen i ugnen och i 175 grader och stek kotletterna sedan i 1 timme och 15 minuter.

Servera med kokt potatis och en grönsallad.

Sommarauktion

Många fynd gjordes på Larstomta när årets upplaga av sommarauktionen gick av stapeln. Flera hundra utrop till hugade spekulanter genererade 19000 kronor till Gunnarskogsfonden.

”Ett stort tack till alla som skänkt saker som har gjort den här auktionen möjlig. Tack även till alla ideella krafter både före, under och efter auktionen” säger bygdelagets ordförande Willy Ekmark.

Trots ett regnigt väder på lördagsmorgonen den 20 augusti hade många trotsat regnet och tagit sig till Larstomta. Utbudet var stort, allt från stolar och bord och byråer till tavlor och kaffekoppar och leksaker och cyklar auktionerades ut. Auktionsutroparen Karl-Erik Johansson var effektiv och såg till att det budades. Erik Johansson från Sälboda ropade in ett kylskåp.

”Det här behövde jag verkligen. Kylskåpet därhemma håller på att rasa isär så nu ska jag hem och byta ut det” berättar han.

Ella Andersson och Sigbritt Johansson hjälptes åt i budgivningen och konstaterad att de nog handlat mer än vad de egentligen behövde.

”Men det är ju roligt med auktion!”

Högsta utropet för dagen blev en kanot som klubbades för 1400 kronor och näst högsta utropet blev en antik spegel som klubbades för 500 kronor.

Anneli Karlsson



Det var så här det började.



Ella Andersson och Sigbritt Johansson gjorde affärer.



Erik Johansson köpte sig ett nytt kylskåp.