

GUNNERSKE Nytt

GUNNARSKOGS BYGDELAGS TIDNING

FÖR ALLA MED KÄNSLA FÖR BYGDEN Pris: 35:- NR 3:2016

Höstnummer 2016



Emil från Gröttvål gillar traktorer. Se notis på sidan 14



Ordförarn´ har ordet

Hej alle Gûnnerskinger! Det small bara till så passerade sommaren 2016! Jag tycker det varit en bra blandning av fint väder och aktivitetsdagar, mycket bättre än förra sommaren.

Årets simskola i Gravås (Röda Korset anordnar, tack!) avnjöts i sol, inte som förra året då det var täckjacka som gällde för oss som följde med deltagarna

Ett nytt inslag i aktivitetsfloran var Veterantraktorernas Rally. Gunnarskogs Bygdelag anordnade tillsammans med LRF. Start och mål var på Larstomta. Traktorerna åkte runt Gunnern och vid Larstomta bjöds det på underhållning, lotteri och servering. Avgiften gick oavkortat till Barncancerfonden. Mycket uppskattat, detta blir troligtvis återkommande!

Besöken i Gunnarskog har ökat, det har varit en bra sommar för turism o camping; våra entreprenörer har haft fullt upp, kul!

Många har besökt Fredros musikcaféer, loppis o auktion på Larstomta, Mopedrally i Aschtan (BIK), Våffelkvällar på Kolstavallen (BIK o Allstakans Byalag), Mila i Allstakan (Allstakans Byalag), Hembygdsgårdens aktiviteter, slätter i

Lafallhöggda, Midsommardansen, Midsommar på Hembygdsgården mm. Man blir nästan andfädd om allt ska räknas upp! Det finns mycket positiv energi i Gûnnerske!

Ett nytt inslag om man är på Facebook är alla fantastiska fotografier som många tar; ingen nämnd, ingen glömd!

Till sist lite reklam, speciellt är det ju vårans rikskändis som är föremål för foto, filmsnuttar, framtida naturfilmer.

Ett antal av dem som tagit kort har nu ställt upp med sina bästa kort av den vita älgen och en Gûnnerskekalender 2017 kommer att säljas till förmån för Gûnnerskefonden under hösten. Köp den och ge ett bidrag till aktiviteter i Gûnnerske!

Trevlig höst!

Ronny Olsson

GûnnerskeNytt

Nummer 3, årgång 23, 2016

Ansvarig utgivare:

Ronny Olsson

Gunnarskogs Bygdelag

Tel: 0570-322 28

Bg: 5035-7847

För medl.avg Bg: 819-2460

Redaktionskommitte:

Willy Ekmark

Therese "Tess" Olsson

Jan-Olof Magnusson

Bo Eriksson

Märta-Lisa Magnusson

Linda Magnusson

Ronny Olsson

För annonsering kontakta Maja Olsson

Tel: 0570-77 00 96

Annonspriser:

1/5 sida 375 kr

1/4 sida 550 kr

1/2 sida 825 kr

1/1 sida 1100 kr

Annonser kan även mailas direkt till:

jom.gillen@hotmail.com

Insändare, artiklar m.m mottages med tacksamhet!

e-post: redaktion@gunnarskog.nu

hemsida: www.gunnarskog.nu

Utkommer med 4 nr/år

Upplaga denna gång 750 exemplar.

Medlemsavgiften är 130 kr /år

Prenumerations-/medlemsavgift är 130 kr. Sätt in avgiften på bankgiro 819-2460 (Swedbank)

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

Framställd av:

Redaktör Jan-Olof Magnusson

e-post: jom.gillen@hotmail.com

Evenemang och annonser



Välkomna till Gunnarskogs
hembygdsgränd 2016

Höstmarknad 24 September

Julmarknad 26 November

Hembygdsföreningen

GUNNARSKOGS
FONDEN

Vassvikens Motorservice

Service o rep av allehanda småmaskiner
som motorsågar, gräsklippare,
utombordare etc. Även försäljning av
nya maskiner och tillbehör.

*Slipning av motorsågkedjor o svärd.
För er som inte har möjlighet att komma
med era maskiner så kan jag hämta upp
mot en avgift.*

Ring Stefan 0570-33126 070-2415602



**Service med garanti–
TV, stereo o hemelektronik, parabol o
antenn**

Lars-Erik Persson
Fallängsvägen 39, 67151 Arvika
Tfn. 0570-71 14 70
Mobil: 070-650 99 29

Bredband

Vi i området Gröttvål, Tobol, Backsjöbotten och Råxed började på hösten -14 att bilda förening för fiberutbyggnad precis som Årbotten och Sälboda fiber redan gjort.

Vi hade fått information om att statligt bidrag på 50% av utbyggnadskostnaden skulle utgå och området i västra Värmland var ju på intet sätt pionjärer eftersom arbetet med fiberutbyggnad redan gjorts på många ställen i Sverige.

Ingen av Gunnarskogs Fiberföreningar fick bidragsmedel för fiberutbyggnad vid första tilldelningen i våras. Av de 70 inkomna ansökningarna i Värmland blev 17 beviljade stöd.

Vi övriga gavs tre alternativ.

1. Låta ansökan ligga kvar.
2. Gå samman med någon grannförening för att nå högre antal anslutningar.
3. Dra tillbaka ansökan.

Nu har Råxed, Årbotten och Sälboda Fiberföreningar gått samman om en gemensam ansökan för hela området som skickats in i mitten av augusti. OBS! vi har inte slagit samman föreningarna utan bara gjort en gemensam ansökan om stöd. (Vi skall också försöka få till ett möte med länsstyrelsen.)

Nästa datum länsstyrelsen beviljar stöd vet vi inte men av erfarenhet från tidigare skall vi inte ha förhoppningar om "tidig höst" som det lät i våras när första omgång tilldelades. I stället får vi nog vara glada om det överhuvud taget sker i år utan glider över till 2017. Länsstyrelsens byråkratiska kvarn mal långsamt.

Vi har gemensamt resonerat om strategi vid ytterligare avslag vid kommande tilldelning av stödpengar och kommit fram till att då ligger det privata alternativet bra till men att då kommer inte det pris vi tidigare gått ut med gälla utan anslutningskostnaden bli till ett högre pris som vi i så fall presenterar när det blir aktuellt.

Under sommaren och nu i höst gräver Elevio ner resterande luftburen el inom vårt område Backsjöbotten, Tobol och Gröttvål. I samband med detta arbete får vi tomrör samförlagd så att vi inte behöver gräva samma sträcka igen när fiberrören skall ner i mark.

Bo Ericsson

Sommarbilder

Det är bara att inse faktum, sommarn är slut. En och annan fin dag lär väl dyka upp på en brittsommarturné men i stora drag är det roliga slut nu. Snart plockar vi fram snöskyffel och isskrapan.

Men innan det är dags för glögg och pepparkaka ska vi äta kålsoppa och sockervadd. Nej, så långt vill jag inte sträcka mig. Nån måtta får det allt vara på de kulinariska experimenten.

Däremot ska jag förlusta mig med minnen av sommaren 2016 med hjälp av fotografier...



Båtfolk, inför gäddfiske i Bortan



Två storfiskare och kassvis med gädda. Men vinnaren heter Per Kyrksjö!

Text & foto: Jan-Olof Magnusson

Ett fotografi, minnen av musik



För mig som inflyttad till denna härliga, historiska bygd sedan fyrtio år och född på 1920-talet finns en person på bilden som särskilt väcker mitt intresse.

Den ståtlige unge mannen med det yviga håret, mitt i bilden, var son till församlingens pastor Hjalmar Johansson. Han hette Sven-Erik Johansson född 1919, blivande kyrkomusiker, tonsättare och organist med slutlig hemort i Göteborg.

Sven-Erik blev på 1940-talet medlem i ”Måndagsgruppen” som bestod av bland andra Karl Birger Blomdahl (mannen bakom rymdeposet ”Aniara”), tonsättaren Ingvar Lidholm (med verk som körsättningen ”Laudi”) och pianisten Hans Leygraf.

Ur frikyrkan har sprungit fram många kända namn. Sven-Erik Johansson blev en av dem, inte sällan en mycket originell musikutövare. Andra var körledaren Eric Ericson (född samma år som S-E Johansson). Ytterligare namn är Sven-Erik Bäck född 1919 och Rolf Davidsson född 1925 och god vän med hemort Arvika under många år och icke minst Lars Edlund med uppväxt i Arvika. Samtliga har lämnat spår i den svenska psalmboken där läsaren själv kan gå in och ta del. I ”Sånger och psalmer” finns en författare och tonsättare med rötter i Allstakan, A.L Skoog, senare utvandrad till USA under 1800-talet.

Lars Edlund och Sven-Erik Johansson träffades

och spelade i missionshus runt Arvika under tidigt 1940-tal.

Till sist vill jag nämna tre musiker som gästade Gunnarskog och spelat här under gångna år. Gunno Södersten orgelspelare en midsommar, Bo Johansson legendarisk körledare i Adolf Fredrik och Bertil Wallin från Falun.

Vilken musikskatt har inte alla de uppräknade tillfört oss här på orten och vårt musiksverige under gångna år. De finns inte kvar i livet men de lever vidare genom sina gåvor till oss.

. Ett personligt minne av Sven Erik Johansson var SMS Missionsförbundets sångarsamling i Jönköping, då framfördes hans körverk AVE KRAX AVE KRUX förmodligen ett allvarligt körstycke men recencenten skrev dagen därpå; Den natten kraxade kråkorna i Kristine. En ordlek om något mera djupgående.

Lars Kästel

Roy Skoog från Chicago

Under 1800-talets senare hälft och en bit in i 1920-talet gick stora emigrantvågor över till Amerika. Man räknar med att över en miljon människor utvandrade under dessa år. Utvandringen gick i vågor över Atlanten till det stora landet i väster.

Från Bortan i Gunnarskog utvandrade naturligtvis också många människor. Torpen var små, utkomstmöjligheterna likaså medan familjernas barnkullar var stora. Det var ont om arbete och locktoner från Amerika lovade ett land som kanske inte flöt av mjölk och honung men som i alla fall lovade bättre möjligheter. Åtminstone hundra personer utvandrade från Bortan.

Den sista emigrantvågen kom på 1920-talet. Då utvandrade en yngling som hette Gottfrid Skog. Han var i tjuugoårsåldern då han reste hemifrån en sommardag. Först åkte han bil till Charlottenberg, sen med tåg till Oslo för att åka med något av emigrantfartygen till New York. Efter att han varit hos passmyndigheten på Ellis Island fortsatte han resan till Chicago. Där fanns en tidigare granne som hette Gottfrid Gustafsson från Lerbacken i Kolstan. Gottfrid Skog etablerade sig i Chicago, blev målare till yrket och gifte sig med en flicka från Småland. De fick tillsammans sonen Roy som har besökt Sverige vid ett par tillfällen de senaste åren.

Gottfrid Skog återvände aldrig till Sverige. Han avled i Chicago i sextioårsåldern. Men hans son Roy började fundera på att besöka faderns födelsebygd. År 2014 kom han hit till Sverige och fick se den plats där hans far var född. Han blev intresserad av Sverige och återvände i år, 2016 och fick då vara med och fira midsommar på hembygdsgården och i Gunnarskogs kyrka. Med sig hade han dottern Shirley och en tolk som hette Sven-Erik Göransson.

Jag träffade Roy Skog då han var här 2014. Det var kyrkvaktmästaren i Gunnarskog, Sven-Erik Gustavsson, som ville att jag skulle guida Roy i Bortan vilket jag också gjorde. Första gången var han bara vid föräldrahemmet men denna gång

såg han mer av bygden. Midsommarfirandet och konserten i kyrkan tyckte både han och dottern, liksom vi andra, var mycket fint. Roy tyckte att Gunnarskog hade en vacker kyrkogård och var glad att hans farföräldrar och farbror fick vila på denna vackra plats.

Han var mycket intresserad av Sverige och när vi skildes åt sa han att möjligen kommer han återvända än en gång. Hans andra barn har ännu inte sett Sverige. När han tog farväl var han mycket nöjd och belåten över att han än en gång fått besöka sin fars födelsebygd och fått se det vackra Gunnarskog i midsommarskrud. De hade varit med om festen och konserten i kyrkan, ja, detta var höjdpunkter på resan och detta betonade han mycket hjärtligt. De var också mycket nöjda med boendet på Larstomta och maten som de gav högsta betyg.

Vi svenskar tycker det är roligt när folk som utvandrat från bygden kommer tillbaka, vill se vår bygd och höra talas om vad som hände där i gången tid. Och visst, vi hälsar fler välkomna att besöka det vackra Gunnarskog.

Torsten Nilsson



Fr. v: Roy Skoog, Shirley Skoog, Sven-Erik Göransson och Torsten Nilsson.

Foto: Jan-Olof Magnusson

Sommarauktion på Larstomta

Sommarauktionen på Larstomta 27 juli var välbesökt, trots en rad konkurrerande arrangemang i närheten just den dagen.

Vädret var perfekt för en folkfest "under Larstomtas gröna valv av ek och lind" som Bygdelagets lyriska annons hade inbjudit till.

Auktionisten "Hagbergarn" drogs från bord till bord på en nyrenoverad hövagn, som dock inte var med bland utropen utan hade ställts till förfogande som extra trivsselfaktor av Rolf Nordling på Tomta. Överskottet från Bygdelagets sommarauktioner går till Gunnarskogsfonden och den här gången blev det till netto 4810 kronor.

Trenden från tidigare sommarauktioner håller tydligen fortsatt: folk bjöd inte på koppar. Underbart vackra kopparkärl gick för en spottstyver. Gamla rostiga vattenkannor och andra pryglar i plåt var man däremot villig att betala flera hundra kronor för. Fyndlådor gick heller inte särskilt bra, förutom sådana som det låg smycken i. Dem blev det ibland stor konkurrens om. Gamla klockor med riktiga urverk, och skruv för att dra upp dem med, var också populära, liksom tavlor av lokala konstnärer. Två naturstudier av Årbottenkonstnären Rickard Noreen och ett par vintermotiv av Ingrid Nilsson kom upp i ganska hög prisnivå.

"Hagbergarn" var i toppform, rapp i repliken, myndigt humoristisk och hela tiden i kontrollerad dialog med publiken. - Hô gir di för Ejfeltoerne? ropade han och drog upp en glaspryl från en låda.

-Dätta ä inte Ejfeltoerne, då ä monumente i Eda,

skrek någon från publiken.

- Jamen, om vi vännert öppneppå se ser då ut som Ejfeltoerne, replicerade Hagabergarn som fick in 50 kronor för prylen.

-Her har vi ett får tå jarn mä e blomme i mun. Hô bjur di för då?

-Då ä fel påt, då ska være två blommer i mun på detta fåre, ropade en kvinna från publiken.

-Jamen, da ha han fell åte åpp den ene blomma da, kontrade Hagabergan, som för övrigt mot slutet av auktionen fiskade upp en vas ur en fyndlåda och undrade: hô ä rätta? - Då ä Ejfeltoerne, lät det muntert från publiken - å då å tå Eda glas.....:



Linnea och Evelina på auktion med fina klänningar

Text & foto: Märta-Lisa Magnusson

COOP



EXTRA

PALMVIKEN

010 4109 300

STYCKÅSEN

010 4109 280

Vågrätt

1. Dricker både länge och väl ibland.
13. Som genomförs trots protester.
14. Trad.
15. Håller till i ost.
16. Kortad avfärd.
17. Samstämmigt.
19. Kärnplacering.
21. Olle Åkesson
22. Är väl clownen och försåtlig farled.
24. Kan uppträda i gubbform.
26. Frusen framkomstled
27. Inte särskilt klok.
28. Kyrkans tidning.
29. Har kanske vinbären.
31. Fiolbyggarfamilj.
33. Stycke öppen mark som skär in i skog.
34. Gär många ol her i dette krysse.
36. Vatten i fast form.
38. Oskar Ivarsson.
39. Kan det vara i kassan.
40. Är den nervöse kanske på.
43. Kan komma då det är spännande.
45. Kan ersättas av avbytare.

Lodrätt

1. Är tidningens insändarsida rätt ofta.
2. Är troligen tillverkad av konstsnickare på 1700-talet, kanske i rokokostil.
3. Läcker laxfisk.
4. Måste man komma innan man går ut.
5. Utan fara.
6. Gör vi till sist.
7. Den äldre.
8. Kavallerist med lans.
9. 3,14.
10. Olaglig fostran.
11. Väpnade uppror.
12. Kan omges av glass.
18. Har vi av framgångar i os.
19. Träget arbete.
20. Förnamn till Vimse.
23. Komiskt inslag i pjäs.
25. Är försedd med brister i.
27. Röms dä mange her.
30. Juniperus communis.
32. Våldoftande ämne.
35. Har mungiporna neråt.
36. Kall dryck.
37. Uno och fia.
40. Med vistelse.
41. Gråt.
42. Kan någon någon ur huset.



Farmartjänst

Landsbygdsvärdare i samverkan
Vi utför **Byggarbeten, anläggningsarbeten,
målning, skogsarbeten, flyttning,
gräsröjning.**

Vi har traktorer, grävare mm.
Farmartjänst gör tjänst i stort som smått.
Behöver du hjälp – ring Farmartjänst!

Per-Axel Adolfsson	070 5651131
Rolf Nordling	070 6980146
Anders Bäcklin	070 5334249



PutteByggare

Ålander & Westerskoog
”Från grunden till sista
spiken”
Tfn 070-679 19 00

Höstkryss

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13											
14			■	15		■		■	16		
17			18		■	19		20	■	21	
22					23		■	24	25		
26						■	27				
28		■		■	29	30					
31		32			■		■	■	33		
34				■	35	■	36	37	■	38	
39			■	40		41			42		
43			44								
45											

Korsordskonstruktör
Gunnar Lidberg

Ditt förslag till lösning
sändes till:
Maja Olsson, Tvärud
670 35 Gunnarskog
Märk kuvertet
”Korsordet”

De två först öppnade
rätta lösningarna
belönas med
en penninglott!

Namn.....

Adress



Arvika Bilverkstad



Reparerar alla bilmärken, traktorer och släpkärror.
Utför service, kamremsbyte, läser och släcker felkoder.
Jag finns i Lilla Årbotten, Dammyckan. Skyltat från Bygdegården i Årbotten.
Nya som gamla kunder hälsas välkomna.

Lars-Erik, Arvika Bilverkstad
Tfn. 070 632 07 50

Lösning till Sommarkryss 2016

1	K	2	A	3	P	4	R	5	I	6	F	7	O	8	L	9	E	10	R	11	N	12	A
13	A	M	P	U	T	E	R	I	N	G	A	R											
14	P	E		15	S	U	L	A	T	S										16	T	E	
17	I	R	18	A	K			19	A	S				20	E	21	M	U	N				
22	T	I	K			23	Ö			24	K	25	O	G	Ö	R	A						
26	A	K	T	27	E	R	28	N				29	F	A	D	Ä	S						
30	L	A		31	K	N	U	32	F	F								33	A	L	P		
34	I	N	35	T	A			36	N	A								37	E	N	S	O	
38	S	E	R			39	D	A	L	O	M									40	K	R	
41	T	R	O	42	S	A												43	I	44	L	A	T
45	E	N	S	A	M	46	S	E	47	G	L	A	R	E									
48	N	A	S	S	E	E	N	H	E	T	E	R											

Vinnare:

Arne Ericsson
Höglundagatan, Örebro

och

Ulla-Britt Andersson
Älgstråket, Gunnarskog



GRATTIS!

PENNINGLOTEN
KOMMER PÅ POSTEN!



LE DÄCK & MOTOR

MOSSEBERG ARVIKA

Tel: 0570-31101

Bil-reparationer, service, däck,
fälgar, hjulinställning, datafelsökn.
däckhotell, rostlagning mm.

M E C A



Mån-Fre 08:00 - 16:30
Välkomna in! Lasse o Emil
www.lemotor.se

Allt från grund till tak

**Mangskogs Bygg och
markprodukter AB**

Tfn: 0570-910 11

BERGVÄRME.

NIBE

SÅ AVANCERAT ATT
DET ÄR ENKELT.

Låt oss presentera den nya generationen
bergvärmepumpar som kan spara
upp till 80% av dina energikostnader.

GOODMANS RÖRSERVICE

tel 076-8313054

Utför allt inom VVS-branzen

Kolmila vid Vassbotten



Innan kolningen måste milan laddas med ved

Allstakans byalag bevarar konsten att göra träkol av ved. Det var det 12:e året man reste en mila vid Alunda vid övre Vassbottens strand.



Det krävs starka ryggar och armar på denna arbetsplats



Stora och små hjälps åt



På natten måste kolarna vara extra vaksamma

**Gunnarskogs
Pizzeria**

Öppet alla dagar!

Mån-Tor 1200-2200

Fre-Sön 1200-2300

RING FÖR BESTÄLLNING

0570-351 00

Älgstråket 29, 670 35 Gunnarskog

Text & foto: Jan-Olof Magnusson

Mia Marin - världsmusiker från Gårdsås

Hej Mia, vad gör du nu för tiden?

- Hej Therese! Jag bor i Hagsätra, söder om Stockholm tillsammans med min man Mikael, och jobbar som frilansande musiker och fotograf, samt undervisar på några olika folkhögskolor och högskolor.

Hur började du med musiken och hur gammal var du?

För mig har musiken, och särskilt då folkmusiken, varit en del av både vardag och fest ända sedan jag föddes. Min far, Sven-Erik Gustafsson, spelar fiol. Några av mina mest rosenkimrande barndomsminnen är när han hade sina spelkompisar på besök och de satt och jammade i köket. Ibland, särskilt på midsomrarna, fick vi barn vara uppe sent och vara med på festen. Då kunde jag ta med mig en kudde och krypa in under köksbordet och ligga där och lyssna med alla de taktfasta stampande fötterna omkring mig. Det var en helt underbar känsla som jag minns tydligt än idag. När jag fyllde fem år så fick jag min första egna fiol. Då skulle man ju kunna tro att jag blev jätteglad, men tydligen grät jag, har jag fått höra. Hemma hos oss låg det ju fioler i varenda vrå, så det kändes väl lite som att få en penna. ...och jag hade tydligen önskat mig ett skrivbord. Jag minns även med glädje alla bilresor, i baksätet inklämd mellan mina systrar, där vi skralade stämsång tillsammans med mamma. Sedan blev det fiollektioner, pianolektioner och sånglektioner under uppväxten. Jag kunde varken bestämma mig för genre eller instrument. Under gymnasiet studerade jag jazzpiano som huvudinstrument och tänkte att jag skulle jobba med det. På något vis styrdes jag dock omedvetet tillbaka till fiolen och folkmusiken.

Berätta mer om vad du gör inom musiken idag..

- Som frilansare gör jag lite allt möjligt. Jag har några band som är mer "fasta", där vi med jämna mellanrum turnerar i Sverige och utomlands, och ger ut skivor. Vissa av dem har jag spelat med i 10-15 år (Marin/Marin, MP3, NID m.fl.), men mellan de turnéerna så har jag också band som fungerar mer på projektbasis. En sångerska som heter Lena Willemark, som är en av de största i

Norden inom genren, brukar höra av sig när hon har något som hon tycker att jag skulle passa bra för. Detsamma gäller exempelvis sångerskorna Sofia Karlsson och Ulrika Bodén. Ibland får jag jobb som innebär att enbart medverka på en skivinspelning som studiomusiker med en singer/songwriter, eller för att arrangera och spela in musiken till en föreställning på Dramaten. (Nu senast i Dramaten-föreställningen *Utvandrarna* med koreografen Mats Ek.) Ibland spelar jag fortfarande piano eller sjunger på scenen, men oftast blir jag anlita för mitt fiolspel. Jag älskar att göra nya saker med musiken, så det gör mig inget att det ibland blir lite splittrat när jag först ska vara ute med en sångerska i några veckor och komma ihåg alla sångtexter och mellanspel och intron, för att sedan åka ut med ett helt annat band veckan efter och plötsligt komma ihåg allt som har med den repertoaren att göra istället. Omväxling förnöjer, och jag blir lätt uttråkad om jag inte har något nytt att sätta tänderna i. När det gäller undervisning så har jag nu för första gången bestämt mig för att testa fast anställning på 50%, och det har jag haft nu i ett år på Malungs folkhögskola som fiollärare. Det är kul, men ligger långt borta och tar mycket tid från frilansandet. Jag smakar på det, skulle man kunna säga, för att se om det passar mig. Annars undervisar jag även på danshögskolan i Stockholm, på Eric Sahlström Institutet i Tobo och på kurser och högskolor runtom i Sverige och världen. Det är himla kul med undervisning tycker jag! Jag får en kick av det.

Den 19 och 20 juni var du tillbaka i Gunnarskog och Bogen och spelade. Hur känns det att komma "hem" och få spela för en hemmapublik?

- Det är underligt, men jag blir faktiskt oftast nervös när jag spelar för hemmapubliken. Annars blir jag det väldigt sällan. Kanske handlar det om att jag känner så många som är där, och att det är viktigare för mig vad folk tycker om jag faktiskt känner dem än om det är en publik full av okända amerikaner. Jag vet inte riktigt. Det är dock alltid så himla mysigt och stämningsfullt att spela på de där nattliga midsommarkonserterna! I år gjorde ju Thorgny Larsson Lantz sitt sista midsommarfirande innan pensionen, men jag hoppas att traditionen ändå fortsätter.



Mia Marin, f.d. Gustafsson från Gårdsås

- Vid sidan av musiken har du även fotograferandet där du dessutom specialiserat dig på layout, marknadsföring för artister, affischer etc. Kan du berätta lite om detta?

Jag har alltid tyckt om att fotografera, men vi hade aldrig någon bra kamera hemma hos oss när jag var liten. När jag började tjäna pengar var det en av de första sakerna jag sparade till. Sedan har jag långsamt lärt mig själv genom att köpa böcker om porträttfotografering, bildredigeringsprogram och annat. Som musiker vet jag vad man inom branschen behöver i form av bilder osv, och vad arrangörerna brukar gilla, så jag har en liten vinkling där som jag har haft mycket nytta av. Mest fotograferar jag därför just för sådana ändamål, och gör en hel del layouter av skivor, PR-bilder och affischer för både egna och andras projekt. Nu har jag just avslutat ett fotojobb inför en kommande skiva med den klassiska violinisten Cecilia Zilliacus. Det är himla kul, och kittlar

samma nerver som musiken gör, men är mer konkret. När jag har producerat en bild så är den färdig. Jag kan se den, och ibland även trycka den, medan musiken ibland kan kännas lite flyktig.

Framöver?

Nu har vi precis givit ut nya skivor med MP3 (GULDVINGEN), Marin/Marin (TIDEN) och Lena Willemark (BLÅFERDI). MP3 kom hem från turné i Chile i juni, och Marin/Marin ska till USA en sväng igen i höst. I övrigt blir det mycket undervisning, repetitioner med en nystartad stråkkvartett, och en del Sverigeturnéer med diverse band.

Har du någon hälsning och/eller något råd till musikintresserade barn och ungdomar som bor i Gunnarskog?

Jag vet tyvärr lite för lite om vad som finns i form av musikundervisning i Gunnarskog nu, men mitt tips är förstås att börja spela ett instrument! När jag var i tonåren ville jag sluta spela, men min fantastiska fiollärare Stina Algesten sa att vi kunde fortsätta spela bara för skojs skull, och strunta i läxor en tid. Då blev det kul igen, och jag har aldrig ångrat mig! Min fiol har tagit mig överallt runtom i Europa, till Australien, USA och Sydamerika. Musiken i sig tar mig också på häftiga resor nästan varje dag. Jag har världens bästa jobb!

Therese Olsson

Notiser

En lång hässja

Mats Karlsson Bosebyn överraskar igen med en lång hässja, denna gång hela 74 m. Vem kan slå det? Raj var det, ja. Trådhässjarekordet har fortfarande Lars och Maj Risberg i Jorsla. Nu trycker omgivningen utanför Gunnarskog/Bogen på med en uppgift från Häljeboda att Nisse på Herrgårn och Göte på Videre i år hässjat en trådhässja som mäter hela 82 m.

Text & foto: Willy Ekmark



Lång hässja i Bosebyn

Till Gunnarskogs bygdelag

Tack för utnämningen till hedersledamot

Äntligen!

Det var så Gert Fylking utropade när Nobelpristagarens i litteratur namn tillkännagavs.

Ju mer okänd desto högre ropade han.

När jag fick höra Ronny ropa mitt namn kändes det som om jag fått ett Nobelpris.

Det är de nära uppskattningarna som betyder mest och värmer!

Jag uppskattar verkligen omnämmandet och är mycket glad över mitt medlemskap!

Hjärtligt tack!

Med vänlig hälsning

Thorgny Larsson Lantz

Veterantraktorrally i Gunnarskog.

Lördag 11 juni var det premiär för veterantraktorrally runt Gunnern anordnat av Arvika bygdens LRF och Gunnarskogs Bygdelag. Det kom 37 deltagare varav den äldste, 47-års modell, kördes av Per-Åke Ivarsson. Olle Höglund utsågs till viggäst och hedersdeltagare.

Tillställningen blev mycket lyckad och intresset från den talrika publiken stort när traktoreorna "värmdes upp" före start på gårdsplan vid Larstomta. Vi hoppas på ett årligen återkommande evenemang, för gamla traktorer drar verkligen folks intresse..Foto, se framsidan.

Text och foto: Bo Ericsson

ICA
nära

-Välkommen

Thybergs
Årbotten

Öppet

Måndag – Fredag 9-19

Lördag 9-15

Söndag 12-15

TEL 0570-320 43



Vi är en bank med en tydlig idé!

**Vi är en bank som du kan lita på och som
anstränger sig lite extra för ditt bästa.**

**Varje år låter vi en del av vinsten gå
tillbaka till olika projekt och
verksamheter som är till glädje för
människorna här. Det känns väldigt
meningsfullt att kunna bidra till att
västra Värmland växer och utvecklas.**

Det är den riktiga vinsten!



Notiser

Avtackning i kyrkan.

Äntligen stod prästen i predikstolen. Så inledde Torgny sin avskedspredikan i Gunnarskogs kyrka den 4:e september. Han utgick från Matteusevangeliet 11:29 där texten handlar om att bära Jesu ok och att den bördan har varit lätt att bära. Efter predikan avtackades han av församlingen för lång och trogen tjänst.

I nästa nr av G-nytt publiceras en intervju med Thorgny Larson Lanz.

Text & foto: Jan-Olof Magnusson



Inmarschen till avtackningsceremonin. I prästskrud från vänster Walter Fryxelius, kyrkoherde, Torgny Larson Lanz, avgående församlingspräst och Alf Dahlberg tillträdande församlingspräst i Gunnarskog.

Vi har ett stort
hjärta för
trycksaker!

Med vår produktion i offset eller digitaltryck kan vi hjälpa dig ta fram trycksaker i både små och stora upplagor efter dina egna behov.

Vi producerar allt från flyers, affischer, böcker, tidningar, visitkort, brevpapper, kuvert, etiketter m.m.

Tel: 0565-140 50
info@ramstromstryckeri.se
www.ramstromstryckeri.se

**RAMSTRÖMS
TRYCKERI**

GUNNARSKOGS
PONDEN



*Skicka in material till Gännerske-nytt!
OBS. Kom ihåg att skriva ert namn!*





Hjälper dig att utveckla ditt skogsägande

- * *Avverkar och köper ditt virke till Värmlands bästa prislista*
- * *Planterar och säljer plantor*
- * *Röjer och gallrar*



Besök oss gärna på vårt kontor, Maskingränd 1, Mosseberg Arvika.
Vi ser fram emot att få träffa dig och bjuder givetvis på kaffe.

Tel: 070-6470154
www.forimp.se
Email: info@forimp.se

Kolstavallen, mopedrally och loppis

Lördagen den 5 Augusti var det full rulle på Kolstavallen. Det anrika mopedrallyt kördes för 19 året i rad.

Allstakans byalag och Bortans IK är arrangörer. Banan hade två slingor där den första gick från starten i Kolstan via Allstakans skog, Lyred, Bortan och åter till startpunkten. Slinga nr 2 gick söderut över Bergtorpet, Stommen, Räxed Tobol, Nordsjöbruket och åter till målet vid Kolstavallen.

Trots dystra väderutsikter ställde 101 mopedfantaster upp. En tipstävling ingick i rallyt. Denna vanns av Per-Inge Dahlén, Gräsmark.

Damklassen vanns av Ann Henriksson, Bortan.



I spänd väntan på startsignalen



Bakluckeloppis på Kolstavallen

Den årliga bakluckeloppisen gick av stapeln den 7 Augusti. Ett femtital säljare hade ställt upp sina bord vid parkeringsplatsen mellan landsvägen och sjön. Många varor bytte ägare - själv köpte jag en tom karamellburk.



"Professionella" säljare fanns givetvis på plats.



Ovan: De som inte shoppade satt och drog rövarhistorier för varandra

T.v. Jerry Gunnarsson har bråttom till start.

Text & foto: Jan-Olof Magnusson

Sommarens musikcaféer på Hembygdsgården



Gamla Vikingarna spelar "The Viking's Back again".

13 Juli

Ett sjuttioal personer trotsade regn och rusk och kom till logen på Hembygdsgården för att höra gamla "Vikingarna" med programmet "Back Again". Där spelades låtar som de flesta av publiken dansat åtskilliga varv till på folkparkernas dansbanor.

Det allra första bandet som till slut blev Vikingarna startades 1957 av Jens Carlsson, Ji Kås Rockband, som efter lite felstavningar blev Ji Coos. När första skivan skulle lanseras ändrades namnet till Ji Coos and The Vikings och gruppen fick en stor hit med Viking Boogie.

1961 gick gruppen skilda vägar och The Vikings startade av kapellmästaren Gunnar Olsson gitarr, Svante Valjestål orgel, Sven Hallberg bas, Egon Olsson trummor och lite senare anslöt Tony Eriksson sax. The Vikings som senare blev Vikingarna hade enormt stora framgångar genom åren och höll på i olika sättningar fram till 2004.

Svante Valjestål från Vallbo i Allstakan var bara 14 år när han gick med i bandet 1961 och var den ende från ursprungsbandet som var med på Hembygdsgården den här kvällen. Vid intervju med Svante berättar han en del anekdoter från dansbanor runt om i Värmland, bl.a om de aggressiva myggen i Skillingmarksparken som många gånger näst intill gjorde spelningarna omöjliga. Numer gläds han över barnbarnets framgångar med Lills orkester. Ett tjejband från Åmotfors som börjar göra sig kända runt om i landet och som i år spelade i Malung på dansbandsveckan.

27 Juli

var det dags för nästa café där Johan Birgersson och Charlotta Tagesson framförde visor med sitt program "Midsommar vid linden". Också denna kväll blev logen fullsatt och publiken njöt i stora drag där den ena vackra visan avlöste den andra. När Charlotta sjöng "Du är min man" och vid Johans framförande av "Midsommarnatt" var publiken salig.

Dä ä gött te å få höre skicklige musiker å som vet hur e vise ska framsjonges.

Text och foto: Bo Ericson

LedinsGrusAB
ledinsgrus.se 0570-32044 Gunnarskog



Vi utför stora och små krossningar med ambulerande krossverk samt utför grusleveranser efter dina behov!

GUNNARSKOG
0570-32044

Framtidens skogsägare och digitala lösningar!



Vi hjälper dig att fatta kloka beslut om skog.

Vi erbjuder tjänster och rådgivning om skog, ekonomi, skatter, juridik och fastighetsaffärer.



Tommy Grenhage
Arvika, Eda,
Holmedal-Karlanda
Tel. 010-482 81 92
Sms 070-357 75 55



Victor Johansson
Eda, Ny, Köla,
Bogen, Skillingmark
Tel. 010-482 82 05
Sms. 070-322 65 69



Carl-Olof Ingels
Arvika, Säffle
Tel. 010-482 81 93
Sms: 070-322 65 25

Mellanskog ägs av 30 000 privata skogsägare. Vi verkar för ett fritt, lönsamt, uthålligt och miljöanpassat skogsbruk. För välskötta skogar ger mer tillbaka. Ring oss på 010-482 80 00 eller besök vår webbplats så berättar vi gärna mer. www.mellanskog.se



MELLANSKOG
Skogsägarna