

# GUNNERSKE *Gott*

NYHETER FRÅN VÅR EGEN BYGD-GUNNARSKOG.

NR 4 1994



– Utloppet från sjön Bjälvern i vinterskrud –

***Gott nytt år!*** Kollikok sid 3, Auktion på Larstomta sid 4, Vädrets makter sid 4, Skramletrampen sid 5,  
Kom och dansa sid 6, Felomas nya CD sid 7, Bortans IK satsar på framtiden sid 8, Systuga sid 8,  
MK Team Treske sid 9, Gunnarskogs Fiskevårdsförening sid 10, Brandövning sid 11, Succé för Bergsjölloppet sid 12.

# Sola i Gûnnerske!

Jaha, då har man tvingats flytta från Gunnarskog för att istället bosätta sig i en "storstad". Karlstad närmare bestämt. Och inte är detta en så liten stad inte. Här finns alting som finns i en storstad. Själv tillbringar jag den mesta delen på högskolan som ligger en bit utanför Karlstad.

Visst är det trivsamt att bo i en lägenhet. Men man saknar naturligtvis känslan av helt frisk luft, skogen in på knutarna, hönorna som sprätter runt i hönsgården, katten (Lukas) som slipper gå i koppel m.m. Något man saknar mindre är vedkapning, klyvning, pannledning för att få varm vatten et.c. I en lägenhet vet man att det kommer varmt vatten utan att man behöver göra mer än att vrida på kranen. Lite överdrivet är det som att jämföra med rena vildmarken.

Att göra en tidning om Gunnarskogs fast man sitter i Karlstad är som synes inget större problem i dagens samhälle. Avståndet är i och för sig inte så jättelångt, men tack vare modern teknik går allting smärtfritt.

Till detta nummer har jag långt ifrån behövt att ragga in artiklar. Telefonerna går varma hos mig med folk som vill ha något, litet eller stort infört i tidningen. Hela redaktionen tackar mycket för detta engagemang. Själv tyckte jag det är lite roligt att själv journalisera lite också. Men det tar mycken tid att producera och sätta ihop själva tidningen, så när Gûnnerskeborna själva skriver det mesta, är mycket av mödan redan gjord. Fortsätt nu i samma still under nästkommande år.

Nästa år ja, Gûnnerske Nytt kommer att fortsätta delas ut i varmans brevlådor, även då. Tanken är att bygdlaget ska gå in som ansvarig istället för projekt Gunnarskog Framtidsbygd, som det har varit under 1994. I mitten av december är planerat till ett stormöte tillsammans med många av Gunnarskogs föreningar, och tidigare diskussioner om ett ökat samarbete mellan dessa och tidningen som ett enda stort organ för samtliga, ska struktureras upp och förhoppningsvis skridas till verket.

Gunnarskog Framtidsbygd, projektet som väl ingen har kunnat undgå, att iallafall höra talas om, lider nu på slutänden. Gûnnerske Nytt har varit en rätt så stor del i detta, och säkerligen inte en så liten bit i projektets budget. För Gûnnerske Nytt del har samarbetet fortskridit utan minsta problem. Tidningen går i dagsläget inte runt ekonomiskt, trots de annonsörer som troget ställer upp och till vilka jag riktar

ett stort tack för varje gång ni ställer upp och inte minst de föreningar och privatpersoner som sänder stödbidrag. Stort tack även för detta! Men det är från projektet som Du skall vara tacksam att tidningen har kunnat produceras. En inte så liten bit av utgifterna för projektet har varit just att backa upp Gûnnerske Nytt med det som saknas mellan annonsintäkter et.c och utgifter för tryckeri och övriga kostnader. Tills nästa år, planeras omändringar i ekonomin för Gûnnerske Nytt, och jag hoppas det kommer att lösa sig på bästa sätt, då Bygdlaget går in som ansvarig utgivare. Iallafall, stort tack till projekt Gunnarskog - Framtidsbygd och dess ledare, Kerstin Seleskog för all hjälp och allt stöd vi som jobbar med tidningen har fått!

Jag tycker att Du som läser detta, ska ta dig en funderar på om Du inte också skulle ta och aktivera dig inom något i Gunnarskog, om Du nu inte redan har fullt upp redan alltså. För att inte låta framtidsglöden slockna nu i vår kära bygd. Ett enkelt sätt att aktivera sig är att ta tag i pennan och skriva lite för denna tidning. Det får handla om precis vad som helst, och allt från alla mottages med tacksamhet.

Så fort någon frågar mig, vart man bor, så svarar jag numer i Karlstad, för det mesta. Följdfrågan är då redan given. "Hur är det med Sola då?". Det är lätt att man blir lite trött på detta och det gäller att ha ett bra svar att ta fram. "Ja, det är *nåstan* lika bra som med den i Gunnarskog". För inte är det mer sol här än i Gunnarskog. Långt ifrån. I Gunnarskog har vi istället många solar lite överallt istället för här då, som de visst ska ha en enda, efter vad jag förstått av ordspråket.

Att skriva dessa två spalter är även det ett litet jobb. Det är ganska många ord som ryms. Det är att skriva dem direkt ur huvudet som är sporten i det hela. Hoppas det är något sänär njutbar läsning också.

Slutligen, det bästa med att bo på något annat ställe än det man är van, är att man lär sig att uppskatta de småsaker som faktiskt är guld värda på en sådan plats som Gunnarskog, det är inte lätt att se det i vardagens rulljans...

Gott Nytt år!

Daniel Höglund, Redaktör

## Gûnnerske Nytt

Nummer 4, årgång 1, 1994

Redaktör och ansvarig utgivare:

Daniel Höglund  
tfn. 054-10 15 96  
fax. 054-18 44 78

Redaktion:

Rolf Johnson  
Lars Norrby  
Irina Axelsson  
Kerstin Seleskog  
Andreas Solberg  
Kjell Goodman

Material till tidningen skrivs till största delen av redaktionsmedlemmar samt Gunnarskogsborna. Insändare, artiklar m.m. mottages med största tacksamhet.

Utkommer med 4 nr./år

Upplaga 2000 ex.

Utdelas gratis till c:a 900 hushåll i Gunnarskog, samt placeras för gratis utdelning till Turister och besökande i Gunnarskog, hos turistinformationer, affärer, hantverkslokaler mm.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

För annonsering kontakta Rolf Johnson eller någon i redaktion. Begär offert på priser, storlek och utformning. Alltid humana priser och en stor tacksning.

Tryckt hos Arvika Grafiska

Utdelas av lantbrevbärare posten, Gunnarskog.



# KOLLIKOK!

De flesta har väl hört talas om Mulle? Han har funnits i skogarna runt Gunnarskog i många år nu, och för barnen som går på Mulleskolan är det lika spännande varje gång de får se Mulle, han visar sig nämligen inte för ofta...

Varje lördag har det på Hembygdsgården pågått Mulleskola där barnen får springa omkring i skogen tillsammans med sin ledare Sonya Spollin, och ta reda på naturens olika funktioner på ett lekfullt sätt. Barnen får lära sig hur man betar sig i naturen och samspelet mellan djur, växter och människan, men inte bara genom inläring utan också lek o sång.

Det är två grupper: Mullegruppen 5-7 år och Knyttarna 3-4 år. Men tyvärr så är det för få barn för att ha 2 grupper.

Jag var med på en färd i Gunnarskogs djupaste djungel med både Knyttar och Mullebarn, som var deras höst avslutning.

Älvaste Mulle hade satt upp meddelande efter vägen och till sist så fick man se Mulle. Efter en hel termin fick de nu se Mulle, som de hade hört talas om så mycket.

När Mulle visat oss vilka djur som går i ide och vad de gör, så lämnade han oss med hälsningsordet, Kolikok.

Dagens äventyr var inte slut än, nu hade vi korvgrillning framför oss.

Gruppen börjar igen till våren.



■ Irina Axelsson

*Det behövs alltid lite grillad korv i magen om man ska gå på Mullejakt.*

## Livs-Bensin-Post

**BINGO  
\*LOTTO**



V-75, Harry, Dagens Dubbel,  
V5, Vinnare & Plats- komb.  
Triss-, Penning- och  
Bellmanlotter  
TIPSTJÄNST ON LINE

**ÖPPETTIDER:**  
Månd-Fred 8.00-20.00  
Lördag 9.00-20.00  
Söndag 10.00-20.00

**POST I BUTIK**  
Öppet: Månd-Fred 15.00-17.00  
Hämtning av paket 08.00-20.00



**GUNNARSKOGS  
NÄRKÖP AB**

Stommen, 670 35 Gunnarskog. Telefon 0570-321 19

# Auktion på Larstomta

Inom bygdelaget diskuterades vi hur vi skulle få bort all bråte som fanns på fastigheten efter att vi övertagit den. Där fanns grejor från tiden då Larstomta var ålderdomshem. Där fanns grejor från skolan och där fanns grejor från Gunnebo och från landstinget.

Där fanns böcker och bord, där fanns spisar och lampor. Kort sagt där fanns en uppsjö av saker, fullt användbara men som ändå måste bort. Någon kläckte iden av vi gör en auktion. Iden tog form och vi började tala om kringaktiviteter, allt för att göra reklam för bygdelaget och de vidare avsikter vi hade, våra tankar om bygden, ungdomen, turism och kultur. Vi började fundera om själva auktionen och kom fram till att vi skulle sälja medlemskort i bygdelaget, vi skulle sälja korv och dricka samt bjuda på kaffe. Vi skulle ha lotterier och visa fastigheten och vi skulle informera om vad vi höll på med i övrigt och vilka framtidsplaner vi hade. Gerd Jakobsson och Folke Magnusson som vi hade som ALU-anställda fick till uppgift att göra iordning och plocka ihop det vi skulle auktionera ut och göra en förteckning över alla saker.

Så kom den stora dagen, söndagen den 25:te september. Vi var i farten tidigt, vädrets makter hade ställt upp på oss och förväntningar var stora. Det kom folk, det kom mycket folk.



*Vädret på vår sida och gott om folk, gjorde bygdelagets höstauktion trevlig på alla sätt*

Det blev information och efter den tog vår eminente auktionist över och började ropa ut våra saker. Vi hade engagerat Karl-Erik Hagabergern Johansson i Byn och han svingade klubban som om han aldrig hade gjort något annat. Bokpaket och stolar, bord och pottskåp fanns ägare till höger och vänster. Valter Lidberg sålde lotter och skrev ut medlemskort. Barbara Hinsch serverade kaffe och Rolf Nordling och Gunnar Lidberg hjälpte auktionisten. Bror och Maja Olsson sålde korv och lotter och Maj Berglund och ungdomarna plockade ihop bokpaket. Det var en febril

verksamhet, allt gick med en väldigt fart och på några timmar var det över. Vi satte oss en stund och pustade ner. Vi hade varit på auktionen och allt var färdigt och när dagen summerats så kunde kassören mysa över ett netto på omkring tio tusen kronor. Pengar som kommer väl till pass i vårt renoveringsarbete på övervåningen på Larstomta.

Alla var överens om att dagen var en succé och kanske borde få en efterföljare nästa år. Vi får se.

■ Alf Danielsson

## Vädrets makter i Gunnarskog



*Inte är det helt ofarligt att bo i Gunnarskog. Det kan denna trion vittna om.*

Natten till den 8:de september drog höststorm fram över byden med många trädskador som följd. På Larstomta blåste en stor halvrudden björk omkull. Lyckligtvis föll den så att inga skador uppstod, varken på bilar eller på någon byggnad. Vi rensade upp och körde bort.

En vecka senare var det dags igen. En mycket kraftig storm tog ännu en stor halvrudden björk precis utanför Rut Edmans stuga. Och nu kunde man tala om änglavakt, Rut såg från sitt fönster när björken föll med rot och allt och det var så nära stugan att man inte vågar tänka på vad som kunde hända om den fallit åt andra hållet. Förmodligen hade stugtaket krossats.

Det var ett drygt jobb för Gerd Jakobsson, Rolf Nordling och undertecknad att såga upp och köra bort allt, alla lov satt ju kvar, men under Ruts överinseende och hennes goda kaffe och bullar så var det ändå en trevlig dag om man tänker vad som kunnat hända.

■ Alf Danielsson

# Skramletrampen

Det var säkert många som undrade vad som var på gång i skogarna runt Skramle, skolan och Årbotten lördagen den 24 september. Varför var det var folk överallt? Det var Scouter som besökte Gunnarskog, vida ifrån hela Värmland.



Över 1000 scouter fanns på plats då Värmlands trampen avgjordes i Gunnarskog

Den 24/9 gick, skramletrampen av stapeln, ett stort scoutarrangemang inom SMU (Svenska Missions-



Att göra knopar med dreneringsslang... Scenen

örlandets Ungdom), scoutkårerna i Gunnarskog, Arvika, Brunskog och Stavnäs-bygden stod som arrangörer.

Ungefär 1000 deltagare från hela Värmland kom i bussar och bilar till Järvenskolan där trampens högtidliga invigning förättades genom att en lägereld tändes. Sedan "trampade" scouter, ledare och föräldrar ut i skogarna runt Stommen och Årbotten, uppför Arstacken och över Gaarsalva på broar som scouterna i Årbotten gjort. Trampen gick också förbi Skramle och



Patrull Falken från Köla klarar tältmontering under tidspress galant, 10poäng kanske?

runstenen - därav namnet Skramletrampen. Priset som varje scoutpatrull fick med hem var en egen runsten; en bit Glavaskiffer med en runsten inristad där det stod Skramletrampen Gunnarskog.

Vädret var minst sagt strålade - solsken som värmdes utpå dagen. Några deltagare tyckte trampen kunde ha kallats "backtrampen", kanske de



Matkontroller fanns utefter banan

tyckte det var alltför många branta backar i Gunnarskog. I alla fall tycktes de ha trevligt och de olika stationerna med frågor eller uppgifter att lösa under vägen gjorde 10km's trampen lättare att gå.



Patrull Örn som försöker lösa kluriga frågor hos Gun-Britt Åhr

200 funktionärer gick det åt till att bemanna 12 stationer. Till det tillkommer många fler till matkontroller, sekretariat m.m.

Från oss i SMU vill vi säga ett stort tack till alla som hjälpte till!

■ Ann-Christine Åhrlen

Foto: Andreas Blomgren

# Kom å Dansa!

Det är uppmaningen från Dansgillet som under hösten har hållit öppet hus. Dock skulle man gärna vilja se lite mer besökare på deras träffar, och helst av allt, fler ungdomar! Det är inte gubb- & tantföreningen som har dansträning och det är ingen proffsförening heller.

Vem som helst är välkommen till träffarna, och det ställs inte det minsta krav, säger ett enhälligt dansgille då jag är där på besök. Trots att man inbjuder till öppet hus är det inte så värst många "nya" dansare som kommer. Kanske tror folk att vi är experter som dansar här, säger flera ur dansgillet, men så är inte fallet, fyller man snabbt i. Vi tränar så gott vi kan, och mycket för att hålla igång med lite motion. Helst skulle vi ju vilja se lite mer ungdomar, säger Allan Andersson och skickar mde budskapet, att vi är öppna för alla förslag. Dans är roligt, och det ger som sagt en bra konditions-träning samt gemenskap.



Men det är inte bara dans som idkas inom dansgillet. Vi gör utflykter och resor och har det allmänt trevligt med lite festligheter ibland et.c.

Efter att fått höra saker som "vi är öppna för alla förslag", "dans är roligt" och "kom och prova på, både nybörjare och motionsdansare, vi är inga experter vi heller", så är budskapet från Gunnarskogs dansgille klart, *Kom å Dansa på Logen!*

■ Daniel Höglund

## Vinterdäck!

Nya & Regummerade  
Dubgade & Odubgade



*Bröderna Johanssons  
Reparationsverkstad*

Gröttvål, 670 35 Gunnarskog  
Tel 0570-320 79

## - HEALING -

Ett komplement till vanlig sjukvård  
*Jag kanske kan hjälpa dig?*

Behandlingen är bra för kropp och själ.  
Den befrämjar självläkandet, löser  
spänning och blockerar, reanar från gifter  
och ger dig ny energi.

Diplomerad Reiki-healer  
Lena Bergholm

Mottagning: Larstomta 1,  
67035 GUNNARSKOG  
Tel. 325 95, 77 00 72

*Om du har svårt att komma kan jag göra hembesök.*

**MEDLEM I SVENSKA HEALINGFÖRBUNDET**

# "Långt bort i skogen" - Felornas skiva

Inte är det ofta som det kommer musikproduktioner från Gunnarskogsmusiker, men nu har det hänt. Felorna har gjort helt nya skivor och kassetter med namnet **Långt bort i skogen**.

Felorna, tjejgruppen från Gunnarskog som spelar folkmusik och som vann värmlandsfinalen i amatörtävlingen "Musik direkt" 1993. Felorna består av Elin Algesten, Stina Axelsson, Anna Gustafsson, Mia Gustafsson och Gunilla Kruskopf.

De flesta gunnarskogsbor känner väl till felorna, men vad många kanske inte vet är att ett av prisen i "Musik direkt" var "en dag i en inspelningsstudio". Den dagen blev i april nu i år. Flickorna spelade in 18 låtar och resultaten blev jättebra (utom en låt). Eftersom många frågat om de har någon kassetband så kom tanken: -Vi kanske ska göra en kassett som vi kan sälja. Det ena gav det andra och av det hela blev CD-skivor och kassetband. Nu har de kommit. 17 låtar, mest från Värmland, Dalarna och Norge.



Foto: Bengt Holter

Flickorna sjunger, spelar och gör de flesta arrangemangen själva. Skivorna och kassetterna säljs för det mesta där de spelar. Gruppen som hållit ihop sedan en folkmusikkurs på Ransbergs herrgård 1991 har hela tiden varit stadigt uppbackade av Gunnarskogs hembygdskommitté, Spelmanslaget och Gunnarskogs församling.

Felorna har många järn i elden. Under hösten spelar de på sparbanksdag, söndagskväll i sockenstugan, kunglig

galamiddag på Hagegården, hembygdskommitténs julbasar och ansvarar för ett par jultablåer.

Felorna är med sin musik och sin företagssamhet härliga representanter för sin "levande hembygd" och har i många sammanhang satt Gunnarskog på kartan.

■ Stina Algesten

## Välkommen

### till

# ICA

# Thybergs

ÅRBOTTEN

TEL. 320 43

*Ica Kundkort*

### Din lokala "miljöbutik"

## Alla kunder och vänner önskas ett Gott nytt år !

Välkomna till Källbackens  
Gårdshandel 1995.

*Källbackens  
Gårdshandel*

Grundad 1993  
Tobol, Gunnarskog  
Telefon 32063.

# Bortans IK satsar för framtiden



Den blivande kiosken är snart helt färdigställd på Kolstavallen

rymme för gräsklippare och div. verktyg. Denna byggnad är också bra på gång, fattas bara golvmatta, inredning och målning samt lite el. montage.

Läktaren som vi inköpt av CHC i Charlottenberg är också uppsatt och ihopsvettsad. Nu fattas målning av järnkonstruktionen samt uppsättning av plankor. Tyvärr så fattas 100st plankor 6 x 2½ tum. Har någon rotvältor eller stockar som ni vill skänka, så är vi mer än tacksamma.

Sjelva gräsplanen med breddning och parkering har ju varit det stora jobbet. Vädrets makter har inte alla gånger varit med oss. Men nu ser planen faktiskt enastående ut. Får vänta och se vad vintern tänker göra med den.

Vi ser fram emot 1995 med invigning och seriespel för både stora och små spelare på Kolstavallen igen.

Hälsningar från Bortans IK,

■ Allan Augustsson

## SYSTUGAN

Systugan är i full gång.

Många har upptäckt den men det finns plats för fler. Den är till för dig som vill sy nytt eller ändra kläder eller annat. Bra tillklipningsbord, mönster och maskiner finns att tillgå.

Jag är där för att hjälpa dig

mån	11.00 - 16.00	18.00 -
tis	10.00 - 15.00	
ons	10.00 - 13.00	
tors	10.00 - 14.00	
Fre	10.00 - 14.00	

Plats: Järvenskolans salsal

■ Eva Skogling - Högfeldt



Full fart i systugan. Ska det bli ett par nya byxor eller ändring på de gamla kanske?



# Några rader om MK Team Treske

Motorklubben Team Treske bildades 1983 av några rallyfantaster från Treskog och Charlottenberg. Idag har klubben ca 240 medlemmar varav ca 75 under 35 år. Ett 40-tal medlemmar tävlar inom folktrace eller rally-sporterna. Många fler ställer upp som mekaniker och som funktionärer vid tävlingar.

MK Team Treske stävar efter att stötta och uppmuntra ungdomarna i klubben så mycket som möjligt, så kallade startavgifterna åt folktracejuniorerna.

MK Team Treske är en aktiv klubb med många varierande aktiviteter. I början av året hölls en vintertävling i Rally och senare under våren eller hösten, en Rally-Specialtävling. I år anordnades en 2-dagars RS-cup i samarbete med MK TeamWestom med 10 000 kr i prispengar.

När sommaren nalkades anordnades en familjedag där lådbilsrace, kofångarstötning, knytkalas och dans är de stora inslagen.

Mitt i den varma sommaren har vi "hör och häpna" en öppen hagelstig i Backsjöbotten.

Klubb tävling hålls varje år för både folktrace- och rallybilar. Denna tävling går av stapeln på MK Rattens folktracebana "Niwa-banan" utanför Gräsmark, dit våra medlemmar är välkomna att träna 1 gång/månad. I år deltog 19 folktraceförare och 10 rallyförare, därav 5 tjejer och 3 juniorer.

Årsfest hålls varje år i November på Logen med god mat, spex och dans på programmet.

Dessutom har vi medlemsmöten 1:a

söndagen i varje månad, utbildningar för funktionärer och rallyförare.

Vår högsta önskan just nu är att få en EGEN möteslokal, vilket skulle underlätta för det fortsatta arbetet i klubben avsevärt.

Du är också välkommen att bli medlem i vår aktiva klubb. Ring ordföranden Rustan Olsson 0570-77 01 25 eller sekreterare Per-Anders Olsson 0570-77 20 48 om Du är intresserad eller om Du önskar ytterligare information.

■ MK TeamTreske

## TÄVLING

Vinnare i förra tävlingen blev *Eskil Nilsson* som får en affisch.

Rätta svar:

Motiv 1 Från västra sidan av Gravåsön, norra delen

Motiv 2 Landtungan mellan Gravåsön och fastlandet mot väster sett från Stommen

Vet Du vart detta motiv är kommet från?

Skicka in ditt svar till

Agneta Nordmark  
Trastgatan 8  
671 33 ARVIKA



# Gunnarskogs Fiskevårdsförening

Det är inte många som har gett något stödbidrag till Gånnerske Nytt. Men de som gjort det skall ha all heder och ett enormt stort tack, över att respektera tidningen.

Fiskevårdsföreningen har varit frikostiga, och utan att ens tro att detta införande skulle vara gratis gett Gånnerske Nytt ett frikostigt bidrag.

## Bakgrund

Allmänt kan sägas att dagens fiskevårdsföreningar är en vidareutveckling av tidigare förekommande småföreningar som drevs i lokal regi.

Ett regeringsbeslut om att fiskevårdsområden skulle bildas med rikstäckade organisation är nu istort sett genomfört i hela Värmland samt även riket som helhet. Vi är nu medlemmar i Värmlands Läns Fiskevårdsförbund. Fiskevårdsföreningens namn följs av bokstäverna fvof. Detta tycker många av oss är rätt otympligt att säga men det har en riksläkanden funktion, så vi få väl dras med företeelsen. Fvof betyder fiskevårdsområdesförening.

## Gunnern

När det gäller Gunnerns huvudsakliga sjösystem är det södra Gunnarskogs Fiskevårdsområdesförening som gäller.

Vår nuvarande förening bildades 1990. Lantmäteriet är förrättningsinstitutionen och aktuellt protokoll är daterat 1990-05-14. Vi har ännu en "störoorganisation" som heter Sveriges Fiskevattenägarförbund. Förbundet ger t.ex ut vår

facktskrift som heter Fiskevård.

En presentation av styrelsen för vår förening är på sin plats:

## Fiskeåret 93/94

I våra stadgar har fastlagts att fiskåret omfattar tiden

För södra Gunnarskogs Fiskevårdsförening är det i första hand följande ställen som gäller:

Thybergs affär i Årbotten, Närbutikerna i Stommen, Arvika Turistbyrå, Sundels Sport i Arvika.

Även några privatpersoner med stort intresse är

## Styrelsen 94/95

Carl-Eric Hulth	Stommen	Ordförande
Johan Stubert	Gravås	Sekreterare
Allan Augustsson	Älvnäs	Ledamot
Stig Karlsson	Allstakan	Ledamot
Frey Parman Lilla	Årbotten	Kassör

första maj till sista april året därpå. Huvudsakliga aktiviteter för detta fiskeår har varit:

Ekonomisk bidrag till projekt Rensning av Gårdsåsälven.

Utbetalt skottpeng för 8 stycken minskar.

Arrangerat förenings-tävling på Årbottsviken.

## Ekonomi

Vår förening är helt beroende av fiskekorts-försäljningen. Vi uppstår inget bidrag från någon av våra intresseföreningar.

Vår absolut viktigaste ekonomiska stöttepelare är de lokala handlarna samt Turistbyrån och Sundels sport som lägger ner mycket arbete på att skriva ut fiskekort. En liten provision till varje försäljare utgår för arbetet.

*Vi vädjar till alla som bor i bygden att stimulera till fiske genom att hyra ut eller låna ut sin båt till turister eller andra fiskeintresserade. Samtidigt är det viktigt att se till att vederbörande löser fiskekort vid något fiskekortsförsäljningsställe.*

engagerade. Nämnas bör:

Allan Augustsson, Älvnäs, Gunnar Jansson, Järperud, Ingemar Andreasson, Byn, Stig Karlsson, Allstakan.

Detta är ett sätt att stödja bygdens handlare samt att stödja de lokala fiskevårdsföreningarna.

En värdefull inkomst är de större fisketävlingarna som ordnas på senhösten och vintern där varje tävlande erlagger 5kr till den lokala fiskevårdsföreningen som har en aktuell sjö inom sin rådjong.

## Föreningens medlemmar

Enligt stadgarna definieras medlem enligt följande: "Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet. Om fastigheten ägs med samäganderätt eller innehavs av dödsbo eller annan juridisk person har delägarna ett gemensamt medlemskap i föreningen."

I anslutning till föreningens vädjan om att intensifiera kortförsäljningen är det helt naturligt att många föreningsmedlemmar frågar sig: Vad får vi ut av detta?

Nu måste vi komma ihåg att föreningen endast har varit aktiv i några år. Vårt arbete i styrelsen har huvudsakligen gällt att "komma ikapp" på det ekonomiska planet samt att bevaka omvärldens inriktning. Vi måste också vara medvetna om att det mesta vi har gjort samt i framtiden gör, blir i relativt liten skala och medverkan endast i ekonomiskt säkra engagemang.

## Föreningsinsatser som bör uppmärksammas i år:

Ekonomiskt bidrag till Rensning av Gårdsåsälven på 1000 kr.

- Ekonomiskt bidrag till lokaltidningen Gånnerske Nytt på 1000kr.

- Aktivt medverkan, i tidigare skede, att sjökalkning kommit till stånd.

- Inplantering av Gös-yngel i Gunnern.

- Inplantering av Ål-yngel i Bergsjön.

- Aktiv handläggning av minkbegränsade åtgärder med igenomsnitt 20 per år.

## Framåtblickande

Vi i styrelsen kommer att aktivt bemöda oss om att aktivt sprida information om Fiskevårdsföreningens olika planer. Vi förväntar oss även aktivt stöd av våra föreningsmedlemmar.

■ Styrelsen

Snökedjor  
Snöblad  
Snöslungor

**Bra kvalitet**  
**Låga priser**

Motorsågar  
Röjsågarkol  
Minisågverk  
Service  
Reservdelarser  
Tillbehör  
Reservdelar

Kedjeolja  
Glykol

Fodrade skjortor  
Fiberpalsar  
Vinteroverall  
Vinterstövel

*Solrosfrö 129kr /20kg*

## GALLRINGSPELLE

Den traktorburna lunningskälken med vinsch, oumbärlig i det småskaliga skogsbruket.

- smidig
- lätthanterlig
- spar rygg och ben
- arbetsbesparande

**GALLRINGSPELLE**  
finns med manuell och  
hydraulisk björning.

Ring eller skriv NU för att  
planera leverans i rätt tid.

# Jonsered

# MARVIKA Maskincenter

Mosseberg 0570 - 172 70, 124 40

## û eller ô

För någon tid sedan var ett möte med Gunnarskogs framtidsbygds folk där även styrelsen för bygdlaget satt med.

Här beslöt vi följande,

Namnet på tidningen Gûnnerske nytt skall vara med ett *û*. Detta ligger närmas ljud- och bildmässigt det normalt skrivna u i Gunnarskog.

I hör skillnaden i namnet Bôrtan där vokalljudet skiljer sig från Gûnnerske. Detta föranleder till att namnet på tidningen ändras till *Gûnnerske Nytt* istället.

■ Rolf Johnson

## DAGS FÖR EN EGEN DATOR?

*NYTT ELLER BEGAGNAT.*

*ALLTID VETTIGA PRISER PÅ ALLA TÄNKBARA LÖSNIGAR  
FÖR PRIVATPERSONER, FÖRENINGAR ELLER FÖRETAG.*

*ÄVEN ALLT I DATORTILLBEHÖR OCH PROGRAMVAROR.*

*INSTALLATION OCH SERVICE.*

*BESTÄLL GRATIS KATALOG, INFORMATIONSBLAD OCH  
PRISLISTOR GENAST!*

**HÖG-DATA, RUDSVÄGEN 16, 654 63 KARLSTAD**  
**TFN. 054-10 15 96, 0708-399 727 FAX. 054-18 44 78**

## Manustopp för nästa Gûnnerske Nytt är 28 Februari 1995!

Material för införande  
skickas till:

Daniel Höglund  
Rudsvägen 16A  
654 63 Karlstad

## Brandövning vid Järvenskolan

Det var en helt vanlig dag. Fem stycken från 8:an hade hemkunskap. Helt plötsligt började brandlarmet att tjuta. Vi sprang ut, och när vi kom ut på gården kom brandbilarna i full fart. 9:an satt i sal 16 och 17 på övervåningen och hade standardprov. De blev naturligtvis mycket störda.

Brandmännen skulle rädda 9:an, så att de skulle få klättra ut genom fönstret. De började, knackade på fönstret men ingen öppnade, de hade satt upp stegen mot fel fönster. Om nu detta hade varit på riktigt kunde något allvarligt ha hänt.

Varje klass måste samlas på en bestämd plats. T.ex hamnade en klass vid cykelstället, en annan vid Gökboet, en utanför No-salarna et.c. Övningen gick huvudsakligen bra.

■ Elever, Järvenskolan



*Segrarna i det första Bergsjölloppet 1951.  
Från vänster: John Guttker (äldre Junior) Åmotfors.  
Karl-Erik Nilsson Åmotfors (Seniorklassen).  
Kjell Myhrén Bortan (yngre Junior).  
Sittande: Gun Persson (Norrby) Damklassen  
och Ines Martinsson (Hagström) GIK (yngre  
damjuniorer).*

vunnit Bergsjölloppet genom åren. Vi kan här nämna några, Olle Olsson och Ingvar Olsson, Malung delade på segern 1952. Erik Eriksson, Lima 1957. Bengt Eriksson, Sälen 1958. Janne Stefansson, Sälen 1959. Lars Olsson, Finnskoga 1963. Magnar Lundemo, Norge 1968. Einar Østby, Norge 1971 och ny Södergren, Edsbyn.

Den mest kände Bergsjölloppsvinnaren genom tiderna är väl ändå Sixten Jernberg. Han vann 1960 års Bergsjöllopp som kantades av en rekordpublik på hela 5 000 personer. Då rådde rena Vasaloppsyran i skogarna runt Bergsjön.

Anledningen till att vi skriver om Bergsjölloppet är att vi vill nämna lite om den storhetstid Gunnarskogs IK har haft på skidor. Den sträckte sig från 1930-talet till 1980-talet. Som mest kunde vi under ett år räkna in hela 35 olika startande skidåkare i såväl herr som damklasser.

Mycket mer kunde skrivas om detta men det här får räcka. *God Jul och Gott Nytt År på er önskar Morgan Norrby.*

# Storsuccé för GIK:s Bergsjöllopp!

Så stod det att läsa i Arvika Nyheter och Arvika Tidnings sportreferat 1951.

Då startades nämligen Värmlands första långlopp på skidor, Bergsjölloppet (35km) med gemensam start vid folkets hus i Järperud.

Banan gick över Bergsjön och vidare över Tobols höjder. Första matkontrollen var i Tobol och den andra var förlagd till Stommen. Tredje matkontrollen var uppe vid Dammarna och där var åkarna rejält trötta av de mastiga backarna. Målet var som starten förlagt till Järperuds folkets hus.

GIK kunde räkna in över 200 startande i de olika klasserna och publiken

uppgick till 1000 personer vid start och mål. Utefter spåret befann sig en stor publik och kranskulla i detta första Bergsjöllopp var Birgit Rönning (Rydberg).

## *Ett skidlopp att minnas.*

Även det andra Bergsjölloppet startade vid Folkets Hus i Järperud. Sedan blev det Centralskolan numera Järvenskolan i alla år, när det fanns snö. De snöfattiga vintrarna 1971 och 1972 var Bergsjölloppet förlagt till Tobol. 1976 och 1981 gick det i snösäkra Bogen. Sista loppet kördes i Fredros 1985 och vanns av Tord Jansson, Arvika.

Många kända skidåkarnamn har



## **GUNNARSKOGS BYGDELAG KALLAR TILL ÅRSMÖTE!**

Välkomna på årsmöte  
måndagen den 20 februari 1995  
kl. 19.00 i Järvenskolan.

Är du inte medlem?  
Kontakta Alf Danielsson,  
Valter Lidberg eller May Berglund.